

**Vanuit het Zendingscentrum** Krimpen aan de Lek – mei 2018

*verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke...gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Joh. 17:1-2*

De *plastic soup*, die onze oceanen ernstig vervuult, houdt veel gemoederen bezig. In Kenia, toch niet als eerste op de lijst onder de landen die hoge ambities kunnen waarmaken, maar wel een land dat erg open is voor het Evangelie, is er nu een inspectieteam dat waakt over de uitbanning van plastic tasjes. Wie ze nog gebruikt gaat op de bon en zelfs de cel in. Een koeienhoedster vertelde het NL tv journaal dat ze al 60 grazers verloren had, die stierven aan het plastic dat ze aten.

Zou de bovenstaande tekst ook verwijzen naar de absolute macht van Jezus over dier zowel als mens? Alle vlees! God gaf het in handen van Zijn Zoon, aldus de laatste verklaring die de uit de dood herrezen Christus uitspreekt ten aanhoren van zijn volgelingen, kort voor Hij ten hemel voer om plaats te nemen naast God, in het hoogste machtscentrum van het heelal.

Bij macht over mensen bekruipen ons onbehaaglijke gedachten aan dictators als Stalin of Hitler en anderen die de mensheid veel leed bezorgden. Macht over alle vlees, zoals die aan Jezus gegeven is na Zijn kruisdood en opstanding, biedt juist het mooie vooruitzicht dat dood en verderf plaats zullen maken voor eeuwig leven en geluk! Niet als een dictator van bovenaf met dwang, maar als een dienaar die mensen wint met Gods liefde, en daarbij brengt Jezus met een onbepaalde Scheppingsmacht, een nieuwe aarde en zelfs een nieuwe hemel tot stand. Hij eist geen bloed van Zijn onderdanen, maar gaf Zijn Bloed voor Zijn navolgers en betaalde daarmee ook voor al de zonden der wereld.

Florence Nightingale en Moeder Theresa als grondleggers van het rode kruis en de palliatieve(stervenden) zorg ontleenden beide hun leven en werken aan wat Jezus ons leerde uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Een Joodse godgeleerde mocht, op grond van zijn eigen goed doordachte vraag, zelf invullen over wie Gods wet het heeft in het gebod om de naaste lief te hebben als zichzelf. Hij kon niet anders meer dan de Samaritaan - die de beroofde en gewonde man hielp en destijds in Israël meestal als heiden werd gezien - benoemen als de ware uitvoerder van Gods wil en liefdewet. Jezus zette daarmee niet alleen de algemene rabbijnse zienswijze op de kop maar ook de kerkordes van onze tijd. In werkelijkheid bracht Jezus daarmee God weer bij de mensen en zette zijn voorbeeld de gelovigen weer op het juiste been. Dit werd daarnaast een eyeopener ook voor niet-gelovigen.

ZO wil OostEuropa Zending/Christian Care East West in mei 2018 deze boodschap uitdragen en proclameren. Te beginnen in de eigen Krimpenerwaard en iedereen betrekken in deze grootse zorgtaak. Naast het oorspronkelijke Groene Weg Logo met de als het ware in de knop ontluikende nieuwe aarde, introduceren wij hierbij een nieuw logo waarin we het kruis hebben teruggebracht als het anker voor de redding van onze wereld en een waarborg voor de nieuwe wereld die komt.

Matthias van der Weide  
Voorzitter

