

## **HET KONINKRIJK van DEZE WERELD – wordt HET KONINKRIJK van JESUS CHRISTUS – YESHUA MESSIACH**

Opwekkingslied 201 geeft deze woorden letterlijk weer. Een jubellied, een zegelied over een werkelijkheid die in dit nieuwe jaar 2021 weer dichterbij is gekomen. Een werkelijkheid waar wij met elkaar nu vandaag al deel van uit mogen en kunnen maken...

*Zendingsvrienden deze boodschap is ingesproken voor de Nieuwjaars Onvangst van OostEuropa Zending die als streamevent zou worden uitgezonden. Dat is door allerlei redenen niet gelukt en daarom wordt deze nu iets aangepast op website en facebook geplaatst op 9 januari. Het streamevent proberen we later deze maand alsnog te realiseren.*

Heden, 9 januari 2021 verlang ik ernaar u aan te spreken als burgers van het hemels Koninkrijk..... en wel met deze bijbeltekst: **Filippenzen 3:20-21, Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.**

En als u nog geen burger bent van dit Koninkrijk, dan wil ik met u bidden aan het einde van mijn betoog, want U hebt de mogelijkheid vandaag nog te worden: **Burger van het Koninkrijk van God....**

Januari 2021 geldt des te meer, **Romeinen 13:11 Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.** Aansluitend geldt dan vooral: *Maar wie nog niet tot geloof gekomen is... komt u dan nu ook, liefst vandaag!?*

Er worden regelmatig enquetes gehouden over gelovig zijn... Men verzamelt getallen over hoeveel roomskatholieken of protestanten nog echt geloven, of nog naar de kerk gaan. Lieve mensen, op geloofsgebied staat het bol van de vage uitspraken... Het is vaak erg in om theoloog te worden of zich in theologen te verdiepen... Maar weinigen spreken duidelijk uit:

**Ja, ik ben burger van Gods Koninkrijk en ik verwacht Jezus... mijn verlosser als DE VERLOSSER van allen en de hele schepping...**

Het is een grote rijkdom en verandert uw leven van elke dag totaal **als u deze duidelijke statement gaat omarmen** en u eigen gaat maken. Mag dat? Jawel want het lied zegt, naar Jezus woorden: **'Elk die wil mag komen!'**

Uw hele dag wordt vol van licht en vreugde des Heren... ja ook als u zwaar lichamelijk leed te dragen hebt, kan dat Licht en die Kracht van het Koninkrijk van Gods liefde een krachtig tegenwicht bieden... en u wordt een activist voor de liefde van God.. mijn vrouw Gerrie en ik spreken uit ervaring.

**Romeinen 13: 10 zegt namelijk: De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.**

**Wie Jezus Christus omarmen en burger worden van Zijn Koninkrijk worden vol van Gods Liefde...**

en voor zover we nog burgers zijn van bijvoorbeeld Nederland of België of Groot-Brittannië ( ja heus hebben we nu een medewerkster die net voor Kerst nog even haar Britse Citizenship ontving) zullen we ook in vrede leven met de Nederlandse en andere landsautoriteiten en hen laten zien dat ze op de volgelingen van Jezus mogen rekenen als vrede-stichters...

**Paulus zegt .....voor zover het van ons afhangt houden wij vrede met alle mensen!** En daarom houden we ons ook aan verkeersregels en andere overheidsvoorschriften... vanuit de liefde Gods en als ambassadeurs van de Liefde van God die door Jezus is verkondigt en door de Heilige Geest aan ons is gegeven.

**Laten we bidden:**

*Almachtige God. Ik kom tot U in gebed en weet dat U mijn hoort en verhoort. Ik kom met schuldbelijdenis dat ik gezondigd heb tegen U en mijn medemensen, ook mijzelf. Maar vanaf nu neem ik U aan Here Jezus als mijn verlosser en redder! Met Uw Bloed hebt U betaald voor mijn zonden Here Jezus en daarom mag ik nu weten:*

*Mijn schuld is weggedaan en ik ben zelfs 'witter dan sneeuw'.*

*Nu mag ik ook Uw Kind zijn en burger heten van Uw Koninkrijk. Vervul mij met Uw Geest en Liefde zodat ik ook anderen kan leiden naar U. Amen.*

**Tenslotte:** *Lieve mensen, hoe simpel ook, als u dit gebeden hebt in volle overtuiging (ik deed het in 1970 en het werkt echt...), dan zult u spoedig merken hoe God uw gebed gaat verhoren en werkelijkheid zal maken. Uit ervaring weet ik dat duizenden vragen blijven maar... door Gods belofte dat U de Heilige Geest ontvangt om u te leiden, kunt u alle antwoorden van God rechtstreeks krijgen, Maar bel gerust als u een vraag wilt stellen...*



Matthias en Gerrie van der Weide