



Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft tot de bruiloft. **Matt 22:9**
'...Laten wij blijde zijn... want de bruiloft des Lams is gekomen... En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij,
die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams.' **Openb. 19:7-9**

Al 2000 jaar klinkt de uitnodiging

Sinds 50 jaar ben ik bezig met deze 'bruiloftsvorbereiding'. In 1970 leek mijn leven doelloos, totdat ik Jezus leerde kennen en 'alles op zijn plek viel'. Met het zoeken van Zijn Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid, werd ons ook 'al het overige gegeven' waaronder dit heerlijke zendingswerk met haar vele werkers en vrienden, tot wie ik mij nu richt en *aan wie ik de bedoelde uitnodiging ook herhaal.*

Mis die grote bruiloft niet. Het gaat werkelijk boven al het andere op onze levensweg! Al 2000 jaar... dus nu is het zo dichtbij gekomen. Help ons de allerlaatste mensen uit te nodigen, zoals God die noemt in de gelijkenis van Matt. 22!

Zendingswerk in Coronatijd – Het wonder van Kana

Op de valreep rond de Corona uitbraak keerden onze reisteam's nipt uit Pakistan en Moldavië terug. Maar er was des te meer werk aan de winkel bij onze veldrelaties in Oekraïne, Roemenië, Albanië, Moldavië, Bulgarije en ook Hongarije en Wit-Rusland. Veel extra voedselacties en onze veldwerkers, ook breed betrokken bij onderwijs aan kinderen, verrichten voortdurend grote extra inspanningen. Onverwacht is het in Wit-Rusland op een grote confrontatie uitgelopen, die mogelijk veel extra inspanningen gaat vergen. Honderdduizenden kinderen in Wit-Rusland hebben een onuitwisbare band met hun gastgezinnen in het westen. Velen van hen leerden Jezus kennen. Corona heeft diep in ieders levensstructuur ingegrepen en sommigen zijn nu bij de Heer. Maar voor ons die achterbleven, samen met u die deze brief ontvangt, willen wij nog alles inzetten om 'het goede werk' te doen. Veel mensen hebben het ook financieel zwaar te stellen maar juist dat moge ieders begrip voor deze zomernoodbrief aanwakkeren. De ramp in Beiroet heeft vele harten bewogen maar, realiseren we ons wel dat de Coronaramp vele malen groter is. Juist de zwakken, met name in ons doelgebied, worden het hevigst getroffen.

Over deze tijd wordt gesproken in het Bijbelboek Daniël en die merkt op:

'...maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. (Dan 12:32)'. En dat moge velen die nog tot daden in staat zijn, ook bewegen om extra bij te dragen in de actuele nood, die wij u hierna voorleggen.'

Kunnen we zelf niet gaan naar de armen, dan kan via het internationale banksysteem nog heel veel hulp de armen bereiken. Wat is nodig? We noemen hieronder enkele actuele zaken. Bedenk bij alles dat het allerbelangrijkste is dat mensen genodigd worden voor de 'grote bruiloft van het Lam'. Praktische naastenliefde is de manier om de aandacht van mensen nog daarop te richten. Dat geldt ons allemaal ook persoonlijk. We mogen zelf aan dit bruiloftsmaal deelnemen en velen terugzien voor wie wij ons hebben ingespannen.

Het optreden van Jezus op aarde begint met een wonder op een bruiloft. In een schrijnend tekort werd voorzien!

Om onze lasten per eind augustus te kunnen voldoen is nu acuut 15.000 Euro nodig en nog eens 10.000 voor acute veldnoden. Vrijmoedig doen we een beroep op u die dit leest om dit bijeen te brengen:

>>>>>>>>> Gebruik één van de onderstaande rekeningen en vermeld bij uw gift: **Zomernood 2020.** <<<<<<<<<<<<<<

Namens bestuur en medewerkers alvast hartelijk dank, Matthias van der Weide - bij vragen 06-53883103 en wie niet elektronisch bankiert, kan bijgaande accept invullen, ondertekenen en uw bank sturen of machtigen en aan OEZ sturen.



Huisje bouwen voor Romagezin wiens hut wegspoelde door zware regen



In Coronatijd voedselpakketten uitdelen



Met uw giften inkopen en uitdelen

