

## SCHOOLBOEKEN

Naast het schoolgeld zijn er schoolboeken nodig. Elk jaar is het weer een grote uitdaging de benodigde € 3000,- voor het leerpakket bij elkaar te sprokkelen. Wilt u nu alvast meedenken of u hierin een bijdrage kunt doen voor de leerpakketten die we in maart 2012 weer moeten gaan bestellen en betalen?



## SCHOOLGELD

*'Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.'* Spreuken 22:6

Op de binnenplaats van de school stellen de kinderen zich op voor de 'assembly' of samenkomst. In keurige rijen staan ze achter elkaar. Allemaal in uniform (gekregen van school). Sommige kinderen staan op blote voeten (geen geld voor schoenen), soms hebben ze oude schoenen (gevonden of geërfd van broertje of zusje) en sommige kinderen hebben goede schoenen (gekregen van 'oom Elisha'). Ze zingen: 'Dit is de dag die de Heer ons geeft' - luid, helder en vol enthousiasme. Optimaal ingezet.

Hier staat de toekomst van de christelijke gemeenschap in Pakistan. 'Leer de knaap als hij jong is en hij zal daarbij leven als hij ouder is'. Dit is het motto van de Mission Schools. Het voortbestaan van de scholen staat vanwege de beschikbare financiën elk jaar onder druk. Per maand onderwijs is minstens € 2000,- nodig. Per kind is dat € 7,50 voor een maand onderwijs. Sponsor een kind via de bon in dit blad.



## RUGZAKJES

*'Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.'* Mattheüs 10:8

Rugzakjes zijn essentieel voor behoud en bescherming van leer-materialen. Daar een groot en schaars goed, hier meestal in overvloed. Voor de 260 leerlingen van de Mission Schools zoeken wij rugzakjes. De scholieren komen uit de allerarmste gezinnen. De ouders van deze kinderen kunnen geen roepie missen van het beetje huishoudgeld. Daarom bieden de Mission Schools al jarenlang gratis onderwijs en geven de kinderen schoolkleden, boeken en indien mogelijk zelfs een maaltijd. De rugzakjes maken het leerpakket compleet. Rugzakjes voor schoolkinderen zijn van harte welkom en worden optimaal ingezet.



## EZECHIËL PARVAZ

*'De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd...'* Jesaja 61:1

Hij was een rapper met lang haar, maar na zijn bekering werd hij voorganger in de Mission Church. Met zijn vrouw en zoontje woont Ezechiël in Pakistan. Hij geeft leiding aan de gemeente. Geen makkelijke taak, omdat veel gemeenteleden in grote sociale en economische problemen zitten. Ook voor Ezechiël zelf is het leven als voorganger erg onzeker. Een collecte levert nooit niet meer dan € 5,- op en van € 20,- kan geen gezin in Pakistan een maand leven. Wij willen Ezechiël graag zegenen met een vaste support van € 50,- per maand. Neemt u in gebed of u die hulp of een deel daarvan kunt geven. Vermeld bij uw overmaking: 'Voorganger Ezechiël'.



## BARNABAS 2012

In de tweede helft van april 2012 hopen wij weer een bemoeidingsreis naar Pakistan te organiseren. De exacte data van deze reis worden in overleg met de reizigers vastgelegd. Voor informatie bel of mail met Jaco van der Sterre: [www.barnabas.nu](http://www.barnabas.nu) - telefoon: 06 - 54625085 - e-mail: [jaco@barnabas.nu](mailto:jaco@barnabas.nu)

Zending in Azië

Reisverslag Wim en Joke

Mission Schools



Evangelisatie

## EVANGELIE VOOR DE ARMEN

*"Het Licht der wereld schijnt krachtig op plekken waar wij dat het allerminst verwachten: in Pakistan, India, China, Indonesië... overal ter wereld."*

De honger naar Bijbels onderwijs lijkt op het platteland van Pakistan niet te stillen. Uren en uren achtereen kunnen mensen geboeid luisteren naar het goede nieuws. De blijde boodschap van het evangelie wordt hier met open armen ontvangen. En dat in een omgeving die zelf lijkt op een tafereel uit Bijbelse tijden. Zoals de ossen zich laven bij de put, zo laven de mensen zich aan het Woord van God. De zorgen over het dagelijks brood of de stress door sociale verplichtingen gaan even totaal aan hen voorbij. Het Licht der wereld breekt door tot troost voor een ieder dat horen wil!

Direct doneren: Raborekening 33.38.19.527 Asian Care/ Direct contact: 0599-619716 - [info@asiancare.nl](mailto:info@asiancare.nl)



## AZIË FOCUS

- Jaco van der Sterre -



In het voorbije jaar hebben wij een grote groei gezien in het zendingswerk in Pakistan. De zegen van de Mission Schools reikte tot ver binnen de gemeentes en gezinnen. Het wonderbaarlijke herstel van broeder Samuel kwam niet onverwacht, maar zeker als een grote verrassing. Broeder Samuel is nu alweer enige tijd in Pakistan. De voorziening in benodigde financiën vanuit Nederland was een zegen en bevestiging op het werk.

De Pakistan Update helpt ons om sponsors beter en voordeliger te informeren over de actuele situaties. De Pakistan Update wordt per e-mail verstuurd en is per e-mail opvraagbaar. Ontvangt u hem niet, stuur dan een berichtje naar [info@asiancare.nl](mailto:info@asiancare.nl). Om deze nieuwsbrief te ontvangen is een computer met internetverbinding nodig. Dit blijkt echter voor steeds minder mensen een belemmering. Een inmiddels zeer nauw zendingscontact stuurde mij vorig jaar een spontane e-mail. De dame die de e-mail stuurde was 78 jaar!

Voor de vrienden zonder computerverbinding blijven wij drie keer per jaar een nieuwsbrief uitgeven. Wij zoeken bovendien vrijwilligers en reizigers die zich willen inzetten voor Asian Care. Vacatures vindt u op de website [www.oosteuropazending.com](http://www.oosteuropazending.com). Voor sponsors hebben wij een overmakingkaart bij deze nieuwsbrief gevoegd. Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid en inzet!

Wij wensen u van harte Gods rijke zegen voor het komend jaar!

Reageren? [info@asiancare.nl](mailto:info@asiancare.nl)

## ZENDING IN AZIË

Met verbazing volgt het Westen de ontwikkelingen in de "nieuwe economieën" India en China. Met die verbazing ontstaat de vraag, of hulp en verkondiging in die landen nog wel nodig zijn. Er is nu immers welvaart in die opkomende economieën... China leent inmiddels geld aan West-Europa, omdat Europa in crisis zit... Hoe zit het nu?

**Lucas 4:18 'De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen'**

Tijdens de vele reizen ontdekte ik, dat je in elk land extreme rijkdom en ook extreme armoede kunt vinden. Zelfs in Nederland hoeft je niet lang naar armoede te zoeken. Maar waar mensen de grenzen van het bestaan hebben bereikt, ontstaat een zoektocht naar troost, vergeving en verzoening met God. En op die zoektocht kunnen wij wegwijzers zijn.

**Efeziërs 6:12 'Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.'**

Het is niet eenvoudig het evangelie te brengen in landen waar overvloed en welvaart heersen. Ook Nederland is inmiddels een zendingsland geworden; kerken in Afrika en Zuid-Amerika sturen zendelingen naar Europa om Gods Woord hier te verkondigen. Helaas is in het welvarende Westen weinig interesse. Zelfs overheden staan verkondiging hier in de weg. Afgelopen zomer ondervonden wij dit, toen twee zusters uit Macedonië ons in België wilden helpen met evangelisatie. Na twee dagen cel werden de dames zonder pardon weer op het vliegtuig terug naar huis gezet. De weerstand is er, maar in Efeziërs lezen wij dat wij deze strijd moeten voeren waar hij plaats vindt: in de Geest. Als wij die Geest van God hebben ontvangen, dan zullen wij de overwinning behalen in de Naam van onze Verlosser, de Here Jezus Christus!

### GEBED

Heer, help mij te onderscheiden waar het op aankomt in dit leven. Help mij om te bidden naar Uw Wil. Ik wil mij in bescheidenheid en soberheid openstellen voor het werk van Uw Heilige Geest. Laat mijn leven troost geven aan de treurende, de gevangene, de verdrukte en de arme. Laat mijn leven gevuld zijn met Uw Geest.

## WELKOM OP DE NIEUWJAARSONTVANGST 7 JANUARI 2012

Een dag voor oriëntatie en informatie met samenzang en bemoediging  
Wilt u zich telefonisch opgeven voor deze dag,  
bel 0180 - 52 19 66  
Plaats: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek  
Tijd: koffie: 10.00 u.; aanvang ochtenddienst: 10.30 uur;  
gratis lunch: 12.30 u.  
Middagprogramma: 13.30-15.30

### Agenda 2012

Datum	Evenement	Plaats	Toegang / Kosten
Zaterdag 7 januari	Nieuwjaarsreceptie	Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek; ontvangst: 10.00 uur	Gratis toegang en lunch; collecte voor zendingswerk
Zaterdag 19 mei	Internationale zendingsdag	Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek; ontvangst: 10.00 uur	Gratis toegang en lunch; collecte voor zendingswerk
2 - 12 oktober	Pakistan-groepsreis	n.v.t.	€ 1490,- Contact: J. van der Sterre via <a href="mailto:info@asiancare.nl">info@asiancare.nl</a>
16 - 26 oktober	Midden-Oosten-, Israël- en Egypte-reis	n.v.t.	€ 1250,- Contact: J. van der Sterre Via: <a href="mailto:info@asiancare.nl">info@asiancare.nl</a>
Op aanvraag	China-groepsreis	n.v.t.	Ca. € 1800,- Contact: J. van der Sterre Via <a href="mailto:info@asiancare.nl">info@asiancare.nl</a>

## 'KNOKKELKOORTS GAAT ROND, MAAR JEZUS REGEERT!'



Tijdens de voorbereiding op hun reis brak in Pakistan de knokkelkoorts uit. Wim en Joke Schild lieten zich echter niet weerhouden om naar Pakistan te gaan. Zij bezochten gedurende twee weken de Mission Schools en zochten de christenen in hun huizen op. In de Naam van Jezus de Verlosser brachten zij genezing aan de zieken, hoop aan de hopelozen en vreugde aan de treurende. Hierna een korte impressie van hun reis.

**Vrijdag 1 oktober 2011 - 'De Heer doet buitengewone dingen'**

De aanbidding en voorbede in de ochtend waren erg krachtig. We namen tijd met het team om de Heer te zoeken en te aanbidden.

### Schot voor God

Gisteravond hadden we een samenkomst op het dak van een huis. 15 mensen namen Jezus aan als hun Verlosser en Heer. Er was ook een man met een groot geweer in zijn hand. Hij was bewaker van beroep. Ook hij kwam voor gebed. Wat een contrast: in zijn hand een enorm geweer, maar zijn hoofd was gebogen voor de Almachtige. Toen Wim met hem gebeden had, was hij zo vol van vreugde dat hij een paar schoten in de lucht wilde lossen... Wij riepen allemaal: 'Nee, niet doen!'

### Gebed voor bruidsschat

Mensen kwamen met allerlei dingen voor gebed naar voren: voor werk, studie en zegen. Veel mensen werden verlost van pijn en ziekte. Een jonge vrouw vroeg om voorziening om haar bruiloft te kunnen betalen. De familie had geen geld.

**Zondag 2 oktober - 'Cast your burdens onto Jesus'**

Vandaag een druk programma gehad. Vanochtend bezochten we de zondagsschool. De kinderen leerden een nieuw lied: 'Cast your burdens onto Jesus'. De kinderen zijn heel slim. Ze hadden het liedje snel geleerd. Daarna deelden we een stukje uit de Bijbel.

### Gebed van redding

We reden in een piepklein autootje naar de kerk van de Nazarener. We werden hartelijk verwelkomd met een heerlijk geurende bloemenkrans. Wim heeft daar het Woord gedeeld. Na de dienst baden we met de men-

sen. Een meisje wilde haar hart aan de Heer geven. We baden met haar het gebed van redding. Prijst God!

### Grote blijdschap

's Avonds hadden we een straatactie met de jongeren en aansluitend een genezingsdienst. Een man gaf zijn hart aan de Heer. Dit zorgde voor grote blijdschap. Daarna hebben we met veel mensen gebeden. Mensen werden naar eigen zeggen verlost van pijn, genezen en gezegend. Met grote blijdschap keerden wij die avond terug naar huis.

**Zaterdag 8 oktober - 'Genezing door Gods kracht'**

Inmiddels zijn we aardig gewend aan het klimaat en zijn we hier al weer anderhalve week. We hebben veel straatangelisaties gedaan en ervaren grote zegen. Ook de mensen van ons team getuigen van Gods kracht in hun persoonlijk leven.

### Genezing

Deze week kwam een vrouw op visite in ons gasthuis. Deze vrouw had erge pijn in haar buik. We baden in de machtige Naam van Jezus. De vrouw begon te lachen en zei dat de pijn weg was. Samen dankten wij God. WE ZIJN DANKBAAR EN VOL VREUGDE. Even later hoorde ik de dochter haar taken in huis doen, terwijl zij de Heer prees. Als ik haar nu aankijk, zie ik haar ogen stralen en een lach om haar mond. God geeft ons blijdschap. Het is een heel andere blijdschap dan die in de wereld is. Gods blijdschap laat je hele wezen zingen!

### 39 dopelingen

Gistermiddag hadden we een doopdienst. Het was een samenkomst met veel vreugde:

al lofprijzend werden 39 mensen gedoopt. God genas zieke mensen van de knokkelkoorts. Wij hebben zelf geen enkele last van ziekte gehad, terwijl we toch heel dichtbij de mensen stonden. God heeft ons op een bijzondere manier beschermd.

Onze broeders en zusters in Pakistan hebben onze bemoediging en ons gebed heel hard nodig. Via het werk in de scholen en de gemeentes hebben wij goede ingangen direct bij de bevolking.

Wilt u meer informatie over de reizen: bel of mail: 0599 - 78 89 30 of [info@asiancare.nl](mailto:info@asiancare.nl)  
Wilt u meer lezen over het werk van Wim en Joke Schild? Bezoek hun website: [www.kingsite.nl](http://www.kingsite.nl)

Wilt u het werk financieel ondersteunen? Vul de machtiging of acceptgiro in. Moge de Heer u op een geweldige manier zegenen!

## Egypte

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is een team van vier personen in Egypte. Het doel van hun reis is, om ter plaatse de ontwikkeling en voortgang van het Kinder Sponsor Programma daar te volgen. Ook bezoek en bemoediging van de koptische christenen staat op het programma. Wij vragen uw gebed voor de reizigers.

In geografisch opzicht valt Egypte niet onder Azië. Als geestelijk kindje van het team van Asian Care is het werk in Egypte hier voorlopig ondergebracht. Zo de Heer het wil, zullen wij komend jaar starten met een nieuwe tak van werk gericht op het hele Midden-Oosten.

Komend jaar, 2012, hopen wij een reis voor sponsors te organiseren naar Egypte. Gegevens hierover treft u in het reisoverzicht.

## COLOFON

Stg. Asian Care hoort bij de Stg. OostEuropa Zending Rotterdam.

Eindredactie: Matthias van der Weide

Redactie: Jaco van der Sterre

Correctie: Linda van Dormolen

### Giften graag aan:

ING 31 96 417 of RABO 33.38.19.527

t.n.v. Stg. Asian Care te Krimpen aan de Lek

Correspondentieadres: Postbus 2001,

2930 AA Krimpen aan de Lek

Bezoekadres: Tiendweg 9,

2931 LC Krimpen aan de Lek.

### Adresbeheer/giftenadministratie:

Telefoon: 0180 - 52 19 66

E-mail: [info@asiancare.nl](mailto:info@asiancare.nl)

Website: [www.asiancare.nl](http://www.asiancare.nl)

### Asian Care-coördinator:

Jaco van der Sterre

[info@asiancare.nl](mailto:info@asiancare.nl)

[www.asiancare.nl](http://www.asiancare.nl)