

NA DE WEEËN ... WEDERGEBOORTE



Matthias vd Weide

Jezus vergelijkt alle nare gebeurtenissen aan het einde der tijden met weeën. Na de weeën, volgt gewoonlijk het breken van de vliezen, het nieuwe leven wordt een feit! Als je alle crisishaarden van deze tijd inkleurt op een wereldkaart dan blijft er niets blanco over. De EO tv serie 'als de dijken breken' brengt een denkbeeldige watersnoodramp in beeld. Chaos alom. Maar in feite zijn mensheid en schepping ook na Noach aan het kwaad uitgeleverd, zoals Romeinen 3:11-12 zegt 'er is niemand, ... die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken... er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.'

Ja lieve lezers en zendingsvrienden, dijken die door profeten en evangelisten soms werden gebouwd in de mensengeschiedenis, zijn al heel lang doorgebroken in de hele wereld! Een schaamteloos circus rond het benoemen van schuldigen aan de MH 17 ramp, een genadeloze afslachting door mensengroepen onderling in het Midden Oosten of Mexico, maar ook de seksuele verwording in letterlijk elke natie op aarde zijn de duidelijke tekenen daarvan. Wie om zich heen kijkt ziet massa's slachtoffers tussen evenveel massa's van mensen die gewoon door leven (of liever gezegd door sterven). Mensenlevens tellen niet. Vage onverschilligheid als 'mij zal het hopelijk toch niet overkomen' vult de dagen van velen. Als ook die hoop verdwijnt, wacht men op een kleurloos einde of erger, stapt er uit. Maar, er wordt toch koortsachtig gezocht naar oplossingen? Jazeker, maar serieuze aanpak van oorzaken is er niet. Niemand lijkt te willen inleveren als het gaat om genot en welvaart. De loterij winnen is de hoogst bereikbare 'hemel'. Meeste aandacht is er nog voor gezond eten of bewegen, maar het verbeteren van moraal of tegengaan van drugs, drank, tabak of vrije seks levert maximaal een overheidsactie op als +18 drank en +18 roken. Het achttiende levensjaar moet de grens zijn voor zelfbeheersingsstimulering, maar belastingplichtig blijf je desnoods tot het graf al haal je de 120. Ondanks het besef dat een goede staatsbegroting samenhangt met een waardig leven waarbij onderling respect alles bepalend is, worden alcohol, tabak en vrije seks getolereerd omdat politici doorgaans bang zijn voor zedenpreker te worden aangezien en daardoor impopulair te worden. Zo kiest men vaak voor een compromis met de duivel.

Ons bestaan is eindig... elk mens als individu weet dat, maar eindigheid van het bestaan der mensheid wordt alleen nog besproken in het kader van 'opwarming van de aarde'. In feite is de aarde al gedompeld in een helse vuurzee van kwaad. Dat iemand, de Vader van onze Here Jezus er de stekker uit gaat trekken, omdat het Evangelie spoedig tot 'de eindend aarde is verkondigd', beseffen zelfs veel christenen nauwelijks. God zal dat echter niet doen zonder tot het laatste moment dit alternatief te bieden: het NIEUWE LEVEN door Jezus, die ons kocht en betaalde met zijn eigen bloed en ons met God verzoende! Waar kan ik dan terecht, vraagt iemand zich misschien af? Dit is mijn advies voor elke medemens: *Al wie de Naam des Heren aanroept zal behouden worden.* (Hand.2:21). Wie de Here Jezus in nood aanroept, en zegt 'O Heer, wees mij zondaar genadig' is aan het juiste adres. Jezus zal niet alleen het slachtoffer redden, maar zo mogelijk ook de boosdoener en die zelfs vergeven na berouw! *Via deze adventsboodschap, wens ik u alvast een gezegend toeleven naar Kerst!*

GROTE OBLIGATIE ACTIE – HET IS 2 VOOR 12 – HELP MEE ANDEREN HIEROP TE ATTENDEREN - MAAK ZENDINGSVRIENDEN

De teller staat op ca. 160.000 Euro op 20 november. Er moeten in zeer korte tijd nog minimaal 650.000 Euro bij. Nu de hoogste tijd om elke lezer te vragen alsnog iets te doen hiermee!! De tijd lijkt krap maar is ruim voldoende. Het kan nog voor Kerst.

Door de Obligatie Actie komt er een reële mogelijkheid voor zendingsvrienden om aandeel te nemen in ons gebouw. Dit is een kans om spaartegoed aan te wenden voor het zendingswerk! BEL 0031-6-53883103

20.000 obligaties van € 50 zijn nodig om dit centrum voor OEZ te behouden - Uiterlijk 31 december 2016 moet deze actie afgerond zijn. Stuur de aanmeld coupon op de bijlage in! De spelregels vindt u ook op de bijlage!



Belangrijke argumenten om aan deze obligatie actie mee te doen:

- Het behoud van dit gebouw.** Verkoop en elders huren elders is drie tot vier keer duurder en betekent een beperking van alle belangrijke zendings- en hulpactiviteiten.
- Rente en fiscaal voordeel.** U mag een rente vragen over uw obligatiebedrag. Extra belastingaftrek mogelijk.
- Mede Eigenaar worden.** Obligatiehouders zijn samen met anderen en OostEuropa Zending eigenaar.

LET OP BELASTINGAFTREK 2016 : UW LAATSTE GELEGENHEID OM VOOR 31 DECEMBER 2016 UW OBLIGATIE RENTE TE SCHENKEN in een periodieke gift overeenkomst, die u een extra aftrekpost oplevert voor 2016 (en komend) boven uw andere aftrekposten! U kunt dit natuurlijk eventueel ook later doen voor latere jaren. Bel 06-53883103.

ZENDINGSCENTRUM OOSTEUROPA ZENDING – EEN ARK DES BEHOUDS VOOR PAKISTAANSE EVANGELISTE



Roneela tussen Matthias en Gerrie en Joke en Wim van de Mission Church in het Zendingencentrum.

Voor Roneela Eijaz die 9 jaar geleden uit Pakistan moest vluchten vanwege een Fatwa (doodsoordeel) tegen haar is ons Zendingencentrum een heus thuis geworden. Tijdens de jarenlange toelatingsprocedure is ze van AZC naar AZC gesleept en enkele malen in de gevangenis gezet, omdat onze overheid meende dat zij niet voldoende meewerkte aan haar terugkeer. Pas enkele jaren geleden nog drong het tot onze overheid door dat het de hoogste tijd werd om de nood van vervolgte pakistaanse christenen serieus te nemen. Daar gingen heel wat inspanningen van ons en anderen in zitten. Een ex-politieman wilde zelfs een strafklacht indienen tegen de staat. Roneela is werkelijk door een hel gegaan van wel drie onterechte gerechtelijke afwijzingen.

Roneela heeft vrienden gemaakt in zowel evangelische als protestantse gemeenten. Toen er ook nog een islamitische dreigmail kwam van nederlandse bodem, mocht ze enkele jaren onofficieel verblijven in ons Zendingengebouw.

Roneela is ook een goede bekende onder de EVA lezers en speciaal verbonden met verschillende kerken. Voor Roneela is het geen vraag of ons Zendingengebouw voor het werk behouden moet blijven. Roneela wil zich nu geheel wijden aan haar roeping om in Nederland en daarbuiten evangeliste te zijn.

Haar vriendschap met OostEuropa Zending/Christian Care East West is buitengewoon hecht. Ze zal daarom groeien in betekenis voor ons internationale zendingswerk. Vele islamieten hoorden uit haar mond het Evangelie. Velen zullen het wellicht nog horen! **Roneela is beschikbaar voor spreekbeurten in gemeenten, jeugd- en vrouwengroepen. Bel 06-53883103.**

NAJAARSREIZEN ALBANIË en ROEMENIË - OKTOBER 2016

Temidden van alle opwinding rond de acties om ons Zendingencentrum te behouden, gaat ons zendingsprogramma gewoon door. Het is de meest geschikte uitvalsbasis van waaruit we tientallen teams kunnen uitzenden als ook hulptransporten en waar we ook die vrijwilligers kunnen inzetten die liever dicht bij huis blijven. Huismoeders kunnen desnoods administratief via internet ook van huis uit werken. De laatste Albaniëreis mocht zich verheugen in meer deelnemers dan gewoonlijk.

Renato Jani, onze directeur in Tirana, zelf leidde de groep. Bijzonder was om in Shkoder een OEZ reizigster te ontmoeten die in



Bezoek aan Roma kinderen

het bejaardenhuis al sinds enige tijd de voetverzorging doet. Ook een bezoek aan de gevangenis bracht weer wederzijdse zegen. Met lege handen komen onze teams nooit bij arme gezinnen aan. Bij elk bezoek bemoedigen we hen met een bijbelwoord, maar ook een voedselpakket. Aan de Roemenië groep nam een vader met 9-jarig zoontje deel. Herman Kesting maakte er weer een soort Formule-1 flitsreis van door, na gezinsbezoeken in Roemenië en Servië te hebben gedaan, in Hongarije nog 8 mensen te dopen bij de kortgeleden door Elisha geplante kerk in Hongarije. In de kersteditie hopen we u te berichten over de recente Oekraïne en Moldavië reizen.

We staan hier ook graag stil bij zuster Stap, kortgeleden hoogbejaard overleden. Zij ging een aantal keren mee het veld in. Ook Marien Zoutendijk die als wegebouwer in Roemenië hielp een brug over een bergbeek aan te leggen stierf recent op hoge leeftijd. De ideale leeftijd voor onze reizigers hebben wij bepaald tussen 8 en 88! Er is veel werk te doen! De laatste drenkelingen van de mensheid moeten uit de 'zonde zee' gevist. Wie zo'n veldinzet meemaakt, zal nooit meer de oude zijn. Een aanrader voor iedereen! Uitgebreide reisverslagen vindt u ook op ons facebook OostEuropa enz..



Albanië Team en Route

ONZE HULP IS VAN DE HEER DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Elisabeth en Marcela van onze KSP organisatie waren met de Roemeense Monica vier weken in Indonesië en hopen 7 januari 2017 (nieuwjaarsontmoeting in het Zendingencentrum) een presentatie te geven. Het hele jaar 2017 willen wij speciaal God en onze vrienden danken die ons bijstonden in lief en leed. Daarbij hebben we vele malen ook de dank mogen oogsten van de armen en verdrukten. Die dank geven we door aan Hem die daarvoor Zijn eigen Zoon opofferde, de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Zo zijn we dankbaar voor al die 50 jaren hulp van onze Heer en Schepper die ons zendingswerk droeg en in stand hield. We verheugen ons over drie administratieve stagiars en vrijwilligers die ons door de top drukte van de komende maanden heen gaan helpen. Nog meer vrijwilligers zijn welkom : info@oosteuropazending.com of 0031-6-53883103.

KADOTIP: ALS ELKE LEZER VAN ONZE NIEUWSBRIEF EEN OBLIGATIE van Euro 50 neemt of als obligatie gift geeft, dan is ons doel bereikt. Is het een idee ons te helpen met 1 Euro voor elk bestaansjaar? Niet iedereen kan dat zomaar doen maar wellicht kunnen een aantal anderen 2 of 3 Euro of meer per bestaansjaar schenken! Uw giften aan OEZ zijn belastingaftrekbaar!



Let op dat de obligatieleningen niet voor de zendingsuitgaven gebruikt kunnen worden. Blijf ons helpen met losse en regelmatige giften om de lopende uitgaven te dragen. Gebruik ook Acceptkaart en Machtiging! Nogmaals de IBAN nummers: BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending ZVW

NB. Als u giften overmaakt met telebankieren wilt u dan naast het vermelden van uw giftbestemming (algemeen of anders...) ook uw postcode/huisnummer vermelden, **wat belangrijk is voor de aftrekbaarheid van uw gift.**

U KUNT DE OBLIGATIE ACTIE OOK STEUNEN MET EEN GIFT AAN OOSTEUROPA ZENDING! OEZ koopt voor dat bedrag dan zelf een obligatie aan. Uw giften aan OEZ zijn belasting aftrekbaar!