

In dit nummer

Machtig Koninkrijk

Mayday

God in Moldavië

Dreiging Huisuitzetting

Rotterdam Marathon

Zendingsdag 11 Mei



GEEF ONS HEDEN ...

De zandhoop, de betonpalen die de stagnerende opbouw van Oost-Europa symboliseren en de man in het midden... Jezus gaf in het door Hem aan ons geleerde 'Onze Vader' zo raak aan dat de behoefte aan voedsel wel heel erg cruciaal is: "Geef ons heden ons dagelijks brood!"

Deze Moldavische broeder lacht van oor tot oor als hij het voedselpakket in zijn handen houdt. Zo wil hij zijn dankbaarheid uiten naar alle mensen die dit mogelijk gemaakt hebben.

Moldavië ligt in een uithoek van het oude Sovjet-imperium. Het land is als een vergeten gevangene die nog altijd vast zit, terwijl de buitendeuren lang geleden opengingen. Maar Gods liefde is overal.

Lees ons reisverslag op pagina 3. Bid mee en doe mee!



ALS EEN DREIGEND ZWAARD ...



Casa Lumina voor Moeder en Kind

De welzijnsvooruitzichten voor de meeste mensen in Roemenië zijn somber. Steeds meer gaat de economische crisis zijn tol eisen.

Via Casa Lumina zijn onze projecten gericht op gratis voorzieningen ten behoeve van de armen. En dan gaat het vaak om 'armer dan arm'. De kinderen op de kleuterschool bijvoorbeeld, zijn elke dag weer vrolijk en willen het juf Alina graag naar de zin maken. Zij vinden het heerlijk om naar de kleuterschool te gaan. Ze hebben nog geen weet van de problemen waar hun ouders mee kampen.

Moeder Carmen kennen we al heel lang. Van jongs af aan heeft ze iets aan haar been. Door ernstige pijnen loopt ze mank. Desondanks werkt ze heel hard met haar man om voor hun gezin te zorgen. De fabriek waar ze werken draait op een laag

pitje en daarom hebben ze elke maand weinig salaris in hun loonzakje.

Gabriela is een alleenstaande moeder. Zij houdt het hoofd niet boven water met haar twee schoolgaande kinderen. Sofia woont bij haar moeder en oma. Beiden werken ze, maar helaas voor een schamel loon.

Ook Marcela heeft het moeilijk. Zij en haar man zijn allebei ontslagen, omdat de fabriek waarvoor ze werkten te weinig orders had.

Buiten de moeite die het kost om dagelijks eten op tafel te krijgen, hangt hun ook nog de dreiging boven het hoofd dat zij vanwege huurachterstand op straat zullen worden gezet. Wat moet dit moeilijk voor hen zijn!

We zijn deze keer niet bij deze ouders thuis geweest om foto's te maken. We wilden geen valse hoop wekken, nu in Nederland en België donateurs afhaken. Maar we hopen dat anderen volharderen en zij die het kunnen nog meer gaan helpen.

Uw bijdragen zijn welkom op IBAN: NL93INGB0000003584 en BIC: INGBNL2A t.n.v. Stg. Children's Relief te Krimpen aan de Lek (NL) of via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Casa Lumina Gezinnen.

KOM OP 11 MEI NAAR DE OEZ-ZENDINGS-DAG!

Dit belooft een hele boeiende dag te worden. De spreker uit Engeland, Greg Knight, heeft ons team al toegesproken op de Kniebis-jaarconferentie en brengt een krachtige, heldere, geloofsopbouwende evangelieboodschap. Zijn eigen bediening heet Rescue Ministries en dat mag veelzeggend heten.

Daarnaast zullen er weer geloofsopbouwende getuigenissen vanuit het veld zijn en ook getuigenissen van vluchtelingen uit Azië en Afrika. Met twee recente Israël-reizen in maart en april hebben we uiteraard ook hierover veel te vertellen. Klap op de vuurpijl is promotie voor de kringloopwinkel die zich mag verheugen in steeds grotere belangstelling. Ook een kijkje bij de zonnepanelen op het dak zal mogelijk zijn.

De dag wordt gehouden in ons zendingscentrum, Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek (Nederland). De koffie staat klaar om 9.30 uur, de aanvang is om 10.30 uur. Tussen de middag zijn er een lunch en rondleidingen. Middagprogramma: 14.00 – 15.30 uur.



GOUD, ZILVER, SCHENKINGEN

Van God is het goud en het zilver (Hag. 2:9). Vrijwilliger Wim Kok, die al heel wat postzegels (nog steeds welkom) voor ons te gelde maakte, herinnert ons: "Laat het niet ongebruikt liggen." Denk ook aan de armen bij het opstellen van uw testament. Of zet uw spaargeld om in een renteloze lening/schenking aan de zending.

Bel 0031-6-53883103 voor informatie, of mail: info@oosteuropazending.com

ZENDINGSTEAM – WEL EN WEE

- Op 18 april neemt Dirk Bluemink, magazijnvrijwilliger, afscheid. Hij gaat nog een laatste reis naar Servië maken en daarvoor zamelde hij bijdragen in, bij wijze van afscheidscadeau. Vanaf deze plaats: Hartelijk dank, Dirk! Wij allemaal, maar vooral de inpakdames, zullen je missen!

- Gloria, de 3-jarige kleindochter van onze magazijnvrijwilliger Nail Hababa, moet een nier missen en krijgt een chemo-nabe-handeling. We bidden dat alles goed mag komen.

- De dochter van Renato Jani (KSP-hoofd Albanië) komt dit jaar studeren in Rotterdam (NL). We bidden dat ze een goede kamer vindt en dat God haar verblijf hier zal zegenen.

- Op 28 maart is Renato's moeder overleden. Ze was al enkele weken benauwd en geen medicijn bleek te kunnen helpen. Wilt u het gezin met uw gebeden omringen?

IN MEMORIAM RIET KOK

Wim zelf overleefde door een wonder het bombardement van Rotterdam (1940) na getroffen te zijn door een bomscherf. Na een leven vol medische complicaties is hij juist de laatste tien jaar heel fit.

ROTTERDAM MARATHON

Stefan van der Weide, zoon van Matthias en Gerrie, is met een klein team onderweg naar Albanië als dit blad bij u in de bus valt. Kort daarvoor meldt hij:

Op 14 april loop ik de Rotterdam Marathon. Acht jaar geleden begonnen met de eerste training van 4 km-rondjes en nu dan de volle hap van 42 km. **Hoe mooi is het als ik deze marathon ook voor anderen kan lopen!** Het is als werkgroep Albanië onze wens voldoende geld in te zamelen voor het bejaardenhuis in Shkodër en wel voor een nieuwe set pannen op hun recent gekregen nieuwe fornuis. Geef u liever aan een kerkelijk doel, dan raden we u ons Barnabas-jongerenwerk aan. Jaarlijks organiseren wij de Barnabas Jeugdconferentie. Geef u bij voorbeeld. 1 euro, 50 of 25 eurocent per kilometer, dan is dat afgerond 40, 20 of 10 euro per donateur. Samen met mijn vriend Renato Jani, onze velddirecteur ter plaatse, kijk ik uit naar uw steun. Gebruikt u IBAN: NL03 INGB 0005856826 en BIC: INGBNL2A, t.n.v. Hulpfondsen OostEuropa Zending te Rotterdam (NL) of via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW.



Help Bejaarden Albanië



Matthias J. van der Weide

- Gerard van Sabben -

STAND VAN ZAKEN

MAYDAY, MAYDAY...!

Nee, we doelen hier niet op onze zendingsdag op 11 mei aanstaande, maar op het noodsignaal dat een schip uitzendt wanneer het dreigt te zinken of een gevechtseenheid die weggevaagd dreigt te worden.

'Mayday, Mayday' klinkt het al zo lang vanuit Syrië. 'Mayday' was het afgelopen maart ook op Cyprus, toen veel mensen geen geld meer uit de automaat konden halen. Britse vliegtuigen vlogen geld in voor gepensioneerde Britse militairen die daar hun oude dag doorbrengen.

Het overkwam mij dat, toen ik iets wilde pinnen, de automaat het licht uitdeed. Later die week werden grote storingen als gevolg van cyberaanvallen gemeld (bij ING NL). Soms kun je je persoonlijk voelen als een 'stervende' accu die nagenoeg leeg is. Maar bij OostEuropa Zending (Krimpen/NL) staat het dak nu vol zonnecollectoren om optimaal stroom te besparen en zelfs te 'verkopen'. Wat zijn we er dankbaar voor! Dit werd vooral mogelijk gemaakt door de doortastendheid van een christenbroeder. Veel van onze gebeden werden hiermee verhoord. Met dank ook aan de firma Zon-en-zo!

Zo hebben wij als zending steeds weer te maken met kosten die voor de baat uitgaan. Maar in crisistijd lijken de kosten toe te nemen en de baten te verminderen. Vlak voor Pasen hebben we een brandbrief verstuurd. Maar de – overigens hartverwarmende – reacties (ook op onze Paasedities) hebben nog niet die doorbraak gegeven waar we met smart op wachten. Het eerste kwartaal van 2013 toont een extra behoefte van 100.000 euro. Helpt u ons, als u kunt!

We bidden ervoor. Het kan dus heel goed zijn dat het 'geldschip' is gearriveerd op het moment dat dit blad bij u in de bus valt. Maar er zijn nog vele 'geldschepen' nodig om ons zendings- en eindtijdprogramma uit te voeren, alsmede vele arbeiders die het oogstveld van God willen ingaan.

Overall zijn de velden wit om te oogsten, ook in Nederland en België. Nu is de tijd voor totale overgave en inzet van alle middelen. Vrijwilligers, doet u mee?

UW MACHTIG KONINKRIJK KOMT

"Maar, opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven – zeide Hij (...)" (Marcus 2:10)

Het machtsvertoon van communistisch Noord-Korea houdt de gemoederen wereldwijd bezig. De kranten noemen naast aantallen gevechtstroepen en wapentuig ook bevolkingsaantallen: wel 43,5 miljoen (Zuid-Korea) en 23,5 miljoen (Noord-Korea). Mijn oprecht gebed was dat het machtscentrum van de Kim-dynastie net als ooit Korach, Datan en Abiram diep in de aarde zal wegzakken. De godloze beestachtigheid en cultus van de Kims vervult de hele wereld met afschuw. Verder denkend kom je uit bij Assad en Mugabe en nog veel meer aardse machtigen. Dichtbij huis eindigend bij de pijnigers van vluchtelingen en de instandhouders van vrouwen-slavernij, zijn er heel wat wegzakscheuren in de aarde nodig of bergen die verplaatst moeten worden. Wie kan dan nog bestaan, immers allen zijn zondaren. "Toon uw macht, God", zegt een opwekkingslied.

Laten we maar beginnen met de macht aan te spreken van het Koninkrijk dat vooral gericht is op vernieuwing, herstel en genezing van mensenlevens – zelfs van dictators, moordenaars en vervolgers. Aanspreken betekent niet alleen 'claimen' of 'aanspraak maken op', maar ook 'het uitdelen van orders'. Jezus, de Mensenzoon, claimt niet alleen de Zoon van God te zijn, maar, terwijl Hij zachtmoedig en nederig van hart is, deelt Hij ferm de lakens uit als hij onrecht ziet. Velen denken passief te moeten blijven en vinden dat God zelf maar in actie moet komen. Ze struikelen over wat anderen fout doen in hun ogen. Wie de 'kop' uitsteekt, kan hem verliezen, zoals Johannes de Doper overkwam.

Totdat mensen zelf hulpbehoevend zijn, is het voor hen makkelijk om mensen te hekelen die zich met hart en ziel inzetten voor hun naaste. Veel Palestijnen zijn echter maar wat blij als ze in Israël terecht kunnen voor medische hulp, medemenselijkheid of bescherming tegen islamitische terreur. In Bagdad moeten hoge betonmuren rond de markten burgers beschermen tegen bomterreur. Maar geen muur kan Gods liefde tegenhouden wanneer de mens Zijn macht gebruikt om zonden te vergeven. De liefde Gods is een muur tegen elke vorm van haat. Liefde duurt ook het langst!

"Hoe durft die Jezus! Zonden vergeven?! En zieken genezen!" Zijn antwoord luidt: "Ik betaal ervoor met mijn eigen bloed en lichaam, en genezing bewerk ik door mijn huid te geven voor de hunne." Deze macht is voor ons onbegrijpelijk. Maar we zien steeds weer die wondermacht van Jezus en die zal steeds duidelijker worden, als we er zelf iets mee gaan doen!

GEBED om LIEFDE-MACHT

Uw Koninkrijk kome, o God, met de macht van Uw Liefde. Neem elke faalangst bij mij weg. Maak me vrijmoedig om te doen als Uw Zoon Jezus, mijzelf en anderen vergevend, met alles wat ik heb en ben. Help mij restloos toegewijd te zijn aan het welzijn van mijn medemensen, tot Uw eer. Amen!

C O L O F O N
NIEUWS OostEuropa Zending - April 2013
Maandblad - Verantwoordelijk Uitgever:
 OostEuropa Zending VZW,
 Petra Ribôt, tel: 0495/672183
 Postbus 170, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Registratie: VZW nr.: 424175753 (1983);
 Lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
 OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als interkerkelijke geloofszending, gedragen door giften.
Uw giften etc. aan: KBC Bank 414-0353661-35
 t.n.v. OostEuropa Zending VZW te Brussel
 Office E-mail: dtp@oosteuropazending.com
 KSP E-mail: kspbelgie@hotmail.com
 Tel: 0497/458235 K. Atsrimi
 Meer info: www.oosteuropazending.com (NL)

OostEuropa Zending VZW is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan** (Nederland)
 Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek

- **Stg. Children's Relief** (Nederland)
 Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek

- **Stg. OostEuropa Zending/Christian Care East West** (Nederland)
 Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek

OostEuropa Zending VZW behoort bij:
 - **Eastern European Outreach International**,
 een internationaal netwerk van partnerorganisaties.



... op onze beurt zingen we hen toe... en lezen uit de Bijbel voor hen.

Onder dit artikel ziet u de foto van het reisteam. 'Gods hulpstroepen' noemen wij hen. Jong of oud, iedereen mag een kanaal van Gods zegen zijn voor medemensen in nood. Die nood is zeer groot in dit land, dat, nauwelijks groter dan België, zich maar niet ontworstelen kan aan de verstikkende greep van Moskou. Een land waar zelfs investeerders het opgeven omdat ze geen afnemers hebben. Maar toch een land waarin een groot leger van toegewijde christenen weerstand biedt aan een boze en godloze wereld. Samen met hen willen we strijden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk op aarde. Een rijk van vrede en gerechtigheid voor allen.

Vervuld Verlangen

Het was weer een belevenis. Ik had er enorm naar uitgezien om in Moldavië de honden te horen blaffen, om op de wegen te rijden zonder dat je iemand tegen komt, om in het stikdonker de adembenemende sterrenhemel te zien, om mensen te ontmoeten die onder de meest primitieve omstandigheden heel dicht bij de natuur leven, om bekenden te ontmoeten zo ver van huis.

Gezinsbezoeken

Met een team van zes personen hebben we gezinnen bezocht waarvan de meeste gesponsord worden via het Kinder Sponsor Plan van OostEuropa Zending. Via modderpaden en wegen met nog meer gaten dan vorig jaar kwam de armoede weer angst-aanjagend dichtbij. Met een brok in mijn keel en met natte ogen sta ik versteld hoe God ons gebruikt als instrumenten in Zijn hand, tot bemoediging van deze mensen.

Hulp die aankomt

Het was de moeite waard om te zien, dat het transport dat begin maart was geladen zijn doel had bereikt. Voor vertrek al – zo bepaalt de overheid daar – moet een lijst opgemaakt worden van de ontvangende gezinnen en de voor hen bestemde spullen. Via een formulier tekent de ontvanger en verklaart zich bereid de gift te aanvaarden, mede-ondertekend door de burgemeester en door een sociale instantie. Deze bureau-

cratie is tijdrovend, kostbaar en ontmoedigend. De burgers van Moldavië ervaren op vele manieren de controle van de staat. Maar groot is de blijdschap voor hen die hulp ontvangen. Dozen en koffers uit Nederland stonden bij veel gezinnen.

De armoede zichtbaar

Het was duidelijk zichtbaar bij welke gezinnen ons bezoek was aangekondigd. Daar werden we opgewacht en iedereen was vol opwinding en op zijn mooist gekleed. Bij onaangekondigd bezoek werd echter de harde realiteit van het dagelijks leven zichtbaar. Zo ook bij het gezin waar onze contactpersoon nog nooit binnen was geweest omdat men zich schaamde. Onze auto liep vast in de blubber en wij moesten te voet verder naar de kleine woning. Ondanks de harde wind en de sneeuw stond de deur al gastvrij voor ons open. Binnen was het guur en vochtig; de druppels hingen aan het plafond. Drie schoolstoeltjes, waarvan er één was gestoffeerd, waren te vies om aan te raken, laat staan om op te gaan zitten. Er stond een pan waar kaas in werd gemaakt. Moeder stond er timide bij. Wij waren onder de indruk van de situatie. Vanuit deze ruimte kon je onder het bed kijken omdat de tussenmuur verwijderd was. Daar lag een ongeordende hoeveelheid vodden en rommel. Op het bed lagen vier kinderen op vieze doeken en jute zakken, zo apathisch dat ze ons

nauwelijks aandacht schonken. Één jochie bleef schuw in een hoek zitten totdat we weggingen.

Overleven door geloof

Een vrouw die in het aangrenzende Oekraïne werk had gevonden, kwam na maanden terug met lege handen. Men had haar niet uitbetaald. Dit gebeurt met velen die elders denken hun brood te kunnen verdienen. Moeder Liliana is veertig jaar oud. Ze woont met vijf kinderen in een te kleine portiekwoning. Vader heeft het gezin verlaten. Hij betaalt met moeite 6 euro per maand alimentatie. Liliana klampt zich vast aan haar hoop op God. Dat geeft haar kracht om door te gaan. Soms bidt het gezin om gezondheid of medicijnen, soms om brood of om geld om de vaste lasten te betalen. Aline, elf jaar oud, leert Balalaika in de kerk. Olga, die zestien jaar oud is, zegt: "Mamma, ons huis wordt steeds kleiner." Liliana vertelt dat haar dochter de beurt had om te koken op school. Maar er was geen geld voor voedsel. Ze baden. De volgende ochtend belde iemand op en beloofde het benodigde bedrag. Liliana dankt God voor Zijn hulp en wijsheid om te overleven. Met God zijn problemen geen problemen meer. Er is een speciaal verzoek om dit gezin aan een betere, grotere woning te helpen.

Tenslotte

Het sponsorprogramma laat mensen weer lachen en geeft hun hoop. Wij moeten hun dank overbrengen aan alle sponsors. De gezinnen laten weten dat er iedere eerste dinsdag van de maand voor de sponsors gebeden wordt.

Uw directe bijdragen voor dit werk via Nederland zijn welkom op:
IBAN: NLO3 INGB 0005856826 en
BIC: INGBNL2A, t.n.v. Hulpfondsen
OostEuropa Zending
te Rotterdam (NL) of via België op
KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v.
OostEuropa Zending VZW o.v.v.
Moldavië Nood.



Gods hulpstroepen



Het dak bij OEZ