

'O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.' **Jesaja 25:1**; '...de Here, die Jeruzalem verkiest....' **Zacharia 3:2**

WONDERBARE RAADSMAN



Dat is één van de geweldige namen van de Messias wiens geboorte door de profeet Jesaja werd aangekondigd. We maken in ons dagelijks leven veel situaties mee die raad behoeven. Als er problemen zijn met gezondheid of bezorgdheid over inkomen en werk, of met familie burens, of relaties. Op zo'n moment kun je wel een wonderbare Raadsman gebruiken. Dat is Het grote voorrecht van elke christen om elk moment terug te kunnen vallen op deze Raadsman en indirect verteld Hij ons met Zijn geboorte als Kind dat wij vooral ook mogen rekenen op Zijn Vader die elk detail van Zijn leven had voorbereid. Ook de momenten van verzoeking en keuzes die Jezus zelf moest maken. Geboren in een menselijk lichaam kon Jezus zondigen en fouten maken als wij. Maar door de kracht en Geest van God had



Hij ook het vermogen om de zonde te weerstaan. Mensen hadden eeuwenlang behoefte aan een tast-bare en zichtbare God en zo zijn nog veel mensen gefixeerd op beelden en symbolen waarop zij tevergeefs hun vertrouw-en stellen. Wij hebben in Jezus die God leren

kennen, die ook al onze menselijke hoedanigheden door en door kent doordat Hij als mens geleefd heeft. Daarom is het goed om juist met Kerst Zijn vriendschapsaanbod aan te nemen. Sommigen twijfelen omdat zij Hem niet zien kunnen. Maar getuigenissen van mensen die Jezus kennen helpen iedereen om te begrijpen hoe je een persoonlijke relatie met Jezus kunt krijgen. En door oprecht Ja te zeggen tegen Jezus, ga je steeds meer ontdekken hoe Hij je met Raad en Daad bijstaat in de grote maar ook kleine moeiten van het leven. Zijn kracht wordt de onze!

Momenteel wordt Jeruzalem betwist als hoofdstad van Israël. Wat mensen bepalen, moet wijken voor wat God bepaalde: God verkoos Jeruzalem. Het is van Hem. Daarmee moet elk dispuut verstommen. Het lot van de wereld en der volken wordt niet bepaald door menselijke machten, maar God stelt de mensen op de proef of zij bereid zijn voor Hem te kiezen en het kwade te weerstaan. Evenals Jezus moeite deed en geleden heeft door de tegenspraak van zondaren, verwacht God dat ook wij, als Zijn kinderen en volgelingen, moeite doen en lijden verdragen om mensen aan te spreken en Zijn liefde te tonen, ook al lijken ze geen interesse te hebben. Mensen zullen Gods Liefde herkennen en tot een goede keuze kunnen komen. Niemand moet, maar men kan Gods liefde pas ten volle ervaren door voor Jezus te kiezen.

Hij kan hardheid veranderen in zachtmoedigheid en beloofde dat 'de zachtmoedigen de aarde zullen bezitten'. Als we volhardten in het kwaad zullen we de eeuwigheid in gaan zonder Hem. Dat zou niemand moeten willen. Daarom laat Jezus je raadgever zijn. Immanuël, God met ons! Gezegend Kerstdagen en Goed Nieuwjaar toegewenst!

Matthias van der Weide

RACE MET DE KLOK voor BEHOUD ZENDINGS-GEBOUW

Een eerste publieke infomeeting is belegd in 's Gravenzande, te weten 11 december. We hopen op veel belangstelling. We denken ook aan meetings in Alblasterdam, Krimpen ad IJssel, Dokkum, Urk, etc. We hebben begin december de obligatie informatie op de website geactualiseerd. Het afgelopen jaar



Red ons zendingscentrum

overziende zijn we dankbaar voor alles wat we mochten doen en voor alle trouwe steun van vrijwilligers en zendingvrienden. Meer is nodig! We komen handen tekort en zien de nood nog altijd toenemen. Dat motiveert ons om tot het uiterste te gaan om deze actie door te zetten.

Gebruik deze keer de coupon om u aan te melden voor een obligatielening of obligatiegift.

Bij vragen bel : 0031-6-53883103

OostEuropa Zending VZW | Christian Care East West

MOLDAVIË REISVERSLAG – November 2017



Grote gezinnen met 15 kinderen heel gewoon

Met 6 personen reisden we op 4 november per vliegtuig naar de hoofdstad Kishinev. De meeste nachten verbleven we in het Gastenhuis van de Pentecostal Union. Einde week logeerden we in het noorden. Er is enige vooruitgang in het land. Dit is zichtbaar doordat er elk jaar wat meer wegen blijken te zijn geasfalteerd. Ook het aantal zeer oude auto's wordt wat minder. De landbouw oogst dit jaar was goed. Toch zijn de tekorten aan financiële middelen nog altijd duidelijk aanwezig. Gerard die elk jaar de reis leidt had deze keer de gitaar mee.

Veel indruk maakte een gezin met 15 kinderen dat, toen moeder zei 'we gaan bidden', alle 17 direct op de knieën gingen. We zongen overall een paar liederen en met een Bijbeltekst bemoedigden we elke familie. We bezoeken vooral via het KSP gesponsorde gezinnen. We werden dan ook met open armen ontvangen met voor elk gezin een voedselpakket van circa 20 kg en een zak sinaasappels. De meeste kinderen hadden nog nooit een sinaasappel in handen gehad en wisten niet dat ze geschild moeten worden; ze begonnen er direct in te bijten.

Deze gezinnen leven in armoedige omstandigheden; het enige comfort is dat de kamer warm is doordat er vaak, op een paar uitzonderingen na, voldoende hout voorradig is om te stoken. Het zijn meestal grote gezinnen, 15 kinderen is geen uitzondering. Eén van de meest trieste



Verpauperde woonwijken

situaties troffen we aan bij een oma, zelf nog maar 60 jaar oud en twee zwarte tanden in de mond, die voor haar 3 kleinkinderen (jongens) moest zorgen van onder de twaalf, waarvan de oudste gehandicapt is. De moeder is vertrokken. Ze probeert geld te verdienen met prostitutie in Moskou en zij komt af en toe thuis; de vader heeft hen verlaten. In dit huis was het koud, er is geen geld voor brandhout en het weinige geld dient voor aankoop van voedsel. Veel jonge vrouwen werken in de buitenlandse prostitutie zonder dat de familie het weet. Het grote probleem van Moldavië is dat er erg weinig werk is, totaal geen industrie. Daarom gaan jonge mensen het land uit om in het buitenland te proberen geld te verdienen en een toekomst op te bouwen. Meer dan 25% van de bevolking van circa 5 miljoen personen werkt in het buitenland.



Help mee hun toekomst bouwen...



Sinasappels en Voedselpakket

START KERSTMARKT/WINTERFAIR GROOT SUCCES

Op zaterdag 25 november was er heel wat drukte in de Groene Weg winkel. En dat past ook een beetje in het beeld van het hele afgelopen jaar. Sinds Gerard weer de regie heeft en het winkelteam nagenoeg zelfstandig opereren kan is zijn er heel wat extra inkomsten uit de winkel.

Vooraf de vele vrijwilligers maken dingen mogelijk die wij als vast zendingsteam nooit voor elkaar zouden krijgen. Er kunnen altijd nog mensen bij. Dus overweeg of dit niet iets voor u zou kunnen zijn. **Bel 0031-180-521966 of kom langs (Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen a/d Lek NL)**



GOD IS GOED voor CRISTINA

Afgelopen Editie toonden wij de schamele hut waar Cristina met haar drie jonge kinderen in woonde. De situatie was erbarmelijk. Na terugkomst bleven wij voor haar bidden omdat wij de situatie niet konden loslaten. Ook in Roemenië zelf werd aan haar gedacht. De meeste mensen daar verdienen erg weinig en leven ver onder de armoede grens. Toch besloot de kerk om haar te helpen. Nu woont Cristina in een huisje tegenover de kerk in Ormenis. Er werd gezorgd voor meubels en bedden en elke dag voorziet de voorganger haar van vers brood. Zelfs konden door een extra gift schoolspullen voor de kinderen worden gekocht. Mogelijk zal er zelfs een nieuw huisje voor haar gebouwd gaan worden. God is goed!



Cristina met kleine

NIEUWJAARSONTVANGST 6 JANUARI 2018

Thema: de nacht is vergevorderd, de dag is nabij...

Zet deze eerste zaterdag van het Nieuwe Jaar 2018 in uw agenda. Wordt met ons bemoedigd om Gods hulp te vragen voor 2018. We delen gebedspunten en informatie en horen een bemoedigende toespraak vanuit Gods Woord. Aanmelden per telefoon of e-mail is wenselijk. Koffie klaar 9.45 uur. Aanvang programma 10.30 met getuigenis en prediking in de ochtend. Na de Lunch gesprekken-gebed-projectinfo, maar ook onderlinge kennismaking zoals met de nieuwe werkers.

Plaats: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek (NL)
E mail: info@oosteuropazending.com;
tel. 0031-180-521891 (vaste kantoorlijn).

STEUN ons met KLEDING en GOEDEREN.
BEZOEK ONZE GROENE WEG WINKEL in KRIMPEN AD LEK (Nederland)

Gebruik bijgevoegd ADRES-/ BANK OVERSCHRIJVINGSFORMULIER of maak per omgaande over aan:
KBC Bankrekening BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending VZW