

MAAR GIJ ... ZIJT NIET IN DE DUISTERNIS, ZODAT DIE DAG U ALS EEN DIEF OVERVALLEN ZOU: WANT GIJ ZIJT ... KINDEREN DES LICHTS EN KINDEREN DES DAGS. ...BEHOORT NIET AAN NACHT OF DUISTERNIS TOE; 1 THESS. 5:4-5

MIJN-JEZUS en VAN-JEZUS-ZIJN

Wereldleiders werden rond het begin van onze jaartelling, net als veel gewone burgers trouwens, totaal verrast doordat wetenschappers onderzoek deden naar de ster van Bethlehem. Wijzen en wetenschappers kun je zien als serieuze onderzoekers. Ontkeners van God lijken juist in deze moderne tijd erg op die kerkleiders die in de middeleeuwen een bedreiging zagen in de wetenschap dat de aarde rond was. Men onderzoekt de dingen niet eens. Niet alleen Herodes maar ook Schriftgeleerden en Priesters waren zo blind voor de oude profetie over de geboorte van de Messias, dat ze niet eens reageerden op de ooggetuigenverklaring van de Wijzen uit het Oosten. Herodes reageerde pas later met de kindermoord. Wat tragisch dat ook veel geleerden in onze tijd wel iets gewaar worden van de bijzonderheid van Jezus, maar Hem slechts weten te maken tot het symbool van hun eigen denkwereld. Zelfs het licht in hen blijkt duisternis (Mt. 6:23).

Lieve lezers, deze Kerst wil ik met u samen bewust Gods ware bedoeling bespreken van Jezus geboorte, namelijk, dat Hij van u en mij wil zijn. Dat wordt mogelijk als wij, elk persoonlijk, ook van Hem, dus het eigendom van Jezus willen zijn.

Media promoten hun 'sterren' wiens glitter en roem nog tijdens hun korte aardse bestaan verloren gaan. Maar wie Jezus aannemen en zich dagelijks aan Hem overgeven, ervaren Zijn kracht meer en meer. Zijn wederkomst zal hen dan ook niet overvallen. Ik hoor als het ware velen verlangend zeggen: Jaaahh! Hou dat verlangen vast, maar.. laat Jezus het dan tot uw werkelijkheid maken. Toen 72 leerlingen de kracht van Jezus leerden kennen door genezend en bevrijdend met Hem op te trekken, bleven er slechts 12 over om zich voorgoed aan Jezus te verbinden. Jezus vroeg teleurgesteld of de 12 ook maar niet liever 'opstapten'. Hun keuze om bij Jezus te blijven is inmiddels door ontelbaar veel personen in de wereldgeschiedenis overgenomen. Onder hen vinden we als eersten ook hoge Romeinse militairen en enkele geestelijken. Het lijkt soms of Zijn minachters de meerderheid vormen maar als we meetellen wie Jezus in Zijn Bergrede omarmt, de zwakken en misdeelden en treurende en 'underdogs', de slachtoffers van misbruik en geweld, dan zien wij een enorme menigte die Hem toejuicht bij Zijn aanstaande wederkomst. Hij geeft zichzelf aan u en mij en verlost ons van onze eigen ellendigheid. Zijn Bloed is het bewijs. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Blijf niet hangen in de nostalgie van kribbe en engelenzang. We mogen ons letterlijk laten inlijven in Zijn onsterfelijkheid. Dat is wedergeboorte! Terugkeren in de schoot van de Schepper. Niet als zweverige wereldvreemden, maar als gewone mensen die onder de mensen de Mensenzoon durven noemen en doen wat Hij ons voor doet, waartoe Hij ons in staat stelt en wat Hij in ons bewerkt; zij het in smaad, zij het in eer. Zij het in ziekte, zij het in genezing!

**Gezegende Kerst en Nieuwjaar namens ons zendingsteam!
Matthias en Gerrie van der Weide.**



NIEUWJAARSONTVANGST 5 JANUARI 2019!



Anthon en Joke van der Laak

Anthon van der Laak zal d.v. spreken op deze eerste actiedag in het nieuwe jaar. Met zijn vrouw Joke geeft hij leiding aan een zendingsorganisatie met de naam Kingdom Ministries. Anthon's wortels liggen in het werk van Stromen van Kracht (zendelingen Hoekendijk) evenals die van Gerrie en Matthias. Neem een kijkje op hun website. Anthon is internationaal actief, o.a. in China en Afrika. We hopen dit nieuwe jaar het startsein te mogen geven voor nieuwe zendingsreizen, korte en lange termijn inzetten, maar ook nieuwe reizigers aan te trekken o.a. uit eigen land en regio. Koffie klaar: 9.30 u. Ochtendienst 10.30-12.30 u. met Anthon als spreker. In de lunchpauze: Soep, Broodjes en Bijpraten, shop open. Middagprogramma 14.00-16.00 met gebed, dank en info.

Plaats: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpden ad Lek (Nederland).

Meldt u aan ook via 0031-6-53883103 of e-mail info@oosteuropazending.com

OostEuropa Zending VZW | Christian Care East West

OORLOGSDREIGING in OEKRAÏNE – KERSTACTIE voor het werk in Muzsaly



Conny en Marten Geerse zijn door hun vele reizen daarheen verknocht aan Oekraïne en voor de nood in dat land onvermoeibaar bezig te doen wat ze kunnen, ook al lijkt het soms een verloren gevecht. De oorlog om het dagelijks bestaan duurt al veel langer dan de strijd in het oosten. Gods liefdewerk wordt zichtbaar door hun gaarkeuken in Muzsaly.

Kerstpakketten Actie Oekraïne

Ieder jaar proberen wij bij de aller armste gezinnen in Muzsaly en omgeving een kerstpakket te brengen. Deze pakketten kosten 15 euro per stuk en brengen grote vreugde in deze gezinnen. Wat zit er allemaal in? Bloem, suiker, gries, olie, koffie, thee, vlees in blik, waspoeder, shampoo enz. Gewoon de eerste levensbehoeften voor een gezin. Dan kunnen ook zij kerst vieren en zo hoeven ze zich rond deze dagen geen zorgen te maken over het eten. We willen graag minstens 40 gezinnen blij maken. Helpt u ons daarbij met een uw bijdragen.

Gebruik het bijgaande bankformulier dat is voorzien van uw adres of maak over via uw bankapp of internetbankieren of eigen bankformulier IBAN: NL03 INGB 0005 8568 26, BIC: INGBNL2A t.n.v. Hulpfondsen OostEuropa Zending of op BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. kerstpakketten Muzsaly

Kinderen eten zuring...

Zuring kennen we tegenwoordig van reformshops maar in feite is het als gras eten voor de armen en ook bekend als 'oorlogsgroente'. Het is niet perse gezoond en onttrekt zelfs calcium aan de botten. Zelfs dieren eten het niet graag.



ROEMENIË - HONGARIJE - OEKRAÏNE - ALBANIË - MOLDAVIË - Reizen en Activiteiten

De speciale reis van 28 september- 6 oktober - kwam in het nauw doordat Herman deze louter Friese groep zou leiden, maar door spoedopname kon hij deze reis niet doen. Terwijl er geen goede vervanging was bleek plotseling toch Gerrit Wiersema beschikbaar die een tiental jaren bij OEZ heeft gewerkt. Hij woont in Schotland met zijn gezin maar was binnen 24 uur klaar om als Fries met de 7 Friese reizigers naar Oekraïne af te reizen. Deze groep maakte voor het eerst kennis met OostEuropa. We bidden om meer van zulke reisgroepen in 2019 maar ook reisleiders als Gerrit. Direct na de reis kon Gerrit ook met zijn familie de sterfdag gedenken van zijn zus Karina met wie hij tien jaar geleden Oekraïne voor het eerst bezocht. Voor hem een levensveranderende ervaring maar zij kreeg kort daarna kanker en overleed uiteindelijk nadat ze vele lotgenoten mocht zegenen met een speciaal bemoedigend boek voor gezinnen die dit lijden moeten doorstaan.



De Albanië groepsreis kwam te vervallen maar we werden gezegend met de eenmansactie van Stefan van der Weide die op 7 oktober deelnam aan de halve Marathon in Tirana en zo 1000 euro sponsorgeld bijeen bracht voor met name de Albanese jeugd.

Ook de Moldavië groepsreis ging nu niet door en is verschoven naar volgend jaar. Bel: 0031-6-22508499 Herman voor als u de volgende groepsreis Moldavië wilt meemaken.

Israëltreizen krijgen een nieuwe impuls. Begin 2017 kregen we de beschikking over een vast logement in Haifa en eind 2018 ook over een eigen busje waarmee we onze reizigers door heel Israël kunnen brengen. We zoeken een enthousiaste coördinator om de samenwerking tussen onze Israël support afdeling en partner tichting Shuva Nederland een nieuw gezicht te kunnen geven. Juist in deze dagen willen we zegen brengen aan Jood en Palestijn!

Verslag ontdekkingsreis 2-9 november Roemenië en Oekraïne - Ons zendingsteam vernieuwt. Nieuwe werkers treden aan en we bidden dat steeds meer mensen een roeping van God zullen ervaren om zichzelf te geven in de dienst aan God. Het kantoor- en magazijnwerk in Krimpden kan ons als het ware helemaal opslokken. Het werd hoog tijd voor een verkenningsreis voor nieuwe teamleden. Welgemoed gingen Gertjan en Willem, Mariska, Jeaneth en Pieter Jan onder leiding van Herman per busje op reis. Het eerste reisdoel was Roemenië waar een weerzien wachtte met Aurel en het Casa Lumina team. Die zondag werd het 'kleinkind' van Olga opgedragen. Daarna spraken we met broeder Aurelian die via zijn bedrijf en hulpwerk in Tinca ook met ons samenwerkt in de hulp aan de armen. Samen bezochten we arme gezinnen en gaf het evangelie hoop in de donkerste omstandigheden. Ons aansluitende bezoek aan Oekraïne trof onze kersverse reizigers nog dieper in het hart. De situatie daar is alles overtreffend schrijnend. Kinderen die geen thuis meer hebben door alcohol of echtbreuk en armoede mogen we samen met toegewijde werkers op bijzondere wijze helpen. Bidt voor deze werkers Vicky, Irina en Andrea. De ouders van het familie-huis, de jonge vrouwen Jorien, Stefanie, Marianne en Mirjam die werken onder begeleiding van Sanyi in de ziekenhuizen van Beregovo en Vinogradiv voor pasgeboren kinderen, die nu al verlaten zijn. De psalm zegt 'Wie met tranen zaaien zullen met gejuich oogsten'. Helaas ging tijdens de reis onze bus kapot, waardoor ons team terug moest vliegen. Na de reparatie werd de bus naar Nederland teruggedreden door enkele Nederlandse werkers die zo op verlof konden. Het was een goed weerzien na een reis met onvergetelijke indrukken en nieuwe motivatie gevend om alles in te zetten voor dit belangrijke werk.



**STEUN ons met KLEDING en GOEDEREN en/of FINANCIËEL.
BEZOEK ONZE GROENE WEG KRINGWINKEL in KRIMPEN AD LEK (Nederland)**

**Gebruik bijgevoegd ADRES-/ BANK OVERSCHRIJVINGSFORMULIER of maak per omgaande over aan:
KBC Bankrekening BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending VZW**