

ZENDINGSTEAM WEL EN WEE

- Groei, daar zit het woordje 'roei' in en vrijwilligster Margreet is één van die 'riemen' waarmee we als zendingsteam kunnen 'roeien', al kan ze maar één dag in de maand komen helpen. Een tijdje geleden gaf Margreet aan zich te willen laten dopen door onderdompeling. Blijk van geestelijke groei en 4 februari was het zover! Dat God door Margreets stap en leven velen mag zegenen!

- Nieuw leven! Vluchteling Maribelle uit Congo, die sinds augustus bij ons 'schuilt', bleek zwanger door te zijn. Getroffen door een zware griep kwamen moeder en kind in het nauw. Met 28 weken kwam haar dochtertje met een keizersnee ter wereld. Ook dat is groei! Wij bidden dat de kleine nu verder onder Gods hoede mag opgroeien.

- Vrijwilligster Hilly Struiken, van wie we in de vorige Nieuws berichten, onderging een operatie. Zij is ook zo'n globetrotter voor God! Maandelijks is zij drie dagen actief bij OEZ.

IN MEMORIAM TOM

Hierbij willen wij kort stilstaan bij het heengaan van Tom van Ittersum, een globetrotter voor God! Op 5 januari was hij er weer als trouwe bezoeker van onze zendingdagen. Met tal van reizen ging hij mee, maar tijdens onze Kniebisweek wachtte zijn buurvrouw tevergeefs op de krant die hij haar dagelijks bracht. Tom was zijn laatste reis begonnen, wij geloven naar de hemelse heerlijkheid. Jaco woonde namens ons de begrafenis bij. Mogen velen zijn geloof en werken navolgen! Tom was een grote beoediging voor ons allemaal.

ZENDINGSDAG ZATERDAG 11 MEI

Het is alweer bijna eind februari. Voor je het weet zitten we tussen Pasen en Pinksteren weer bijeen op deze belangrijke ontmoetingsdag, die de aftrap is voor ons zomer- en najaarsprogramma. Gregory Knight, onze Engelse medebestuurder, is hoofdspreker. Hij zal met ons delen dat hij een visser van mensen wil zijn, een mensenredder. Komt allen!



GOUD, ZILVER, SCHENKINGEN

Van God is het goud en het zilver (Hag. 2:9). De Israëlieten brachten het vaak bijeen voor het landsbelang, maar ook voor Gods werk. Vrijwilliger Wim Kok, die al heel wat postzegels voor ons te gelde maakte, roept een ieder dringend op: "Laat het niet ongebruikt liggen." Ook postzegels zijn weer waardevol. Denk ook aan de armen bij het opstellen van uw testament. Belt u 0031-6-53883103 voor informatie, of mail: info@oosteuropezending.com

HULPTRANSPORTEN 2012 EN 2013

WANHOOP IN OOST-EUROPA

Het Kinder Sponsor Plan en OEZ-Hulptransporten gaan hand in hand om de wanhoop van Oost-Europese gezinnen het hoofd te bieden. Reizigers stuiten daar op acute noden en wij willen graag snel helpen. Elitsa Tanova, die met haar man Stavri eind 2011 terugkeerde naar Bulgarije voor een operatie vanwege slokdarmkanker, is, terwijl Stavri nog nabehandeld wordt, teruggekeerd naar Nederland om opnieuw via krantenverkoop wat extra inkomsten te vergaren.

Olga van Lavieren wil een noodfonds vormen om acuter en sneller te kunnen helpen in nood-situaties. **Directe giften via Nederland graag op IBAN: NL51 INGB 0006 9903 77 en BIC: INGB NL2A t.n.v. Kinder Sponsor Plan te Krimpen ad IJssel of via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Noodfonds gezinnen.**



Het laadteam poseert

NIEUWE NIEUWSBRIEF VOOR HULPTRANSPORTEN

Uit besparingsoverwegingen is ons zendingblad De Helper al een tijdje niet meer verschenen. Binnen de OEZ-organisatie werken we in toenemende mate aan het toezenden van nieuwsbrieven per e-mail. Gerard van Sabben, hoofd van de afdeling Hulptransporten, nam in 2012 het initiatief om zo'n digitale nieuwsbrief te redigeren. Met hem zijn wij verrast dat in een tijd van crisis het werken met vooral tweedehandskleding eerder is toegenomen dan verminderd. Als we nog meer vrijwillige chauffeurs hadden en beter ophaalmaterieel, zouden we het werk sterk zien groeien. En dat is ons streven voor 2013! U kunt de Nieuwsbrief Hulptransporten aanvragen bij Gerard: gerard.van.sabben@oosteuropezending.com

TRANSPORTENOVERZICHT 2012

Wij geven u een overzicht van alle hulptransporten in 2012. Het gaat al met al om 25 transporten met in totaal zo'n 320.000 kg, geladen in 2.100 kubieke meter. Dit is exclusief een transport van 25 computers naar Bulgarije, ongeveer evenveel naar Hongarije en een industriële wasmachine naar Albanië.

- 2 naar Bulgarije met 34.400 kg in 190 m3
- 1 naar Albanië met 680 kg in 6 m3
- 1 naar Hongarije met 3.600 kg in 25 m3
- 2 naar Moldavië met 23.900 kg in 180 m3
- 4 naar Oekraïne met 43.300 kg in 360 m3
- 15 naar Roemenië met 214.000 kg in 1.312 m3



Kortetermijnkalender 2013 transporten en reizen

Oekraïne: begin februari 2013; **Roemenië:** half februari 2013; **Albanië:** eind februari 2013; **Moldavië:** begin maart 2013. Lever uw goederen tijdig aan.

Gerard nodigt u uit om met hem mee te gaan naar Moldavië. De reis zal eind maart/begin april plaatsvinden.

Directe giften via Nederland graag op IBAN: NL03INGB0005856826 en BIC: INGB NL2A t.n.v. Kinder Sponsor Plan te Krimpen ad IJssel of via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Hulptransporten.



In dit nummer

Visie en Hoop

Erfenis 2012

Pakistan in Roemenië

Transporten 2012 en 2013

Reis Moldavië

Zendingsdag 11 mei

GLOBETROTTER voor GOD

De eerste vrachtwagen die in 2013 ons welbekende toegangsbruggetje afreed, vertrok in januari naar Bulgarije. Op onze vraag hoe het laden van de truck was gegaan, reageerde onze Syrische laadchef Jacob: "Het was een hele grote!" Het is onze hartenwens voor dit jaar dat wij veel van zulke joekels vol hulpgoederen naar het veld zullen sturen.

De vrachtwagenchauffeurs, die heel Europa doorkruisen, zijn voor de zending een onmisbare schakel in de hulp aan vele mensen, evenals de vrijwilligers bij het ophalen en laden van goederen. Maar degenen die de deur niet uit kunnen door het winterweer of door hun persoonlijke beperkingen, zijn niet minder 'globetrotter voor God'. Deze mensen kunnen dagelijks 'op weg' zijn doordat zij bidden en meeleven met de mensen in nood, waar ook ter wereld. Als we ons oog op God de Vader gericht houden en onszelf niet verliezen in onze eigen zorgen, mogen we erop vertrouwen dat Hij weet wat we nodig hebben. Hij zegt nooit "nee" tegen degene die op Hem in zijn nood een beroep doet. Jezus, Gods Zoon, heeft dat aangetoond. De Heilige Geest maakt het zichtbaar en tastbaar in de wereld om ons heen. Gaat u met ons mee op reis? Is het niet fysiek, dan toch door middel van uw gebed en steun!





Matthias J. van der Weide



De oogst is groot

Na de Barnabasconferentie in de zomer van 2012 is er een innige band ontstaan tussen de Pakistaanse evangelist Elisha Samuel en onze Romavrienen in Roemenië. Zij horen hem graag, vooral als hij in zijn wang knijpt en met een brede grijns tegen hen zegt: "Ik zie er net zo uit als jullie!" Eindelijk is de Nederlandse overheid wakker geworden en heeft aandacht geschonken aan de werkelijke situatie van Pakistaanse christenen, die in eigen land bloedig worden vervolgd en daar niet veilig zijn. Wat geweldig zou het zijn om, omgekeerd, ook Roma-evangelisten naar Pakistan te kunnen sturen! Met dit reisverslag hopen wij op uw aller gebed en steun om het werk van Elisha in Roemenië en Hongarije te dragen. Elisha vertelt:

Voorrecht

Zó zie ik mijn evangelisatiereis naar Roemenië afgelopen december. Ik mocht tien kerken dienen en enkele zeer arme gezinnen bezoeken die werkelijk zeer te lijden hadden van de kou. Bij een bezoek aan een bankkantoor werd ik door een personeelslid benaderd. Zij had opgemerkt dat ik christen ben. Zij nodigde mij uit om de volgende keer in hun kerk te spreken en ook in het koffiehuis dat zij met anderen runt voor de jeugd. Wat een bijzondere ervaring!

Wonderen

Alleen tot Gods eer wil ik betuigen dat ik echt wonderen heb beleefd in Roemenië. Negen mensen gaven hun leven aan Jezus en willen zich laten dopen. Er waren gezinnen, en een vastgelopen huwelijk werd gered. Het was opwindend om te ervaren hoe God mij wilde gebruiken om de pastors met wie ik optrok te zegenen en te bemoeiden. Geprezen zij de Heer voor Zijn trouw, Zijn leiding en de kracht die Hij geeft. Het is een zegen om door Hem te zijn aangesteld voor deze dienst.

Bijzondere ondersteuning

De Heer helpt me ook enorm in praktisch opzicht. Drie broers uit Rotterdam gaven mij een auto en zij gaven ook nog spullen mee voor de arme gezinnen. Ook OostEuropa Zending ondersteunde mijn missie op verschillende manieren. Financieel, zowel als met visa en andere benodigde documenten.

Bidden met de politie

Na mijn laatste spreekbeurt in Roemenië reden we in het stikdonker weg van het

Romadorp, toen de politie ons stopte. Ze wilden 150 euro hebben omdat mijn groene kaart net verlopen was. Ik moest de auto uit. Daar stond ik dan, in de kou, en het sneeuwde. De Roemeense pastor en de Nederlandse zendelingen zaten in de auto, en de politie in hun warme auto. Ze stelden veel vragen en drongen aan "iets" voor hen "te doen". Ik zei dat ik geen geld had maar dat ik wel voor hen wilde bidden. "Sluit uw ogen maar!" Nadat ik hardop gebeden en "Amen" gezegd had, gaven ze mij al mijn papieren terug en gebaarden dat ik kon gaan rijden. Ze lieten me nog wel beloven dat ik de volgende keer Jacks maat 52 en schoenen maat 42/43 voor hen zou meenemen.

Geen grenzen door gebed

Terug in de auto werkte mijn verwarming niet meer en reden we vijftien kilometer lang met open raampjes door de vrieskou. Toen we moesten tanken kwam het Bijbelvers in mijn gedachten dat er wonderen gebeuren voor wie gelooft. Ik bad in de Naam van Jezus en zette de verwarming aan. Die werkte weer! De ramen konden weer dicht en zo reed ik dankbaar naar de grens. Ook daar viel de grenspolitie weer over mijn groene kaart. Ik dacht eraan hoe het gebed overal effectief is en zei tegen hem: "Ik wil voor u bidden." Hij zei: "Nee" en ik zei "JA!" Dus bad ik en hij gaf me mijn papieren terug. Het was middernacht. Ik passeerde de grens en belde pastor Cristi die in spanning op mijn bericht zat te wachten. Het werd dus een goed bericht!

Terug in Boedapest

Laat, na middernacht, arriveerde ik in Boedapest waar Amerikaanse vrienden van

de International Church mij altijd warm ontvangen. Met hen bezocht ik een sociaal centrum waar ik predikte en hielp met het uitdelen van kerstgeschenken! Voor maar 30 euro kon ik terugvliegen naar Nederland. Maar eerst mocht ik enkele dagen op verhaal komen bij mijn vrienden.

Kom tot Mij

Dankbaar overdacht ik alle zegeningen van de reis. De mensen die gered werden en geholpen. De problemen waar de Heer me doorheen hielp. Hij nodigt allen nog altijd uit: *Kom tot Mij en ik zal je rust geven. Wentel je zorgen op Mij en ik zorg voor je. Amen! Elisha.*

Uw Directe bijdragen voor dit werk graag via Nederland zijn welkom op:
IBAN: NL04INGB0000002276 en
BIC: INGBNL2A, t.n.v. O-Europa Zending/Chr Care East West of via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Elisha en Roma



Elisha bidt met Romavrouw

VISIE en HOOP

Tijdens onze Kniebisconferentie in januari bracht Engelsman Gregory Knight een zeer inspirerende boodschap. Het ging erover dat een bepaalde visie die we ontvangen op ons luide "ja" kan rekenen. Onze portemonnee laat daarop meestal een luid "nee" horen. En de visie vervaagt. Ik denk dat dit voor velen van ons herkenbaar is. De twijfel slaat vaak toe zodra we met tegenslag en moeite te maken krijgen. Psalm 1:3 geeft de gelovige met visie dan wel een heel mooi vooruitzicht: "al wat hij onderneemt, gelukt"! Helaas laten velen zich na het lezen van dit Bijbelvers imponeren door allerlei succesformules die tijdens seminars over genezing of voorspoed worden aangeboden.

Hebreeën 11 toont ons echter een geloofsgalerij van bekende Bijbelpersonages, van Abraham tot Jezus zelf, die helemaal niet zo succesvol leken in hun roeping. Abraham kreeg pas lang nadat hij zijn reis begon een zoon. Van een vaste woonplaats was nog geen sprake. De Here Jezus, die bij Zijn leven geen plek had om het hoofd neer te leggen, liet bij Zijn hemelvaart een klein aantal leerlingen achter die de impact van zijn kruisiging nog niet te boven waren. David, de meest gezegende koning van Israël, had wel een hele moeizame start waarbij hij vele malen ternauwernood aan de dood ontsnapte. Johannes de Doper wist het niet meer, toen hij gevangen werd genomen en Jezus steeds moest voorkomen dat Hij zelf gearresteerd werd leek echt alles fout te gaan. Maar de wonderlijke claim kwam dat Hij juist daardoor onze zonden heeft verzoend en dat Hij voorzag in een oplossing voor elk probleem. De enige juiste benadering, die ook voor ons opgaat, is te vinden in het antwoord van Jezus aan Johannes de Doper in Matt. 11:5, waarin Jezus wijst op de resultaten van Zijn werk. Niet alleen bewerkt Hij genezing – en dat door de eeuwen heen – maar het bloed van Jezus reinigt letterlijk mensenlevens van vuil en bederf. Aan deze vruchten kent men de 'boom' Jezus Christus. Als OostEuropa Zending zijn wij zeer dankbaar voor alles wat wij aan kleding en geld mogen sturen aan de armen. Mede door de inspanning van vele donateurs is dat heel wat. En dat wij daarbij ook nog hoop mogen prediken, is het allermooiste! Mensenlevens veranderen daardoor. Daarom wil ik eindigen met een gebed van hoop, denkend aan 2 Kor. 1:20:

Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: Ja...!

GEBED van HOOP

Ja, onze Hoop bent u, Here Jezus Christus! Samen met ruim twee miljard aardbewoners hebben we U leren kennen als onze enige Hoop, die echt helpt. En de mensen die het nog niet weten, hebben geen enkel alternatief. Hoe zij ook proberen, het wordt eerder erger dan beter. Help ons daarom Uw Naam, Uw Evangelie, aan allen bekend te maken! Amen!

C O L O F O N
NIEUWS OostEuropa Zending - Februari 2013
Maandblad - Verantwoordelijk Uitgever:
OostEuropa Zending VZW,
Petra Ribôt, tel: 0495/672183
Postbus 170, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Registratie: VZW nr.: 424175753 (1983);
Lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als interkerkelijke geloofszending, gedragen door giften.
Uw giften etc. aan: KBC Bank 414-0353661-35
t.n.v. OostEuropa Zending VZW te Brussel
Office E-mail: dtp@oosteuropazending.com
KSP E-mail: kspbelgie@hotmail.com
Tel: 0497/458235 K. Atrrimi
Meer info: www.oosteuropazending.com (NL)

OostEuropa Zending VZW
is nauw verbonden met:

- Stg. Kinder Sponsor Plan (Nederland)
Postbus 2098, 2930 AB Krimpden aan de Lek

- Stg. Children's Relief (Nederland)
Postbus 2026, 2930 AA Krimpden aan de Lek

- Stg. OostEuropa Zending (Nederland)
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpden aan de Lek

OostEuropa Zending VZW behoort bij:

- Eastern European Outreach International,
een internationaal netwerk van partnerorganisaties.