

31 mei OEZ Zendingsdag
Noteer alvast in uw agenda!

FOCUS ISRAËL

Reis door het beloofde land

We rijden vanuit Ariël naar de Jordaan vallei. We dalen vanaf elfhonderd meter hoogte af naar zeeniveau. Het eerste zicht op de kale bergtakken in de Jordaan vallei zijn indrukwekkend. De rotsen zijn glad en grillig. Verder naar beneden passeren we een indrukwekkend bergmassief en dalen ten slotte zover af dat we niet meer op de bergen neerkijken, maar naar de bergen opkijken. Het beloofde land is veelbelovend!

Blond en gebruid

'In de jaren dat ik hier woon ben ik bedreigd, geboycot, opgesloten en heb meerdere keren te maken gehad met geweld. Zolang ik mag doen wat ik moet doen, zal ik leven en daarna wordt het leven nog beter. Wat ik heb meegemaakt stelt weinig voor in vergelijking tot wat de Palestijnse gelovigen moeten doormaken om de Naam van Jezus'. Dit zijn niet de woorden van een stoere mannetjesputter. Voor ons zit Caroline. Zij oogt als een fragiele vrouw. Haar blonde haar en gebruid gezicht verraad dat zij veel buiten is. Dat klopt ook.

Arabische christenen

'Op dit moment verleen ik veel praktische hulp aan tot Jezus bekeerde Arabieren, omdat de meesten van hen na hun bekering alles verliezen. Veel Arabieren worden Christen. Door het lezen van de Bijbel, of zij ontmoeten Jezus door dromen. Ik hield altijd al van de Joden, maar daarnaast heeft God mij de liefde voor de Arabieren gegeven. Ik heb een opslagplaats met hulpgoederen. Die deel ik naar behoefte uit. Verder help ik met vervoer en praktische noden. Gisteren reed ik met drie Arabieren naar de Jordaan. Zij wilden gedoopt worden!' Mijn hart ligt bij het brengen van het Evangelie bij de Palestijnen. Dat vinden de Joden prima. Als een Palestijn Jezus aanneemt, dan verandert dat zijn hart. Zijn haat tegen Joden stopt. Een Christusgelovige Arabier is in de ogen van de Israëli's minder gevaarlijk dan een moslim Palestijn.



Op weg naar de Jordaanvallei

Gevaar

Als een Arabier Jezus aanneemt, dan loopt hij groot gevaar. Hij moet voor zijn leven vrezen. In sommige gevallen kan hij terugkeren, maar hij wordt zeker geboycot. Hij vindt geen werk, wordt bedreigd en als hij opgepakt wordt, dan wordt hij gemarteld. Martelingen van de Palestijnen zijn vreselijk. Ze hangen mensen aan hun handen op, branden plastic over je lichaam. Het is demonisch wat ze mensen aandoen. Toch komen er veel Palestijnen tot geloof. Ze zijn geïnteresseerd in het Evangelie, omdat ze moe zijn van wat hun eigen mensen met hen doen.

God in een droom

Een van de gelovigen vertelde dat hij Jezus zag in een droom. Hij zag mij en kwam naar mij toe. Hij vroeg mij: 'Jij bent toch Christen?' Ik was een beetje verbaasd en ook achterdochtig, maar zei 'Ja'. Hij vertelde dat hij over Jezus had gedroomd en dat Jezus hem had gezegd dat hij niet 'Isa' (de profeet uit de Koran), maar 'Jeshua' was. Deze man is nu een leider onder gelovige Palestijnen.

Wegen voor iedereen

We rijden terug naar Jeruzalem. David vertelt ons wat wij zien en waar wij zijn. 'Kijk, we rijden nu door Palestijns gebied.

De wegen zijn door Israël aangelegd. De groene nummerplaten zijn Palestijnse nummerplaten, de gele zijn Israëli's. Iedereen mag van deze weg gebruik maken. Hier bij Nablus komt het hoogste aantal zelfmoord terroristen vandaan. Als een terrorist zich opblaast, dan rukken de Joodse ambulances uit. Ze helpen de Joodse zowel als Palestijnse slachtoffers. Wie hulp nodig heeft, krijgt die, zonder onderscheid.'

Boycot

'Er is nu een boycot op producten uit de Westbank. Met die actie worden vooral de Palestijnen geraakt. Dit is hun welvaartsgebied. Zij vormen de grootste groep werknemers. Voor elke Jood die benadeeld wordt, worden minstens 3 Palestijnen benadeeld. Maar dat niet alleen, men wakkert zo ook de haat tegen Israël aan! De wereld kijkt met een vergrootglas naar wat Israël doet. Israël is niet volmaakt. Dit land bestaat pas zeventig jaar, maar toeristen en bezoekers komen hier dankzij de veiligheid die door Israël is gewaarborgd. Niemand wil in de handen van Hamaz vallen: ook Palestijnen niet.

GROEPSREIS EN ZENDINGSOPDRACHT

Op het moment dat u deze brief leest, is een klein team onder leiding van Jaco in Israël. Zij zijn daar voor bemoediging van de gelovigen in de Joodse en Palestijnse gebieden. Wij danken u voor uw ondersteuning. Wij willen graag daar bestaande projecten laten zien en ondersteunen met hulp en gebed zoals:

Hulp aan Arabische christenbekeerlingen, aan Joodse Holocaust overlevenden en Russische immigranten, Hulp aan vooral Arabische gehandicapten, overige Joodse immigranten zoals van Shuva Israel.

Giften aan NL88INGB0000112896 en BIC: INGBNL2A t.n.v. OOSTEUROPA ZENDING/ISRAEL SUPPORT of via KBC: BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Israëlsupport

MESSIAANSE GEMEENTE IN JERUZALEM KRIJGT 'ANBI'- ERKENNING

Nadat in 2010 een aantal synagogen voor hun charitatief werk belastingvrijstelling kregen, startte ook de Messiaanse Gemeente in Jeruzalem zo'n aanvraag. De gemeente kreeg gelijk van het Hoog gerechtshof. Alle belasting die betaald is sinds de start van het proces krijgt zij nu terug en per jaar gaat het om tienduizenden shekels die nu charitatief besteed kunnen worden.

In dit nummer

Geesten Proeven

Internationaal Krom

BARNABAS 2014

OEZ Jaarverslag 2013

Tegen de klippen op

Focus Israël

OEZ Zendingsdag 31 Mei



Over dit muurtje kijken deze Palestijnen hoopvol naar de Israëli'sche vrijheid! Lees Ef. 2:14

ISRAELISCHE LENTE

Holland op zijn smalst. Een waterbedrijfje en een pensioenfonds die zelf zijn lamgelegd door onze economische crisis trokken zich terug uit Samaria, waar Israël een voorbeeldige bijdrage levert aan de Palestijnse economie en burgerrechten. Israël kan zulke westerse 'partners' die het algeheel welzijn in de weg staan missen als kiespijn. Met hun verdwaasde leiders, of het nu gaat om Hamas of PA hebben de Palestijnen geen ander perspectief dan gebeten te worden door Iran of door Assad. De moslimbroederschap is ontmaskerd in Egypte, maar voordien al in Gaza. De Saoedische islam heeft Syrië alleen nog maar verder naar de afgrond gedreven, zoals ook met Irak gebeurde!. Zal Turkije nog eens een poging doen Jeruzalem te heroveren? Zullen Turkse troepen bij Harmageddon voorop lopen?

Een echte Arabische lente zonder bloedvergieten komt pas in zicht als de Israëli'sche lente uitbreekt. Na een schier allesvernietigende winter van haat zal die Israëli'sche lente toch echt doorbreken en alle volken vrede brengen. Zelfs Noordkorea zal dan bevrijd worden van de haat. Er zullen geen dictators meer zijn en de oorlog zal niet meer geleerd worden. Yeshua Messiaach komt eraan! Scheidsmuren zullen er niet meer zijn tussen Jood en Palestijn. Ze zullen veilig wonen. De hoogmoed van Amerika en Europa, van Rusland en van China zal voorgoed gebroken zijn als de Vrededorst gaat regeren.



Jaco van der Sterre

naar Oekraïne, Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Albanië en Israël. Jaco, die zowel Joods als Arabisch bloed heeft is inmiddels de motor van het Israël werk. Zie achterpagina.

OostEuropa Zending / Christian Care East West als organisatie, opereert zowel geestelijk als ook praktisch vanuit haar zendingscentrum in Krimpen aan de Lek. Voor OEZ België zouden we een apart verslag moeten maken, maar wat betreft het voorgaande verslag en ook hierna over de NL activiteiten is te zeggen dat OEZ België daarin een aandeel heeft van ca 5%. T.o.v. het topjaar 2012 met omzet van 1,1 miljoen Euro (waarvan 0,25 milj. erfenissen) was er in 2013 een enorme terugval aan inkomsten tot ca 0,8 miljoen Euro. Maar we werken ook aan een apart verslag voor België. De vaste giften bleken nagenoeg gelijk gebleven, maar vooral de uitgavenverhogingen t/m 2012 werkten in 2013 een tijdje door en brachten ons het nauw. Een deel van de ca 10.000 lezers van ons magazine en een 500 vaste supporters brengen de geldmiddelen bijeen. Hoogtepunt vormden de nieuwjaarsopening in januari alsook de jaarconferentie voor medewerkers die maand in het Zwarte Woud en ook de zendingdag in mei. Greg Knight, Evangelist uit Engeland van ons bestuur daar, hield de visie overeind om Gods wonderbare voorziening te blijven verwachten. Het werk wordt gedaan via een tiental ANBI's, w.o. Asian en African Care, een zendingraad met tien ervaren zendingswerkers die opereren in samenwerking met het OEZ bestuur. OEZ heeft ook de beschikking over een non profit bedrijf Intersupport BV. Bijzonder was dat er in 2013 via de eigen zonnepanelen in totaal ca 38.000 kwh energie werd verkregen. Wekelijks zijn er ca 30 vrijwilligers actief op het zendingscentrum samen met een 15-tal medewerkers. Ook registreerden we honderden winkelbezoeken.

Uw giften welkom op IBAN:
NL04INGB0000002276 en
BIC: INGBNL2A t.n.v. Stg.
OostEuropa Zending/Christian Care
East West
of via KBC: BE57414035366135
t.n.v. OostEuropa Zending VZW
o.v.v. OEZ organisatie



Doopfeest Casa Lumina 2013



Barnabas Bulgarije 2013

Sinds 2004 heeft het werk ingrijpende veranderingen ondergaan. Elke 7 jaar ongeveer gebeurt dat in organisaties. Daarnaast zijn de wereldontwikkelingen zo duizelingwekkend dat het bijna niet bij te houden is. Het ANBI (Algemene Nut Beogende Instelling) label is begin 2008 in Nederland gekomen en per 1.1.2014 zijn de eisen voor verslaglegging weer aangescherpt. Dat helpt ons om daaraan weer meer aandacht te geven.

Kinder Sponsor Plan blijft een kroonjuweel op de OEZ organisatie. Sinds 2006 ondergebracht in een eigen stichting. Het aantal ondersteunde kinderen is mede door de crisis sindsdien met ca 10 % afgenomen. ER volgt daarvan binnenkort een apart verslag op www.kindersponsorplan.nl In 2013 bereikten we een climax aan problemen mede te wijten aan het ontbreken van een goede coördinatie. Het vacuum dat ontstond sinds het wegvallen van het vaste en vrijwilligersteam kon tot op heden niet adequaat worden opgevuld. Het werk is te omvangrijk dan dat het OEZ en Childrens Relief team dat afdoende kunnen opvangen. De kosten escaleerden en een per oktober inderhaast gestarte wervingsactie bracht wel wat soelaas maar niet afdoende om een gat van 250.000 Euro te overbruggen. Met een totaalbudget van 500.000 Euro een hele nare situatie.

Hulptransporten en de Kledinginzamelingsacties vormden 2013 weer de hoofdmoot van het werk. Je zou kunnen zeggen dat zeker 75% van onze capaciteit hierbij betrokken is. Mede door intense aandacht die onze in mei geopende 2e handspullen winkel De Groene Weg winkel opeiste, maar wellicht ook door de crisis bleek de goederenstroom en de transport omvang naar Oost-Europa iets verminderd. We registreerden een totaal van 19 hulptransporten met totaal 278.000 kg of 1728 kuub. Het betrof 1x Bulgarije; 1x Albanië; 1x Moldavië en 14x Roemenië. Van de 2 Oekraïne transporten kon er tot nu toe maar 1 (na 8 maanden) worden ingeklaard. Het andere staat nog bij de douane. Er wordt inmiddels een afzonderlijke nieuwsbrief met titel

NH uitgegeven en per email toegezonden.

Children's Relief zal met een eigen jaarverslag komen maar 2 daarmee verbonden activiteiten willen we speciaal noemen. In Oekraïne werd 60.000 Euro ingezet voor de totale renovatie voor een pand dat moederkind huis Elim officieel genoemd. Afgelopen januari werd het officieel geopend. Maar ook het zendingscentrum Casa Lumina mag genoemd worden; een kroonjuweel aan dit werk, dat naast kinderwerk ook operationeel is als doorvoercentrum voor de enorme stroom hulpgoederen. Hoogtepunten vormden daarbij een doopdienst afgelopen zomer van 3 personen die opvang genoten hebben en de aanleg van een waterput voor het zigeunerdorp Dicanesti.

Evangelie Verkondiging Oost-Europa maar ook wereldwijd betreft nagenoeg vooral de Barnabas Acties. Jaco heeft de volgende informatie Daarover: Het thema van Barnabas 2013 was 'Go and Tell' naar het laatste vers in Lucas 9 (vs 60) Barnabas traint jongeren voor Evangelisatie en zendt hen vervolgens ook uit. Zomer en najaar 2013 organiseerde Barnabas vier festivals in achtereenvolgens Roemenië (Codlea), Albanië (Pogradec) en Bulgarije (Balçik) en Pakistan (Lahore). In totaal namen 293 jongeren deel aan Barnabas (Roemenië 35, Albanië 110 en Pakistan 70, Bulgarije 82). Dat is een verduubeling van aantal deelnemers ten opzichte van 2012. Wij zijn dankbaar! Na de festivals hebben we 17 actieteams ingezet. Een tiental afzonderlijke zendingstreken met teams van 3-10 personen vonden plaats

Beproof de geesten

'Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan' 1 Johannes 4:1

Op meerdere plaatsen in het nieuwe testament worden wij gewaarschuwd voor valse profeten. Met de komst van Jezus, de Messias zien mensen hun kans schoon om zich in Zijn voetspoor neer te zetten als verlosser. Zelfs maken zij gebruik van wonderen en tekenen (Marcus 13:22) en er staat geschreven dat zij velen zullen verleiden. Valse profeten hebben daar allemaal hun eigen redenen voor. Voor sommigen gaat het om het geld. Anderen gaat het om macht of gewoon omdat zij overtuigd zijn dat zij het enige juiste doen. De Heer Jezus waarschuwt ons hiervoor. Christenen hebben een extra verantwoording. Mensen kijken naar ons, volgen ons. Zij kijken naar onze handel en onze wandel. Op straat kom ik veel mensen tegen die niet meer naar een kerk gaan. De meesten zijn teleurgesteld in mensen die zeiden dat zij Christen waren. Een goede vriend zei: 'Als iemand zegt dat hij een Christen is, dan zegt mij dat nog helemaal niets'. Hoe herken je de Waarheid? Ga niet af op wat je ziet. Wonderen bewijzen de Waarheid niet. Sterke persoonlijkheden en charisma komen niet noodzakelijk voort uit een zuivere bron. 1 Johannes 4 zegt ons de geesten te beproeven. De Geest van God, De Heilige Geest zal altijd verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Daarom staat er in 1 Korintiërs 12:3 ook dat niemand kan zeggen: 'Jezus is Heer' dan door de Heilige Geest. Die Heilige Geest in ons helpt herkennen wat uit Hem voort komt. Die Geest in ons, herkent zichzelf in anderen. Het is dezelfde Geest! Over Nelson Mandela zei een prediker: 'deze man heeft veel goed gedaan, maar één ding deed hij niet goed: hij gebruikte de glorie van zijn succes niet om de Naam van Jezus Christus groot te maken'. Dat maakt hem geen valse profeet. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij onszelf en anderen misleiden als wij de eer en glorie van succes voor onszelf houden. Die hoort niet aan ons, maar aan God. Laten wij de eer en glorie van ons leven, onze daden en onze resultaten geven aan de Enige en Eeuwige God, de bron van ons bestaan die zich door Jezus Christus heeft geopenbaard. Dat is onze garantie voor een zuiver en onbevlekt zicht op de ware godsdienst (Jacobus 1:27).

Gebed

'Heer Jezus, vul mij met Uw Heilige Geest. Help mij te onderscheiden waar het op aankomt. Help mij in de Waarheid te leven. Ik heb Uw Geest nodig in mijn leven. Het offer van Uw Zoon Jezus Christus opende de weg tot een open en zuiver zicht op wie U bent. Ik open mijn hart voor U. Laat Uw Waarheid opruiming houden in mijn hart. Amen

GA MEE BARNABAS 2014

ALBANIË	21-31 juli	€ 690,-
BELGIË	11-16 augustus	€ 290,-
BULGARIJË	14-24 juli 2014-02-17	€ 645,-
ROEMENIË	28 juli – 8 aug.	€ 550,-
PAKISTAN	9-18 oktober	€ 1640,-
ISRAËL	22 feb- 6 mrt 2015	€ 1295,-

info@barnabas.nu of bel: 0031-6-54625085 Jaco



Jesus loves you

C O L O F O N
NIEUWS OostEuropa Zending - Februari 2014
Maandblad - Verantwoordelijk Uitgever:
OostEuropa Zending VZW,
Petra Ribôt, tel: 0495/672183
Postbus 170, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
Registratie: VZW nr.: 424175753 (1983);
Lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als interkerkelijke geloofszending, gedragen door giften.
Uw giften etc. aan: KBC Bank 414-0353661-35
t.n.v. OostEuropa Zending VZW te Brussel
Office E-mail: dtp@oosteuropazending.com
KSP E-mail: kspbelgie@hotmail.com
Tel: 0497/458235 K. Atsrimi
Meer info: www.oosteuropazending.com (NL)

Stg. OostEuropa Zending VZW/Christian Care East West is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan** (Nederland)
Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek

- **Stg. Children's Relief** (Nederland)
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek

- **Stg. OostEuropa Zending/Christian Care East West** (Nederland)
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek

OostEuropa Zending VZW behoort bij:
- **Eastern European Outreach International**,
een internationaal netwerk van partnerorganisaties.

STAND VAN ZAKEN

INTERNATIONAAL KROM

Het was bizar om te zien hoe de olympische winterorgie 2014 zo dichtbij het oorlogsgeweld van Tsjetsjenië en Georgië ligt. Putin wil niet alleen de islam beteugelen, maar ook het menselijk vrijheidsstreven, zo bewees zijn lafhartige aanval op Georgië. Met Gazprom hebben we nu het IJzeren Gordijn in de achtertuin en Putin leidt de aandacht af naar Greenpeace en homorechten, terwijl hij tegelijk in Syrië niet alleen Homs en Aleppo gijzelt, maar ook het internationale recht en medeleven. Met de golfoorlog in 1990 dachten sommigen het onrecht van de aarde weg te vagen, maar alle recht werd krom door een overmacht aan menselijke genotsverslaving. Want daar ligt de oorzaak van de wereldwijde bankencrisis en economische afbraak. Na WO 2 ontaardde de drang naar welvaart in een orgie van wellust en ging de wereldoorlog ondergronds door! Het streven naar seksuele vrijheid werd voor hele volken juist de opmaat naar seksuele onderdrukking en de hiv pandemie die nog altijd miljarden levens bedreigt. Dat men de jeugd wil beschermen tegen alcohol, tabak en drugs is hoopvol, maar bescherming tegen seksuele verslaving en uitbuiting is nog meer nodig. NixSx komt er aan!

Israëls streven om de Palestijnen te laten delen in haar welvaart en democratische rechten wordt gedwarsboomd door achterbakse boycotneigingen van geperverteerde politici. Maar er is hoop! In verschil met de zondvloed die het kwaad kortwiekte en die slechts Noach met zijn gezin overleefden, heeft Jezus uit de zonde-vloed van nu, ontelbaar veel volgelingen gered die breken met onrecht en slavernij. Jezus, die hiervoor betaalde met Zijn eigen Bloed, zal uiteindelijk Israël en de hele wereld redden van de ondergang. Als Assad en Putin zich met de Jihad verbinden tegen Israël zal dat Harmageddon kunnen inleiden. Terwijl Europa en de USA wanhopig bezig zijn hun economieën op orde te krijgen trachten Israëls vijanden toe te slaan met de bekende uitkomst dat God hun macht teniet zal doen, maar Israël zal leven! Al Israëls vijanden zullen echter vergaan!

Matthias J. van der Weide