

## BARNABAS ON THE MOVE

**Ga mee op het grootste zendingsavontuur van je leven!**

Markus 6:31: 'Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?'

Er is geen zorg of wij doen wat wij moeten doen. Wij gaan in het vertrouwen dat het Woord dat al 2000 jaar betrouwbaar blijkt, dat ook vandaag nog is.

Ook deze zomer gaan de Barnabasteams het Evangelie van Jezus Christus op de straten van Europa verkondigen. Met acties in Albanië, Kosovo, Macedonië en Roemenië is het ook dit jaar weer een enorm financieel avontuur. Maar de behoefte aan deze acties groeit. Jonge mensen willen weten hoe en waar zij hun geloof uit kunnen dragen!

Voor het eerst dit jaar organiseren we een hele nieuwe conferentie in Bulgarije. Bulgarije is een grensland tussen de islamitische en de christelijke wereld, net als Albanië dat is. Barnabas zet hier een klein leger jonge mensen in de vuurlinie tussen Europa en de islamitische wereld!

Barnabas groeit. Zij laat zich niet hinderen door het wel of niet beschikbaar zijn van het geld. Dat komt... soms op het allerlaatste moment, maar het komt... want er is een opdracht... Het Evangelie te brengen tot de uitersten van de aarde. Een opdracht voor ons allemaal.

### 80 DEELNEMERS IN ALBANIË

Sponsor een deelnemer voor € 70,-



Ze zijn er helemaal klaar voor. In Albanië doen meer dan tachtig jongeren mee aan de Barnabasacties. En ze zien ernaar uit. Veel van deze jongeren zijn de enige christen in hun klas, huis of zelfs dorp. Barnabas brengt ze samen, tot opbouw en bemoediging.

Een deelnemster vertelde, dat zij thuis alleen had verteld dat zij op kamp ging. Als zij had verteld dat het een christelijk kamp was met Bijbelstudie en geloofsverdieping, had zij niet mogen gaan. Als haar broers erachter zouden

komen dat zij hier is, dan zou zij zeker 'gestraft' worden. Toch wil zij 'Barnabas' voor geen goud missen. Voor haar is het een hemel op aarde.

Wilt u deelname van één of meer van deze jongeren sponsoren, maak dan een gift over. Het hele financiële avontuur in Albanië bedraagt € 5600,-. Voor alle Barnabasacties samen is € 50.000,- nodig, terwijl deelname van één jongere € 70,- kost. Fiscaal aftrekbaar geven kan via onderstaande rekening gegevens. Vermeld erbij: 'Gift Barnabas 2013'

### DEELNEMERS WELKOM

Voor komende zomer kunnen we ten minste twee groepen plaatsen. Ook individuele deelnemers zijn nog van harte welkom op de conferenties in Albanië en Roemenië.

### BELGIE BARNABAS DIT JAAR NIET

Helaas, vermoedelijk omdat de periode juni velen slecht uitkomt, konden we de Barnabas België door gebrek aan deelnemers niet door laten gaan.

Graag uw mening. Wat is in België het beste zomertijdstip voor Barnabas???

Meldt u nog aan voor Roemenië, Albanië of Bulgarije.

### MATERIALEN

**Barnabasmaterialen ondersteunen de verkondiging**

Barnabas geeft handen en voeten aan de zendingsopdracht van Jezus Christus. Voor de acties stellen wij materiaalensets samen. Hierin zitten onder meer sportmaterialen, een poppenkastset, een set met illustraties bij het Evangelie en een set voor sketchboard. Voor het totaal van dertig sets is per set € 125,- nodig. Help ons met de inkoop van de actiematerialen.



**Uw bijdragen welkom op IBAN: NL04INGB0000002276 en BIC: INGBNL2A t.n.v. OostEuropa Zending/Chr Care East West of via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v 'Gift Barnabas project 30330' Contact: Jaco van der Sterre: 0031-6-54625085 of jaco@barnabas.nu**

**WWW.BARNABAS.NU**

Christian Care  
**NIEUWS**  
East West

6

## In dit nummer

**Kennismigratie**

**Getuigen in Oost-Groningen**

**Nieuwe hoop fam. Godé**

**Barnabas On The Move**



## 'LOOMZOMER' of 'DROOMZOMER'

*De scholen zijn dicht. De zomerperiode (drie maanden!) is begonnen. Voor dit zigeunermeisje in Janoshi is dat meestal een tijd van hitte, verveling en gebrek aan alles. Dat voel je nog meer als je de hele dag niks te doen hebt.*

*De zomerperiode is voor de zending een hoogtepunt van acties. Tegelijk is de zomerperiode een hele 'droge' periode: het is vaak een financieel magere tijd. Velen gaan op vakantie en nieuwsbrieven blijven liggen tot september. Mogen wij uitzien naar een 'vakantiegeldgift'? Niet om ons, maar omdat meisjes als Ilonka geen 'loomzomer' maar een 'droomzomer' verdienen!*



### GOUD, ZILVER, SCHENKINGEN

*Van God is het goud en het zilver (Hag. 2:9). Vrijwilliger Wim Kok, die al heel wat postzegels voor ons te gelde maakte, roept eenieder dringend op: "Laat het niet ongebruikt liggen!" Gedenk de armen bij het opstellen van uw testament.*

Voor vragen: bel 0031-6-53883103 of E-mail: info@oosteuropazending.com





Jaco van der Sterre

Reisverslag Oekraïne – Jaco van der Sterre



Familie Godé uit Oekraïne heel blij met de hulp.

We reizen per vliegtuig van Eindhoven naar Boedapest. Vandaar rijden we in circa vier uur naar de plaats Beregowo in Oekraïne, net over de grens met Hongarije. In Beregowo staat het zendingscentrum van SEM (Shidne Europeske Missio) vanwaar de hulp wordt gecoördineerd: renovaties, sponsorprogramma's, groepsreizen en nog veel meer. Directeur Peter Gabor is deze week onze gastheer en leidt ons naar het hart van de nood in gezinnen en zigeunerkampen.

## Leven van één appel

We bezoeken een gezin in grote nood. Het is de familie Godé. Vader, moeder en drie kinderen wonen in een huis dat op de pof is gekocht. Door ziekte van de vader kon afgelopen winter geen geld worden gespaard voor de aflossing. Er was geen geld voor voedsel. De kinderen aten één keer per dag bij oma, terwijl vader en moeder samen één appel per dag deelden! De koude tijden zijn nu voorbij en de zomer breekt aan. Het werk kan weer beginnen. Vader en moeder Godé werken in de tuinen van anderen, maar ze zijn beiden vreselijk verzwakt. Vader was tot voor kort ziek. Nog steeds hoor ik zijn kortademigheid als ik naast hem sta. Ik leg mijn hand op zijn schouder: benige schouders, slechts beschermd door een versleten T-shirt met een Ichtus-vis erop. 'Weet je wat dat teken op je t-shirt betekent?' vraagt Csaba, onze Hongaars-Engelse vertaler. Janosh schudt zijn hoofd. 'Het betekent: "Jezus Christus Gods Zoon Verlosser".' Janosh lacht of hem een groot geheim is geopenbaard.

## Aardbeieveld

Wat zou deze familie uit hun isolement helpen? We overleggen met hen. Een aardbeieveld kan geld opleveren en vader Janosh weet hoe je aardbeien moet kweken. We hebben wat geld meegekregen van vrienden

van de zending en besluiten het hierin te steken.

Dochtertje Emily van acht slaat de tuinmetamorfose gade. Rechts wordt de grond gefreesd met een automatische frees. Reizigers Durk en Lucas zijn in de weer met een kettlingzaag. Een bloeiende boom in het midden van de tuin wordt flink aangepakt om meer zon op de aarde te krijgen. Emily volgt alles gefascineerd. Binnen acht weken kunnen de eerste aardbeien al worden verwacht.

## Schulden

Janosh en Judith hebben een groot probleem. Het hangt als een zwaard van Damocles boven hun hoofden. Als voor het einde van de week de aflossing van het huis niet wordt betaald, moet het gezin het huis uit. In geloof doen we een toezegging voor een totaal van duizend euro. We hebben nu maar vijfhonderd euro bij ons, maar een oplossing is aanstaande. Een oproep per e-mail naar een grote groep vrienden in Nederland levert grote respons op. We hebben binnen een uur duizend euro op de rekening en kunnen het geld de volgende dag pinnen!

## Opstaan zonder pijn!

Na het aardbeieveld en de schuldsanering besluiten we met de hulpgoederen het huis

een beetje op te knappen. Die avond zetten we de gedemonteerde meubelen in het huis. We zullen de meubelen dan de volgende ochtend in elkaar zetten. Maar als we de volgende ochtend terugkomen, staan alle meubelen al op hun plaats. Janosh en Judith zijn blij met de nieuwe tafel, de stoelen, de bedden voor de kinderen en het aanrechtblad, want ook dat hebben ze alvast geplaatst en in elkaar gezet. Over hun nieuwe bed zijn ze helemaal in de wolken. Ze hebben er die nacht met het hele gezin in geslapen! Janosh legt zijn hand op zijn rug en zegt dat hij voor het eerst sinds lang opstond zonder pijn in zijn rug!

## Kinder Sponsor Plan

Alle hulp helpt, maar voorlopig heeft het gezin nog geen voedsel. Een bed kun je niet eten en het duurt nog even voordat de eerste aardbeien kunnen worden geoogst. Daarom willen we hun kinderen opnemen in het Kinder Sponsor Plan: het sponsor-per-maand-programma. Op een oproep reageert een Nederlandse lezer uit Zwitserland door sponsor te worden. Twee andere sponsors uit Nederland maken de vreugde compleet. De eerste maand sponsorgeld kunnen we direct al achterlaten.

## Dromen komen uit

Met een grote groep getuigen achter ons konden wij in de levens van Janosh en Judith een heel groot verschil maken. Er zijn veel gezinnen zoals dit. In de auto fantaseren we hoe we al die gezinnen kunnen helpen. We moeten er een televisieprogramma van maken: 'Extreme Mission Make Over!' Tijdens elke aflevering helpen we één gezin aan een nieuwe toekomst. Samen kunnen we de neerwaartse spiraal in gezinnen als dat van Janosh en Judith omkeren in hoop voor de toekomst. Het klinkt als een droom, maar er is maar één programmamaker nodig die dit artikel leest en geïnspireerd raakt om deze droom te laten uitkomen!

Uw giften zijn welkom op:  
IBAN: NL03INGB0005856826 en  
BIC: INGBNL2A t.n.v. Stichting  
OostEuropa Zending Hulpfondsen te  
Rotterdam (NL) of via België op KBC  
rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v.  
OostEuropa Zending VZW o.v.v.  
Oekraïnehulp.



Aarbeieveld geeft inkomen

## Getuigen in Oost-Groningen

Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twifelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Markus 11:23:

Bij ons op kantoor in Nieuw-Buinen (Drenthe) zijn werkplekken voor stagiairs en vrijwilligers. Deze plekken worden regelmatig bezet door mensen van allerlei achtergronden. Stageplaatsen zijn hier in het Noorden namelijk schaars. Dat komt door de crisis en omdat in Oost-Groningen weinig werkgelegenheid is. Inmiddels heb ik al heel wat stagiairs gehad die helemaal niet bekend zijn met het Evangelie. Ik dring het nooit op, maar op een onbepaald moment komt het geloof ter sprake. Zo ook afgelopen week. Ik legde een stagiaire uit dat de stap tot geloof niet zo groot is en dat je in het dagelijks leven ook vaak stappen in geloof maakt. Bijvoorbeeld bij het aanzetten van je computer.

'Het gaat om vertrouwen. Vergelijk het met een computermonitor. Je ziet een plat vlak dat er niet is, maar je ziet het wel. Je gelooft dat het werkt en daarom werk je ermee. En omdat je ermee werkt, word je overtuigd dat het echt is... Zo is het ook met geloof. Je maakt een stap in vertrouwen en daarna bewijst God elke dag dat Hij echt is.' Ze snapte het, maar om dan die stap te nemen is nog een verhaal apart. Maar de Heer heeft voor alles een perfecte tijd. Uiteindelijk kan ik niemand overtuigen, maar erover praten kan niemand mij in een kantoor van OostEuropa Zending verbieden. Het liefst zou ik overigens wel anderen overtuigen. Gewoon, omdat het Evangelie ons de Kracht geeft om op te staan en ons leven werkelijk inhoud te geven.

Soms verbaas ik mij erover hoe weinig mensen in de kerk werkelijk geloven wat voor Kracht wij door het offer van de Here Jezus hebben ontvangen en hoe geweldig zijn Kracht zich openbaart in onze zwakte. Kunnen we dit wel begrijpen, dan verandert dat onze blik op de wereld en op onszelf. Dan gaan mensen erkennen dat er maar één God, één Heer en één Bevrijder is. Misschien zit u vast, als een berg. Misschien denkt u dat niets u meer los kan maken van de zorgen en de problemen. Misschien is 'crisis' uw motto en 'depressie' uw credo... Leg het af. Niets is onmogelijk voor onze Heer en Heiland. Met onze God springen wij over een muur en kunnen wij bergen verzetten (2 Samuel 22:30).

## Gebed

'Heer, maak mij los van mijn eigen gedachten. Help mij naar mezelf te kijken zoals U naar mij kijkt. Help mij geloven dat het onmogelijke mogelijk is. Kom mijn ongeloof tegemoet en help mij om in geloof de bergen uit mijn leven in de zee van Uw genade te werpen.' Amen

**C O L O F O N**  
NIEUWS OostEuropa Zending - juni 2013  
Maandblad - Verantwoordelijk Uitgever:  
OostEuropa Zending VZW,  
Petra Ribôt, tel: 0495/672183  
Postbus 170, 2610 Wilrijk (Antwerpen)  
Registratie: VZW nr.: 424175753 (1983);  
Lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.  
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als inter-  
kerkelijke geloofszending, gedragen door giften.  
Uw giften etc. aan: KBC Bank 414-0353661-35  
t.n.v. OostEuropa Zending VZW te Brussel  
Office E-mail: dtp@oosteuropazending.com  
KSP E-mail: kspbelgie@hotmail.com  
Tel: 0497/458235 K. Atsrimi  
Meer info: www.oosteuropazending.com (NL)

Stg. OostEuropa Zending VZW/Christian Care  
East West is nauw verbonden met:

- Stg. Kinder Sponsor Plan (Nederland)  
Postbus 2098, 2930 AB Krimpden aan de Lek

- Stg. Children's Relief (Nederland)  
Postbus 2026, 2930 AA Krimpden aan de Lek

- Stg. OostEuropa Zending/Christian Care  
East West (Nederland)  
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpden aan de Lek

OostEuropa Zending VZW behoort bij:  
- Eastern European Outreach International,  
een internationaal netwerk van partnerorganisaties.

## Positief

U als lezer van deze Nieuws roepen wij van harte op om mee te gaan, of te geven zodat anderen kunnen gaan. Hierna treft u een overzicht van de aankomende reizen.

- Regelmatig nieuws over het zendingswerk in Oekraïne via e-mail ontvangen?
- Geef u op voor de Oekraïne Gebedsupdate: j.sterre@oosteuropazending.com

Bestemming	Data	Kosten	Contactpersoon
Oekraïne	27 september - 5 oktober	€ 790,-	Jaco van der Sterre, 0031-6-54625085
Albanië	11 tot 18 oktober	€ 890,-	Stefan vd Weide, 0031-6-54642421
Roemenië	18 tot 25 oktober	€ 690,-	Herman Kesting, 00031-180-521966

## STAND VAN ZAKEN

### KENNISMIGRATIE

De 'vreze des Heren' is niet iets engs. Sommigen denken bij deze term aan haardracht, kleding of zondagsrust – allemaal uiterlijke zaken. Iedereen houdt van fatsoenlijke kleding en ontspanning. Maar de 'vreze des Heren' behelst veeleer het respectvol omgaan met de medemens, vooral als zij het moeilijk hebben, zoals bijvoorbeeld asielzoekers. Zijn we niet allemaal in zekere zin asielzoekers wanneer we bij God willen schuilen? Of bij volksvertegenwoordigers? Ik denk van wel.



Beschamend is het, dat onze overheid asielzoekers die kennis meebrengen wel wil hebben. Daar worden we volgens hen beter van. Onverstandige redenering. Immers, wie iets doet wat hemzelf voordeel brengt, levert geen prestatie, zegt Jezus. Elke egoïst kan en doet dat. De loterijen draaien door dit principe met giga-winsten. Jezus zegt echter iets heel anders: als je iets goeds wilt doen aan iemand, doe het dan aan iemand die niets terug kan geven. Als mensen op deze manier offers brengen, wordt het land gebouwd. Zij die eigen voordeel zoeken, breken het af. Dit zien we in de graaicultuur gebeuren.

Jezus bracht met Zijn bloed de wereld de verzoening, die mensen uit eigen kracht niet kunnen opbrengen. Sommigen willen niet over dit bloed preken omdat niemand het zou begrijpen. Maar als jonge idealisten Assad gaan bestrijden, dan besef je weer dat het begrip bloed ons dagelijks denken beheerst. Churchill sprak ook van "bloed, zweet en tranen". Halfzachte oplossingen zijn een doekje voor het bloeden. Een term als Jezus' bloed is actueler dan ooit tevoren.

Niet de Wilders-hypothese (NL parlementariër), niet het Teeven-beleid (NL Staatssecretaris Justitie), maar de omgekeerde kennismigratie is de uitdaging waar we voor staan. Die duizenden islamieten en armen de liefde van Christus tonen en als je dat niet kunt, in elk geval medemenselijkheid. Terecht is de Nederlandse veiligheidsdienst bang dat er straks jihadisten terugkomen uit Syrië. Immers, ons asielbeleid maakt mensen wraakzuchtig. Meer barmhartigheid, een faire behandeling en eerlijke rechtspraak zal van deze mensen, die nu niets terug kunnen geven, een toekomstige generatie bouwstenen maken. Van hen zullen onze kinderen de dankbaarheid oogsten en de vrede waar we nu naar snakken. Een vrede die nooit komt als we niet bereid zijn iets te offeren voor de naaste in nood.

Matthias van der Weide