

BARNABAS 2014 ROEPT



Barnabas brengt jonge mensen bij elkaar en helpt hen sterk te staan in hun geloof en dit geloof in Jezus uit te dragen in de hele wereld.

'Leer een kind van jongs af aan de juiste weg te volgen; ook als hij ouder wordt, zal hij er dan niet van afwijken.'
Spreuken 22:6 (Groot Nieuws Bijbel)

Niet als vorig jaar oefenen we in het park de workshops. Mensen blijven kijken. We zijn met honderd jonge mensen. Dat trekt aandacht. Het sketchboard valt direct in het oog, de goocheltrucs, het drama, poppenkast en sport en spel. Ieder doet zijn ding en ze doen het goed. De workshops worden als waardevol ervaren. Ze zijn niet zo waardevol als de avonddiensten, maar vormen toch een ruggengraat van wat Barnabas maakt. De leeftijd van de deelnemers ligt tussen de zestien en twintig jaar. Jongeren in de kracht van hun jeugd en aan het begin van hun volwassenheid. Ze ontdekken hun gaven en talenten en meerderen van hen bouwen hun geloof sinds zij minder dan een half jaar terug tot geloof kwamen.

Alba (18)

'Ik kwam naar deze conferentie, omdat ik heel veel goede dingen over kamp Barnabas had gehoord. Ik wilde dat ook meemaken. Volgend jaar hoop ik in Italië medicijnen te studeren. Dit is dus mijn eerst keer Barnabas en misschien ook wel mijn enige kans. Mijn vader overleed toen ik twee jaar was. Mijn moeder werd ineens weduwe en ik was ineens wees.' Dan begint Alba te huilen. Ze laat haar tranen de vrije loop over de jaren van eenzaamheid. Ze had haar vader zo graag gekend. Ze had hem zoveel willen vragen. Ze had zo graag gewild dat hij er was geweest om te zien hoe zij nu groeit. En dat kan allemaal niet. 'In de tijd dat mijn moeder rouwde over het verlies, was ik een kleuter. Ik miste papa ook, maar ik kon niet naar mama toe. Zij had het al zo moeilijk. Ik was de oudste dochter. Een groot deel van de verantwoordelijkheid kwam bij mij. Ik heb papa zo gemist...' Alba wil genezen en getroost worden zodat haar ervaring een bemoediging wordt voor jongeren die hetzelfde doormaken. Hier in Albanië zijn dat er door de

armoede en bloedwraak velen. Barnabas kamp is een plaats voor genezing. Jongeren ontvangen het wonder van genezing en getuigen vervolgens naar hun omgeving van dat wonder. Wilt u Barnabas ondersteunen, dan kan dat op de volgende manieren.

- U kunt bidden voor de voorgenomen acties in 2014
- U kunt een deelnemer sponsoren met 100,- Euro Eenmalig
- U kunt een maandgift doen van 10,- per maand.

Waarom zou u dat doen? Omdat het Evangelie gebracht moet worden tot aan de uitersten van de aarde.

Bij vragen bel 0031-6-54625085 of mail jaco@barnabas.nu

Je kunt van 21 tot 31 juli mee met Barnabas Albanië
Lisbeth Mille is de reisleidster

Alle actie:
www.barnabas.nu
jaco@barnabas.nu



BARNABAS ACTIES IN 2014

Meegaan met Barnabas is dit jaar extra voordelig. Jij betaalt dit jaar alleen je eigen eten, je eigen ticket en je eigen bed! Je conferentiedeelname, je actieprogramma en organisatie krijg je erbij!

Ga mee op het Barnabas-avontuur van je leven.

Land	Data	Prijs
Albanië	21 – 31 juli 2014	€ 699,- (i.p.v. € 990,-)
België	20-27 augustus 2014	€ 290,- (i.p.v. € 300,-)
Bulgarije	14-24 juli 2014	€ 649,- (i.p.v. € 850,-)
Roemenië	28 juli – 8 augustus 2014	€ 550,- (i.p.v. € 790,-)

Kosten voor programma en organisatie werven wij dit jaar apart en berekenen we niet door in de individuele deelname. Als er een goed moment is om voordelig mee te gaan, dan is het nu! Bovendien is uw bijdrage aan Barnabas in feite een gift aan dit project die belastingaftrekbaar kan zijn als u ons om een kwitantie vraagt.

Giften op IBAN: NL05RAB00306329069 BIC: RABONL2U t.n.v. stg. OostEuropa Zending of via KBC: BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. 'Gift Barnabas'

NIEUWS

Christian Care
East West

3

In dit nummer

De Samaritaan

De enige uitweg!

God in Albanië

Barnabas 2014 roept

Zendingsdag 31 mei



Gezinsbezoek in Albanië

ZICHT OP GOD

Tijdens het schrijven van dit blad zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Als je de beloften van politici hoort dan lijkt het wel of sommigen denken God te zijn.

Ze zullen dit en ze zullen dat maar in de praktijk lukt daar maar weinig of niets van met soms een mooie uitzondering. Met mooie programma's probeert men vriend en vijand voor zich te winnen. Maar je kunt natuurlijk nooit beide tevreden stellen. Als je voor het leven kiest dan moet je breken met alles wat doodt. Helaas, de vrijheid om zichzelf ook te schaden, blijft een heilige koe. Wie kiest voor de dood heeft zeer ruime keus in onze samenleving en wie kiest voor het leven is al gauw een soort zonderling die men wantrouwen moet.

In die sfeer richten wij ons blik op God, prediken wij Jezus en doen wij naar zijn gebod het werk van barmhartigheid. Lees het Albanië verslag op pg 3. We zoeken meer steun voor dit liefdedwerk.

Het is de vraag of we deze maaneditie nog wel kunnen bekostigen. Deze nummer 3 editie draagt dan ook de periode aanduiding maart/april. Met zicht op God kijken we ook uit naar uw warme steun en gebeden!





Jaco van der Sterre

ReisImpressie Albaniëreis februari 2014 – Stefan van der Weide

STAND VAN ZAKEN

DE ENIGE UITWEG!

De Olympische broederschap wankelt. Putin, Amerika en Europa beschuldigen elkaar om het hardst van wetteloosheid en in alles schuilt een kern van waarheid. Of meer, namelijk dat allen hier daadwerkelijk schuldig zijn op één of andere wijze. Iedereen beweert het beste voor te hebben maar in de praktijk bereikt men het tegendeel. Paulus' woorden sluiten erop aan: ik ellendig mens, wie kan mij verlossen...



Ons hart brandt om het Evangelie uit te schreeuwen naar wereldleiders en hun volken. Doe toch wat Jezus ons geleerd heeft! Het moeilijkste daarvan, het opnemen van je kruis, het ondergaan van onrecht is toch echt de enige uitweg. Door zijn bloed verzoende Jezus aller schuld. Zijn we ook bereid onszelf te laten 'slachten', liever dan anderen te schaden. Het is nog maar kort voor Pasen nu.

Als OostEuropa Zending/Christian Care East West zaaien we en zaaien we wat we kunnen. Ook dit blaadje is zo'n zaad. Maar afgelopen maart beleefden we, hoewel niet voor het eerst in onze 47 jaar zendingsgeschiedenis, weer eens een echte Habakuk tijd. Werkelijk minimale inkomsten terwijl de kosten, ondanks bezuinigingen aanmerkelijk zijn. De actiebereidheid van velen in najaar 2013 was groot, hield ons overeind, maar vergde van sommigen wellicht het uiterste.

Mijn vrouw Gerrie en ik sluiten eind maart veertig zendingsjaren af van full-time dienst in de zending. Het waren adembenemende jaren, letterlijk en figuurlijk. Maar nog vele doelen zijn onbereikt en veel werk moet nog verricht. We roepen jongeren, singles en gezinnen toe: doe als wij! Ga op weg. In geloof. Met een oude R4 en net genoeg voor de benzine togen we in 1974 naar Wenen, onze zendingsstandplaats. God heeft wonderbaar voorzien maar het was als Israël in de woestijn vaak op het nippertje met veel verbittering bij wie afhaakten.

We kijken uit naar Gods hulp voor 300.000 Euro aan extra voorzieningen! We hopen u op de zendingsdag 31 mei te zien (OEZ, Krimpen ad Lek, Nederland), zeker onze vrienden van het begin. Frits Rouvoet zal dan ook spreken.

Matthias J. van der Weide

De Samaritaan

'Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen? Hij zeide: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, doe jij evenzo' Lucas 10:36-37

Met uitzicht op Syrië staan wij op de berg Bental bij Golan in Israël. We horen plotseling zes harde explosies enkel kilometers voorbij de grens in Syrië. Rookpluimen stof stijgen op uit een dorp, minder dan tien kilometer van onze uitkijplek... De gids vertelt. 'Jongens met afgerukte ledematen lopen naar de grens. Israël neemt ze op en verzorgt hen, behandelt hen.' Later die dag staan we in het ziekenhuis waar deze jongens in een aparte kamer zitten. Niemand mag hen benaderen of met hen spreken. Eén van de jongens geeft een ander te eten. Waar eens zijn arm zat, dekt nu een bebloed verband de stomp af.

Het verhaal van de Samaritaan komt steeds weer terug: wereldwijd in vele vormen, in alle landen en door alle tijden: Wat doen wij als we mensen in nood zien. De Samaritaan had genoeg reden om niet te helpen. Hij behoorde tot een gediscrimineerde en vervolgte minderheid. Als hij zou helpen, kon hij ook de schuld krijgen van het kwetsuur van de gewonde man. En wat als de rovers nog in de buurt waren. Ze zouden hem ook nog wel te pakken kunnen nemen. Alle voorbijgangers waren onderweg. Zij hadden hun plan en agenda: bruiloft, kerkdienst, werk. Juist de Samaritaan had de beste redenen om niet te helpen... en toch was hij het die de helpende hand uitstak. Hij zette zijn plannen opzij om de gewonde man te helpen.

Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. Matt. 7:24

Jezus benadrukt dat het volgen van Hem niet alleen gaat om het horen en geloven, maar ook en vooral om het doen. Wat wij leren, moet zichtbaar worden in ons dagelijks handelen. De eerste christenen werden zo genoemd, omdat mensen zagen dat zij anders waren: zij leken op Jezus Christus en leefden naar Zijn voorbeeld (Handelingen 11:26). Hoe zichtbaar zijn wij als 'geheel anders?'

Jezus nodigt ons uit om in Zijn voetspoor te lopen. Als wij ons plan ondergeschikt maken aan Zijn Plan, dan worden wij deel van het wereldomvattend Plan van God. Voorbijlopen aan de nood is dan geen optie meer. Juist het stilstaan en omzien naar de mens in nood, maakt ons anders. Onze zorg maakt het verschil in het leven van de ander. Wij kunnen allemaal een barmhartige Samaritaan zijn... wiens handelen wereldwijd en door alle tijden verteld wordt.

Gebed

'Heer Jezus, laat mij zien wat Uw hart raakt. Help mij te doen wat U doen zou. Vul mij met barmhartigheid zodat ik de nood van de ander zie. Ik wil dienen zoals U diende. Maak mij een ambassadeur van Uw Koninkrijk zodat de mensen in mij zien wie U bent! Amen'

NIEUWS OostEuropa Zending - Maart/April 2014
Maandblad - Verantwoordelijk Uitgever:
 OostEuropa Zending VZW,
 Petra Ribôt, tel: 0495/672183
 Postbus 170, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Registratie: VZW nr.: 424175753 (1983);
 Lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als interkerkelijke geloofszending, gedragen door giften.
Uw giften etc. aan: IBAN: BE57414035366135
 t.n.v. OostEuropa Zending VZW te Brussel
 Office E-mail: dtp@oosteuropazending.com
 KSP E-mail: kspbelgie@hotmail.com
 Tel: 0497/458235 K. Atsrimi
 Meer info: www.oosteuropazending.com (NL)

Stg. OostEuropa Zending VZW/Christian Care East West is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan** (Nederland)
 Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek

- **Stg. Children's Relief** (Nederland)
 Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek

- **Stg. OostEuropa Zending/Christian Care East West** (Nederland)
 Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek

OostEuropa Zending VZW behoort bij:
 - **Eastern European Outreach International**,
 een internationaal netwerk van partnerorganisaties.



Stralende gezichten ondanks de nood

Een bemoedigingsreis organiseren is vaak helemaal niet bemoedigend. Slechts enkele aanmeldingen, met wellicht nog een paar geïnteresseerden. Vroeg en goedkoop de vliegtickets boeken zit er dus niet in. Uit ervaring leerden we, dat omstandigheden niet relevant zijn, maar wel ons zicht op God: Uw wil geschiede! Samen met Wil van Werken uit Landsmeer (Nederland), Martin de Groot uit Sliedrecht en mijn dochter Sophie (10 jaar) op naar Albanië! Tijdens mijn eerste reizen was Sophie nog niet eens geboren, bedacht ik mij! God is trouw en Zijn woord is waar van geslacht tot geslacht.

Zicht op ... elkaar

Door een onverwachte lange vertraging in Wenen, kregen we tijd om elkaar beter te leren kennen. Wat is jouw zicht op God en Zijn zicht op jou. Elk een parel in Zijn hand, mogen we elkaar laten schitteren. Deze eerst verloren lijkende uren, werden zo heel waardevol.

Zicht op ... geven

In ons eerste reisdoel Korca, in Zuid-Oost Albanië, ondersteunen we veel zigeunergezinnen, de allerarmsten! De plaatselijke gemeente groeit in geloof. Juist hier in deze een preek te horen over 'tienden' te geven met persoonlijke getuigenissen hoe God het geven zegende, gaf ons kippenvel. Deze keer dus niet alleen genieten van de heerlijke vrije en enthousiaste zangdienst, maar ook God horen spreken uit de mond van de armen ...!

Zicht op ... wat je niet kunt zien

We bezochten ook KinderSponsorPlan-gezinnen, die nog op de wachtlijst staan. Elk gezin kampte met zeer slechte omstandigheden. Eén kamerverblijven voor gemiddeld vier personen om te leven en te slapen. Geen elektriciteit of zo gebrekkig aangelegd, dat steeds elektrocutie dreigt. Open daken en muren met kieren en gaten en binnen soms de 'luxe' van een houtkachel of simpelweg een open vuur. Geen water of toilet dan alleen buiten soms een gat in de grond. Brood en witte bonen als enig voedsel, vaak maar één keer per dag. Kinderen in de gevangenis voor drugshandel. Kinderen met geestelijke en lichamelijke problemen, zonder enige speciale begeleiding. Maar toch ...

... helaas niet bij alle gezinnen ... troffen we heel veel oprechte blijdschap en vreugde aan. Konden we met de armen elkaars hart delen en met nadruk op het immateriële en niet op het materiële. Zo mochten we een uur lang de vragen van een jongeman beantwoorden over de werking van de Heilige Geest

en hoe wij God in ons leven ervaren. Daarna inspireerde hij ons, door te getuigen van sleutelmomenten in zijn jonge leven, waarin hij God ontmoette. Verder bezochten we een gescheiden vrouw, mishandeld door haar man, wonend met haar drie kinderen in één kamer met één lampje. Hun gezichten verlichten de hele kamer en ons hele hart. Negen maanden geleden kwam ze tot geloof en haar kinderen bezochten inmiddels een Barnabas-conferentie. In plaats van bitterheid of boosheid zagen we bij haar en de kinderen die o zo belangrijke eerste liefde, die alles in ons vervult met 'warmte' en alle 'kou' verdrijft. Onuitwisbare momenten van dankbare en wederzijdse bemoediging dat we door het verlossende werk van God's zoon Jezus Christus zijn vrijgemaakt van onze aardse beslommingen en zicht hebben op de eeuwigheid ...

Zicht op ... Zijn aangezicht, zonder zichtverlies

We gingen op reis met Jesaja 61, dat zo duidelijk onze opdracht op aarde aangeeft. Ons richtend op de eeuwigheid, mogen we – ook buiten de derde wereld – zicht op de omstandigheden niet verliezen. De projecten van en met OostEuropa Zending/Christian Care East West, zijn hiervan een getuigenis. We bezochten het bejaardentehuis in Shkoder, de gaarkeuken van 'Seed of Hope' in Shkoza (een sloppenwijk bij Tirana) en de vrouwengevangenis in Tirana. Al dit werk onder weduwen, wezen, armen en gevangenen, komt voor uit Gods liefde voor ons en heeft maar één doel: samen met al Zijn kinderen tot in alle eeuwigheid Zijn naam groot te maken van aangeZICHT tot aangeZICHT.

Wilt u onze geestelijke familie in Albanië bezoeken en ons werk in Albanië beZICHTigen, kijk (jongeren) op www.barnabas.nu of www.oosteuropazending.com (reiswijzer). Reizen op maat regelen we ook!

Hoogtepunten van reizigster Wil:

Jezus woorden 'in zoverre gij dit aan een van deze minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan' (Matt. 25) sluiten aan bij het doel van de reis 'om een blijde boodschap te brengen' (Jes. 61). In verwachting van Gods leiding om het werk van Zijn handen te ervaren vormden we een merkwaardig team: Drie mannen, één vrouw en een meisje van tien. Maar de Heilige Geest werkte onder ons, ook door de jongste!

We bezochten de allerarmsten, deelden voedsel uit en wat kleding, knutselspullen, iets lekkers, een bijbel of kinderbijbel, maar bovenal liefde, vriendelijkheid, barmhartigheid, gaven een luisterend oor en hebben gebeden.

We bezochten een gemeente, bejaardentehuis, gaarkeuken en de vrouwengevangenis waar men Marcus 1:15b hoorde 'BEKEERT U EN GELOOFT HET EVANGELIE' met dit gevolg: negen vrouwen gaven hun leven aan de Here onder belijdenis van hun zonden.

ALLE EER AAN DE HEER, die dit door Zijn Machtige Hand zo geleid had. De Geest van God in ons midden! Dat zijn de rijkste reizen. Glorie voor God! Gaat ook mee! GA = Groot Avontuur! Of Geniet Anders, want de natuur, de folklore en de keuken zijn er ook heel geweldig.

Reiziger Martin schrijft:

Mijn eerste reis naar Albanië was in één woord INDRUKwekkend. Het liet een "footprint" op mijn hart achter. Enkele flitsen. Een moeder met drie kinderen straalde, ondanks de armoede, de vrede van Gods liefde in hun hart, van hun gezichten af en na een kort stamelend gebed vertelde zij dat dit de eerste keer was dat ze voor anderen gebeden had dan voor haar kinderen. En de vrouwengevangenis waar we, na verteld te hebben dat we voor God allemaal gelijk zijn, opwekkingslied 599 hebben gezongen, "Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.". Ondanks de enorme armoede is het zo kostbaar dat veel Albanese christenen, nu zelf ook God's woord verder verspreiden en anderen helpen waar zij kunnen. Zij zaaien nu zelf in eigen land. Ik sluit daarom af met: "Voor Albanië, in Albanië maar vooral door Albanië."

Uw giften graag aan IBAN: NL03INGB0005856826 en BIC: INGBNL2A t.n.v. Hulpfondsen OostEuropa Zending of via KBC: BE57414035366135 t.n.v. OostEuropa Zending VZW o.v.v. Albanië



Sophie en haar Albanese vriendin!