

REIZEN NAAR DE ARMEN

Ontdek het Paradijs te midden van de Hel

Een vast onderdeel van onze OEZ bediening is van oudsher de 'Reis-winkel' Onze Groene Weg winkel in Krimpen aan de Lek, vult langzamerhand het halve gebouw maar onze 'Reis-winkel' vult de herinneringen van honderden, al met al wellicht ook duizenden reizigers met de bijzonderste ontmoetingen met mensen levend in uiterste armoede die soms toch, door Jezus Christus leven als de rijkste mensen op aarde. De Oktobermaand bij uitstek is de kans voor u als lezers (boek gerust last-minute) om kennis te maken met een adembenemende wereld van tegenstellingen en toch bemoedigend, hoe dan ook! Let op! de Midden Oosten reis is met oog op de gespannen toestand voorlopig een maand opgeschoven (hierna Reisflitsen van Jaco uit Oekraïne).



Peter en Luba bij de bron



Halo Reizigers!

Markt

Het is zaterdagochtend. Marktdag. We lopen langs de stalletjes. Zaden, gereedschap, zeep, snoep en rieten manden zijn in ruime mate verkrijgbaar. In de vleeshal hangen varkenskoppen aan roestvrijstalen haken met gesloten ogen berustend in hun trieste lot. We zijn in Beregowo in Oekraïne: een voor ons totaal andere wereld enkele kilometers voorbij de grens met Europa.

Janoshi

Luba staat bij de pomp en vult een emmer met water. Ze lacht naar de camera. Ze is blij met het water. Per dag gebruikt zij met haar gezin tussen de honderd en tweehonderd liter water. Dat zijn tien tot twintig emmers

water per dag. Het water gebruikt zij om te wassen, voor toilet, om te koken en het kan ook gewoon gedronken worden. Een meisje van een jaar of acht demonstreert de drinkbaarheid. Ze neemt water uit de emmer en drinkt het op. Voordien moest Luba zeker veertig meter lopen voor een emmer water. Nu staat er een pomp vlak voor haar huis. Dankbaarheid alom naar de jongerengroep uit Eindhoven die het kamp hiermee hielpen.

Niet alles goud

Dan slaat de toon om. Luba beklagt zich dat er niemand van de kerk is gekomen toen zij ziek was en dat niemand haar geld gaf voor de operatie. Ik hoor haar vele malen de naam 'Peter' noemen en 'Nince

Pence' (geen geld) en 'Operatio'. Nu en dan veegt zij een traan van haar gezicht. Contactpersoon Peter Gabor staat er bij en luistert. Ik vertel Luba dat we tot zegen willen zijn en dat de zegen voor haar is dat er vlak voor haar huis een waterpomp is geplaatst: dichterbij dan bij welke andere woning dan ook. Ook de verbeterde weg zou voor haar een teken van hoop kunnen zijn. We bidden samen dat Luba en haar man Laci een voorbeeld voor hun familie en in het kamp zullen zijn. Luba snottert nog wat na en murmelt nog een klaagzang in het Hongaars. Dan keert ze terug tot de orde van dag, pompt de emmer vol en loopt terug naar haar huisje.

Drinken en Koek

Met reiziger Durk heb ik een poppenkast stukje bedacht wat we zonder oefenen ten tonele gaan brengen. Het stuk gaat over een koe die de snoepjes van de giraffe op-eet. De koe krijgt buikpijn en de giraffe is verdrietig, want de snoepjes waren voor de kinderen van Janoshi. Gelukkig komt Csaba langs met een grote zak snoepjes. Hij deelt die met alle kinderen van het kamp. Iedereen is gelukkig. De kinderen zijn dankbaar en enthousiast. Vooral het drinken en de koek aan het einde van het programma doen het goed.

Verre reizen, veel verhalen

Dat is het gezegde. Veel reizigers hebben ervaren hoe bijzonder en indrukwekkend deelname aan een groepsreis is. Ga mee, neem afstand van de crisis en ontdek opnieuw hoe rijk we zijn. Zelfs al zijn er tien redenen om niet te gaan, dan zijn er twaalf om het wel te doen. Hierna treft u het overzicht van de reizen die op stapel staan.

OEKRAÏNE TRANSPORT VRIJGEGEVEN

Na 6 spannende maanden is het februari transport dat de Oekraïense douane vasthield vrijgegeven.

De goederen zijn inmiddels op hun bestemmingen aangekomen. We danken God voor Zijn hulp. Nu pas bemerkten we dat honderden collega organisaties ook waren getroffen en sommigen al enkele jaren herhaaldelijk. Bid mee voor deze transporten. Vaak ontstaan die initiatieven na een enkel bezoekje van een reiziger aan het veld!

ZIJN LAATSTE SPAARGELD!

In 2007 besloot een broeder die onze herhaaldelijke noodkreten zwaar op het hart lagen om ons een schenking te doen van in totaal 240.000 Euro. Over zes jaar verspreid, elk jaar 40.000. Daarna was de koek echt op, waarschuwde hij. En zo opende God voor ons een bron terwijl we al in 2007 eigenlijk niet wisten hoe we ons erdoor moesten slaan. Toen zijn laatste termijn binnenkwam, volgde er nog wel een flinke kruimel maar dat was het dan. Voor God echter niet! Een andere broeder schonk inmiddels een groter bedrag in 2 jaar tijd. Zo zijn we de 5 crisisjaren 2008 tm 2012 met de hakken over de sloot doorgelopen. Is dat het dan geweest en moeten we nu wellicht het veld ruim i.p.v. het te bedienen? Op dit moment steunen we af op een jaartekort van 300.000 Euro. Een lied zegt: zou 'k dan zijn de eerste, die vergeefs vertrouwt? Nee dat is onmogelijk! God die steeds verhoort... We danken God voor Zijn voorzieningen en vertrouwen Hem dat Hij dat ook nu zal doen!

GA MEE DIT NAJAAR

Albanië (€ 890,-): 12 tm 19 oktober 2013
Bemoediging & Projectbezoeken Tirana, Tepelena, Shkodër

Roemenië (€ 690,-): 18 tot 25 oktober 2013
Bemoediging Rondreis West Roemenie, Oradea, Timisoara en Servie

Bulgarije (€ 850,-): 19 tot 26 oktober 2013
Bemoediging, projectbezoek en Evangelisatie Plovdiv, Burgas

Midden Oosten, Israel en Egypte (€ 1290,-):
16 tot 26 november 2013
Bemoediging en projectbezoeken Egypte, Israel

Dankbaar melden Matthias en Gerrie van der Weide de geboorte van hun zevende kleinkind Rivka op 17-8-2013. Rivka is het eerste kind van Ilja en Kees Vlot, hun jongste dochter en schoonzoon.

NIEUWS



In dit nummer

Hout of Goud

Joods voorrecht

Zomerkampen

Boek Najaarsreis



Cristi Frunza en zijn jeugdkampgroep – zie verslag pg. 3
Onder de trap links bruist een bergbeek!

CAMP DAVID

Deze dagen wordt duidelijk hoe de wereld enorm verdeeld blijft in totaal tegenovergestelde kampen. Dat het alles te maken heeft met geld verdienen wordt ook enorm duidelijk. Na de val van het communisme waren wereldleiders optimistisch. Met Gorbatsjov verdween echter ook de glasnost (openheid) en mag je terecht bezorgd zijn over Rusland. Maar de keiharde strijd om de knikkers en het wegvalen van de koude oorlog, heeft een Siberische koude gebracht in de harten van velen in de zogenaamde vrije wereld die niet langer de prijs willen betalen voor de opvang van vluchtelingen die nog altijd en steeds weer over het aardoppervlak uitzwermen op zoek naar veiligheid en... natuurlijk ook een draaglijk bestaan. Onze economieën blijven richting afgrond gaan als we niet meer kunnen delen. Het geheim van de welvaart is vooral: delen. Duitsland viel bijna om toen voormalig Oost-Duitsland als een bankroete reuzenprovincie overeind moest worden gehouden en als een patiënt met een onherstelbaar trauma moest worden verpleegd. Angela Merkels succes is dat ze die ellende nooit vergeten is en de enige sleutel hanteert die tot herstel leidt: delen!

In de eerste christengemeente hadden ze alles gemeenschappelijk. In Davids eerste legerbende, was dat ook zo. Klein en wendbaar wonnen ze altijd als ze doorzetten. Het Pakistaanse meisje Malala is het bewijs dat daar ook hulp van boven bij nodig is. Dat ze de schoten door haar hoofd van Taliban terroristen overleefde mag een Godswonder genoemd worden. Eens te meer voor de duivel en zijn trawanten een aanzegging dat liefde onsterfelijk en haat eindig is, ja spoedt naar het einde!





Jaco van der Sterre

Bianca was blij en lachte de hele dag!



Ze kunnen er weer een heel jaar tegen!

Kamperen, overleven! Dichtbij de natuur, ervaren jong en oud de opwindende geur en het aanschouwen van Gods hand in het landschap dat steden en woonplaatsen omgeeft. Elke zomer spant OEZ contactpersoon Cristî Frunza uit lasi zich in om arme stadsjeugd in meerdere zomerkampen op te vangen. Eén van de vele talenten die deze voorganger, evangelist en gitarist en vader van vier kinderen bezit om deze jeugd in te leiden in Gods Koninkrijk. Zoals Bianca. Ze is 17. De laatste tijd had zij erge last van depressies. Ze ging hiervoor ook naar een psychiater. Vanaf de eerste dag was zij helemaal weg van de liederen die zij zongen. Het Evangelie raakte haar diep. Ze getuigde later dat zij Christen wilde worden en de kerk in haar dorp wilde gaan bezoeken. Tijdens het kamp was zij blij en lachte de hele dag.

Grote Uitdaging

Alle kinderen kwamen deze keer van het platte land uit vier verschillende dorpen rond de grote stad Iasi in het oosten van Roemenië. Ze zijn vrij van school en buiten de oogsttijd hoeven ze niet te helpen. De kinderen waren tussen de elf en zeventien jaar oud. In deze samenstelling leek het net een heéél groot gezin. De meesten kwamen ook uit grote gezinnen en wisten zich goed aan elkaar aan te passen. Slechts twee meisjes kwamen uit een Christelijk gezin. Voor de jongens was de situatie ongeveer gelijk. Drie van hen kwamen uit een Christelijk gezin, één jongen ging sinds enkele maanden naar een kerk. Twee meisjes waren uit een niet Christelijk gezin en gingen mee omdat zij heel nieuwsgierig waren. Een ander meisje ging al een jaar of zeven niet meer naar een kerk. Weer een ander meisje was nog maar net begonnen om naar een gemeente te gaan. Het was voor hen een grote uitdaging om aan dit kamp deel te nemen. Het leidde tot bijzondere gesprekken en ontmoetingen.

Verhalen uit de Bijbel

Ons grote houten kamphuis bood onderdak aan de dertien kinderen en vier begeleiders. Het doel van het kamp was niet alleen te genieten maar ook om elkaar te leren kennen en tussendoor het Evangelie te horen. We lazen uit de Bijbel en legden die uit met behulp van wat we leerden tijdens de Barnabas kampen. Sketchboard,

goocheltrucs en illustraties. Zo kun je Jezus' wonderen duidelijk uitleggen. Tudor Frunza deed goocheltrucs. Zo wordt de boodschap beter onthouden. Naast de overdenkingen zongen we samen liederen, vertelden verhalen en organiseerden een kampvuur. Het was echt een geweldige ervaring voor de kinderen.

Beloofte

De eerste dag al was er het verlangen van de jongeren (allemaal) om samen te zingen en om samen te luisteren naar de verhalen over Jezus Christus en de wonderen die Hij deed. Ik was verbaasd dat al deze jongeren de liederen die wij zongen zo snel uit hun hoofd kenden! Ook tijdens het wandelen en sporten zongen de jongeren uit zichzelf al die geweldige liederen die ze net hadden geleerd. De kinderen die geen Bijbel hadden, kregen tijdens het kamp een Nieuw Testament. Ze waren helemaal verbaasd, dat de Bijbel helemaal niet dik en saai was, maar eenvoudig om te lezen en te begrijpen! Ze deden allemaal mee en beloofden voor het einde van het jaar het hele nieuwe testament te lezen!

Ontdekking

De ouders van Adelina (15), Samuel (14) en Lucian (13) waren jaren geleden al gestopt met naar de kerk te gaan. Ze kenden de Bijbel nauwelijks. Het Evangelie zei hen niet veel. Ze kenden maar één Christelijk lied en het "Onze Vader". Tijdens het kamp leerden zij echter hoe eenvoudig en belangrijk het is om met God te spreken in

gebed. Ook ontdekten zij hoe mooi het is om te zingen en hoe boeiend het Woord van het God kan zijn. Aan het einde van het kamp namen zij zich voor om naar de kerk in hun dorp te gaan!

Gesprekken bij het Kampvuur

Het is echt een zegen om deze jeugd met Gods weg bekend te maken terwijl zo velen zich afwenden van God en kerk. Tijdens het kamp gaan ze Gods bedoelingen, de boodschap van Jezus beter begrijpen en leren bidden. Het zou het doel van alle Bijbel leraren moeten zijn om de tieners weer rond het Woord van God samen te brengen en vooral de illustraties, de trucs, de liederen, het spel en de wandelingen sloegen enorm aan. Het kampvuur bleek de plaats om vragen te stellen over hun dagelijkse problemen waar zij tegenaan liepen. Bovendien vertelden wij elke avond een verhaal met een goed einde om daarmee ook aan het kampeinde een goede verwachting vast te houden. Bianca's ouders (zie inleiding) waren zeer onder de indruk van de positieve uitwerking die het kamp op haar had.

Friends for ever

Tijdens het kamp werden vriendschappen gesloten door de jongeren onderling. Sport en spel maar ook de wandeltochten door de bergen schiepen een band. Gesloten karakters gaan open. Verlegen jongeren beginnen te praten tijdens een wandeltocht! Bij het afscheid omhelsden ze elkaar onder tranen en spraken ze af elkaar zo nu en dan op te zoeken. Dit kamp werd mogelijk door de steun van een christelijke gemeente in Nederland. Via ons Kinder Sponsor Programma en steunen we arme gezinnen het hele jaar door met geld, hulpgoederen of andere noden.

Uw directe giften zijn welkom op IBAN: NL51 INGB 0006 9903 77 en BIC: INGBNL2A t.n.v. Kinder Sponsor Plan te Krimpen aan de IJssel (NL) of via België op KBC rek.nr. 414-0353661-35 t.n.v. OostEuropa Zending VZW, o.v.v. Zomerkampen of Hulp Gezinnen.



Denk-aan-mij!

STAND VAN ZAKEN

JOODS VOORRECHT

Alle theologische disputen ten spijt, blijkt Israël niet alleen maar de wortel van de edele olijf waarop wij als christenen uit de heidenen op geënt zijn. Als we lezen dat tienduizenden Joden Jezus hebben aangenomen in de jaren kort na diens hemelvaart en als Paulus zegt: 'eerst de Jood', dan mogen we lezen dat ook de wortels van de christelijke gemeente wereldwijd bestaan uit zeer vele Joodse volgelingen van Jezus. Deze eerste en Joodse christenen zijn de wortel der kerk. Zij leven in het heden voor God, en zijn in de hemelse gewesten het zichtbare fundament van de kerk. Met de doop van de Romeinse legerchef Cornelius (Hand. 10) komt pas dit besef bij de enorme groep eerste christenen, toen louter Joden: nu is de bekering ten leven ook (met nadruk op ook) aan de heidenen geschonken.

De bekering ten leven (Hand. 11), uitsluitend door aanneming van Jezus, is vooral het voorrecht van de Joden, geen uitgezonderd, ook vandaag. Het is nog maar de vraag of procentueel gezien minder Joden dan heidenen gebruik maken van dit voorrecht. Ook 'heidenen' die hun soms echt joodse wortels zelf niet kenden, tellen mee. De dag komt dichtbij en is al zichtbaar dat we Joodse medechristenen vooraan zien gaan in de eindstrijd. Als eersten die de laatste werden en als laatsten die eersten worden in de grote oogst van de eindtijd. De Jood Eliezer Braun is geen volgeling van Jezus maar als hij in een visioen ziet hoe de christenen als enige overgebleven vrienden van de Joden in Samaria naast hen staan in hun strijd om het bestaan, dan is de cirkel zo goed als rond. Als wij, veronderstelde meerderheid van christenen uit de heidenen, hun vrienden zijn dan is Jezus van Nazareth zeker hun vriend. Achter de terreur en de oorlogen in het Midden Oosten is een werk van God gaande dat allen verbazen zal. Het zal blijken dat achter het vermeende verdwijnen van christenen uit die regio, een levende gemeente van Jezus in wording is, ja alreeds geworden is. Uiteindelijk zal zich alle knie voor Jezus buigen! Geloven wij dat nog?



Hout of Goud

Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 1 Korinthe 3,12-13 (HSV).

Hier maakt Paulus duidelijk dat het fundament de Here Jezus Christus is. Het fundament is in Hem, maar het hoe, wat en vooraf waarmee wij bouwen op dat fundament hebben wij zichtbaar zelf in de hand.

Ik kan het mij nog levendig voor de geest halen. Op een dag in mijn leven moest ik een besluit nemen: ga ik bouwen met hout of ga ik bouwen met goud. Ik besloot te gaan voor goud. Kort daarop maakte ik mijn eerste zendingsreis met de stichting en werk daar inmiddels alweer achttien jaar.

We kunnen niets doen, achterover zitten en afwachten. Dan blijven we als baby's die nog niet eens vast voedsel, maar alleen melk kunnen verwerken. Maar gaan we bouwen, dan waarschuwt Paulus ons zorgvuldig te zijn in het kiezen van de materialen. Bouwen betekent dat we de hoogte in gaan. We blijven niet aan de wereld hangen, maar stijgen daar bovenuit. En hoe hoger we komen, hoe belangrijker het wordt dat we de juiste materialen gebruiken. Aan het einde van ons leven komt de test van het vuur en alleen wat het vuur overleefd gaat mee de eeuwigheid in.

Afgelopen week was ik bij een vrouw die kort geleden te horen kreeg dat zij nog maar kort te leven heeft. In het gesprek vertelde zij dat alle materiaal wat zij had, totaal geen waarde meer had, sinds zij wist dat zij spoedig haar aardse leven af zou leggen. Haar woning, haar meubels, haar fiets of haar kleding. Het deed haar allemaal niets meer. Deze vrouw ken ik van Christelijke kinderkampen in mijn jeugd. Voor mij was zij een soort icoon van toewijding en inzet. Tijdens het gesprek volgden we de gebeurtenissen en hun vruchten. Een tijd geleden kreeg ik een sollicitatie van een vrijwilliger. Deze verwees naar de kinderkampen als oorsprong waar zijn hart voor zending ontstond. Ik kon mijn zuster bemoedigen dat hoewel de aardse goederen nu waardeloos blijken, haar schatten in de hemel worden bewaard.

We hebben dus nodig van de melk over te gaan naar de vaste kost. We zijn gered, maar groeien we ook? Bouwen we met hout of met goud. Richten we ons op het aardse of op het hemelse. De uitnodiging ligt er om in Jezus voetstappen te treden, om onze plannen te onderwerpen aan die van Hem. Het zijn geen grote woorden, maar onze besluiten en daden die ons History makers maken.

Gebed

'Heer Jezus, help mij te bouwen met goud. Help mij te kiezen wat U zou kiezen. Ik wil volgen in Uw voetstappen. Toon mij Uw weg. Ik geef mijn 'eigen weg' op en wil vanaf vandaag volgen op Uw weg: de weg die naar het eeuwige leven leidt.'

C O L O F O N
NIEUWS OostEuropa Zending - September 2013
Maandblad - Verantwoordelijk Uitgever:
 OostEuropa Zending VZW,
 Petra Ribôt, tel: 0495/672183
 Postbus 170, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Registratie: VZW nr.: 424175753 (1983);
 Lid van de Evangelische Alliantie Vlaanderen.
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als interkerkelijke geloofszending, gedragen door giften.
Uw giften etc. aan: KBC Bank 414-0353661-35
 t.n.v. OostEuropa Zending VZW te Brussel
 Office E-mail: dtp@oosteuropazending.com
 KSP E-mail: kspbelgie@hotmail.com
 Tel: 0497/458235 K. Atrsimi
 Meer info: www.oosteuropazending.com (NL)

Stg. OostEuropa Zending VZW/Christian Care
 East West is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan** (Nederland)
 Postbus 2098, 2930 AB Krimpen aan de Lek

- **Stg. Children's Relief** (Nederland)
 Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek

- **Stg. OostEuropa Zending/Christian Care East West** (Nederland)
 Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek

OostEuropa Zending VZW behoort bij:
 - **Eastern European Outreach International,**
 een internationaal netwerk van partnerorganisaties.