



DE GROENE WEG

Het is een hele klus om alles ordelijk, netjes en schoon te presenteren en daarom zijn we blij met nieuwe vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Ons doel is, om naast het gezellig winkelen, persoonlijke aandacht te geven aan klanten die daar behoefte aan hebben. Het aanbieden van een kopje koffie wordt zeer gewaardeerd. Omdat steeds meer mensen onze winkel bezoeken, zijn er ook meer vrijwilligers nodig. Meldt u aan als vrijwilliger voor een dag of dag-deel per week. ☎ 0180-521966, Angeline Draese.



MUZIEKINSTRUMENTEN GEVRAAGD

In verband met het transport naar Moldavië in september, zijn wij op zoek naar diverse muziekinstrumenten. Voor de nieuwe kerk in Laslau Mic, Roemenië, wordt een accordeon en een keyboard gevraagd.

De gezinnen die wij ondersteunen met hulpgoederen hebben geen geld om een instrument aan te schaffen. Voor jonge mensen is het bespelen van een instrument zó inspirerend en vormend, dat het hele gezin er van opleeft. Als u uw instrument een tweede leven wil geven, meldt u dit a.u.b. bij Gerard van Sabben ☎ 0180-521966, (optie 1, afdeling Hulpgoederen).



wat gebeurde er vorige maand

TRANSPORTEN

ROEMENIË - 1 JUNI

Met een voldaan gevoel konden wij de volle vrachtwagen laten gaan. Veel kleding kon er geladen worden dankzij de aanvoer via onze kledingdepots en kleding acties van de voorgaande weken. De bestemming van dit transport was een zigeuner gemeenschap in Tirgu Mures.



OEKRAÏNE - 3 JUNI

Dankzij uw spontane reacties hebben wij dit transport naar Oekraïne kunnen organiseren. Er zijn pallets met soep geladen, geschonken door Marcel Woen A Lien en chocopasta, geschonken door Brinkers Food. Verder incontinentie materiaal, bedden, matrassen, klein huisraad, meubels, kleding, dekens, speelgoed, enz. Na het laden was ons magazijn nagenoeg leeg. Dit was ook de bedoeling, omdat tijdens de vakantieperiode extra ruimte nodig is om aangeboden goederen te kunnen opslaan.



NIEUWE BESTEMMING VOOR HET "HOUTEN GEBOUW"

In het voorjaar van 2013 zijn we druk geweest met het demonteren van een ons aangeboden houten gebouwtje van de gemeente Capelle aan den IJssel. In de maand mei 2013 is dit gedemonteerde gebouw naar Roemenië getransporteerd. In de Roemeense plaats Bahnea zou het weer worden opgebouwd om als kerk te gaan functioneren. Omdat de reeds toegezegde bouwvergunning werd ingetrokken, moest een alternatieve locatie worden gevonden en dat heeft lang geduurd. Inmiddels is er in het plaatsje Laslau Mic, niet ver van Bahnea en Tirgu Mures, het houten gebouw herplaatst. De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Alle betrokkenen zijn blij en dankbaar dat op zondag 19 juli jl. de eerste kerkdienst is gehouden, geleid door voorganger Cocos Ionel.



EEN MOOIE STAGE

Marco en Jonathan, leerlingen van het Hoonbeekcollege in Rotterdam, hebben acht maanden lang bij ons op de werkvloer doorgebracht. Tijdens hun presentatie aan het eind van deze periode, vertelden ze dat het voor hen een zeer waardevolle en leerzame periode is geweest. Wij wensen Marco en Jonathan veel succes en een goede baan in de toekomst.





wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

- Roemenië** 4 augustus
- Moldavië** einde september
- Oekraïne** medio oktober

Transportkosten zijn essentieel

Wat betreft de transportkosten, moet er nog een bedrag van € 1700,- worden betaald. Als deze nieuwsbrief uitkomt komt daar nog € 1800,- bij voor het transport naar Roemenië. Als u wilt bijdragen in de transportkosten, dan zijn wij u zeer dankbaar en bent u vele arme gezinnen tot grote steun. Uw gift kunt u overmaken op IBAN NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. "transportkosten Oost-Europa".

Transport Moldavië – september 2015

Mevr. Ria van der Vis, kledingdepothouder op Texel, heeft ons een voorstel gedaan om 25 pallets met hulpgoederen af te zetten in Den Burg. Vanaf deze locatie wordt er in september een truck met hulpgoederen geladen voor Moldavië. Deze hulpgoederen worden dan verdeeld over diverse locaties bij onze contactpersonen in Moldavië. Wij zijn zeer dankbaar met het aanbod van mevr. Van der Vis, die ook de transportkosten voor haar rekening zal nemen.

Bemoedigingsreis naar Moldavië

zie ook: www.christiancareeastwest.nl/reiswijzer

Gerard van Sabben heeft het voornemen om begin november 2015 een bemoedigingsreis te ondernemen naar Moldavië. In september gaat er een hulpgoederentransport naar Moldavië en daarvan kunnen tijdens deze reis goederen worden uitgedeeld. Het doel is om gezinnen te bezoeken die worden ondersteund en begeleid door een contactpersonen van het Kinder Sponsor Plan. Omdat je zo dicht bij de bevolking komt, krijg je een duidelijk beeld van het leven in Moldavië. Tijdens het reizen is er veel te zien van dit mooie land. De reissom bedraagt ca. € 850,-. Meldt u aan bij Herman Kesting, coördinator reizen, ☎ 0180-521966.

Gezinsbezoek Moldavië: familie Smilevici

Tijdens ons bezoek in november is vader aan het werk. Hij haalt de laatste restjes oogst van het land. Moeder vertelt trots dat hun voedsel, zoals sojabonen, groente en graan van eigen grond is. Nu de winter voor de deur staat, is het best wel spannend of er voldoende voedsel voorradig is om het gezin, met zeven kinderen, te voeden. Ze vertelt dat haar negen maanden oude zoontje heel veel huilt. Volgens de dokter is de oorzaak hiervan een te hoge bloeddruk. Moeder, die 40 jaar oud is, heeft na de geboorte van haar zoontje constant pijn en omschrijft zijn geboorte als "een zegen met tranen". Haar andere zoon is enkele jaren geleden geopereerd aan zijn hoofd en is daarna overactief geworden en snel geprikkeld. Daarnaast heeft moeder zelf een gehoorprobleem. Nadat we voor het gezin gebeden hebben, komt vader licht hijgend binnen; hij was op de hoogte gebracht van ons bezoek. Hij bedankt ons voor de kleding en huisraad die via ons transport uit Nederland in hun gezin terecht is gekomen.



Ondanks dat er twee kinderen in dit gezin worden gesponsord, blijft de noodzaak om financieel bij te springen in verband met hoge doktersrekeningen. Via het Medisch Fonds van het Kinder Sponsor Plan (KSP) is het mogelijk om iets voor dit gezin te kunnen betekenen. Uw bijdragen zijn van harte welkom op IBAN NL51 INGB 0006 9903 77, t.n.v. Stichting Kinder Sponsor Plan te Krimpen aan de Lek, onder vermelding van: 'Medisch Fonds - familie Smilevici, Moldavië'.

Niet materieel, maar Geestelijk



Toen ik tijdens mijn vakantie aan de waterkant zat, viel het mij op dat één rietsoort met een enkel klein bolletje in het midden er heel eenvoudig uitzag. In het water zag ik de schaduw van die kleine ronde bolletjes heen en weer bewegen door een beetje wind, dat ook golfjes veroorzaakte. Voor mijn ogen ontvouwde zich één groot schouwspel van allemaal mij toezwaaiende bolletjes. Het gaf mij het gevoel dat God mij toezwaaide. Wat was ik blij!

In de Bijbel staan verhalen van mensen die persoonlijk zijn aangesproken door God, schepper van de natuur. Ook zijn er veel boeken met verhalen over Gods aanwezigheid. En toch is het niet altijd makkelijk om Zijn aanwezigheid in je leven te verwoorden, omdat het vaak een waarneming is gebaseerd op gevoel, in veel gevallen niet zintuiglijk vast te stellen.

In de Bijbel praat Jezus met Nicodemus, een geestelijk leider (Johannes 3). Jezus vertelt Nicodemus dat hij opnieuw geboren moet worden. Dat geeft hem (en ons) de mogelijkheid om Gods Koninkrijk te kunnen zien. In vers acht verwoordt Jezus hoe het voelt en hoe je het ervaart als je uit Gods Geest, opnieuw geboren bent.

JOH. 3:8: "De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is."

Door opmerkzaam te willen zijn op Gods Geest, in de bijbel vaak gesymboliseerd door wind, bemerk je Zijn aanwezigheid. Leven in harmonie met God brengt je ziel tot leven.

Gerard van Sabben

Colofon



Nieuws Hulptransporten
augustus 2015 • Jaargang 4 • Nummer 6

Redactie: Gerard van Sabben,
Uitgever: Stichting OostEuropa Zending /
Christian Care East West
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.

Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds 1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met hulpgoederen naar onze doelgebieden.

Giften/legaten aan IBAN: NL03INGB0005856826
t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam

Correspondentieadres:
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam

Bezoekadres:
Tienweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Tel: 0180-521966

E-Mail: cees.de.vreede@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com

Ook deze Nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur een mailtje naar info@oosteuropazending.com en wij zorgen dat u de Nieuwsbrief maandelijks per email ontvangt.