



wat gebeurde er vorige maand

AFSCHIED JANTINE TROMP

Na 15 jaar bij OostEuropa Zending te hebben gewerkt op de afdeling Childrens Relief, heeft Jantine besloten haar werk te beëindigen. Jantine werkte met veel plezier bij Children's Relief, maar het is begrijpelijk is dat haar gezin, met groter wordende kinderen, hoge prioriteit heeft voor haar. Jantine, we zullen je missen en je toewijding en bescheidenheid blijft voor ons allen een goed voorbeeld. Op het laatste moment besloot Jantine voorlopig nog administratief voor ca. 1 dag per week het werk te blijven verrichten.



STORM SCHADE

Tijdens de storm van 11 januari werd de dakbedekking van de bungalow voor de helft weggeblazen. Voor onze gasten die daar normaal verblijven moest noodgedwongen een ander onderkomen worden gezocht. De schade is aanzienlijk omdat ook de dakspanten verrot waren en dus aan vervanging toe. Wijjs beraad is nodig voor herstel. Op dit moment is er een noodvoorziening aangebracht die geschikt is voor de komende tijd. Alle kamers hebben een volledige opknappbeurt nodig. Als u mee wilt helpen om de woning weer in goede staat te brengen, neem contact op met Matthias van der Weide, ☎ 06-53883103.



AUREL NAAR ROEMENIË

Onze medewerker Aurel is in Roemenië om een nieuw gebit te laten aanmeten. Eigenlijk had dit al veel eerder moeten gebeuren. Maar als u dit leest is Aurel al weer bijna terug. Omdat Aurel's verzekering niet veel vergoed, is dit een kostenpost die drukt op de gehele organisatie. Als u financieel wilt bijdragen dan is dat zeer welkom. De niet gedekte kosten worden geschat op ca. € 1500,-.



TRANSPORTEN ROEMENIË

22 JANUARI Dit transport is bestemd voor een zigeunergemeenschap in Tirgu Mures te ondersteunen. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft de vrachtwagen geladen. Dit kon dankzij een groep van ongeveer 60 dames die om toerbeurt kleding sorteren op leeftijd en groepen en onze kledingdepots die kleding verzamelen in dichte plastic zakken. Ook dankzij vele mensen die hun kleding een goede bestemming willen geven en het daarom bij ons afgeven.



27 JANUARI

Het weer zat mee en vrijwilligers waren er voldoende om de vrachtwagen te laden. Een grote hoeveelheid huisraad, speelgoed, nieuwe kleding en dekens is geladen om arme gezinnen tot hulp te kunnen zijn. Onze collega's in Oradea bieden hulp aan de armen, geïnspireerd vanuit het Evangelie. Daarom heet hun stichting 'Casa Lumina', Huis van Licht.



TRANSPORTOVERZICHT 2014

De lijst met uitgevoerde transporten in 2014 is klaar. Kijk voor de volledige lijst op onze website of klik hier: [TRANSPORT OVERZICHT 2014](#)

Achter elk hulptransport schuilt een verhaal van iemand die iets aanlevert en iemand die iets ontvangt. Tijdens onze bemoedigingsreizen naar Roemenië, Albanië, Moldavië en Oekraïne komen we goederen tegen die via ons magazijn daar zijn gekomen. Zo is goed te zien dat hulp ook daadwerkelijk aankomt en tot zegen is voor de ontvanger, maar ook voor de gever!

NIEUWJAARS CONFERENTIE

Het was weer fijn om op 3 januari bij elkaar te zijn en onze belevenissen van 2014 met elkaar te kunnen delen.

In het ochtend programma werden we bemoedigd door Gerrit Spreeuwers, Evangelist –Voorganger van Pinkstergemeente Filadelfia in Arnhem. Hij getuigde van wat God heeft gedaan in mensenlevens. Ook zijn we toegerust om niet stil te zitten totdat Jezus terugkomt naar deze aarde, maar ons zendingswerk voort te zetten. In het middagprogramma werd er verslag gedaan van verschillende afdelingen van ons werk. Het was een inspirerende en geslaagde dag.





wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

Albanië 24 februari 2015

Het afgelopen jaar bleek het niet haalbaar om hulpgoederen naar onze medewerker Renato Jani in Albanië te sturen. Geldgebrek en onmogelijkheden waren spelbrekers om ons doel te halen. Na enkele oproepen van Renato is het nu onze eerste prioriteit om hulpgoederen te sturen naar Albanië, zodat hij niet met lege handen staat, maar een helpende hand kan zijn voor gezinnen waar veel gebrek is.



Wij hebben een houtfonds dat arme gezinnen voorziet van hout of kolen als ze de winter niet doorkomen. Als u wilt bijdragen aan dit fonds, dan kan dat via IBAN NL03INGB0005856826 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen, Rotterdam, o.v.v. proj. nr. 10006, 'stookkosten'.

Hulpgoederen. Hoe en wat? Goed, gaaf, schoon en compleet

moeten goederen zijn om deze te kunnen verzenden t.b.v. arme gezinnen. Als u goederen heeft voor verkoop in onze kleding- en spullen winkel t.b.v. kosten transport en projecten neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. ☎ 0180-521966 (optie 1, afdeling Hulpgoederen).

Gezinsbezoek in Moldavië bij familie Cartire



Toen wij in 2012 dit gezin bezochten, was de moeder drie maanden daarvoor gestorven. We troffen vader en vijf kinderen aan in een hopeloze toestand. Hij kreeg geen hulp van zijn familie omdat die hun leven lieten beheersen door drankmisbruik. Vanwege deze situatie moest hij zijn kinderen zelf verzorgen en bleef er geen gelegenheid over om te werken. Plannen waren er wel. Een wasbak aan de buitenmuur was aanleiding om een wasgelegenheid met toilet te bouwen. Omdat de kerk meehielp met de zorg voor de kinderen en omdat vader geld ontving via het Kinder Sponsor Plan (KSP), kon er gebouwd worden. Vader is inmiddels hertrouwd en er is een baby geboren. De oudste dochter, 16 jaar, studeert nu architectuur en constructie. Vader heeft een oude bestelauto uit 1969(!) waarmee hij voor anderen goederen vervoert. Hulp blijft nog wel steeds nodig om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Vader spreekt zijn dankbaarheid uit voor alle hulp uit Nederland.

Niet materieel maar Geestelijk



Satire (spottende imitatie) staat flink in de belangstelling op het ogenblik. Mensenmassa's vinden dat iedereen vrij moet zijn om te zeggen wat hij of zij wil onder het mom van 'vrijheid van meningsuiting'.

Rekening houden met andermans gevoelens is niet meer van deze tijd, zo lijkt het. Schofferende uitspraken, het op de ziel trappen van medemensen, het moet worden geaccepteerd als 'normaal'. Je zit inmiddels de verharding en het onbegrip toenemen.

In tegenstelling hiermee leert de Bijbel ons (Romeinen 14: 18): 'Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.' In 1 Korintiërs 13:5 staat dat we andermans gevoel niet moeten kwetsen. Dit kan alleen als er liefde heerst en dat kunnen we leren van de hoofdpersoon in de Bijbel, Jezus Christus. Hij is het ultieme voorbeeld van liefde: Hij liet zich slaan, bespotten en ging de weg naar het kruis. Door dit offer werd verzoening tussen God en mens mogelijk.

Efeziërs 5:2: "... en ga de weg van liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God."

Gerard van Sabben

Colofon



Nieuws Hulptransporten
Februari 2015 • Jaargang 4 • Nummer 1

Redactie: Gerard van Sabben,
Uitgever: Stichting OostEuropa Zending /
Christian Care East West
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.

Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds 1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met hulpgoederen naar onze doelgebieden.

Giften/legaten aan IBAN: NL03INGB0005856826 t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam

Correspondentieadres:
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Bezoekadres:
Tienweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Tel: 0180-521966
E-Mail: cees.de.vreede@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com