



**HARTELIJK BEDANKT VOOR UW STEUN IN 2013
EEN HEEL MOOI 2014 TOEGEWENST**

Wat gebeurde er vorige maand

Afscheid Heleen Arling – We zijn dankbaar dat Heleen 5 jaar leiding heeft gegeven aan de medische afdeling. Als vrijwilligster was ze zeer betrokken met de nood en behoeftes van zieke mensen in onze doelgebieden. Het is fijn om te kunnen melden dat een nieuwe vrijwilligster Ria van Doorn, haar werk inmiddels heeft overgenomen.



Materiële hulp Roemenië - Gera Verrips werkt in een ziekenhuis in Codlea en organiseert ontmoetingen voor broers en zussen die opgroeien in verschillende kindertehuizen. Ook de begeleiding van activiteiten voor ouderen is een belangrijke taak voor haar. Via Gera's vader worden er regelmatig medische hulpgoederen opgestuurd vanuit ons magazijn via onze medische afdeling. Meer informatie kunt u lezen op de website www.roemenie-beter.nl



Met dank aan alle kledingdepots en individuele gevers voor dit kledingtransport. Onze afnemer, Valentin, is van grote betekenis in de zigeunergemeenschap in Tirgu Mures.

Kerstmarkt - De bezoekers van onze Kerstmarkt werden aangenaam verrast bij het zien van de sfeervolle winkels. Er was voldoende aanbod van spullen, aandacht voor iedereen en een kop koffie voor wie dat wilde. Wij zijn dankbaar voor alle hulp van vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.



Kerstzang - Op 19 en 20 december organiseerden we een feestelijke Kerstzang. Bekende kerstliederen werden gezongen door Nathalie Kesting en begeleid door pianist Willem Heine. Het was een mooi moment en zeker voor herhaling vatbaar!



HULPVERLENING IN BEELD

Indien u meer wilt weten over ons werk en de "kledingactie op zaterdag" dan kunt u met ons een afspraak maken voor een presentatie. Met behulp van een twintig minuten durende dvd brengen wij onze materiële hulpverlening en het bemoedigen van arme gesponsorde gezinnen in beeld. Belt u voor een afspraak met Gerard van Sabben: ☎ 0180 – 521966.

Ook kunt u de dvd aanvragen. Kosten € 4,95





wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

Roemenië: 16 januari regulier transport met hulpgoederen naar Oradea

Moldavië: eind februari

Als u kleding wilt meesturen om arme gezinnen te helpen of als u goederen heeft voor verkoop in onze kleding- en spullen winkel t.b.v. kosten transport en projecten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. ☎ 0180-521966, afdeling Hulpgoederen.

Voedselpakketten - Ondanks het feit dat de gezinnen zich hebben voorbereid op koude dagen kijkt men met spanning uit of de winter mee gaat vallen of niet. Zal er wel genoeg voedsel, hout of kolen zijn? Hebben we genoeg geld voor eten en warme kleding? Met uw hulp kunnen we veel gezinnen helpen met een voedselpakket, een beetje blijdschap geven in de koude maanden. Onze contactpersonen ter plekke zorgen ervoor dat een voedselpakket bij het juiste gezin terecht komt. Voor giften, zie het colofon. Vermeldt bij uw gift 'Voedselpakket'



Uw hulp maakt het verschil

Incontinentie materiaal - Een grote hoeveelheid (24 m3!) incontinentiemateriaal is ons aangeboden. Naar dit materiaal is veel vraag omdat het in Oost Europa niet gemakkelijk of alleen tegen hoge prijzen verkrijgbaar is. De lading wordt nu tijdelijk elders opgeslagen en zo goed mogelijk verdeeld naar onze partnerorganisaties in Roemenië, Moldavië, Albanië en Oekraïne. Het transport kost gemiddeld € 55,-/m3. Als u een gedeelte transportkosten voor uw rekening wilt nemen dan steunt u een geweldig doel. Voor giften, zie het colofon. Vermeldt bij uw gift 'Incontinentie Materiaal'.

Kledingdepothouders gevraagd!

- We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het kledingdepothouderschap. Als u een voldoende grote, droge ruimte ter beschikking heeft en de mogelijkheid om kleding te ontvangen (op de door u aangegeven tijden), dan gaan we graag met u in gesprek. Wij helpen u met geschikt reclame-materiaal om meer bekendheid te geven. Graag zouden we de driehoek Arnhem - Den Haag - Amsterdam willen versterken. De ingezamelde kleding wordt verzonden naar onze doelgebieden in Oost Europa en gebruikt om de kosten van transport te dekken. Meldt u aan bij de afdeling Hulpgoederen, ☎ 0180-521966



Kledingactie op zaterdag - Volgens afspraak komen wij bij uw kerk of gemeente langs en nemen wij tussen 10 en 12 uur kleding in ontvangst. Deze actie kan ook op een ander moment georganiseerd worden. Voor meer informatie kunt u bellen naar ons kantoor: ☎ 0180-521966 afdeling Hulpgoederen, Gerard van Sabben,

Actie 300.000 Euro - Inmiddels is het januari 2014 en we danken u voor uw bijdragen. We kunnen u melden dat er geen grotere achterstanden zijn ontstaan. Uw hulp blijft nodig terwijl bezuinigingen op verschillende plaatsen wordt uitgevoerd.

Niet materieel maar Geestelijk



Eén van de eerste keren dat Jezus een groot aantal mensen toespreekt, staat beschreven in Mattheüs 5. De 'zaligsprekingen', zoals ze genoemd worden, leren ons om ánders te handelen en te reageren dan in de wereld normaal gevonden wordt. In dit gedeelte is belangrijk hoe je leeft in deze wereld en welke plaats God hierin heeft.

5 Zalig de zachtmoedigen (geen geldingsdrang), want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Jezus heeft deze lessen voorgeleefd. Ondanks dat is Hij met valse beschuldigingen ter dood veroordeeld en moest Hij sterven aan een kruis, zoals de profeten dit hadden geprofeteerd. Als geen ander wist Jezus waarover hij sprak.

10 Zalig de vervolgd om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en ligende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnen wil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen.

Een meer eigentijds woord voor 'zalig' is 'gelukkig'. Het is niet makkelijk om je te verheugen in vervolging of smaad. Toch noemt Jezus dit hier uitdrukkelijk...

Aan het begin van 2014 wens ik dat we mogen groeien in het begrijpen van de woorden van Jezus.

Colofon

Hulptransporten



Nieuws Hulptransporten

Januari 2014 • Jaargang 3 • Nummer 1

Redactie: Gerard van Sabben,
Uitgever: Stichting OostEuropa Zending Hulptransporten,
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.

Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds 1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met hulpgoederen naar onze doelgebieden.

Giften/legaten aan IBAN: NL03INGB0005856826
t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam

Correspondentieadres:

OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam

Tel: 0180-521966

E-Mail: cees.de.vreede@oosteuropazending.com

Website: www.oosteuropazending.com