



wat gebeurde er vorige maand

Winkel De Groene Weg

Om de zichtbaarheid voor passanten te vergroten, is het reclamebord aan de weg verhoogd en van twee kanten zichtbaar gemaakt. De winkel is gedeeltelijk 'ontruimd' geweest vanwege onze jaarlijkse Zendingsdag, maar inmiddels staat alles weer op zijn plek. We kunnen zelfs weer nieuwe goederen plaatsen – als u goederen beschikbaar heeft dan horen wij dit graag! We zijn dankbaar met de hulp van vrijwilligers en hopen na de zomervakantie te starten met openstelling op zaterdag. Dit kan alleen als meer vrijwilligers zich aanmelden. Er zijn minimaal 6 vacatures. Contactpersoon: Angeline Draese, ☎ 0180-521966.



Spontaan

Via de plaatselijke afdeling van Vluchtelingenwerk hebben ongeveer 20 dames uit verschillende landen gebruik gemaakt van onze kantine. Bijpraten in hun eigen taal, luisteren naar voordrachten en nieuwtjes, soms tot tranen toe bewogen. Het uitdelen van beschuit met muisjes, een traditie uit Nederland, werd verwelkomd met luid en doordringend Afrikaans 'gejuich'. Allemaal omdat Shamoun (medewerker magazijn) en zijn vrouw Sabria, opa en oma zijn geworden van een kleinkind, Simon.



Zendingsdag - Alles was voorbereid om de gasten te ontvangen. In het ochtendprogramma sprak Frits Rouvoet. Zijn boodschap was dat als we eerlijk en oprecht Bijbelse normen naleven, Gods werk zichtbaar wordt. Na de lunch waren er presentaties over diverse werkzaamheden van OostEuropa Zending. Het was een geslaagde dag.

TRANSPORT ROEMENIË – 15 MEI

Dit transport gaf reden tot dankbaarheid: er zijn veel diverse hulpgoederen gestuurd. Met hulp van onze vaste vrijwilligers is er voedsel, rollators, kleding, dekens, schoenen, huisraad enz. geladen. Het wordt gelost bij ons zendingscentrum Casa Lumina in Oradea. Onze medewerkers ter plekke zorgen voor distributie en ondersteunen hiermee arme gezinnen.



TRANSPORT OEKRAÏNE – 4 JUNI

De goederen uit dit transport zijn zeer welkom en zullen verdeeld worden door onze partnerorganisatie SEM in Beregowo. De lading bestond o.m. uit vijf pallets met incontinentie materiaal, geschonken door Mediq. Verder huisraad, voedsel en veel kleding. Gelukkig is het vorige transport van 7 april j.l. inmiddels vrijgegeven door de Oekraïense autoriteiten, wat betekent dat begonnen kan worden met de daadwerkelijke distributie van die goederen.



Kledingactie Ooltgensplaat – 5 JUNI

Deze actie was georganiseerd door Marcel Saarloos, de plaatselijke dephouder. Onze auto stond klaar om de kleding, zoals afgesproken in dichte plastic zakken, te ontvangen. Wij zijn blij met deze actie en hopen dat meer mensen bereid zijn om acties zoals deze te gaan organiseren.



Wagenpark - Onze oude Citroën Jumper uit 1999 is vervangen door een Peugeot Boxer uit 2007. De aanbesteding van € 4500,- is voldaan. Nu resten ons nog 10 maandtermijnen van € 800,-. Als u wilt helpen met de financiering hiervan, neemt u dan contact op: ☎ 0180-521966 (vraag naar Herman Kesting).



Ook deze Nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur ons dan uw email adres. Wij zorgen dat u de Nieuwsbrief maandelijks per email ontvangt.



wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

Roemenië medio juli

Oekraïne Omdat de prijzen van dagelijkse producten door de onzekere situatie in de Oekraïne snel stijgen, hopen we snel weer een transport te kunnen organiseren om arme mensen te kunnen helpen. Hulpgoederen zijn meer dan welkom. De totaal-prijs voor een transport naar Oekraïne is minimaal € 3500,-. Als u wilt meehelpen, heel graag!

Bemoedigingsreis Moldavië herfst 2014

Deze reis, die eerder dit jaar geen doorgang kon vinden, is nu gepland voor het najaar. Graag willen we in september, voorafgaand aan deze reis, een hulpgoederen transport naar Moldavië organiseren. Omdat tijdens onze eerdere bezoeken bleek dat het moeilijk is om aan muziekinstrumenten te komen, vragen wij u om uw oude instrument, met name blaas, snaar en slaginstrumenten, een tweede leven te gunnen in Moldavië. U kunt dit melden bij Gerard van Sabben, ☎ 0180-521966 (optie 1, afdeling Hulpgoederen).



Nieuw kledingdepot in Rhooon - We zijn dankbaar dat de familie Winterswijk uit Rhooon hun kledingdepothouderschap heeft kunnen overdragen aan hun plaatsgenoot, mevrouw Heijboer. Zij zal met ingang van 1 juli de aangeboden kleding gaan ontvangen. Mevrouw Heijboer heeft een tweedehands winkel, waarvan de opbrengst ten goede komt aan Casa Lumina in Roemenië, waar ook onze hulpgoederen gelost en verdeeld worden. Bij de winkel is een ruimte voor kledingopslag.



Adres gegevens nieuwe kledingdepot:

Dorpsdijk 149, 3161 CA Rhooon, ☎ 06-19 562 541.

Openingstijden: di.-vr. van 10u -17u en zat. van 10u -16u.

Wij zoeken nog een nieuwe kledingdepothouder in de omgeving van Goes

Kennismaken met vrijwilligers – Koos van Petten

Hoe lang werk je hier en wat zijn je werkzaamheden?

Ik ken OEZ al veel langer, als sinds 1991. In 1997 heb ik een aantal jaar gewerkt voor KinderSponsorPlan. Nu werk ik sinds twee jaar hier op de afdeling Hulpgoederen, meestal op dinsdag, woensdag en donderdag. Ik werk vooral in het magazijn, de voorbereiding voor de transporten en het goed inrichten van de opslagruimte. Verder haal ik regelmatig kleding op. Ik probeer het werk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, dat vind ik wel belangrijk.



Hoe ben je hier terechtgekomen?

Ik had zelf een sponsorkind via KSP. Ik hoorde dat er vacatures ontstonden en omdat ik rond die tijd de VUT-leeftijd bereikte, ben ik hier komen helpen.

Wat vind je leuk aan het werk bij een hulporganisatie als OEZ / CCEW?

In de eerste plaats doe je het voor je medemens. Het is schitterend werk om te doen, de sfeer is goed, ondanks dat er zoveel verschillende mensen werken.

Ben je zelf ooit in een ander Oost-Europees land op bezoek geweest?

Ja, ik kom al ruim 20 jaar in heel Roemenië. Ik bezoek dan vaak contactpersonen en probeer tot hulp te zijn waar ik kan en waar ik mogelijkheden zie. Het kost soms veel tijd, meerdere jaren, maar het geeft wel veel voldoening. Ik heb daar veel wonderen zien gebeuren. Ik zou graag nog eens naar Albanië reizen, dat lijkt me een mooi land.

Hoe zie jij OEZ / CCEW in de toekomst?

Poeh... daar vraag je me wat. Tja, ik denk dat wat meer samenwerking en communicatie goed zou zijn. Er zijn hier mensen die veel in hun mars hebben en dat potentieel wordt niet helemaal benut. Verder denk ik ook dat we meer vraag-gericht moeten gaan werken wat betreft de goederen die we sturen naar onze partnerorganisaties. In de toekomst wellicht minder kleding en meer gericht op de vraag die er is vanuit de doelgebieden. Ik denk wel dat kleding een belangrijk artikel blijft.

Niet materieel maar Geestelijk



In deze periode waarin we het Pinksterfeest vieren is het voor de hand liggend om aandacht te schenken aan de oorsprong hiervan.

De betekenis van Pinksteren is dat de Heilige Geest werd 'uitgestort'. De Heilige Geest is een vervanging van de persoonlijke aanwezigheid van Jezus Christus op deze aarde, ongeveer 2000 jaar geleden. *Johannes 16:7: 'Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.'*

Johannes 14: 25-27: 'Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u...'. Dit zei Jezus voordat zijn volgelingen Hem naar de hemel zagen opgaan.

Jezus leeft met ons mensen mee. Hij noemt de Heilige Geest "Trooster". Het is zijn wens dat we in vrede leven, dat het ons goed gaat. De Heilige Geest wijst altijd naar wat Jezus heeft gezegd (vgl. *Johannes 15:26*).

De Heilige Geest is herkenbaar aan het voorbeeld dat Jezus heeft gegeven zoals de hoofdstukken over de liefde in *1 Korintiërs (H13 en14)*. De Heilige Geest herken je ook aan de vruchten die het voortbrengt. *Galaten 5:22: 'Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.'*

Voor ieder mens is er gelegenheid om de Heilige Geest te ontvangen. Als je Jezus vraagt om de Heilige Geest, dan zal zijn Vader hem tot je zenden. De Heilige Geest leert je Gods nabijheid, bescherming en vrede kennen.

Colofon

Hulptransporten



Nieuws Hulptransporten

Juni 2014 • Jaargang 3 • Nummer 5

Redactie: Gerard van Sabben,

Uitgever: Stichting OostEuropa Zending Hulptransporten, R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.

Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds 1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met hulpgoederen naar onze doelgebieden.

Giften/legaten aan IBAN: NLO3INGB0005856826 t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam

Correspondentieadres:

OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam

Tel: 0180-521966

E-Mail: cees.de.vreede@oosteuropazending.com

Website: www.oosteuropazending.com

Hartelijk dank voor uw steun en gebeden in de afgelopen periode.

Wij wensen u een fijne vakantie!