



wat gebeurde er vorige maand

Bijeenkomst VluchtelingenWerk

De plaatselijke afdeling van VluchtelingenWerk had het voorstel gedaan ons te komen bezoeken met een gezelschap bestaande uit vrouwen die in het verleden als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Alle aanwezigen toonden zich aangenaam verrast vanwege de leuke locatie. Er werd gezellig gepraat en er was gelegenheid om rond te kijken in onze winkeltjes. Het was een goed moment om de werkzaamheden van OEZ / CCEW onder de aandacht te brengen.



Uitbreiding winkel De Groene Weg

Na een herindeling van werkplekken is er meer ruimte ontstaan voor de winkel. Hiermee hopen we te bereiken dat de omzet gaat stijgen. We zien ook dat de verkopen een licht stijgende lijn vertonen.



Maatschappelijke Stage - De studenten Edwin van Duin, Loes Grootendorst, Nina Jansen, Emma Frickus en Esther de Jager, allen van het Driestar College in Lekkerkerk, hebben hun maatschappelijke stage bij ons gedaan. Het werk is als prettig ervaren en de sfeer op de werkvloer uitstekend. Wij wensen hen nog een fijne tijd op hun school toe en hopen dat deze werkervaring van betekenis zal zijn in hun verdere leven.



TRANSPORT ROEMENIË – 10 FEBRUARI

Een gevarieerde lading, waar veel gezinnen weer blij mee zullen zijn. Bij dit transport zijn geadresseerde goederen meegegaan die in Oradea worden opgehaald of op bestemming worden afgeleverd. Ook zijn er drie pallets met incontinentie materiaal geladen, geschonken door Mediq Medeco B.V.



TRANSPORT MOLDAVIË – MOEIZAAM VERLOPEN

In de vorige Nieuwsbrief berichtten wij over een transport naar Moldavië. Nadat de goederen voorspoedig waren geladen, heeft het nog lang geduurd voordat de truck zijn bestemming bereikte. Door een procedure fout werd het geduld van de chauffeur erg op de proef gesteld. Hij heeft drie dagen aan de grens Roemenië – Moldavië gestaan voordat hij mocht passeren. Gelukkig is er inmiddels een begin gemaakt met de distributie van de hulpgoederen.



Bemoedigingsreis Roemenië - Peter Edelenbosch en Koos van Petten vertrokken op 27 februari naar Roemenië. De auto geladen met geselecteerde hulpgoederen, om uit te delen. Het reisdoel is om relaties op te bouwen en vriendschapsbanden te versterken.



Van winter naar voorjaar - Met hulp van vrijwilligers wordt het snoei-hout afgevoerd.



Kledingdepothouders gevraagd in omgeving Goes en omgeving Rhoon - We zijn op zoek naar vrijwilligers voor het kledingdepothouderschap. Als u een voldoende grote, droge ruimte ter beschikking heeft en de mogelijkheid om kleding te ontvangen (op de door u aangegeven tijden), dan gaan we graag met u in gesprek. Meldt u aan bij de afdeling Hulpgoederen, ☎ 0180-521966.





wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

Roemenië: 11 maart

Albanië: eind maart

Als u kleding wilt meesturen om arme gezinnen te helpen of als u goederen heeft voor verkoop in onze kleding- en spullen winkel t.b.v. kosten transport en projecten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. ☎ 0180-521966, afdeling Hulpgoederen.

Bemoedigingsreis Moldavië 12 t/m 19 april

Er zijn nog plaatsen beschikbaar en u wordt van harte uitgenodigd mee te reizen naar Moldavië, waar de lente in april al in volle gang is. Dit betreft een vliegreis naar hoofdstad Chisinau, van waaruit met de auto naar diverse plaatsen op bezoek wordt gegaan bij gezinnen die gesponsord worden door Kinder Sponsor Plan. Tijdens die bezoeken worden hulpgoederen uitgedeeld. De reisom bedraagt ca. € 785,-. Voor vragen en aanmeldingen: ☎ 0180-521966. Reis leider is Gerard van Sabben.



Kledingactie op zaterdag - Volgens afspraak komen wij bij uw kerk of gemeente langs en nemen wij tussen 10 en 12 uur kleding in ontvangst. Deze actie kan ook op een ander moment georganiseerd worden. Voor meer informatie kunt u bellen naar ons kantoor: ☎ 0180-521966, afdeling Hulpgoederen, Gerard van Sabben

Kennismaken met vrijwilligers – Teus de Vlaming

Hoe lang werk je hier en wat zijn je werkzaamheden?

Ik werk hier vanaf 2007 en doe nu vooral technisch werk en onderhoud. In de afgelopen jaren heb ik ook veel auto's gelost en geladen. Dat ging vooral om kleding, maar er komt ook veel ander goed binnen. Meestal werk ik twee dagen in de week, maar als het nodig is ben ik er vaker.



Hoe ben je hier terechtgekomen?

Mijn zus en haar man zijn betrokken bij hulpprojecten in Roemenië. Toen ik daar in 2005 een paar keer ben geweest, heb ik gezien hoeveel armoede er was. Eigenlijk zou ik hier drie maanden werken i.v.m. een re-integratie traject. Door een bedrijfsongeval verloor ik een gedeelte van mijn been. Ik wilde weer aan het werk. Mijn eerdere ervaringen in Roemenië zijn de reden geweest dat ik bij OEZ ben blijven werken.

Wat vind je leuk aan het werk bij een hulporganisatie als OEZ / CCEW?

Met elkaar werken aan 'het goede doel'. Ik heb met eigen ogen gezien wat armoede betekent en daardoor besef ik ook in welke overvloed we hier in Nederland leven. Verder is de sfeer hier goed en dat is prettig werken.

Ben je zelf ooit in een ander Oost-Europees land op bezoek geweest?

Tja, ik zou nog wel eens naar Moldavië of Oekraïne willen of meewerken aan een bouwproject tijdens een vakantie, dat zou ik wel erg leuk vinden om te doen.

Hoe zie jij OEZ / CCEW in de toekomst?

Het liefst blijf ik hier gewoon werken. Hoe het zal gaan in de nabije toekomst, weet ik niet. Het is voor OEZ nu een moeilijke tijd. Voor mijzelf voel ik mij nog steeds begaan met de zigeuner gemeenschap in Oost-Europa. Als we voor die groep wat kunnen blijven betekenen is dat mooi.

HULPVERLENING IN BEELD

Indien u meer wilt weten over ons werk en de "Kledingactie op Zaterdag" dan kunt u met ons een afspraak maken voor een presentatie. Met behulp van een twintig minuten durende dvd brengen wij onze materiële hulpverlening en het bemoedigen van arme gesponsorde gezinnen in beeld. Belt u voor een afspraak met Gerard van Sabben:

☎ 0180 - 521966.

Ook kunt u de dvd aanvragen. Kosten € 4,95



Niet materieel maar Geestelijk



Naast liefde is een begrip dat in de Bijbel veel wordt genoemd en benadrukt. De liefde voor de 'naaste' hoort zichtbaar te zijn bij iedere persoon die beweert Jezus te volgen. Hoe goed en mooi naastenliefde ook is, het blijkt moeilijk te zijn om andermans belang hoger te stellen dan het eigen belang. Opvallend is dat na meningsverschillen vaak het verwijt wordt geuit dat de naastenliefde ver te zoeken is. Romeinen 15:1-3 leert ons:

"Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang".

Jezus, de Zoon van God, toonde 'naasten'liefde door plaatsvervangend te sterven aan een kruis. Om herstel te brengen tussen mens en God. Om ieder mens een leven te bieden dat 'nieuw' is (2 Korintiërs 5:15-17) en waarin het betonen van naastenliefde een vreugde wordt. Het volgen van Jezus wordt zichtbaar door daden. Iedereen heeft de mogelijkheid om te groeien in het praktiseren van naastenliefde.

Romeinen 15:5: *"Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt".*

Colofon

Hulptransporten



Nieuws Hulptransporten
Maart 2014 • Jaargang 3 • Nummer 3

Redactie: Gerard van Sabben,
Uitgever: Stichting OostEuropa Zending Hulptransporten,
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.

Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds 1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met hulpgoederen naar onze doelgebieden.

Giften/legaten aan IBAN: NLO3INGB0005856826
t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam

Correspondentieadres:
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Tel: 0180-521966
E-Mail: cees.de.vreede@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com