



wat gebeurde er vorige maand

De Groene Weg

Een nieuwe indeling van de beschikbare ruimte in ons zendingscentrum bleek nodig. Dit omdat er rekening gehouden moet worden met vele activiteiten: de dienst van Mission Church op zondag, iedere ochtend de dagopening voor alle belangstellenden, de oefenruimte voor zang en muziek, de Nederlandse les voor asielzoekers en dan ook nog onze tweedehands winkel "De Groene Weg". Op dit moment heeft alles weer een plek gevonden.



Bezoek uit Rhoo

Marian Heijboer uit Rhoo is kledingdepothouder en heeft een "Tweedekans Winkel". Haar burens hebben een Wereldwinkel. Met hun vrijwilligers zijn ze op bezoek geweest bij ons zendingscentrum. Naast het winkelen in onze Groene Weg Winkel, was het een ochtend vol informatie, muziek, gezelligheid. Voor herhaling vatbaar.



Mooie hulpgoederen

We zijn dankbaar en vaak ook verrast door de kostbare goederen die ons als hulpgoederen worden aangeboden. Voorbeelden zijn matrassen van Beddenspecialzaak Droomvlucht in Krimpen aan de Lek, maar ook meubels en instrumenten, zoals een zo goed als nieuwe piano (foto), geschonken door mevr. Baudoin uit Rotterdam.



TRANSPORTEN ROEMENIË

9 SEPTEMBER Met twee auto's en een aanhangwagen vol voedsel, huisraad, speelgoed, computers en dekens uit ons magazijn vertrokken Peter Edelenbosch en Roel Brandsma naar Roemenië. Peter en Roel hadden er zin in. Het is een grote vreugde en genoeg om de blijheid van degene die goederen ontvangen mee te maken.



11 SEPTEMBER Een mooie lading met kleding is geladen, verzameld via onze kledingdepots en vele anonieme schenkers. Hoewel er veel vrijwilligers op vakantie waren, is de klus toch geklaard. Met een voldaan gevoel zagen we de vrachtwagen ons terrein afrijden. Op naar Tirgu Mures.



13 SEPTEMBER We zijn zeer dankbaar met het aanbod van Werkgroep Oost-Europa uit Schoonhoven om een lading met goederen voor ons mee te nemen. De goederen zijn gelost in Oradea bij ons zendingscentrum Casa Lumina. Dhr. Van Eckvelt, de contactpersoon en ook de chauffeur die de lading naar Roemenië heeft gereden, willen we hierbij hartelijk danken.



NOODKREET

UIT ALBANIË



Ranato Jani, onze vertegenwoordiger in Albanië, meldt dat hij het laatste beetje hulpgoederen heeft uitgedeeld aan hulpbehoevende gezinnen. In zijn e-mail schrijft Renato: *'It is really hard and often irritating me very much when I see the poverty and mizer here in Albania and my hands are locked.'* Namens Renato vragen we u mee te helpen om het mogelijk te maken hulpgoederen te sturen naar Albanië. Door de grote afstand naar Tirana zijn de vervoerskosten hoog: één m³ hulpgoederen vervoeren kost ongeveer € 65,-.

Ook deze Nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur ons dan uw email adres. Wij zorgen dat u de Nieuwsbrief maandelijks per email ontvangt.



wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

Roemenië	7 oktober
Moldavië	10 oktober
Oekraïne	11 november

Goed, gaaf, schoon en compleet

- moeten goederen zijn om deze te kunnen verzenden t.b.v. arme gezinnen. Als u goederen heeft voor verkoop in onze kleding- en spullen winkel t.b.v. kosten transport en projecten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. ☎ 0180-521966 (optie 1, afdeling Hulpgoederen).

Transport Moldavië uitgesteld - Er kwam verzoek uit Moldavië om het voor eind september geplande transport later te laten plaatsvinden, ivm de oogstwerkzaamheden. Moldavië heeft uitgestrekte landbouwgronden en er worden in deze tijd heel veel aardappels geoogst. Dit uitstel (tot 10 oktober) geeft u alsnog de kans om uw hulpgoederen aan te bieden voor een tweede leven in Moldavië. Deze goederen zullen gedeeltelijk worden uitgedaald tijdens de bemoedigingsreis naar Moldavië, in november a.s.

Bemoedigingsreis Moldavië - De reisgroep bestaat tot nu toe uit vier dames en een Roemeense evangelist, Cristi Frunza, die goed Engels spreekt. Verder onze contactpersoon Gheorghe Marchitan en reisleider Gerard van Sabben. **Reisdata: 1 - 9 november.** De prijs is €790,- p.p. U kunt nog mee en als u snel reageert dan kunnen we de ticket prijs laag houden. Voor meer informatie: Gerard van Sabben, ☎ 0180-521966 (optie 1, afdeling Hulpgoederen).

Actie voedselpakketten Moldavië

Tijdens onze bezoeken komen we in contact met (jonge) gezinnen en worden we geconfronteerd met vele situaties waar geld het middel is om verbeteringen aan te brengen. Graag wil ik u vragen om financiële steun om de nood die we tegenkomen tijdens de geplande bezoeken in Moldavië te verlichten. Voor alle voedselpakketten die we willen geven is € 1250,- nodig. Helpt u mee? Hartelijk dank! Gerard van Sabben, reisleider.



Vrijwilligers gevraagd

Er is genoeg werk voor vrijwilligers om het pand, het terrein en de auto's in goede staat te houden. Ook zijn nieuwe vrijwilligers nodig voor De Groene Weg winkel. Als u hierover meer wilt weten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. Gerard van Sabben, ☎ 0180-521966. (optie 1, afdeling Hulpgoederen).

Kennismaken met vrijwilligers – Johan Faase

Sinds wanneer werk je als vrijwilliger bij OostEuropa Zending?

Ik ben bij OEZ terecht gekomen in 1992. Men vroeg mij om mee te helpen met het Project Onderhoud Team om renovatie werk te verrichten. Mijn ervaring op electro-technisch gebied kwam goed van pas in Roemenië. Daar ben ik ook betrokken geweest bij een kindergevangenis en andere projecten. In Albanië was ik werkzaam in twee bejaardenhuizen en in Oekraïne een familiehuis en een bakkerij.



Doe je in Nederland ook iets voor OEZ?

Sinds 1999 doe ik klussen in het zendingscentrum van OEZ, onderhoud ik de contacten in mijn woonplaats Haarlem en haal hulpgoederen in de buurt op.

Waarom doe je dit allemaal?

Mensen vragen weleens aan mij wat ik ermee verdien. Mijn antwoord is dan dat ik helemaal niets verdien. Ik doe het om mensen te helpen, ja daar doe ik het voor.

Mag ik vragen wat je leeftijd is?

Nou ja, dit jaar ben ik 77 jaar geworden. Ik ben God dankbaar dat ik met steun van mijn vrouw nog betrokken mag zijn met het werk van OEZ.

Niet materieel maar Geestelijk



Naast het druk bezig zijn met hulpgoederen en hulptransporten, zijn er gebeurtenissen en situaties in de wereld die ons aan het denken zouden moeten zetten. Jezus vertelt ons met een voorbeeld dat er tekenen zijn waaraan de mensen kunnen zien dat Hij terugkomt naar deze wereld.

Lucas 21:30-31 *'Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is.'*

De dingen waar Jezus het hier over heeft, de gebeurtenissen die vooraf gaan aan zijn komst, zijn de gebeurtenissen die vandaag de dag plaatsvinden. (Lucas 21:10,11) *'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aandoen met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongernoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.'*

Jezus heeft zijn komst aangekondigd, maar niet het moment waarop dat zal plaatsvinden. Zijn woord is gezaghebbend, zijn macht heerst over hemel en aarde en alles wat leeft. In Lucas 21: 33-36 geeft Jezus ons mensen raad hoe we moeten leven en geeft aan dat ieder mens voor Hem zal komen te staan.

Lucas 21:27-28 *'Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!'*

Het koninkrijk van God komt iedere dag dichterbij. Het koninkrijk van Jezus is een koninkrijk waar geen ziekte, onrecht en dood zal zijn. Verlossing is nabij.

Colofon

Hulptransporten



Nieuws Hulptransporten

Oktober 2014 • Jaargang 3 • Nummer 8

Redactie: Gerard van Sabben,

Uitgever: Stichting OostEuropa Zending Hulptransporten, R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.

Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds 1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met hulpgoederen naar onze doelgebieden.

Giften/legaten aan IBAN: NLO3INGB0005856826 t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam

Correspondentieadres:

OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam

Tel: 0180-521966

E-Mail: cees.de.vreede@oosteuropazending.com

Website: www.oosteuropazending.com