



NIUW LOGO OEZ – CCEW

Het zal u niet ontgaan zijn dat ons logo is vernieuwd. Stichting OostEuropa Zending is opgericht in 1967 met het doel: Evangelieverkondiging en hulp bieden aan arme mensen in (voorheen) communistische landen. Omdat de omstandigheden in Oost-Europa door de jaren heen nogal veranderd zijn, is het prikkeldraad uit het logo gehaald. De toevoeging 'Cristian Care East West' is om meer te benadrukken dat onze activiteiten zich niet beperken tot alleen Oost-Europa. Onze hulptransporten worden altijd onder de naam 'Cristian Care East West' uitgevoerd.

DE GROENE WEG

De kerst artikelen zijn opgeruimd en de herindeling is in volle gang. Aan het einde van het jaar is het een goed moment om te kijken wat er goed is gegaan en welke zaken voor verbetering vatbaar zijn. We kunnen ons in ieder geval verheugen op twintig procent meer omzet. Alle vrijwilligers zijn enthousiast en blij met het behaalde resultaat. Dit jaar hopen we op verdere groei van De Groene Weg. Ook in 2018 zijn nieuwe medewerkers welkom! Vraag een vrijwilligersformulier aan voor een zinnvolle tijdstelling. ☎ 0180-521966, Herman Kesting.



MEDISCHE HULPGOEDEREN

Ria Verdoorn, hoofd van de afdeling medische goederen, is dankbaar voor alle medische goederen die zijn aangeboden: continentiemateriaal, sonde voeding, verband, medicijnen en medische hulpmiddelen. Alles wordt gesorteerd en bestemd voor diverse projecten. Een goed voorbeeld hiervan is zorgcentrum/hospice 'Alinare Mica' (kleine troost) in de plaats Iasi in Roemenië. Zie ook: www.vriendenvanizvor.nl



Wat gebeurde er in december

Transport Roemenië 12 december

Nadat we de sneeuw van ons terrein verwijderd hadden, lukte het de chauffeur om op ons terrein te komen en konden we, iets later dan verwacht, gaan laden. Er is veel voedsel geladen om uit te delen tijdens de feestdagen. Bijvoorbeeld potten chocopasta, geschonken door Brinkers Food. Voor andere hulporganisaties hebben we ook veel voedsel geladen. Daarnaast kleding, dekens, huisraad en speelgoed. Matrassen werden geschonken door Woonzorgcentrum Nebo in Zwijndrecht.



HULPGOEDEREN NAAR ALBANIË

Renato Jani was in december in Nederland en heeft ons opnieuw aangespoord om hulpgoederen te sturen naar Albanië. Goede kinderwagens, dekens, matrassen, kleding, voedsel en klein huisraad is hard nodig om arme gezinnen te kunnen helpen. Met name in Korçë, een plaats in het Zuid-Oosten, is hulp nodig. 'Mijn verlangen is om de mensen daar te helpen in de strijd tegen armoede' zegt Renato.



TRANSPORTEN 2017



Dankzij de hulp van vele trouwe vrijwilligers hebben we met onze afdeling Hulpgoederen veel hulp kunnen bieden aan arme gezinnen. In het afgelopen jaar hebben veel mensen ons hun mooie spullen toevertrouwd. Wij zijn daar zeer dankbaar voor. Door uw materiële bijdrage was het mogelijk om de transporten te realiseren. Namens alle gezinnen die we tot steun konden zijn: hartelijk dank!



wat er nog gebeuren moet

Geplande transporten

- Albanië** februari 2018 - hulptransport
- Moldavië** medio maart 2018 - hulptransport
- Roemenië** maart 2018 - hulptransport

Reisverslag Moldavië

In november 2017 zijn we met zes Nederlanders op bezoek geweest bij gesponsorde gezinnen via het KinderSponsor Plan (KSP). We werden begeleid door lokale contactpersonen van het KSP. Wat het eerst opviel is dat er in verhouding met vorige jaren minder controle was op het vliegveld. Op weg naar ons logeeraadres in de hoofdstad Chisinau, zagen we dat er minder oude auto's op de wegen rijden en dat er meer files zijn. Tijdens onze gezinsbezoeken zagen we dat sponsoring van gezinnen helpt om uit de klauwen van de armoede te blijven.



Hoewel de meeste toiletten op het platteland primitieve hokjes buitenshuis zijn, zien we de basisvoorzieningen in de kleine huisjes met grote gezinnen toenemen. Bijvoorbeeld een wasmachine, een koelkast en stromend water. Opvallend zijn ook de gemonteerde kunststof deuren en ramen. Bij enkele gezinnen is men begonnen met noodzakelijke nieuwbouw. Het blijkt dat veel verbeteringen mogelijk waren door de sponsoring. Daarvoor wordt God geprezen en moeten we de sponsors de hartelijk groeten en dank overbrengen.



Met natte ogen en een brok in de keel zagen we soms dat er meer hulp nodig is. Als er ziekte is (dat is in veel gezinnen het geval), dan heb je pech. Zieke kinderen kosten aan doktersrekeningen vaak meer dan het totale inkomen. Het gevolg: schulden en leven in armoede. Dankzij particuliere sponsoring konden we bij ieder gezin een voedselpakket en een financiële bijdrage achterlaten. Voor drie families kon zelfs een koe worden gekocht.



MEDISCH FONDS KINDERSPONSOR PLAN

U kunt het medisch fonds van het KinderSponsor Plan steunen met een gift. Vanuit dit fonds worden acute medische kosten gefinancierd. Eigenlijk is er altijd een tekort aan middelen om gezinnen te helpen die door armoede niet voldoende medische zorg krijgen. Helpt u mee?

IBAN NL51 INGB 0006 9903 77, t.n.v. St. KinderSponsor Plan, Krimpen aan de Lek, o.v.v: 'Medisch Fonds'.

Niet materieel maar geestelijk

Terwijl het geluid van kerkklokken en andere gebedshuizen wordt overstemd door bommen, de kerstboodschap wordt verstoord door oorlogsgeweld en de vluchteling geen veilige rustplaats kan vinden, dient het nieuwe jaar zich aan. Zo bezien zijn de vooruitzichten voor 2018 niet iets om blij van te worden.



God heeft de mens geschapen met kennis om voor zijn schepping te zorgen. Iedereen zou in alle rust moeten kunnen leven en wonen. Maar in veel gevallen zien we dat het economisch belang voor natuurbehoud gaat en dat de vredestichter overstemd wordt door oorlogsgeweld.

Terwijl wij mensen de kennis hebben om het goede te doen, is het toch zo moeilijk om het kwade in de wereld te overwinnen.

Daarom zond God zijn Zoon naar onze wereld om vrede op aarde te bewerkstelligen. In **JOHANNES 1:14** (Basis Bijbel) staat: *"Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid."*

Die waarheid is dat Jezus het plan van zijn Vader aan ons bekend heeft gemaakt. Jezus zei in **JOHANNES 11:25-27** (Basis Bijbel): *"Ik ben de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven."*

Als je Jezus gelooft op zijn woord, dan leert Hij je om het kwade te overwinnen door het goede. Dan is ons leven hier op aarde zinvol en zullen we leven in eeuwigheid met Hem.

Gerard van Sabben

Colofon



Nieuws Hulptransporten
januari 2018 • Jaargang 7 • Nummer 1

Redactie: Gerard van Sabben,
Uitgever: Stichting OostEuropa Zending /
Christian Care East West
Rotterdam K.v.K. 41125417

Sinds 1967 zijn er goederen naar de voormalige Oostbloklanden gestuurd in kleine hoeveelheden. Sinds 1995 worden er 20 vrachtwagens per jaar geladen met hulpgoederen naar onze doelgebieden.

Giften/legaten aan IBAN: NL03INGB0005856826
t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam

ANBI ANBI erkend

Correspondentieadres:
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Bezoekadres:
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Tel: 0180-521966
E-Mail: info@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com

Hartelijk bedankt voor uw giften in het afgelopen jaar!
Uw hulp was tot zegen voor vele armen.