

VOEDSELPAKKETTEN ARIËL - Leah Ortiz -

Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhansel. Hebreeën 6:19



KERSTPAKKETTEN VOOR IMMIGRANTEN EN PALESTIJNSE GELOVIGEN

Nasir's vader is imam in de moskee. Alle kinderen van de familie bestudeerden boeken over de islam. Tijdens het studeren vond Nasir een boekje over Jeshua. Dat trof hem als de bliksem. Hij had geleerd Joden te haten, maar in het boekje stond dat Jeshua - een Jood - liefde had voor de niet-Joden. Vanaf dat moment begreep hij niet meer waarom hij de Joden haatte. De liefde van Jeshua trof hem diep. Door het getuigenis van David heeft Nasir zijn leven toegewijd om Jeshua te volgen.

Nu loopt er een rechtszaak tegen Nasir. Hij heeft vier kinderen. Zijn vrouw is anderhalf jaar geleden van hem weggelopen. Dit was uit angst voor represailles. Zijn vrouw is weer terug, maar Nasir kan geen werk vinden. Hij is een paria voor zijn eigen familie. Niemand wil helpen, want omgang met een 'bekeerling' is verboden.

David en Leah Ortiz helpen mensen als Nasir met kleine hulpacties. Ze schrijven hierover:

'Elke twee maanden verspreiden wij voedselpakketten onder de gelovigen in en om Ariël. Ook bezoeken wij Palestijnse gelovigen als we daar de mogelijkheid toe hebben. Veel gelovigen uit Ariël komen uit Rusland. Ondanks het feit dat velen van hen hoog opgeleid zijn, kunnen ze hier geen passend werk vinden. Wij geven deze mensen speciaal in de vakantietijd een beetje extra steun door middel van een voedselpakket (€ 15.-).'

KINDERWERK BETHLEHEM - Isa Zoubhy -

Mattheus 19:14: Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen.

DE CHRISTENEN IN BETHLEHEM LEVEN GEÏSOLEERD

In Bethlehem passeer je de Geboortekerk. Die staat aan een groot plein. Af en aan lopen er toeristen in en uit. De hoofdstraat draait schuin naar rechts en dan scherp naar beneden de berg af. Halverwege die weg stoppen we. Als we uit de auto stappen, slaat juist het islamitisch gebed aan. Van alle kanten wordt het gebed tot Allah door speakers versterkt.

Het huis van de familie Zoubhy heeft vier etages. Op de eerste verdieping geeft een kleine deur toegang tot een grote kerkzaal. Achterin de zaal knipperen rode lichtjes rond een groot kruis. De Zoubhy's spreken uitstekend Engels. Ze hebben een groot verlangen het Evangelie aan de kinderen door te geven. De armoede in de wijk is groot. De meeste kinderen in de buurt gaan niet regelmatig naar school. Elke dag kunnen in de kerkzaal activiteiten voor kinderen plaatsvinden.

Een kinderkamp en een dagcentrum waar contact met islamitische buurtbewoners kan worden gelegd, is welkom. Daarom hebben we op de agenda staan om komende maart een kinderkamp te organiseren in het ruime huis van de familie Zoubhy. Per kind komen de kosten van deze actie op € 20,- voor een meerdaags kamp. Help ons dit mogelijk te maken.



COLOFON

Israël Support is een tak van Stg. OostEuropa Zending voor Israël en het Midden Oosten.

Redactie:

Jaco van der Sterre
Matthias J. van der Weide
Correctie: Linda van Dormolen

Giften graag aan:

ING rek.112896, t.n.v.
Stg OostEuropa Zending/
ISRAEL SUPPORT te Rotterdam

Correspondentie en Bezoek Adres:

Tiendweg 9
2930 AA Krimpen aan de Lek.

Telefoon: 0180 - 52 19 66

Telefax: 0180 - 52 25 24

E-mail: oeznl@oosteuropazending.com

Website: www.oosteuropazending.com

Direct contactpersoon voor

Israël-administratie:

Mobiel 06-54625085

E-mail j.sterre@oosteuropazending.com

Denk aan Israël in uw nalatenschap of lijfrentes. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden.

Israël Support



Gouden Poort

‘ISRAËL ZUIVERT’

Het was een pioniersreis naar Israël. Het werd een ontdekkingsstocht tot verrijking van wie wij zijn en wat wij mogen betekenen voor het door God uitgekozen volk. Terug naar de wortels van ons bestaan. In de schoot van Jeruzalem groeit en bloeit het leven en zoekt ieder onophoudelijk naar antwoorden op de zin van het leven. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. Vanaf de Klaagmuur langs de biddende rabbi's is het maar enkele minuten naar de sjoek, de Arabische markt. Door de smalle steegjes de heuvel op, nog een trapje, nog een drempeltje. Hier aan de voeten van een geïmmigreerde Jood blijkt het gesprek over leven of dood net zo gewoon als de vraag of je suiker en melk in je thee gebruikt. In het kloppend hart van onze wereld krijgt de waarheid een nieuwe dimensie: Israël zuivert.

ISRAËL IN HET NIEUWS

ZUIVER

- Jaco van der Sterre -



Vervolg

Door de eeuwen heen hebben volken getracht hun land te zuiveren van de Joden. Door Pogroms, Holocaust en Kruistochten ontstond een grote trek van Joden. Zij waren op de vlucht voor geweld en vervolging. Van de Joden werd gedacht dat zij de oorzaak van de problemen waren en dat om die reden landen moesten worden gezuiverd van de Joden. Tot het jaar 1948 was dat een trek zonder bestemming. Er was immers geen plaats waar de Joden heen konden. Na het uitroepen van de staat Israël in 1948 was er een plaats waar de Joden heen konden trekken: naar huis, naar Israël.

Apart gezet

Alle pogingen tot 'zuivering' ten spijt zijn de wereldproblemen niet opgelost. Hier in het land van hun voorouders wonen nu de Joden samen als één volk. Vervolgd, verspreid, weer vervolgd, gevlucht en uiteindelijk thuis gekomen in het Beloofde Land. Israël, het kleinste, meest besproken en omstreden stukje grond op aarde trekt nu volop de aandacht, want daar liggen de antwoorden op veiligheid, groei en bloei. De Joden zijn hier namelijk niet de oorzaak van de problemen, maar veel eerder de oplossing op de vele problemen waar het land mee te kampen heeft.

'Israël zuivert'

Nieuwsgierig volgt de wereld nu de Joden in het Beloofde Land, want was is hun geheim? Op deze vraag krijg ik uit onverwachte hoek antwoord. Op straat in Jeruzalem kom ik in gesprek met een gemigreerde Oekraïense Jodin. Zij kwam niet vrijwillig naar Israël. Samen met haar moeder vluchtte zij voor de pogroms. Zij vertelt mij: 'Israël zuivert. Als je bereid bent om je positief in te zetten, dan neemt Israël je op. Als je Israël misbruikt voor je eigen belang, dan spuugt Israël je uit.' Nadat de volken zich 'zuiverden' van Israël, zuivert Israël nu de volken die haar bezoeken.

Op 23 september sprak premier Netanyahu van Israël de vergadering van de Verenigde Naties toe. Zijn reactie sprak van rust en vertrouwen over waar Israël staat op het wereldtoneel. Zijn toespraak was een reactie op de aanvraag van president Abbas om de Palestijnse staat te erkennen.

JUDEA, LAND VAN DE JODEN

'In mijn kantoor in Jeruzalem heb ik een antieke zegelring. Het is een zegelring van een Joodse ambtsbekleder uit de tijd van de Bijbel. Het zegel is gevonden naast de westelijke muur. Hij stamt uit de tijd van koning Hizkia, 2700 jaar terug. In die ring is een naam gegraveerd in het Hebreeuws. Het is de naam van de ambtsbekleder: Netanyahu - net als mijn familienaam. Mijn eerste naam is Benjamin. Die naam stamt uit nog vroeger tijd: 1000 jaar vóór die ring. Binyamin was de zoon van Jacob, ook wel genoemd Israël. Jacob en zijn twaalf zonen bewoonden deze heuvels in Judea en Samaria 4000 jaar geleden. Sindsdien hebben Joden altijd dit land bewoond.'

....
 '... Ik hoor vaak de beschuldiging dat Jeruzalem meer en meer 'verjoodst'. Maar dat is hetzelfde als Amerika beschuldigen dat Washington veramerikaniseert of dat Londen verengelt. U weet waarom wij Joden worden genoemd? Dat is omdat we uit Judea komen...'

....
 'Als premier van Israël spreek ik namens 100 generaties Joden die verdeeld waren



Premier Netanyahu

Gilad Shalit

Klaagmuur

Gebed voor Israël

"Heer God, Dank u wel voor Israël. Het Licht kwam naar de wereld en de wereld heeft het niet herkend. Schijn uw licht in deze dagen over Uw volk en maak Uw volk een licht voor de wereld. Wij bidden voor Uw vrede over Jeruzalem en wijsheid voor haar volksvertegenwoordigers. Geef hen kracht en sterk hen naar Uw Woord."

over de volken. Die alle kwaad onder de zon overleefden, maar nooit de hoop opgaven op een eigen leven in de enige Joodse staat... De Joodse staat zal altijd de rechten van haar inwoners beschermen.' *

KWETSBARE VREDE

Israël werkt aan vrede en veiligheid. Hoe ver zij daarin gaat, blijkt als militair en Joods burger Gilad Shalit op 18 oktober 2011 vrij wordt gelaten uit Palestijnse gevangenschap; de prijs: 1027 Palestijnse gevangenen. Met dit gebaar geeft Israël een boodschap aan de wereld: Zij staat tot elke prijs in voor het leven en de veiligheid van haar burgers.

Israël verlangt naar vrede en wil deze vrede bereiken en behouden. Een instabiel eigen land, omstreden door alle volken, heeft de voorkeur boven de verstrooiing over de wereld. Laat ons gebed voor het Joodse Volk zijn dat de vrede in Israël komt doordat de Vredestichter in hun midden komt en erkenning vindt. Vanuit deze vrede zal de God van de Vrede Zijn volk samenbrengen en zegenen.

* Overgenomen en vrij vertaald uit de toespraak van Netanyahu voor de Verenigde Naties op 23 september 2011 <http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/full-transcript-of-netanyahu-speech-at-un-general-assembly-1.386464>

Reageren? - jaco@barnabas.nu

Beloofd Land door Jaco van der Sterre



Achter zich sleept Marsha een doorgezakte tas op wieltjes mee. Daarin wat potten bonen en een fles mayonaise die zij juist uit de gaarkeuken heeft ontvangen. Een vriendin van Marsha komt naar haar toe met een blik asperges. Die wil zij ruilen voor de fles mayonaise. Marsha bekijkt de pot asperges en wil de mayonaise al aan haar vriendin geven. Dan pakt ze de mayonaise weer terug en retourneert de asperges. Vermoeid zegt zij in het Russisch: "Die asperges zijn over de datum. Die kan ik niet ruilen voor mijn mayonaise."

Gaarkeuken Hazon Yeshaya

Eva uit Amerika woont alweer enkele jaren in Israël. Zij studeert op de middelbare school, maar als zij vrij is, helpt zij hier in de gaarkeuken Hazon Yeshaya. Waarom? "Omdat het leuk is."

Terwijl wij het eten op de borden scheppen, komt keukenopzichter Ben binnen. Gemiddeld werkt hij met 60 vrijwilligers per dag, die (behalve op de Sabbat) dagelijks 500 maaltijden in het restaurant opdienen. Het zijn vooral jonge mensen die hier iedere dag de handen uit de mouwen steken. Vandaag eten ongeveer 1000 mensen uit de gaarkeuken. Voor ouderen brengen zij maaltijden langs huis. Waar komt het geld vandaan voor het project? Elke dag is een wonder.

Lunch met een lach

Terwijl ieder hier met een lach en een vriendelijk woord doorwerkt, krijgen wij

een bord eten mee om in de kantine bij de gasten op te eten. Aan tafel ontmoet ik Marsha. Zij is een Oekraïense vrouw van rond de 60 die samen met haar moeder vluchtte voor de pogroms. Nu wonen zij arm maar gelukkig in het land van hun voorouders. Haar getuigenis maakt diepe indruk. Marsha blijkt een vrouw die leeft in materiële armoede, maar geestelijk haar thuis heeft gevonden in Israël.

Japanners

Als we 's avonds in de lobby van het pension komen, zit een groep Japanners gezellig te praten. We vragen hun wat ze vandaag gedaan hebben. Ze waren bij de Klaagmuur, en vroegen zich af wat er zo bijzonder is aan de Joden en hun geloof. We spreken met Takahiro. Hij zit op de bank van de lobby en Hiddo schuift bij hem aan. 'Ik ben al heel lang op zoek naar Jezus, maar ik heb vragen... Waarom moest Jezus aan het kruis?'

Hiddo antwoordt: 'God houdt van ons, maar Hij is ook rechter. Jezus stierf voor ons om ons te redden van het oordeel.'
 - 'God is rechter?'
 - 'Ja; we worden in zonde geboren en we hebben hiervoor vergeving nodig.'
 - 'Wat is zonde?'
 - 'Zonde, dat zijn de fouten die we maken in ons leven. De fouten die we hebben gemaakt en de fouten die we nog maken.'
 - 'Ik begrijp alles wat je zegt. Ik zoek al heel lang naar Jezus. In Japan hebben wij heel veel goden. In alle dingen zitten goden. Als wij met een god willen praten, moeten we naar een tempel of naar de plek waar die goden wonen. Ik ben opgevoed in het boeddhisme.'
 - 'Jezus is de enige weg naar een relatie met de Oppermachtige God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Geloof je dat?'
 - 'Ja.'
 - 'Mag ik dan met je bidden dat Jezus Zich in jou zal openbaren?'
 - 'Ja, graag.'
 Samen met Takahiro bidden we dat hij Jezus mag aannemen in zijn leven en bidden het zondaarsgebed. Takahiro belijdt zijn zonden en samen zeggen we: 'Amen.'
 - 'Jij bent nu mijn nieuwe broer in de Heer Jezus.'

Geraakt

In de tien dagen van ons verblijf in Israël worden mensen geraakt. Ook onze ogen gingen open voor de nood en de manieren waarop we kunnen helpen. We ervoeren dat we meereisden op Gods agenda voor het land. Komend jaar organiseren we opnieuw een reis naar Israël. Schrijf je in om onze grote broer te bezoeken. Kom in beweging en laat je in beweging brengen.

* Er is een uitgebreid reisverslag verkrijgbaar. Mail jaco@barnabas.nu of bel: 0599 619716.

Groepsreis Israël 2012

Data: 22 februari tot 3 maart
 Kosten: € 850,-
 Reisleider: Jaco van der Sterre
 Focus: Jeruzalem, Ariel, Jericho, Eilat
 Acties: Kinderkamp, bezoeken van gelovigen en ontspanning

Datum	Activiteit	Plaats en tijd	Notities
zaterdag 7 januari	Nieuwjaarsreceptie	Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek; ontvangst: 10.00 uur	gratis toegang en lunch; collecte voor zendingswerk
22 februari – 3 maart	Groepsreis Israël	op aanvraag	€ 850,- contact: Jaco van der Sterre via info@asiancare.nl
zaterdag 19 mei	Internationale zendingsdag	Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek; ontvangst: 10.00 uur	gratis toegang en lunch; collecte voor zendingswerk
16 tot 26 oktober	Groepsreis Israël, Jordanië, Egypte	op aanvraag	€ 1250,- Contact: Jetty Renkema via info@asiancare.nl

