



In vers 16 eindigt **Jesaja 34** met een belangrijke aansporing: **“Zoekt in het boek des HEEREN, en leest, niet een van deze zal er feilen ... want Mijn mond Zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze”**, de heidenvolkeren, dus ook de Semieten rond Israël en de Chammiëten van Egypte, **“samenbrengen.”**

In Jeruzalem aangekomen, werden wij reisgenoten tijdens een rondwandeling in Oud-Jeruzalem bepaald bij het wonen in de tenten van Sem. De vloek die voortkwam uit de onverschilligheid en de onreine houding van Cham die naliet zijn kwetsbare, dronken vader toe te dekken, bracht voort dat de nazaten van Cham waartoe de Filistijnen en de Egyptenaren behoorden en behoren, de nazaten van Sem tot knecht zouden zijn. Zij zouden niet (met de Assyriërs, nazaten van Noach's zoon Jafeth) in de tenten van Sem wonen en van de zegen aan Sem beloofd mee kunnen genieten. (Genesis 9:18-29, Genesis 10) Na schuldbelijdenis wordt in Jezus Christus die vloek tenietgedaan en krijgt de verbodering tussen die volkeren gestalte, of er nu wel of niet een Israëlisch-Egyptisch-Syrisch-Palestijns probleem bestaat. Dat is de realiteit van de heerbaanprophetie, reeds enigszins zichtbaar gemaakt in de opzet en uitvoering van het kindersponsorprogramma. Reist en helpt u mee?

Noot 1
Lees voor meer informatie de publicatie van Wim Kortenoeven: “De kern van de zaak. Feiten en Achtergronden van het Arabisch-Israëliësch Conflict”, Soesterberg, 2005, p. 127 e.v. Bekijk tevens www.franklinterhorst.nl ‘Click’ er op het artikel ‘Oordeel over de Filistijnen’, 2002/2008, op de pagina van Diverse artikelen/Bijbelse onderwerpen.

Amersfoort, februari 2009
Willemina A. Loo-Netjes



Op deze plaats danken wij u heel hartelijk voor de ondersteuning van het zendingsechtpaar Davids en Leah Ortiz, van zendingswerker José, die nauw met hensamenwerkt, van het ‘vissersechtpaar’ Marinus en Sylvia en voor uw hulp aan de immigranten in Samaria via Shuva Israël Nederland. Dat de bergen van Samaria tot volle bewoning mogen komen. Op het moment van het ter perse gaan van dit blad, is Eliezer braun van Shuva Israël weer in Nederland voor spreekbeurten. Heeft u of uw gemeente daarvoor ook belangstelling, neemt u dan s.v.p. contact met ons op. (033-4634994, info@asiancare.nl) Als altijd bevelen wij de projecten opnieuw bij u aan. Zie ook de machtiging.

Zijdeborduursels te koop



De Goede Herder

Wilt u een zijdeborduurwerk met een Bijbelse voorstelling er op, aanschaffen? De doeken zijn gemaakt door de Chinese joden van Kaifeng. Het geld wordt besteed voor hulp aan Chinese joden in Kaifeng en Shanghai. Bel: 033-4634994

Er zijn nu ook typisch Chinese ‘papercuts’ te koop. Dit zijn uit papier geknipte Bijbels-joodse voorstellingen en ook een voorstelling van de synagoge uit Kaifeng.



Papercut

MIDDEN-OOSTENREIZEN

Bemoedigings - of Heerbaanreizen naar Israël, Jordanië en Egypte:

18 - 29 september 2009 € 1.500,-

Prijzen zijn een indicatie en kunnen variëren.
Voor meer informatie: Willy Looor
033-463 49 94 / 06 - 50 69 74 73.

Machtiging

Ik sta achter Israël en ik wil deelnemen aan **Project Actie Israël Ezechiël 36**. Ik machtig **Stichting Shuva Israël Nederland** automatisch éénmalig/maandelijks/per kwartaal/per halfjaar/per jaar een bedrag van ... Euro van mijn (Post)bankrekening te incasseren.

Ik wil **Marinus en Sylvia Koelé**, projectnummer 62083, ondersteunen. Ik machtig IS/OEZ éénmalig/maandelijks/per kwartaal/per halfjaar/per jaar een bedrag van ... Euro van mijn (Post)bankrekening te incasseren.

Ik wil **José Manuel dos Santos**, projectnummer 62081, ondersteunen. Ik machtig IS/OEZ éénmalig/maandelijks/per kwartaal/per halfjaar/per jaar een bedrag van ... Euro van mijn (Post)bankrekening te incasseren.

Ik wil **David en Leah Ortiz**, projectnummer 62080, ondersteunen. Ik machtig IS/OEZ éénmalig/maandelijks/per kwartaal/per halfjaar/per jaar een bedrag van ... Euro van mijn (Post)bankrekening te incasseren.

Ik wil het **werk van Israël Support**, projectnummer 62000, ondersteunen. Ik machtig IS/OEZ éénmalig/maandelijks/per kwartaal/per halfjaar/per jaar een bedrag van ... Euro van mijn (Post)bankrekening te incasseren.

Naam _____

Straat _____

Postcode en Stad _____

Land _____

Telefoon _____ E-mail _____

Bank- of girorekening _____

Handtekening _____

Datum _____

De giften voor Project Actie Israël Ezechiël 36 worden geïnd op ABN-Amrobankrekening 46.70.48.614 of Postbankrekeningnummer 39 93 123, t.n.v. Stichting Shuva Israël Nederland, te Rotterdam, telefoon: 0180 - 52 19 66 / 033 - 463 49 94 / / 06 - 50 69 74 73. De giften voor de overige doelen worden geïnd op: Rabobankrekening 33.38.52.222 of Postbankrekening 112896 t.n.v. Israël Support/Oost Europa Zending, Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek, telefoon: 0180 - 52 19 66 / 033 - 463 49 94 / 06 - 50 69 74 73. Bon opsturen naar: Stichting Shuva Israël Nederland of Israël Support/OEZ, Postbus 2001, 2930 AA, Krimpen aan de Lek. Machtigingen worden via Stichting OEZ geïncasseerd.

Israël Support



Sabra's in Israël. De vruchten, hard en stekelig van buiten maar zoet van binnen, staan voor de in Israël geboren Jood

BROEDERVOLKEN LANGS DE HEERBAAN (2)

Met de verkiezingen in Israël net achter de rug en met de net geïnstalleerde nieuwe president Obama van de VS kunnen wij nieuwe vredesinitiatieven in het Midden-Oosten verwachten. Wat dat oplevert is nu nog erg onduidelijk. Te meer omdat Gaza en omgeving oorlogsgebied blijft. Gods Woord is des te duidelijker. Hij gaat een heerbaan aanleggen tussen de volkeren in het Midden-Oosten. De vrede tussen Syrië en Egypte met Israël in hun midden, komt er. Dat staat vast. Dit artikel is een vervolg op het artikel “Broedervolken langs de heerbaan” uit het Infobulletin van Stichting Asian Care dat in september 2008 uitkwam. Israël Support valt als werkgebied binnen het werkdomein van Stichting Asian Care. Daarom gaat het dit keer in dit blad over de afkomst van de Palestijnen en de Egyptenaren. In het eerdere stuk ging het over de etnische oorsprong van de huidige bewoners van Jordanië:

Het reizen langs de heerbaan in het Midden-Oosten leert dat het begrip broedervolk niet van toepassing is voor het volk van de **Palestijnen**, de bevolkingsgroep die naast Gaza en de zogeheten Westbank, het huidige

Jordanië domineert. In tegenstelling tot wat bijna mondiaal geaccepteerd is, bestaat er zelfs niet zoiets als een Palestijns etnische entiteit en de relatie met het oude Filistijnse volk bestaat ook niet. Wie waren die Filistijnen dan wel en wat is er van hen geworden? In Genesis 10:6,13 en 14 staat dat de Filistijnen de nakomelingen zijn van Mitsraïm, de tweede zoon van Cham. De Hebreëen, de Israëliëten en de Arabieren zijn Semieten, afstammelingen van Sem. De Filistijnen zijn Chammiëten; zij hebben met de Hebreëen in Noach een gemeenschappelijke voorvader. In Genesis 21 en 26 worden de Filistijnen al benoemd. Abraham en Izak woonden onder hen als vreemdeling en komen er in aanraking met de koning van de Filistijnen te Gerar. Het is echter niet echt duidelijk of de Filistijnen die in de 11de eeuw in Gaza woonden en waarvan de richters Simson en Samuël en de koningen Saul en David veel last hadden, van hen afstammen. De profeet Amos brengt de Filistijnen ook in beeld. In Amos 9:7 wordt zelfs de vergelijking gemaakt tussen de uittocht van het volk Israël uit Egypte met de uittocht van de Filistijnen uit

Kafthor. Kafthor is Hebreeuws voor Kreta. Op diverse plaatsen van de boeken van 2 Samuël, 1 Koningen en 1 Kronieken worden de Filistijnen ook benoemd als de Krethi en de Plethi en in Zefanja 2:5 en Ezechiël 25:16 worden zij Kerethieten genoemd. Op het Griekse eiland Kreta hadden zich de culturen van Mycene en Minoë vermengd. Hoewel sommige bronnen ook van Cyprus of Anatolië en/of Capadonië spreken, zijn er meer aanwijzingen dat de Kerethieten of Kretenzen van overzee uit Kreta zijn gekomen en dus van Grieks-Myceense afkomst zijn. De profeet Zacharia noemde hen een bastaardvolk dat geheel uitgeroeid zal worden. (Zacharia 9:6) De profeet Jeremia zegt hetzelfde in Jeremia 47: 4,5. Andere profetieën uit Ezechiël 25:15,16, Amos 1:7,8 Zefanja 2:1-7 en Zacharia 9:1-17, liegen er ook niet om. Het noodlot van de Filistijnen is niet te keren wanneer zij zich blijvend tegen het volk Israël en hun God keren. Aan het volk der Filistijnen wordt definitief een einde gemaakt door de Babyloniër Nebukadnezar en zij verdwijnen daarmee voorgoed uit de geschiedenis.

VOORSPOED, LIJDEN EN GENADE

(vervolg van pag. 1)

Het gebied aan de kust bleef wel hun naam dragen. In 135 na Chr. rekende de Romeinse keizer Hadrianus voorgoed af met de Joden in Israël. Hij gaf uit haat naar de Joden toe, het hele gebied de naam Paleestina. Het betrof sindsdien uitsluitend een geografische aanduiding en de verandering van Filistina naar Palestina was enkel een fonetische kwestie. De bewoners van het gebied, joden en niet-joden heten de Palestijnen. Vanaf de Kruistochten tot 1917 toe sprak men over die regio als het Heilige Land. Eeuwenlang is het, zoals ook uit (reis)beschrijvingen blijkt, een desolaat gebied. Naast kleine aantallen joden in bijvoorbeeld Jeruzalem en Hebron woonden er met name Bedoeïenen. Pas toen in de tweede helft van de 19de het zionisme op gang kwam en het er economisch gezien interessanter op ging worden, kwam er ook een migratie van Arabieren uit de omliggende landen op gang. Uit een volkstelling van 1931 blijkt dat de migranten afkomstig zijn uit landen als Albanië, Algerije, Australië, Midden-Amerika, Cyprus, Egypte, Frankrijk, Griekenland, India, Irak, Marokko, Palestina, Iran, Zuid-Amerika, Spanje, Syrië, Transjordanië, Tripoli, Tunis, Turkije, Engeland, Noord-Amerika, Rusland en Jemen. (1)

Vanaf 1917 sprak men over het gebied als Cisjordanië voor West-Palestina en Transjordanië voor Oost-Palestina. Men sprak van Palestijnse Arabieren en Palestijnse Joden, de Palestijnse Brigade, bestaande uit joodse soldaten die in W.O. II die zij aan zij met de geallieerden vochten en van het Palestijns Symfonisch Orkest, zoals het in 1936 opgerichte Israël Filharmonisch Orkest van nu, eerst heette.

De hedendaagse Palestijnen stammen dus zeer zeker niet rechtstreeks af van de bijbelse Palestijnen zoals vaak juist wel gesuggereerd wordt. Zij zijn van zeer gemengde herkomst. Als gelovigen in Jezus Christus is er natuurlijk een broederlijke band met de christenen onder hen. Zendingmedewerkers ter

Bundel Reisverhalen Azië

Om steun te verwerven voor het zendingswerk in Azië is een bundel reisverhalen samengesteld door Jacobijne van Campen. Tegen overmaking van € 25,50 (incl. verzendingskosten) op rekening 3196417 t.n.v. Asian Care, Krimpen aan de Lek krijgt u het boek toegezonden. De verkoop loopt goed. Helpt u het boek doorverkopen?

Voor meer info: bel: 033 - 463 49 94
of mail: info@asiancare.nl en/of bekijk
www.asiancare.org /menu projecten.

VAN OOSTEN EN WESTEN De Zijderoute in profetisch perspectief



plekke vertellen enthousiast dat God Zelf Zich juist erg bemoeit met dat volk, dat politiek zo in de knel zit. De kerk groeit er. Tot geloof gekomen, kan het leven van een christen-Palestijn bijzonder moeilijk zijn, speciaal zij die uit moslimfamilies komen. Zij hebben met pesterijen, uitstoting en zelfs martelingen van doen. Veel christen-Palestijnen verlaten het gebied. Echter een Palestijn van eenvoudige afkomst heeft niet zomaar een netwerk in het buitenland om er politiek asiel aan te vragen. Hij lijdt, puur om Jezus' wil. Dat gezicht van het Palestijnse probleem komt zelden of niet ter sprake.

Het merendeel van de (nu gearbiseerde) **Egyptenaren** zijn van Oost-Hamitische = Oost-Chammietische afkomst. De heerbaanreis van dit jaar attendeert op de sporen die, die nazaten van Cham nalieten langs het netwerk van oasen dat in de Westelijke Woestijn aan de oude Noord-Afrikaanse karavaanwegen, ligt. Dit blijkt in de eerste plaats uit het bezoek aan de regionale hoofdstad Fayoem waar, in het centrum de grote, fameuze schoepraderen te zien zijn en aan het nabijgelegen vis- en vogelrijke Qaroenmeer in de Fayoem Oase, 100 km ten zuidwesten van Cairo. Vroeger was dat meer een zoetwaterbassin maar het water is nu verzilt. De Fayoem is een soort poldergebied, het is een overblijfsel van het Nijlwatermanagement van een farao van meer dan 4000 jaar geleden die een nu nog gedeeltelijk bestaand, ingewikkeld, kanalenstelsel aanlegde. Het Nijlwater werd via een gekanaliseerde, natuurlijke arm van

de Nijl voor irrigatie voor het omliggende laagland gebruikt en mondde uit in het meer. Het water werd daar opgeslagen voor als er een tekort aan Nijlwater was. Volgens het artikel "Polderen aan de Nijl" uit het NRC Handelsblad van 27/28 januari 2007, is hier al enkele decennia een Nederlands ontwikkelingsproject gaande waar Egyptische boeren geleerd wordt hoe een waterschap functioneert. De Egyptische bureaucratie en de daarbij behorende corruptie, blijkt er niet op berekend. Laat staan dat boeren leren begrijpen dat er consensus, overleg dus, nodig is om tot een evenwichtige bevoeiing van de verschillende akkers te komen en dat zoïets ook nog waterschapsbelasting met zich meebrengt. Het akkerland wordt net als eertijds bevoeid door wateropvoersystemen van onder andere de door stroming of dieren aangedreven schoepraderen. Het land ziet er prachtig uit, één en al groen en vruchtbaarheid. Het gebied heet de tuin van Egypte en voorziet de Egyptenaren van voedsel. Het Nijlwater komt de Fayoem Oase nu binnen via de Bahr Yussef, het Jozefkanaal, die de eerder dichtgeslibde waterarm van eeuwen her, vervangt. De naam Yussef herinnert natuurlijk aan Jozef, één van de twaalf zonen van aartsvader Jacob. Jozef had het vanwege zijn uitnemend en wijs gedrag in de gevangenis en vanwege zijn visionaire blik dat er na zeven jaar van overvloed, zeven jaar lang niet genoeg water aangevoerd zou worden vanuit de Nijl, het tot onderkoning van Egypte gebracht. In die functie voorzag hij in voedselvoorradenschuren. Goed

beheer bracht Egypte tot bloei en Jozefs gehoorzaamheid is hier de geestelijke les.



Kloosterling ontvangt reiziger

In het volgend bezoek aan een wat noordelijker oasegebied van Wadi Natroen krijgt de heerbaanreiziger heel andere sporen, te zien. Het toont de in de bijbel genoemde beloften over de (handels)wegen uit Jesaja 19. De leden van de Koptische kerk van Egypte hebben altijd een sterk besef gehad van hun verbondenheid met de profetieën uit de bijbel waar Egypte speciaal wordt genoemd. Niet alleen omdat Jozef onderkoning werd en dat daardoor zijn volk daarna wel ruim 400 jaar in Egypte verbleef. Voor hen geldt ook dat het functioneren van de Koptische kerk de bekende profetieën van **Jesaja 19:19-24: "Te dien dag zal de HEERE een altaar hebben in het midden van Egypteland, en een opgericht teken aan haar grenzen voor de HEERE"** en van **Matthéüs 2:12-23, Hosea 11:1: "Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen"**, letterlijk vervult. Men neemt gewoon aan dat Jozef en Maria met hun kindje Jezus ook Wadi Natroen passeerden. Wadi Natroen ligt niet zo ver van het Anafora Retreat Centre, een Koptisch gemeenschapscentrum, ongeveer halverwege Alexandrië en Caïro, zo'n kleine 100 km ten noordwesten van Caïro dat wij bezochten vanwege de contacten met leiders van de Koptische kerk die het sponsorprogramma van Stichting Asian Care uitvoeren.

Wadi El Natroen (Natrun = zout) is een vallei in de woestijn die beduidend beneden zeeniveau ligt en omgeven wordt door wel tien meren. Het is niet toevallig dat daar in de woestijn een belangrijk stuk van de geschiedenis van de Koptische kerk ligt. Een geschiedenis die wereldwijd 'impact' heeft. Volgens de overlevering was het de evangelist Marcus, de auteur van het Evangelie van Marcus, die het Evangelie naar Egypte heeft gebracht en die de eerste kerkelijke gemeenschappen stichtte. Al in de 2de eeuw werd de bijbel vertaald in de Oudegyptische volkstaal, het Koptisch, dat de oudere hiëroglifische taal toen verving. Van de 1ste tot de 4de eeuw na Chr. heeft de christelijke kerk zich moeten verzetten tegen het heidendom, speciaal tegen de ketterij van de gnostiek wat befaamde theologische geschriften opgeleverde. Vanaf de 4de eeuw tot de 6de eeuw na Chr. kwamen er steeds meer geschillen tussen de patriarchen van Alexandrië en de patriarchen van Constantinopel en vanaf die tijd verkreeg de Egyptische kerk haar nationale karakter en

eigen theologie, haar liturgie en spiritualiteit. Omdat de Koptische kerk tot de 4de eeuw na Chr. heel erg door de Romeinse keizers werd vervolgd, trokken de Kopten zich onder andere terug in de oases van de woestijn ten westen van de Nijl. In die woestijnen van Egypte ontwikkelde zich toen in de 4de eeuw ook het christelijke klooster- en monnikenwezen. Er hebben in de twee - er bestaan er in totaal vier in Wadi Natroen en acht in heel Egypte - bezochte kloosters Deir El Baramous en Deir Amba Psjai/ St. Bishoy die gelijk fortien goed verdedigbaar waren, altijd heremieten geleefd. Later werden zij ook wel woestijnvaders genoemd. Nu nog leven er toegewijde heremieten die zich in hun afzondering voortdurend wijden aan gebed voor de kerk van Christus. Er zijn belangrijke aanwijzingen dat er al in de 4de eeuw contacten waren met Ierse monniken die in latere eeuwen vanuit Ierland en Schotland hun missionarissen naar het vasteland van Noord-Europa zonden. De Egyptische kerk deed toen al aan wereldzending: uit Egypte geroepen!



In de vruchtbare Fayoem Oase

De bezoeker kan zich niet aan de indruk onttrekken dat ook in de Koptische kerk occulte invloeden binnengeslopen zijn - de Egyptisch-Koptische christenen bidden tot heilig verklaarde overledenen en er gebeuren in de naam van die heiligen dan ook wel eens echte wonderen en tekenen. Ook achter de oorsprong van het kloosterleven zijn wel vraagtekens te plaatsen. Het kloosterleven als verschijnsel was altijd verbonden aan het mysterieuze van Aziatische godsdiensten; het was doorgaans een plaats van afgoderij en onreinheid. Het christelijke kloosterleven is lang niet vrij gebleven van een dergelijke smet. Toch is die geschiedenis van de Koptische kerk heel inspirerend want vanaf het prille begin heeft men in de kloosters oog voor de armen. Het is tot op de dag van vandaag opvallend met welk een beweging de kloosterbroeders en -zusters pleiten voor hulp aan behoeftigen en die ook ten uitvoer brengen. De staf- en bemoedigingreizen in Egypte in het kader van het sponsorprogramma van weeskinderen te El Qussia en Beni Suef uit Boven-Egypte lopen via de bisschoppen en kloosterzusters van de Koptische kerk. Met de hulp van dit hulpprogramma wordt voor een klein deel de armoede die Egypte 'rijk' is, tenietgedaan. De leden van de lokale Koptische gemeenschap bestrijden in de eerste plaats, de nood van de Koptische

medechristenen en voor zover mogelijk ook in die van moslims.

Ook op de karavaanwegen van Egypteland is veel te beleven. Het is kostbaar er te pleiten op Gods beloften en er in geloof aansluiting te zoeken bij de beloften van de heerbaanprofetie uit **Jesaja 19:23,24: "te dien dage zal er een gebaande weg zijn van Egypte tot in Assyrië ... en Israël zal de derde wezen"**, waarin God de nazaten van Sem, Israël en Assyrië wil verbroederen met de nazaten van Cham, de Egyptenaren. Daar horen de Palestijnen van nu ook bij. Op die wegen klinkt dankzegging en lofprijs. Dan zal ook in die woestijn een verheven baan, een heerbaan komen zodat de dorre plaatsen zullen bloeien, zoals Jesaja 35 voorzegt. De Fayoem, die met tussenpozen in de geschiedenis van Egypte de tuin van Egypte van Egypte is, is nog maar een voorproefje.

De Egyptische christenen die een minderheid zijn in een moslimland, wilden al een begin mee maken. In de maand voor ons vertrek werden christelijke bouwvakkers en monniken die een stukje woestijn rond de kloostertuin wilden ontginnen en daarvoor vooraf een muurtje metselden rond hun Abu Fanaklooster in Zuid-Egypte, 300 km ten zuiden van Caïro, voor de zoveelste keer binnen twee jaar beschoten, afgetuigd en ontvoerd door moslims. De plaatselijke gouverneur had wel toestemming verleend voor dat metselwerk. Voor moslims betekent dat gebiedsverkleining van grond die eens de moslimwereld toebehoorde. Dat kan en mag volgens de islam beslist niet. De Koptische kerk verzette zich en heeft er via een communicatie bij president Mubarak fors op aangedrongen dat nieuw geweld wordt verhinderd en voorkomen. De geloofswerkelijkheid is hard voor de christelijk-Egyptische gemeenschap. Incidenten tussen christenen en moslims hebben vooral plaats in Boven-Egypte waar relatief veel Kopten wonen en ook in Alexandrië in Neder-Egypte. In het begin van dit jaar werd nog via de rechtbank bepaald dat een tot het christendom bekeerde islamiet zijn nieuwe religie niet veranderen kan op zijn identiteitsbewijs, simpelweg omdat er nu eenmaal geen officieel decreet voor bestaat. Hoewel er wel wat beweging zit in dit beleid, gold dat ook voor die Koptische christenen die overgingen tot het moslimgeloof en later zich toch weer bekeerden tot het christelijk geloof. Het Egypte van vandaag is het Egypte van de islam.

Egyptische leiders en juristen zouden verstandiger moeten zijn. In het eerdere artikel over de broedervolken worden de wereldleiders, de leiders van de volken vanuit Psalm 2 opgeroepen zich niet te verzetten tegen de Gezalfde en de Zoon te kussen. Vooraf aan de vrolijke woestijnprofetie uit Jesaja 35 worden in Jesaja 34 de toenmalige edelen en vorsten van vers 12 daar ook op gewezen want anders zal hun leven woest en leeg worden, vol demonie en oordeel.

Israël Support is een uitgave die tot doel heeft christenen wereldwijd in contact te brengen met geloofsgenoten, Jood en Arabier in Israël en het gebed voor de vrede van Jeruzalem te stimuleren. Israël Support als afdeling ressorteert formeel onder Stichting Oosteuropa Zending (OEZ). Geografisch gezien behoort het tot het werkteur- rein van Stichting Asian Care, een aan OEZ gerelateerde stichting en behorend tot de groep Eastern European Outreach International. Stichting Asian Care heeft tot doel het Evangelie in Woord en Daad te verspreiden in Azië. Uw giften, legaten of schenkingen ten behoeve van deze tak van arbeid kunt u overmaken aan: (Post)bankrekening 11 28 96 of 3338.52.222 t.n.v. Oosteuropa Zending / Israël Support te Rotterdam m.v.v. Israël of specifieke bestemming. De giften komen in aanmerking voor belastingaftrek. Redactie: Willemina A. Loo-Netjes, Matthias J. van der Weide.

Correspondentieadressen: Israël Support
Postbus 2001
2930 AA Krimpen aan de Lek.
Telefoon: 0180 - 52 19 66
Telefax: 0180 - 52 25 24
E-mail: oeznl@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com

Israël Support coördinator: Willemina Loo
Telefoon: 033 - 463 49 94
mobiel: 06 - 50 69 74 73
Telefax: 033 - 472 57 12
E-mail: info@asiancare.nl
Website: www.asiancare.org

België: Israël Support / Oosteuropa Zending VZW
Postbus 2, 2950 Kapellen
Tel.: +32 22704332 / Fax: 22701711
Kredietbanknummer: 414-0353661-35
E-mail: oosteuropazendingvzw@telenet.be