

NIEUWE MIJLPAAL BEREIKT

Voor velen van u begint de zomerperiode. Velen zoeken de warmte op en laten de boel, de boel. Elk jaar is het een enorme uitdaging om die lange droge zomerperiode te overbruggen... ook voor het zendingswerk.

Vorige week was hier op kantoor een bezoeker. Hij vroeg ons hoe ons werk gefinancierd werd. Ik antwoordde hem dat dat voor 100% gebeurt door mensen als hij: individuele sponsors die aangesproken worden door wat wij doen. Ons werk draait niet op zekere inkomsten van subsidie gevers. Hij was verbaasd.

Al jaren organiseren wij in de zomermaanden jongeren conferenties. De conferenties zijn in Bulgarije, Albanië en Roemenië. Het zijn geen plezierkampen, maar plaatsen waar wij jonge mensen voorbereiden en onderwijzen om een levend getuigenis van hun geloof in Jezus Christus te zijn. Mensen die het belangrijk vinden dat het Evangelie in bijvoorbeeld Albanië gehoord wordt, nodigen wij uit om nu in actie te komen...

Terug naar het gesprek. Enkele minuten later was het mijn beurt om verbaasd te zijn. De bewuste stagebegeleider bleek in de oudstenraad van zijn kerk te zitten. Hij vertelde dat de kerkenraad regelmatig verlegen zat om doelen voor hun zendingscollecte. Ik kon mijn oren niet geloven.

Terwijl wij alle stenen omkeren op zoek naar fondsen voor het werk, zijn er mensen die zich afvragen aan wie zij hun giften kunnen geven. Graag nodig ik u uit in te stappen in één van die geweldige uitdagingen....

In eerder genoemde landen staan jongeren te springen om deel te nemen aan de evangelisatie acties van Barnabas. Per jongere kost dat niet eens zoveel. Met € 70,- zetten wij één jongere in beweging. Wij hopen deze zomer op een overvloedige oogst: jongeren die uitgaan en anderen die de gemeente zullen verrijken. Met uw financiële steun is dat mogelijk.

De stagebegeleider nam afscheid. Ik gaf hem enkele folders en nieuwsbrieven mee, want wie schrijft die blijft. Hij beloofde ze mee te nemen en te laten zien aan zijn kerkenraad. Niet alleen onze directe bijdrage is belangrijk. Mogelijk zijn er in uw omgeving mensen die zich het hoofd breken waar zij hun belasting aftrekbare giften aan zullen geven. Dan hebben wij hierbij ons best gedaan een goed doel aan te geven.

We zouden langs alle mensen persoonlijk willen gaan om hen ervan te overtuigen dat € 10,- per maand voor ons het verschil maakt. Zending afremmen of stimuleren! Er is heel wat geld nodig. Zeker is dat 4000 x € 10,- ons zendingsschip weer stevig in de vaart brengt. Als dat gebeurt, liggen de grootste financiële uitdagingen alweer achter ons. Wat een groot wonder zal dat zijn! Een wonder dat we met onze menselijke mogelijkheden kunnen realiseren. Tot zover Jaco.



Matthias: Steeds weer bemoedigt God ons met incidentele grote legaten of erfenissen en soms schenkingen. De situatie dwingt ons wel te besparen op veel terreinen, zoals de publicaties. Maar een brief als deze en onze uitgebreidere kwartaaleditie hebben alles te maken met Jezus' uitspraak dat we het Licht niet onder een korenmaat moeten steken en dat alleen een stad op een berg de aandacht trekt. Vele vakantiegangers kunnen dat beamen. Zonder een Nieuwsbrief als deze houden we Gods werk met Christian Care East West onder de korenmaat. Maar door de toenemende Jihad dreiging in ons land zult u ook steeds meer bemerken dat wij terughoudender worden in het verstrekken van informatie en details over zendingswerkers alsook organisatorische aspecten. Hoe lang duurt het nog voordat de ware christenen weer ondergronds moeten werken? In de speciale bijlage leest u van een genezingswonder en een bijzondere sponsoractie!

Tenslotte Jaco: Vat moed en vertrouw met ons samen de Heere God voor de volgende mijl.
P.S. Gebruikt u voor eenmalige giften ook uw telebankieren of uw eigen bankoverschrijvingsformulieren. De bijgaande machtiging vult u in voor periodieke giften.



Waarom steunen? Christian Care East West helpt al meer dan 40 jaar mensen in nood. Kindertehuizen, gevangenen, bejaarden en zieken werden bezocht en vertroost; arme gezinnen krijgen hulp, vluchtelingen worden opgevangen, maar het begon allemaal met Bijbelsmokkel naar het voormalig Oostblok. Wij handelen sinds de oprichting van het werk in gehoorzaamheid aan dat Woord. Wij doen dat op een eigen en unieke manier: met u, dankzij u en in Zijn kracht. Wij roepen u op uw steun te geven om dit te kunnen blijven doen.


Jaco van der Sterre,
namens het zendingsteam

P.S. Voor een toelichting of uitleg staan wij u graag te woord. Bel met Olga van Lavieren(06-30314033), Herman Kesting(06-22508499), Jaco van der Sterre(06-54625085) of Matthias van der Weide(06-53883103)



Jaco



Matthias



Olga



Herman

N.B. De foto van Gerard van Sabben ontbreekt omdat hij deze brief niet mee redigeert. Gerard redigeert samen met zijn assistent Cees de Vreede een eigen maandelijkse nieuwsbrief NIEUWS HULPTRANSPORTEN. Vraag die aan via telefoon of mail! Ook de foto van Elisabeth ontbreekt. Per 1 juli gaat zij de KSP organisatie leiden en met een eigen KSP Nieuwsbrief uitkomen!



Stichting Oosteuropa Zending | Christian Care East West

info@christiancareeastwest.nl | info@oosteuropazending.com | www.christiancareeastwest.nl |

Bankrekening NL50 ABNA 050.38.13.877 | Kamer van Koophandel nr: 41125417

Postbus 81127 | 3009GC | Rotterdam | 0180 521966

