



1



2



3

## ZENDINGSREIZEN TER BEMOEDIGING

**Ga mee op reis met OostEuropa Zending/Christian Care  
East West dit najaar 2013**

Reizen van eigen land naar andere trekt heel velen en vooral hen die met een 'paspoort als hemelburger' de grenzen van Gods Koninkrijk willen helpen uitbreiden in mensenlevens. Duizenden zijn door onze zendingsreizen in aanraking gekomen met armoede, nood en wanhoop elders. Er ontstonden zendingsprogramma's uit waardoor miljoenen aan support naar de armen vloeiden. Nu in de crisistijd nodigen we u des te meer uit mee te gaan en alvast een voorproefje te genieten uit deze reisliften. Bel voor info en boekingen Jaco 06-54625085 of Herman 06-22508499.

Deze porta cabin (1) ging mee met een recent transport en dient nu als plek voor de kleine Roma gemeente in Dicanesti om beschut tegen wind en weer samen te komen. Evangelist Cornel is bij veel groepsreizigers van OEZ bekend. Bij de gezinsbezoeken en in kindertehuizen als ook gevangnissen gaf hij getuigenissen.

Zelf is Cornel (met het witte hemd) (1) recent gehuwd met een jonge verlaten zigeunervrouw en woont hij met haar in een kleihutje zoals op deze foto (3). Ze zijn bezig een keukentje aan te bouwen en daarnaast ondersteunen we Cornel maandelijks voor zijn evangeliewerk hier. Het is de bedoeling hier in Dicanesti binnenkort een waterpomp aan te leggen. Cornel wil in zijn hutje graag ook een watertank. Wie helpt mee in de kosten voorzien?

De broers Aurel en Florin (2), via het straatwerk van Casa Lumina in onze zendingsorganisatie opgenomen zijn ook zeer goede bekenden van menig reiziger. Hun getuigenis met gitaarspel en zang konden de armen bemoedigen en opbeuren. Terwijl Florin trouwde afgelopen juli met Ana, doet Aurel verwoede pogingen zijn rijbewijs te halen. Aurel helpt veel op ons zendingskantoor in Krimpen en een rijbewijs zal goed van pas komen. Door zijn inzet o.a. worden de hulptransporten die in Oradea in ons eigen magazijn worden opgeslagen nog meer gestimuleerd. Hulpverlening en zendingsreizen zijn zo nauw met elkaar verbonden activiteiten. Hier zien we de broers met dopelinge Adina in hun midden en Florins vrouw Ana ernaast (2).

### GA MEE OP REIS NAJAAR 2013

**Oekraïne** (€ 790,-): 27 sep tot 5 oktober 2013  
Hulp aan zigeuners Janoshi Regio Beregowo

**Albanië** (€ 890,-): 12 tm 19 oktober 2013  
Bemoediging & Projectbezoeken Tirana, Tepelena, Shkodër

**Roemenië** (€ 690,-): 18 tot 26 oktober 2013  
Bemoediging Rondreis West Roemenie, Oradea, Timisoara en Servie

**Bulgarije** (€ 850,-): 19 tot 26 oktober 2013  
Bemoediging, projectbezoek en Evangelisatie Plovdiv, Burgas

**Midden Oosten, Israel en Egypte** (€ 1290,-):  
16 tot 26 november 2013  
Bemoediging en projectbezoeken Egypte, Israel



### OOSTEUROPA ZENDING ENERGIE ZUINIG

Dit bord prijkt sinds kort op de voorzijde van ons zendingspand!  
Bewijs dat OEZ op de centen let en uw steun is dat alleszins waard.

# NIEUWS

Christian Care  
East West

8

## In dit nummer

De oude wijnstok

Uitstel, geen afstel

Barnabas Roemenië 2013

Najaarsreizen

OEZ energie zuinig



Ana Rostas met haar dochtertje Larisa

## KINDMOEDER

Ana Rostas was zelf nog maar een kind van 15 toen ze haar dochtertje Larisa baarde. Uitgehuwd was ze, zoals vele ROMA kinderen overkomt, aan een buiten de eigen keuze voorbestemde man of vrouw, en ze leidde met haar schoonfamilie een bestaan als straatkrant verkopers waar sommige Oost-Europeanen zelfs rijk door geworden zijn. De schoonfamilie stuurde haar terug naar Oradea om te bevallen van haar kindje. Alleen onderging ze de moeiten die daarbij horen. Zoals veel jonge vrouwen overkomt menen hun echtgenoten hen met geweld gehoorzaamheid te moeten bijbrengen. Toen ze het geweld zat was en haar man er ook nog een vriendinnetje op na hield ging ze er vandoor. De kleine Larisa was inmiddels ruim 2 jaar en de schoonouders haalden haar met geweld bij Ana weg. Die stapte daarop naar de politie die de klacht van kinderroof zeer serieus nam. Inmiddels had Ana besloten voortaan Jezus te volgen en zich te laten dopen. Bij haar doop afgelopen juli hebben we gebeden dat God haar kindje terug zou brengen en maakten serieuze plannen om Ana naar Nederland te laten komen om met hulp van de politie haar kindje terug te halen. De schoonfamilie die bemerkte dat de politie hen zocht, kwam daarop terug met Larisa en probeerden via een soort Roma tribunaal Ana haar rechten te ontnemen. Toen ze Larisa weer wilden meenemen klampte die zich zo aan Ana vast en zette zo'n keel op dat heel duidelijk was dat zij zich niet meer van haar moeder liet scheiden. En God verhoorde nog een gebed. De relatie met de schoonouders normaliseert zich zo dat er weer onderling bezoek mogelijk is. Laten we bidden en werken om alle mensen bekend te maken met de liefde van Jezus die stukgelopen relaties kan helen en mensen een nieuw bestaan biedt.







Herman Kesting

verslag van Matthias van der Weide

over een spreker met een heel ander geluid. De blijdschap over het heil straalde gewoon van hem af en hij gaf ons meteen de zekerheid over Gods twijfellose bedoeling om geen kerkleden van ons te maken maar de status te geven als burgers van zijn Koninkrijk. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis, ja erger nog door kennis af te wijzen. (Hosea 4:6). Hoe krijgen we dan die kennis? Bijbelgeleerdheid? Maakt dat de dingen soms niet onnodig ingewikkeld? Opnieuw veel vragen, maar nu in het besef hemelburgers te mogen zijn. In de avondprediking maakte de broeder duidelijk dat het gaat om de Heilige Geest. Die verschaft ons de juiste kennis om Jezus te volgen en het Evangelie vruchtbaar te prediken. Jezus zelf is de Doper met de Heilige Geest.

### Over houding en uitvoering

In een slotseminar mochten Elisha en ik de derde conferentiedag de grondprincipes delen die we zelf in onze zendingsdienst hadden geleerd. Richt je bij alles vooral op wat Jezus zelf zegt over alle zaken van geloof en dagelijks leven. Dan verdwijnen twijfel, onduidelijkheid of onzekerheid. De middagen waren gevuld met workshops voor praktische evangelisatie, zoals met sketchboard of goocheltrucs of sport en spel. Ook werd gewerkt aan teamvorming, waarbij de teams, die elk naar één van vier vooraf bepaalde plaatsen zouden gaan, werkten aan eenheid. Bij de uitzegening de laatste avond zagen we vier teams die met één of meer krachtige liederen de blijde boodschap uitstraalden. De slotboodschap van een voorganger uit Brasov verwees naar de zalving van Gods Geest met de gaven die daarbij horen. Zo werd in al het nodige voorzien en gingen allen op de vijfde dag welgemoed en toegerust op weg.

**STEUN HET BARNABASWERK**  
Uw giften welkom op  
ING 2276 t.n.v.  
OostEuropa Zending/  
Christian Care East West  
o.v.v. Troost de Armen



Zingende zusjes uit Moldavië



Elisha zegent Barbasteam Sibiu

Na Barnabas Bulgarije en Albanië sloot Barnabas Roemenië de rij van een serie geslaagde Barnabasacties Zomer 2013. De eerste, een Belgische Barnabas Conferentie eind Juni kon helaas niet doorgaan. Maar al met al namen aan Barnabas 2013 meer jongeren deel dan ooit tevoren, ca 250. Uit alles blijkt dat jongeren Jezus meer willen leren kennen en hunkeren om anderen het Goede Nieuws te vertellen. De spil in de Roemeense Barnabas is Elisabeth Eikenboom die al in 1993 haar eerste zendingsvoetstappen zette in deze regio waar ze in Codlea bij Brasov haar zendingshoofdkwartier leidt. Hier op de foto met de band waarmee ze aansluitend bij Sibiu zou gaan evangeliseren. Net als overal in Europa is het snikheet als we 29 juli van start gaan en dat leidt al sowieso tot waterschaarste hier. Inderhaast aangerukte watervaten helpen de grootste nood lenigen.

### Vulkaan van Gods liefde

Het dorp Vulcan ligt recht tegenover de skihellingen van Poiana Brasov aan de westkant van het ypsilon vormige dal in de Roemeense Karpaten, waar men zich al jaren het hoofd breekt over de aanleg van een vliegveld. Hier mogen we gebruik maken van het splinternieuwe kerkje van een kleine maar levendige pinkstergemeente. In Vulcan wandelen de koeien 's avonds nog zelf naar hun stal. Hier beschikt OEZ over een gasthuis, waar enkele deelnemers geherbergd kunnen worden. Deze keer is de aanreisdag zonder problemen verlopen en schuiven de deelnemers op tijd aan voor het avondeten en kan de openingsdienst op tijd beginnen. De groep van Casa Lumina Oradea vormt weer het leeuwendel o.l.v. Mirela en Cristi Giurgula. Met Cristi Frunza uit Iasi, Mishu en Cornel uit Lazareni en Dicanesti, Moise en Cionel uit Tirgu, Elisabeth, Elisha en ikzelf is bijna 1 op de vier deelnemers een prediker of zendingswerker. Deze keer nemen er ook 3 jonge dames uit Moldavië deel. Samen met Elisha houd ik zoals gewoonlijk de welkomst speech voor deze Barnabas conferentie. Dat ik in dit dal voor het eerst in 1975 voet zette, en de zus van ons eerste Bijbelcontact toen, hier naast dit kerkje woont, ze woont ook de open avonddiensten bij, maakt dit Barnabasgebeuren extra bijzonder voor mij. Bijna 40 jaar nu zijn we hier actief en naast veel strijd hebben we ook veel mogen oogsten. Kom en Hoort gaat vooraf aan Ga en Vertel, het Barnabasthema dit jaar. Zo deel ik met mijn

jonge toehoorders de verwachting dat dit Vulkan een vulkaan van Gods liefde mag worden die uitbarst tot redding van velen. Elisha, onze evangelist uit Pakistan, kind aan huis bij de Roma in Roemenië, weet zo te inspireren tot het Gaan en Vertellen dat je bijna meteen op weg zou willen gaan.

### Vraagtekens en bedekking

De eerste conferentiedag met 2 uur seminar van een bekeerde orthodox en een avondtoespraak van een bekeerde illusionist waren best zware kost vooral voor de allerjongste Barnabassers. De ex-orthodoxe afgestudeerde dierenarts werkt fulltime als Bijbelleraar met een eigen bediening. De ex-illusionist, had zeer jong een ervaring met het evangelie, maar liet het los omdat er geen wortels waren en raakte verzeild in de wereld van rijkdom en het bijbehorende bedrog. Beiden hadden ze de neiging om hun inzichten en ervaringen tot een soort wet of voorwaarde te verheffen om als echte wedergeboren christen erkend te mogen worden. Met de andere werkers deelde ik mijn zorg daarover. Simpelweg Jezus volgen is niet gebonden aan allerlei spirituele ervaringen als diep berouw of zondebesef of spectaculaire bekeringservaringen. Nee deze broeders, ondanks hun krachtige betoog met Bijbelargumenten straalden nauwelijks vreugde uit, eerder somberheid en het gevoel nog niet 'ver' genoeg te zijn om te gaan.

### Burgers van het hemelrijk

God beschikte de tweede conferentiedag

## De oude wijnstok

*Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Joh. 15:5  
Jesaja 11:1-10 Joh.15:1-8 Habakuk 3:17*

Tijdens onze vakantie liepen wij over de markt waar een enorme barbecue zou plaatsvinden. Er lag een grote stapel brandhout klaar. Geen gewone takken, maar allemaal oude wijnstokken. Mijn vrouw en ik besloten om er een uit te redden en die staat nu plechtig in ons tuintje. Door die oude wijnstok moest ik denken aan die oude profetie: "en er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï..." Isaï was de vader van David, en uit diezelfde familie zou iemand voortkomen op wie de Geest van de Heer zou rusten. Enkelen uit deze familie die oorspronkelijk in Bethlehem woonde hebben zich later gevestigd in Galilea en het dorpje Nazareth gesticht. De betekenis van die naam doet sterk denken aan "wortel of worteltje" en het is hier in Nazareth dat deze profetie honderden jaren nadien in vervulling is gegaan. Hier in Nazareth is het Woord vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Jezus zegt tot ons: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Onze Franse vriend Philip had een paar maanden geleden ook een wijnstok geplant, en die was zo enorm gegroeid dat we allemaal onder zijn schaduw konden zitten, maar er hingen geen druiven aan. De wijnstruik van Philip verschilt van die van de wijnboeren, die allemaal heel compact zijn. De takken zijn als het ware nooit ver van de stam/stok. Evenzo is onze hemelse Vader voortdurend bezig om ons dicht bij die echte wijnstok te houden. Hij wil graag dat wij gaan lijken op zijn Zoon Jezus want daardoor wordt Hijzelf ook geëerd. Als wij kijken in de wereld om ons heen dan lijkt het of de tijd steeds meer begint te dringen. De mensen lijken steeds verder van God verwijderd te raken en de aarde kraakt in al zijn geledingen. Toch gaat Gods werk gewoon door, Hij wordt niet moe of mat en zijn plannen met deze wereld staan vast. Het is daarom van groot belang dat wij herkennen dat wij Jezus nodig hebben en dicht bij hem blijven. Als wij naar ons zelf kijken, dan valt onze 'opbrengst' vaak wat tegen. Zijn wij nu echt zoveel meer op Hem gaan lijken de laatste tijd? Gods woord spreekt over godsvrucht die nuttig is tot alles en een belofte inhoudt van leven in heden en in de toekomst (1Tim. 4:8). Dat is dus van het grootste belang voor ons persoonlijk. Maar zelfs als er geen of geringe opbrengst aan onze wijnstokken zou zijn, dan nog mogen wij bemoedigd worden door Habakuk die zegt: toch zal ik juichen in de Heere en jubelen in de God van mijn heil. Laten wij steeds zien op Jezus, de ware wijnstok.

### Gebed om Vrucht

Vader; Dank u voor uw zoon Jezus, de ware wijnstok, die ook voor mij zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Help mij dat ik Hem mag volgen en vrucht mag dragen tot eer van Uw Naam.

## STAND VAN ZAKEN

### UITSTEL, GEEN AFSTEL

De belangstelling voor het evangelie blijft bij grote groepen mensen nog altijd toenemen. Ook het verlangen om het Evangelie uit te dragen neemt toe. De passie voor Jezus die klinkt uit duizenden kelen en wie weet ook de terugkeer van het Youth for Christ festival in Nederland, loochenstraffen de ongelovige houding van kerkvolk dat alleszins past bij de klacht van Jezus: *Wij hebben voor u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst; wij hebben klaagliederen gezongen en gij hebt geen misbaar gemaakt. (Matt 11:17)*. De wereldgelijkvormigheid van vele christenen wordt soms schaamteloos openlijk zichtbaar en de minachting voor allen die Jezus zonder bedenkingen willen volgen, dat je de verzuchting van Jezus 'zal ik nog het geloof vinden op aarde als ik terug kom' ook in dat licht kunt zien.



Een nieuwe paus met een andere levensstijl dan zijn voorgangers maakt het hele kerkelijke systeem nog niet effectief bijbels. God ziet het hart aan. De dienaren en apostelen die Jezus verkoos en hun omgang met wat Hij leerde, lijken niet echt op wat we in vele kerkstructuren zien. Kerkleden en zelfs ex-kerkleden zijn vaak gekerkerd in een eigen gefabriceerd religieus of anti-religieus systeem. Door ergernis over religieuze hypocrisie en misstanden ontstonden communisme en zelfs terreur als pseudoreligie. Terwijl steeds meer oprecht gelovigen verlangen naar de doop, worden zij daarin stelselmatig gedwarsboomd en tegengewerkt door hun kerkelijke leiders. Die gaan zelfs een flirt met de wereld aan die zal uitmonden - aldus het boek Openbaringen - in een alliantie tussen 'het beest en de valse profeet'. De wederkomst van Jezus wordt met name nog 'uitgesteld' doordat nog zo velen zich laten nodigen tot eeuwig heil. Als OostEuropa Zending willen we dienstbaar zijn aan hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid en een rol spelen bij die gigantische reddingsactie. Jezus gaf Zijn Bloed niet voor niets!

### IN MEMORIAM

Dinsdag 6 augustus is Wim Kok heengegaan. Eerder dit jaar begroef hij zijn vrouw. Vlak daarna werd bij hem kanker vastgesteld. Een week eerder nog zou hij met de Henri Dunant mee maar moest de reis na 1 dag al staken. Wim Kok was een vrijwilliger van het eerste uur. Zijn geloof en praktische inzet waren voor velen een groots voorbeeld. Hij overleefde de 2e wereldoorlog ondanks een bomscherf die zijn schedel verwondde. Gaandeweg leerde hij de Duitsers te vergeven. Hij leverde een enorme bijdrage aan het zendingswerk door postzegels, goud, zilver en juwelen te gelde te maken. We danken God voor het leven van Wim Kok.

C  
O  
L  
O  
F  
O  
N

**Maandblad - Augustus 2013 - Jrg. 44 - nr. 8**  
Nieuws OostEuropa Zending ISSN: 1384-3001  
**Redactie:** Matthias van der Weide,  
Jaco van der Sterre, Zendingsteam OEZ  
**Uitgever:** Stichting OostEuropa Zending/  
Christian Care East West, Rotterdam,  
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.  
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als  
interkerkelijke geloofszending gedragen door giften.  
**Giften/legaten aan:** ING 3223996 of  
Rabo 33.38.52.222 of ABNAMRO 50.38.13.877  
Altijd t.n.v. Stg. OostEuropa Zending, Rotterdam  
**Correspondentieadres:**  
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam  
Tel: 0180-521966 - Fax: 0180-522524  
**E-Mail:** info@oosteuropazending.com  
**Website:** www.oosteuropazending.com

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care East West is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan (ANBI erkend):**  
Postbus 2098, 2930 AB Krimpen a/d Lek,  
tel.: 0180-516380. Giften aan ING 6990377

- **Stg. Children's Relief (ANBI erkend):**  
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek,  
tel.: 0180-521966. Giften aan ING 3584

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care East West beheert het internationaal hoofdkantoor van:

- **Eastern European Outreach International,**  
het internationale netwerk van OEZ partners