

## VERVOLGD EN BEVRIJD



Gevangen, gemarteld en bevrijd

## Johanna getuigt voor vluchtelingen

Johanna geeft getuigenis over vervolgd christenen die zij in asiel centra en gevangenis in Nederland heeft ontmoet. Voor haar en hun veiligheid zijn alle namen gefingeerd.

## Gevlucht

Johanna ontsnapte vijf jaar geleden uit haar land van herkomst. Zij moest vluchten omdat men een fatwa (red.: vloek) over haar had uitgeroepen. Een fatwa betekent dat je voor moslims 'vogelvrij' bent: elke moslim mag je dan doden en heeft daar zelfs de plicht toe. Johanna kreeg de fatwa, omdat zij getuigde over haar geloof in Jezus Christus. Door haar verblijf in Nederlandse asielcentra, kan Johanna mensen in grote

wanhoop bemoedigen.

## Angst

Johanna vertelt: *Ik zit in hetzelfde schip als de vluchtelingen. Twee jaar geleden zat ik zelf nog in een asielzoekers centrum. Ik ben dankbaar dat ik hen kon bemoedigen. Hierbij gebruik ik het Woord van God, de Bijbel. Dat Woord heeft kracht en maakt krachtig. Dat maakt een groot verschil. Ik weet dat het moeilijk is. Al deze mensen verlaten hun thuisland. Dat is een hele grote stap. Daarna weten ze niet waar ze heen moeten en wat zij kunnen verwachten. Dan komen zij in Nederland. En in plaats dat zij worden opgevangen, krijgen zij er veel problemen bij. In de asielcentra heerst angst. Je weet niet wanneer de politie komt en je opsluit. Je*

wordt behandeld als een gevangene en gediscrimineerd als een geplaagde. Dat geeft veel stress.

## Gemarteld

*Ik ontmoette een man uit Syrië. Hij was ongeveer 50 jaar. Ik zag littekens op zijn rug en op zijn armen. Een oog was hij kwijt. Ik vroeg hem: "Wat is er met je gebeurd?" Hij vertelde zijn verhaal. In Syrië zat hij in de gevangenis. Politie mannen sloegen hem elke dag in elkaar. Op een dag werd hij gemarteld. De politie verwijderde zijn oog met een lepel. Op dat moment was hij heel bang. Hij dacht dat de politie hem zou vermoorden. Elke dag stierven er gewone moslims zoals hij, door dit soort mishandeling.*

## Bevrijd

*Maar hij stierf niet. Hij ging terug naar zijn cel. Hij had enorm veel pijn en zat in zijn cel. Toen zag hij dat Jezus naar hem toekwam. Jezus liep door de tralies heen naar hem toe. Hij zei: "Ik hou van je en ik zal je bevrijden". Toen vertelde hij dat God hem bevrijdde uit de gevangenis, zoals ook Petrus uit de gevangenis werd bevrijd. Hij stond gewoon ineens buiten. Daarna ontvluchtte hij zijn geboorteland en kwam in Nederland.*

## Bijbel

*Eenmaal in Nederland, wilde hij meer weten over God en de Bijbel. Hij ontmoette hier christenen en begon de Bijbel te lezen. Daarna gaf hij zijn leven aan de Here Jezus en begon zelf een Bijbelstudiegroep in het centrum.*

Giftten aan: NL04INGB0000002276 t.n.v. OEZ/Christian Care East West o.v.v. 'Asielzoekers'

N.B. OEZ besteedde in 15 jaar tijd ca 500.000 Euro aan asielzoekers nood. We zoeken dringend hulp omdat dit noodgedwongen ten laste ging van onze algemene budgetten.

## KINDER SPONSOR PLAN



Het voornemen om alle sponsors te informeren liep nog vast op allerlei obstakels. Inmiddels kan dat gebeurd zijn. Wel meldden we in de vorige editie dat de in 2013 aan u gemelde achterstandsproblemen nog niet zijn opgelost. Ook hebben we een nieuwe internationale directeur op het oog die al heeft toegezegd en voor velen een oude bekende is. Marcella Burzo uit Cluj-Napoca Roemenië is al 18 jaar full time actief voor KSP en bezit alle vaardigheden, inclusief kantoorervaring, taalkennis, universaliteit en zelfs bijbelschool, om dit waar te nemen en KSP door deze moeilijke tijd heen te leiden. Daarover meer via Internet en de aankomende brief. [www.kindersponsorplan.nl](http://www.kindersponsorplan.nl)

Giftten aan: NL51 INGB 0006 9903 77 t.n.v. Kinder Sponsor Plan o.v.v. 'Achterstand 2013-14'

## GROENE WEG WINKEL GROEPEN EN HULPACTIES

Regelmatig ontvangen we vrouwengroepen en scholierengroepen die de winkel bezoeken en meteen ook kennis kunnen maken met het hele werk. De winkel is min of meer begonnen door Zr. Groeneweg die afgelopen jaar is overleden, vooral om de opbrengsten ten goede te laten komen aan de armen. Veel mensen komen spullen brengen zoals meubilair of kleding en huishouding waar altijd kopers voor zijn. Ruim uw huis eens op en doe hetzelfde. We willen speciaal nu een voedselpakkettenactie organiseren voor 850 pakketten (10 Euro p. pakket) naar Roemenië.

Giftten aan: NL03INGB0005856826 t.n.v. OostEuropa Zending Hulpfondsen o.v.v. 'Voedselpakketten'



## OPVANG STRAATKINDEREN OEKRAÏNE

De straatkinderen in Oekraïne hebben nu uw hulp nodig. Er zijn twee opvanghuizen in de stad Beregowo onder de naam 'Arendsnest'. Zonder extra steun, zal één van de twee huizen binnenkort de deuren moeten sluiten.

De oorlog in het oosten brengt vluchtelingen naar het westen. Er is werk genoeg voor onze contactpersonen, maar vanuit het westen kwam een andere vijand met de naam: economische crisis. Afgelopen jaar liepen de algemene inkomsten 50% terug. Dat hindert nagenoeg alle inzetten die wij in Oekraïne hebben. We hopen de schade snel in te kunnen halen en appellieren vooral ook aan donateurs voor grote bijdragen: met één tegelijk of meerdere als de middelen zover reiken. Zo leende iemand ons ineens 20.000 Euro en we weten dat velen zo iets kunnen. Natuurlijk blijven we uitkijken naar alle bijdragen, kleine en grote. Kom nu in actie voor de straatkinderen in Oekraïne. Red hun leven, geef ze een toekomst.

Giftten aan: NL93INGB0000003584 t.n.v. Childrens Relief o.v.v. 'Arendsnest'



Verwaarloosde kinderen ontvangen opvang en zorg

## BARNABAS ACTIES 2015

Van onze kerk waren wij met een groep van tien jongeren op de conferentie in Roemenië. We hadden een geweldige tijd. Het was een geestelijke opfrisser. Dank voor alles! Ionel Cocos – voorganger in Bahnea

## Getuigenissen

Deze en meer getuigenissen ontvingen wij van deelnemers aan de Barnabas acties in 2014. In Bulgarije vond de Barnabas conferentie voor de tweede keer plaats: 'De meeste van deze jongeren kunnen nauwelijks of nooit hun dorp verlaten. Som-

migen van de dorpelingen reizen hooguit enkele malen in hun leven naar de stad. Om juist deze jongeren op Barnabas te hebben is al een levensveranderende ervaring.' Natalya Stoikova – Bulgarije

## 180 graden om

Uit Albanië kregen wij het getuigenis van een jongeman die zich vlak voor de conferentie had bekeerd: 'Op deze conferentie was een jongeman uit Shköder die Jezus Christus nog maar enkele dagen daarvoor had aangenomen. Hij was



Dopen in de Zwarte zee

## Barnabas Jongerenacties in 2015

Barnabas Bulgarije	19 – 28 juli	Bulgarije   Bourgas   Silistra
Barnabas Albanië	20 – 31 juli	Albanië   Macedonië   Kosovo
Barnabas Roemenië	27 juli – 7 augustus	Roemenië   Codlea   Oradea
Barnabas België	12 – 19 augustus	Brussel   Antwerpen   Tielen

Ben jij een Barnabas Bikkelaar?

Geef je vandaag nog op voor een levensveranderende ervaring [www.barnabas.nu](http://www.barnabas.nu) of mail: [jaco@barnabas.nu](mailto:jaco@barnabas.nu)

Giftten aan: NL05 RABO 0306329069 t.n.v. OostEuropa Zending o.v.v. 'Barnabas 2015'

## NIEUWS MAANDBLAD WORDT KWARTAALUITGAVE

Vanaf mei 2015 hopen wij te verschijnen met een nieuw ontwerp nieuwsbrief. Dat zal een kwartaaluitgave worden. Tot dan komen we wellicht nog één of twee maal uit met de vertrouwde vorm. Bezuinigingen en snelle veranderingen in het gebruik van sociale media dwongen ons afgelopen jaar na te denken hoe wij beter en goedkoper met onze vrienden en sponsors kunnen communiceren. Meer en beter nieuws tegen minimale kosten! Bid dat ons goede voornemen voor 2015 mag slagen. Directe oproepen aan kleine groepen speciaal geïnteresseerden en mailings via de email blijven we sturen om u up-to-date te houden.

## Digitale gebedsbrieven aanvragen!

Tegenwoordig geven wij specifieke landen- en projectinformaties uit via email. Kijk op de website en schrijf u in voor één of meerdere digitale nieuws- en gebedsbrieven of mail [info@oosteuropazending.com](mailto:info@oosteuropazending.com)

## AGENDA 2015

Evenementen aan de Tiendweg 9 in Krimpen ad Lek

Nieuwjaarsontvangst  
za. 3 januari 2015

Vrijwilligersavond met reisbeurs  
vr. 27 maart 2015

Zendingsdag  
za. 30 mei 2015



## In dit nummer

Tablets en Hemelwater

De Vervolgde Vrededorst

Getuigenis Johanna

Hulp aan Oekraïne

Barnabas Acties 2015

Welkom op 3 Januari



Gezegende kerst en nieuwjaar 2015  
aan alle lezers

Ramz en Hiba

## VREDE, VERVOLGING en VREEMDELINGEN

Hij heet Ramz en ontsnapte 14 jaar geleden aan de hel van Saddam. Zij heet Hiba (betekent 'Gave') en ontkwam 2 jaar geleden uit de hel van Mosul. In 2015 hopen ze te trouwen.

Net als elk mensenaar hebben ze samen genoeg vermogen in zich, als ooit Adam en Eva een hele mensheid voor te brengen. Toch is dat gering vergeleken met het groeivermogen van mensen die Jezus als Verlosser kennen en een hemels integratieproces doormaken op aarde, waar zij Bijbels gezien als vreemdelingen gelden. Hij die 'miljoenen zaligen zal' werd ooit geboren uit de maagd Maria en neemt ons mee in een hemels integratieplan, waarbij God alles wat verdraaid was en bedorven, weer recht gaat zetten en herstellen.

Zo nietig als het begin was van Jezus, Jozef en Maria, een wortelscheutje uit hun voorouder Isaaï, zo talrijk zijn nu de miljarden mensen, die door hun hart te openen voor Jezus de Vrede vonden en zo ondanks Vervolging toch Vredestichters werden. Door hun voorbeeld vonden velen de moed om het kwaad af te keuren en gerechtigheid ruimte te geven. OostEuropa Zending/ Christian Care East West is blij met Ramz die nu een hoofdtaak heeft in het zendingskantoor en we nodigen velen uit, juist wie klein van zichzelf denken, met ons samen de wereldvrede te bevorderen door vervolgd, vreemdeling, armen en zieken te steunen.



Jaco van der Sterre



## EEN WERELD VAN VERSCHIL DE ANDERE OORLOG

Oekraïne Reisverslag September 2014 – Jaco van der Sterre



Armoede achtervolgt dit meisje in zigeunerkamp Janoshi

**Onze reis naar Oekraïne toonde ons dat vervolging veel gezichten kent. Oorlogstrauma's stapelen zich op. Mensen worden vervolgd door armoede of politieke ideeën. Ze kunnen ook vervolgd worden door afwijzing en gebrek. In Oekraïne en zagen wij vele vormen van vervolging... en deden er wat aan.**

### Vervolgd om ideeën – Familie Alexi vluchtte uit de Krim

"Ik was bij een paar vrienden. Ik zei iets goeds over Oekraïne: dat het goed is om een zelfstandige republiek te zijn, los van Rusland, en dat we daar trots op kunnen zijn. Ze keken mij aan alsof ik in de kerk stond te vloeken. Het gevoel van onveiligheid groeide. De druk op mij werd steeds groter. Tachtig procent van de mensen in de Krim zijn Russen. Het was net of mensen niet meer nadachten, maar gewoon overnamen wat zij de Russische lobby hoorden roepen. Het waren niet onze vijanden, maar juist onze vrienden waarvoor we op onze hoede moesten zijn."

We zijn op bezoek bij de Alexi familie. Zij besluten hun leven in de Krim op te geven. Zij vluchtten naar het veilige westen van Oekraïne. Nu zijn zij hier zonder bezit en zonder een bestaansinkomen. Het gezin leeft van dag tot dag, hopen dat er iets zal gebeuren om hun leven een positieve wending te geven. Dat moment is aangebroken. Onze reisgroep heeft op advies van onze contactpersoon Peter Gabor besloten dit gezin te helpen bij het opbouwen van hun bestaan.

Alex vervolgt zijn verhaal. "Toen moesten wij een keuze maken. Was dit de plek waar we wilden leven en waar we onze kinderen op wilden voeden? We besloten dat we dat niet

netvlies hangen. Hoewel er nog steeds veel te doen is, is het goed te zien dat er dankzij de inzet van vrijwilligers uit Nederland veranderingen zijn. We rijden het kamp binnen over een verharde weg. Die was er eerst niet. We zien waterpompen in werking. Er is genoeg water voor alle inwoners en de pompen zijn op zichtafstand van de woonhuizen. We zien mannen die aan het bouwen zijn. Vier jaar geleden waren alleen vrouwen aan het werk. De mannen hingen in de bar of zaten klagend op het stoepje van hun woning. Kijken we naar Janoshi vier jaar geleden en Janoshi nu, dan is er een wereld van verschil.

### Vervolgd door afwijzing - Kati bleef achter in het ziekenhuis

"Soms verdwijnen moeders om na een jaar weer terug te komen. Soms ook besluit een dokter dat een moeder niet voor haar baby kan zorgen en mag zij de baby niet mee naar huis nemen. Dan is de overheid verplicht voor het kindje te zorgen."

Vanaf de veilige arm van Jorien kijkt Kati ons met grote ogen aan. Haar onvast hoofdje schommelt als zij van de een naar ander kijkt. Kati werd in het ziekenhuis in Bergowo geboren en moest daar blijven. Jorien en Marjanne geven liefde en zorg: "We wandelen met de kinderen, zitten met ze op het balkon, dragen ze, troosten ze. Met het personeel hebben wij goed contact. Dagelijks houden we pauze samen met het personeel in de koffieruimte. Dat is ook een uitvinding van de Nederlanders geweest: de koffieruimte. Daar was het personeel erg blij mee... en wij ook."

Jorien en Marjanne wonen in Oekraïne. Ze gingen daar wonen om voor de achtergelaten baby's te kunnen zorgen. Zij kunnen dat doen, omdat vrienden in Nederland hen daarvoor financieel vrij zetten.

### Vervolgd door armoede – zigeunerkinderen Janoshi

Hoewel er hier in het westen van Oekraïne geen sprake is van een oorlogssituatie, raakt de crisis het hele land. De overheid neemt geen besluiten, het geld devalueert en de inflatie is enorm.

In het zigeunerkamp Janoshi zien we armoedige huisjes, vuil, kinderen in lompen. Het is verleidelijk om te kijken naar wat er mis is, maar het was erger. Er is verandering.

Toen we hier voor het eerst kwamen bleef de uitzichtloosheid en het verval op je



Kan deze jongen echt brandweerman worden? De zigeunerschool helpt

Kati kijkt nu naar de bewegende mond van Jorien en wil die mond vast pakken. Het lukt niet. Kati gooit haar hoofdje tegen de borst van Jorien. Zij moet nog veel leren: van Jorien leert zij liefde ontvangen.

### Vervolgd door verdriet – Moeder Szilagy: een kom vol tranen

Het kleed is versleten, het manshoge plafond hangt een beetje door. We zitten op een Oekraïense slaapbank in de huiskamer van de familie Szilagy in het dorpie Gut. De enige kachel in het huis staat in de hoek. De rest van het huis is ijzig koud, donker en vochtig, afgesloten door deuren en gordijnen.

Vorig jaar kreeg dit gezin geld om een varkenshok te bouwen. Langs het huis lopen wij achter moeder Szilagy naar het achtererf. Daar staat het varkenshok. Het is klaar. Met geld van de sponsors is een stal met drie deurtjes gebouwd. In de stal lopen drie

biggetjes in het hooi te wroeten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten. Moeder Szilagy kan niet ouder zijn dan een jaar of vijfendertig. Ze kijkt vermoeid. Binnen horen wij hoe dat komt.

Drie maanden geleden kwam een groot verdriet over de familie. Na acht maanden zwangerschap bleek de baby in haar buik levenloos. Moeder overleefde de noodzakelijke operatie ternauwernood. Sinds dat verlies is de vreugde verdwenen.

We bidden samen. Ik vraag de Heer om nieuwe Vreugde in het gezin. Er zijn kinderen en er is leven. De kinderen missen moeder, die er door het haar verdriet niet voor hen kan zijn. Zij hebben haar nodig. Ik spreek dit uit: "Wees dankbaar over het leven en zorg voor het leven dat er is. Er komt een moment dat de Heer alle tranen van onze ogen af zal wissen."

Als we afscheid nemen is er weer leven en licht in het kleine huisje. Gebed blijft nodig.

### Geven is Leven

Na zes dagen keren wij terug naar Nederland. In veel situaties konden wij tekenen van hoop achter laten. Elke individuele bemoeiding maakte een wereld van verschil voor wie hem ontvingen. Met een dankbaar hart reizen wij terug naar Nederland. De Vrededorst is gekomen in de harten van de armen. Hij kwam om te geven. Hij bracht het leven. Wie één van dezen een hand toesteeft, zegt Jezus, die heeft dat aan Mij gedaan (Mattheüs 25:40)

**Giften op Iban:**  
NL05 RABO 0306329069  
t.n.v. OostEuropa Zending  
o.v.v. 'Herstel Oekraïne'

## Groepsreizen

Bestemming	Data	Plaatsen	Contactpersoon	Specificaties
Oekraïne	24 tot 31 januari 2015	Regio Beregowo	Conny Geerse 0118 593500	Vliegreis Bemoediging en projectbezoeken
Roemenië	14 tot 21 februari 2015	Boekarest, Brasov, Iasi	Herman Kesting 0180-521966	Vliegreis bemoediging
Albanië	21 tot 28 februari 2015	Tirana, Tepelena, Shkodër	Herman Kesting 0180-521966	Max. 7 personen Vliegreis Bemoediging & Projectbezoeken
Israël	22 februari tot 6 maart 2015	Jeruzalem, Bethlehem, Nazareth, Ariel	Jaco van der Sterre 06 54625085	Bemoediging en bezoeken gelovigen

- Groepsinschrijvingen zijn mogelijk. Eigen reisleiding mogelijk, terwijl OEZ slechts adviseert in waar, wanneer etc.
- Doelstelling geen toerisme maar zending, evangelisatie en/of hulpverlening: voedsel, renovaties, kinderwerk etc.
- Kosten gedekt door giften kunnen belastingaftrekbaar worden. Informatie: www.christiancareeastwest.nl
- Kosten onder voorbehoud en zijn doorgaans all-in tenzij anders vermeld. Ook vliegdata kunnen afwijken.



## RED ASIA BIBI VAN DE DOOD

In het hoger beroep is Asia Bibi veroordeeld tot dood door ophanging. Pakistaanse Asia Bibi werd beschuldigd van belediging van de profeet Mohammed. Haar zaak is een precedent. De doodstraf op blasfemie is nog niet eerder uitgevoerd in Pakistan.

Laten wij niet moe worden om onze stem te laten horen. Hoe meer en hoe vaker hoe beter. Laat Asia Bibi weten dat wij achter haar staan met woord en met gebed.

Doe mee met deze actie. Ga naar de website Christian Care East West, knip de opzet van de tekst uit en stuur deze vanaf uw eigen email adres naar de ambassade.

www.christiancareeastwest.nl of www.oosteuropazending.com

## STAND VAN ZAKEN

### TABLETS EN HEMELWATER

De zware laptop weg en de tablet wint terrein. Het lijkt op de kleitabletten die 3000 jaar geleden beschavingen tevorschijn riepen. Als je bedenkt dat computerchips uit zand gemaakt worden is de link compleet. Maakten de piramidebouwers gebruik van mysterieuze natuurkrachten? Inmiddels verplaatsen wij hele legers en mensenmassa's met vliegtuigen door de lucht alsof het niets is. En nu heeft Nederland de primeur om uit zout en zout water elektriciteit op te wekken. Het kan niet op. Voor mij als christen geven al die nieuwe mogelijkheden inzicht in de grootsheid van het heelal als zijnde een schepping. Evangelie en wetenschap maken God als Bestuurder van die schepping langzaam zichtbaar uit de nevelen van bijgeloof en onwetendheid. Jezus is onvergelijkbaar hoog verheven boven theologen, imams, ayatollah's, goeroes en sjamanen en tegelijk dichterbij de mensen in hun lijden en strijden dan wie ook. Als OostEuropa Zending/Christian Care East West kijken we terug op een jaar van klappen incasseren, overleven en doorzetten en hopen dat deze editie weer velen alert maakt om met ons die vrijheids- en geloofstrijd te voeren die medemenselijkheid en naastenliefde stelt boven onderdrukking en haat. Wordt donateur, zoveel u kunt, maar ook vrijwilliger die met lijf en leden en schouder aan schouder met ons wil staan, dichtbij met de daad of verder af met gebed. Met deze 6e editie Zendingsnieuws kloppen we in 2014 voor de helft minder bij u aan en besparen veel kosten. Maar als zendingsvrienden nu dubbel geven kunnen we ook de vele armen blij maken en ons zendingswerk voortzetten nu en in 2015. Dan wordt ook 'zout' water een 'krachtcentrale' samen met het zoet water van Gods liefde in ons. Hopelijk tot ziens op 3 januari in Krimpen aan de Lek (Tiendweg 9)

Mede namens mijn vrouw Gerrie een rijk gezegende Kerst en Nieuwjaar toegewenst.



Matthias J. van der Weide

## VERVOLGDE VREDEVORST

*Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. Mattëüs 2:13-14*

### Verlosser

Hij was nog maar net geboren of Hij moest al vrezen voor zijn leven. Dat was eigenlijk ook te verwachten. De machten van de duisternis wisten wat voor belofte er op dit kind lag. Zij wisten dat deze Vrededorst hun duistere koninkrijk omver zou werpen. En zij stelden alles in het werk om de jonge Christus al direct na de geboorte uit te schakelen. De verlosser der wereld weet hoe het is om op de vlucht te zijn. Zijn schuilplaats werd Egypte: het land waar zijn voorouders, de Israëlieten, de zwaarste beproevingen en vervolgingen ondergingen.

### Vervolging

Als Jezus opgroeit wordt het niet veel beter. Hij krijgt geen rust. De Schriftgeleerden vervolgen hem met hun intellectuele spitsvondigheden. De gewone mensen achtervolgen Hem met hun behoeften. Zelfs zijn discipelen geven Jezus geen rust. Ze overspoelen Jezus met hun menselijke vragen en ongelof. Jezus was een vreemde planeet. Maar Hij wist dat zijn eenzame opsluiting op planeet aarde zou leiden tot een glorieuze overwinning. Hij kende het Plan van God. Het wijze van mensen is dwaasheid voor God en ja, dat geldt helaas ook andersom.

### Vrede

De Vrededorst, Jezus Christus, bracht vrede naar de mensen. Jezus had zich voorgenomen om Gods gezicht te tonen. Elke vraag, elk probleem, elke nood gebruikte Jezus om het hemels Koninkrijk zichtbaar te maken. Zijn vervolging en tranen waren niet voor niets. Die tranen maakten de weg naar verlossing zichtbaar. Tot de dood aan het kruis leed Hij vervolging om de Boodschap van Vrede door te geven. Jezus werd de Brug, terug naar de Vader. Dat is de Boodschap van Kerst. Dat is het Evangelie.

De Bijbel zegt dat Hij al onze overtredingen heeft gedragen. Hij werd voor onze zonden doorboord. Elk lijden wat wij om ons heen zien is bij Hem bekend. Nog even hebben wij een tijd van lijden en vervolging en dan zullen wij Jezus Christus oog in oog zien. En kijken wij door die ogen naar onze vervolging, begrijpen we dan dat wij blijkbaar een grote tegenstander van het rijk der duisternis zijn? Nu wel!

### Gebed

"Heer Jezus, dank U dat U naar de aarde kwam voor mij. U bleef geen klein kindje. U werd tot zonde voor en door mijn schuld. Door Uw Bloed ben ik geboren. Dank U als het mij goed gaat en dank U als ik vervolgd wordt om Uw naam. Help mij te begrijpen dat vervolging een teken is dat ik waardig navolger van U ben."

### Maandblad - December 2014 - Jrg. 45 - nr. 6

Nieuws OostEuropa Zending ISSN: 1384-3001

Redactie: Matthias van der Weide, Jaco van der Sterre, Zendingsteam OEZ

Uitgever: Stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West, Rotterdam, R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.

OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als interkerkelijke geloofs-zending gedragen door giften.

Giften/legaten aan: NL60INGB0003223996 of NL22RABO0333852222 of NL50ABNA0503813877

Altijd t.n.v. Stg. OostEuropa Zending, Rotterdam

Correspondentieadres: OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam

Tel: 0180-521966 - Fax: 0180-522524

E-Mail: info@oosteuropazending.com

Website: www.oosteuropazending.com

Stg. OEZ / Christian Care East West

(website: www.christiancareeastwest.nl)

is nauw verbonden met:

- Stg. Kinder Sponsor Plan (ANBI erkend):

Postbus 2098, 2930 AB Krimpen a/d Lek,

tel.: 0180-516380. Giften: NL51INGB0006990377

- Stg. Children's Relief (ANBI erkend):

Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek,

tel.: 0180-521966. Giften: NL93INGB0000003584

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care East West

beheert het internationaal hoofdkantoor van:

- Eastern European Outreach International,

het internationale netwerk van OEZ partners