

## BARNABAS ON THE MOVE

Terwijl Barnabas Albanië nog bezig is, krijgt u al de eerste vruchten te zien uit onze Bulgarije Barnabas.



Dopelingen van Barnabas Bulgarije

### Grozdan uit Banica (Macedonië)

Mijn neef is Christen. Er kwam een evangelist uit Albanië. Zijn woorden raakten mij. Ik werd een wedergeboren Christen nadat ik opgevoed was in een Orthodox gezin. Ik ben nu een andere persoon dan toen. Ik dronk veel, stal en rookte. Ik deed alles waarvan God zegt dat het niet goed is. God heeft me daarvan bevrijdt. Dit is mijn 2e Barnabas. Ik heb mijn oude vrienden verloren. Hier krijg ik nu nieuwe vrienden terug en dat is geweldig. Mijn oude vrienden mag ik het nieuwe leven tonen dat ik leidt.

### Velimir uit Krasen (Bulgarije)

Ik ben Christelijk opgevoed. Van de negentien leerlingen in mijn klas zijn er negen Christen. Vier zijn moslim en de rest is Orthodox. Als we getuigen van Jezus willen de orthodoxen dat we stoppen te praten over Jezus. Vreemd genoeg wilden ze gewoon de Naam van Jezus niet horen. We trokken ons daar niks van aan en spreken nog steeds over Jezus als we dat willen. Waar ik ook ben, wil ik het Woord van God brengen.

### Alexandrina (15) uit Staro Cello (Bulgaria)

Ik kwam hier omdat ik graag meer over de Heer wil leren. Ik wil Hem beter leren kennen. Op die manier wil ik dichterbij Hem zijn en tot op heden gaat dat heel goed.

### Denica (14) uit Staro Cello (Bulgarije)

Ik kom uit een christelijk gezin. In mijn klas zitten vele moslims en maar een paar Christenen. Over het algemeen praten we niet over ons geloof in de klas. Op een dag gingen wij naar de kerk in plaats van naar een

culturele activiteit van de school. Een boze lerares riep ons toen bij zich. Hier op de conferentie Barnabas hoop ik te leren over God en ik kan hier ook over mijn geloof spreken met andere jongeren.

### Kenay Mustafa (29) uit Silistra (Bulgarije)

Ik kom uit een islamitisch gezin. Wij deden er niet zoveel aan, maar namen het geloof van onze voorouders over. Dertien jaar terug werd ik een wedergeboren Christen. Ik werd genezen van epilepsie nadat Christenen voor mij hebben gebeden. Toen werd ik Christen en mijn moeder volgde. Zij ging eerst naar het huis waar ik was genezen. Zij was wel gewaarschuwd door anderen om niet te gaan. Ze hadden haar gezegd dat het een sekte was. Zij antwoordde toen dat ik daar door gebed genezen was en dat zij daar meer van wilde weten. Toen zij die familie bezocht ontdekte zij dat het geen sekte was. Toen heeft zij zich ook bekeerd. Ik was zestien toen ik tot geloof kwam. Mijn vrienden zijn wel geïnteresseerd, maar sommigen vinden mij nog steeds een idioot. Ik heb nog steeds contact met mijn islamitische vrienden en als zij erom vragen dan leg ik ze wel dingen over geloof uit. Ik ken de kreukels en scheuren in de islam en in de cultuur van de islam. Soms confronteer ik mijn vrienden daarmee. Ze geven dat dan wel toe, maar ze hebben nog geen besluit genomen om dat geloof op te geven. Velen behandelt men moslims als de vijand, maar het is soms beter om in hun ogen dwaas te zijn en hen niet te mijden. Je kunt dan ten minste uitleg geven en je geloof tonen. Soms zetten ze mij ook voor gek, maar

uiteindelijk tonen ze wel hun respect. Nadat ik wedergeboren werd, ontmoette ik mijn vrouw, Tatjei Zer. Wij trouwden in 2003. Nu ben ik vader van een zoon. Hier op de conferentie verwacht ik een verandering van God in mij. Ik wil dat Hij in mij kan werken.

Zes maanden terug raakte ik werkeloos. Ik wachtte en zocht naar een andere baan. Ik had interviews maar kreeg geen werk. Mijn vrienden spotten met mij dat ik wel in God geloofde, maar dat Hij mij geen werk kon geven en dat Hij mijn niet hoorde. Roger, mijn vriend uit Australië, vroeg mij hoe het ging met werk zoeken. Ik vertelde hem dat ik nu en dan wel een baantje had, maar geen vast werk. Toen bad ik samen met Roger dat ik een baan zou krijgen. Ik kreeg toen werk! in een ziekenhuis. Ik ben heel dankbaar want nu kan ik mijn gezin onderhouden! Alle dingen vallen in duigen als we Gods Plan niet respecteren en Zijn Wil volgen.



Albanese Barnabas deelnemster. Ook zij moeten orthodoxie en islam trotseren.

### 80 deelnemers in Albanië

In Albanië vindt nu (tot 2 augustus) de tweede conferentie van deze zomer plaats. Negentig jonge mensen vol energie laten zich onderwijzen en vullen met Gods Geest. Zij gaan niet met speer en zwaard, maar in de Naam van de Heer, de God van Israel. Ze zien uit naar de acties. Veel van deze jongeren zijn de enige christen in hun klas, huis of zelfs dorp. Barnabas brengt ze samen, tot opbouw en bemoediging. Gertha (21) woont in Iba. Dat is een dorpje in de bergen van Albanië. Er wonen ongeveer 700 mensen, dus iedereen kent elkaar. Gertha werd Christen toen zij dertien was. Haar hele familie was moslim, maar nu is iedereen behalve haar grootmoeder Christen. Dit is het achtste jaar dat Gertha naar Barnabas komt. Zij heeft veel vrienden. Zij kan haar getuigenis en leven delen met anderen. Deze conferentie is voor Gertha erg belangrijk en hoogtepunt van het jaar!

**Bid u mee dat Barnabas Albanië zegen zal voortbrengen evenals Barnabas Roemenië (begint 29 juli).**

**Wilt u deelname van één of meer van deze jongeren sponsoren? Deelname van één jongere kost € 70,- kost.**

## In dit nummer

De reus geveld

OEZ Marathon

Geliefd Albanië

Barnabas on the Move

Mustafa vindt Jezus



Barnabas Dopeling in de Zwarte Zee. Rechts Evangeliste Natalia Stojkova

## DOPEN en ONDERWIJZEN

Kleine kinderen op de basisschool wil men in Nederland vertrouwd maken met het Engels. Van Esperanto horen we nagenoeg niets meer, maar Engels lijkt de wereldstandaard te worden.

In 1984 werden Matthias en Gerrie in de bus in Peking aangesproken in het Engels door een trotse studente 'international banking', jawel in het Engels! Kort daarna 'explodeerde' de Chinese economie in een wonderlijk vuurwerk dat zijn weerga niet kent in de geschiedenis. De Babylonische spraakverwarring zou voorbij kunnen zijn, als alle volken zich lieten dopen en onderwijzen in het Evangelie zoals één van de 80 jonge deelnemers aan onze Barnabasconferentie in Bulgarije hier. We weten echter nu al dat religieuzen en de wereldbeheersers van deze eeuw zullen samenspannen tegen de Christus, die zij echter nooit weer kunnen kruisigen. De ontknoping zal zijn dat velen uit Oost en West gered worden en dat vele vermeende 'rechtvaardigen' onmaskerd zullen worden als vijanden van het Evangelie.

Nu al wordt zichtbaar wie Christus daadwerkelijk volgen en wie niet. Wie vreemdelingen, gevangenen, naakten en armen bijstaan in hun nood, zijn Gods Koninkrijk zeer nabij. Nu nog dit Koninkrijk binnengaan, daar wil OostEuropa Zending met uw hulp velen toe aanspreken!



Jaco van der Sterre

Reisverslag 20 t/m 27 april 2013, Ann Geurts

## STAND VAN ZAKEN

### OEZ MARATHON



Nog even en dan is het zover... dit 40ste jaar van onze OEZ dienst beleven mijn vrouw Gerrie en ik het als een groot voorrecht om met nog sterker geloof als aan het begin in 1974 met gebed en smeking voor God te komen om Zijn Naam te verheerlijken door ons werken heen! Ons huwelijk in 1972 stond in het teken van onze daarop volgende 'zendingsmarathon'! Tussen toen en nu leek altijd alles onmogelijk, maar God bewees – soms op het laatste nippertje – het tegendeel. Gerrie's gezondheid wierp vaak hindernissen op die zij trotseerde alsof God zelf haar bovennatuurlijk voortbewoog. De kinderen zijn getrouwd, volwassen in Christus en ons 7e kleinkind is nu in aantocht. De vijf eerste crisisjaren 2008 t/m 2012 hebben we, o wonder, sinds lange tijd geen rode cijfers gehad als OostEuropa Zending terwijl ons zendingsprogramma onverminderd doorliep. God alle lof en eer daarvoor! Trouwe donateurs hielden het werk gaande met gebed en gaven, zelfs over het graf heen. Enkelen gaven bij hun dood meer dan bij hun leven. Het graf ont-rukt, leven zij met Christus voort en delen in de oogst. Wij verwachten een grote voorziening als een slotaccoord voor de aanstaande komst des Heren plaatsvindt. Niemand weet de dag, het uur! Het is maar de vraag of we onze zendingsmarathon nog kunnen afmaken. We kijken naar Israël en registreren dit jaar dankbaar 3 inzetten daarheen en regelmatige steun aan het 'wormpje Jakobs'. Christus' Bloed heeft ook hen verzoend! In 2012 besloten we noodgedwongen verder te vernieuwen en het werk groeit maar door! Geen werkeloosheid bij OEZ. Maar de snel stijgende kosten doen ons steeds opnieuw roepen naar God: Help wij vergaan! Onverstoortbaar rust de Meester tussen het geweld van de golven. Door Zijn volbrachte werk brengt Hij ons naar onze bestemming! Het lied zegt: en over de golven klinkt zijn stem ons tegemoet, houdt moed! Ja Heer, we verwachten die middelen die extra nodig zijn, want U bent God en niemand minder! Schaamteloos vullen rijken hun zakken nog voller, maar sommigen volgen Zachëus na, die door U redding vond. Christian Care in Oost en West is ook hun doel.

## David met zijn Slinger

*...Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël... 1 Samuel 17:45*

Op de zondagschool zongen wij een liedje van David met zijn slinger. Die slinger ging rond en rond en de reus viel op de grond. Het liedje staat mij bij, maar kreeg recentelijk een veel grotere betekenis. Terwijl David helemaal geen geoefende militair was, ging hij de strijd aan met de grootste vijand van het volk Israël. Letterlijk en figuurlijk, want de Filistijnen maakten de Israëlieten het leven erg zuur. Dag na dag werden zij beschimpt en gekleineerd en stond daar die Filistijnse reus die alles vervloekte wat het volk Israël lief was. Met vier of vijf man hadden de Israëlieten zeker een einde kunnen maken aan Goliath zijn intimidaties. Echter, zij waren te zeer betoverd en verlamd. De reus kon gewoon zijn gang gaan. Hoe overwinnen wij de reuzen die ons levenspad kruisen? Het kunnen zichtbare vijanden zijn die ons het leven verzuren. Het kunnen ook verborgen reuzen zijn zoals verslavingen, maar het kunnen ook reuzen zijn die onze gedachten manipuleren: 'jij bent niks, jij kunt niets, het wordt niets'. David liet zich niet intimideren. Niet door zijn broers en niet door de reus. Hij kreeg de toestemming van Koning Saul en versloeg de reus met een slinger en een steen. Zonder een spoor van twijfel riep hij de reus zijn lot toe, stormde op hem af en sloeg hem. De reus viel op de grond en de overwinning over de Filistijnen was een feit. De betovering was gebroken. De dood van de reus deed de Israëlieten weer geloven dat God aan hun kant stond. Ze versloegen het leger van de Filistijnen en joegen hen uit elkaar. Heel even stelde ik mijzelf de vraag wat er was gebeurd als David had getwijfeld. Wat was er gebeurd als Davids steen de reus had gemist? Dan was er een heel ander verhaal de wereld in gegaan. Maar zo ging het niet, want David twijfelde niet en daarom miste hij niet. De kracht zat niet in de steen of in de slinger. De kracht zat in Davids belijdenis: **'U komt met zwaard, speer en werpspies, maar ik kom in de Naam van de Heer der Heerscharen'** Dat is de manier waarop wij de reuzen in ons leven zullen verslaan. Door het woord van onze belijdenis en door niet te twijfelen aan de kracht van God. Het is niet in onze Kracht en niet door geweld dat wij de reuzen zullen verslaan, maar door Zijn Geest (Zacharia 4:6). God Zelf staat aan onze kant. Wilt u dit en gelooft u dit? Bid dan lezend het volgende gebed mee.

### Gebed

*'Heer, geef mij de overtuiging die David had om de reuzen in mijn leven te overwinnen. Ik wil beslist en zonder twijfel Uw Getuige zijn in deze wereld. Help mij over mijzelf heen en laat mij Uw grote daden weer zien'. Amen*

C  
O  
L  
O  
F  
O  
N

**Maandblad - Juli 2013 - Jrg. 44 - nr. 7**  
Nieuws OostEuropa Zending ISSN: 1384-3001  
**Redactie:** Matthias van der Weide,  
Jaco van der Sterre, Zendingsteam OEZ  
**Uitgever:** Stichting OostEuropa Zending/  
Christian Care East West, Rotterdam,  
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.  
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als  
interkerkelijke geloofszending gedragen door giften.  
**Giften/legaten aan:** ING 3223996 of  
Rabo 33.38.52.222 of ABNAMRO 50.38.13.877  
Altijd t.n.v. Stg. OostEuropa Zending, Rotterdam  
**Correspondentieadres:**  
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam  
Tel: 0180-521966 - Fax: 0180-522524  
**E-Mail:** info@oosteuropazending.com  
**Website:** www.oosteuropazending.com

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care  
East West is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan (ANBI erkend):**  
Postbus 2098, 2930 AB Krimpen a/d Lek,  
tel.: 0180-516380. Giften aan ING 6990377

- **Stg. Children's Relief (ANBI erkend):**  
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek,  
tel.: 0180-521966. Giften aan ING 3584

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care  
East West beheert het internationaal hoofdkantoor van:

- **Eastern European Outreach International,**  
het internationale netwerk van OEZ partners



Ann en Stefan met een van de vele gezinnen die we steunen

**Het is een voorrecht om een bevlogen Albanië reiziger als Ann haar hart te zien openen in de ontmoetingen met medemenselijke oit gevangenen in wat genoemd werd 'de eerste atheïstische staat' van de wereld. Waar zijn de communistische groot-sprekers van toen? De liefde overwint en dat betreft vooral de Liefde van Christus. In 1975 lieten Gerrie en ik met bezwaard hart ons eerste kind Stefan alleen achter in Wenen om een week lang in Albanië te zoeken naar tekenen van de verdrukte kerk. En die waren er in deze politiestaat waar elke burger 1 op 1 zijn naaste bespioneerde. Het is een grote zegen voor ons om Stefan nu bijna 40 jaar later naast Ann in Albanië aan het werk te zien. En dan heeft hij dit jaar ook nog de marathon Rotterdam gelopen met 2500 Euro opbrengst voor Albanië. - Matthias**

### The Macedonian call

Kom over en help ons, maar ook het oprechte en diepe verlangen in mijn eigen hart deed mij opnieuw een reis boeken om af te reizen naar het geliefde Albanië. Niet eerder was er zo een zekerheid in mijn hart, zo een rust en verlangen om te gaan. Eigenlijk kon ik ook niet niet gaan na al deze jaren en verlangde ik terug naar de mensen, de kinderen, oudjes, maar ook het land wat zo een schoonheid uitstraalt. Deze keer met een vernieuwde visie en gesponsord door mijn kerkelijke gemeente! Met 56 kilo bagage, samen met Stefan die enkele dagen meeging, reisde ik de warmte tegemoet.

### Tocht door de bergen naar Khorce

Na al deze jaren verlang ik weer deze lange tocht te maken. De schoonheid biedt troost. Ik verlang naar de gezinnen, de jonge bruisende gemeente, te luisteren, naar Linda, de contactpersoon al deze jaren. Op deze reis was er voor enkele dagen een echtpaar met volwassen zoon mee. Ook zij wilden meer zien en horen van het werk, al was het kort. Ze waren zeer belangstellend. We ontmoetten Linda in Khorce en met haar zijn we de door haar ingelichte mensen gaan bezoeken. Ze is trouw en zorgvuldig. 23 sponsorkinderen heeft ze op het programma en meer staan op de wachtlijst, te wachten op sponsors. Ze bezoekt hen trouw en met regelmaat! Ik werd doordrongen van de grote nood opnieuw maar zag ook hoe gezinnen door de hulp waren gegroeid. Diverse zieke moeders, erg jong met kanker bezochten we. Zij kunnen de dokter en de medicijnen niet betalen en zijn in wanhoop

voor de kinderen. Een röntgen foto alleen al kost 150 Euro, hiervoor moeten zij naar Tirana. Er is geen ziekenfonds, geen gemeentelijke ondersteuning. Geen baan voor de echtgenoot. Dezen zijn trouwens zelden aanwezig. We deden een grondig onderzoek naar de nood waardoor direct al enige hulp kon worden geboden. Het meereizend echtpaar met zoon ging met een vertaler naar een alleenstaand meisje die nog naar school moet. We bezochten haar al jaren. Na enkele dagen vertrokken we weer door de bergen, op weg naar het kinderkamp van Vera.

### Vertrouwend

De avond ervoor had Vera gebeld, wilde ik s.middags maar voor de vrouwengroep spreken. Ruim 40 vrouwen waren er...ik wist nog steeds niet waarover te spreken, Here, mijn hulp is van U!! Toen ik voor hen stond met een hart vol liefde, vroeg ik aan mijn vertaler: ik weet het nog steeds niet, heb jij een idee? Spreek maar over vroeger thuis, zei hij. Zo begon iets wat een wonderbaarlijke middag werd. God sprak werkelijk door mij heen en wist daardoor hoe betrouwbaar Hij is, zo deze vermoeide en arme vrouwen te raken, troosten. Wat een rijkdom om zo te kunnen ontvangen. Ik bad met hen, zegende hen, ik kreeg tientallen hugs en rouw werd gekeerd in vreugde. Hierna kwamen er 300 kids, hun maaltijd eten, maar eerst een stevige kinderclub. We bedienden hen en wisten af. Ik ontmoette er mijn sponsorgezin. Alle kinderen kennen mij en Stefan wel, het was een prachtige middag.

### Bananenspektakel

We bezochten samen Klodi en Keta met hun baby in Shkoder, een jong en zeer actief voorgangers echtpaar. Klodi werkt ook mee in het Barnabas gebeuren, een jaarlijks 2weken jeugdkamp in Pogradec, aan het meer van Ohrid, tegenover Macedonië. Ook Linda en Renato met nog een aantal anderen werken mee. Hiervoor mogen ze gebruik maken van Nehemia huis, een prachtige opgetrokken school, eigendom van een Duitse organisatie, met overnachting en een schitterende keuken. Twee weken lang worden ze daar onderwezen, voetballen, evangeliseren onder leiding van de werkers in kleine groepen en krijgen daar voldoende eten. Dit jeugdvakantiekamp kost 70 Euro, inclusief vervoer. Slechts enkelen kunnen dit betalen en hiervoor hebben we dus sponsors nodig. Ik vind dit een van de meest belangrijke acties voor deze jeugd. Velen komen tot geloof en gaan ook werkelijk in de bediening. Dit werk vraagt echt grote aandacht en heeft een zeer nawerkend effect. Dit is ook echt mijn topic. Natuurlijk ben ik met Renato naar het bejaardenhuis geweest en natuurlijk hadden we bananen gekocht en uitgedeeld. En weer was ik diep geraakt. Eindelijk zag ik ook de wasmachine die werd geplaatst, dank zij velen onder u. Met diepe vrede verliet ik dit mooie land, tot ziens, D.V.



14 mei werd deze OEZ trucklading verdeeld in Albanië. Bid voor Nail (3e v links). Hij onderging 18 juli een nieroperatie!

**Uw steun voor dit werk  
graag op ING 5856826  
t.n.v. Hulpfondsen  
OostEuropa Zending  
o.v.v. Armen om Albanië**



Ann deelt bananen uit

**GOUD, ZILVER, SCHENKINGEN**  
Ook gebruikte postzegels en allerlei andere goederen zijn welkom!  
In Nederland zijn lijfrenteschenkingen fiscaal aantrekkelijk. Gedenk de armen bij het opstellen van uw testament.  
Bel 06-53883103 of  
mail:info@oosteuropazending.com