



nieuws

een uitgave van Oosteuropa Zending & Christian Care East West

'Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden.' **Mattheüs. 28:3-4**

DE ROTS-MAN

Petrus, de 'rotsman', zoals hij door Jezus genoemd was, is letterlijk door het oog van de naald gekropen. Eigenlijk was hij liever met Zijn Heiland begraven. Dan kon hij nooit meer worden herinnerd aan zijn vreselijke falen. Drie maal had hij ontkend Jezus zelfs maar te kennen. Puur uit angst of misschien met een beetje vage hoop dat Hij Zijn Jezus had kunnen bevrijden uit handen van diens kwellers. Jezus had al gezegd dat Hij maar behoefde te wenken om Gods Engelenmachten te laten ingrijpen. Bloed zwetend had Hij het plan van de Vader aanvaard om Hem de zonde van de hele wereld te laten dragen, en de bittere dood te ondergaan! Zijn duidelijke woorden over Zijn nabije sterven, naar Petrus en de anderen, was wellicht door hen als louter beeldspraak ervaren, zoals bij Zijn vele gelijkenissen. Deze afgrijselijke martelgang had niemand ooit kunnen bedenken. Hoe zou Zijn geliefde hemelse Vader een dergelijk lijden kunnen toelaten? Neen, zoiets leek volslagen onmogelijk. En Jezus zelf? Hij smeekte tot het laatst of er geen andere manier was om de mensheid te verlossen. Wist Hij toen al wel van de totale verlatenheid door God kort voor Zijn sterven?

Toen Jezus, fysiek wankelend, Petrus misschien nog even aankeek op het moment van diens verloochening, had de voormalige 'rotsman' zich het liefst onzichtbaar gemaakt. En toen kraaide de haan drie maal. Het bittere wenen van deze moreel 'geknakte' volgeling van Jezus kennen inmiddels ook talloze anderen die navolgers van Jezus werden. Door ons falen berouwvol te erkennen, mogen we aansluitend evenals Petrus de opstandingskracht van Jezus leren kennen.

Nu Gerrie en ik inmiddels AOW genieten, beseffen we eens te meer, hoe onze persoonlijke moeiten, maar ook de enorme strijd rond het 50^{ste} bestaansjaar van de zending, een 'kleinigheid' zijn t.o.v. het strijdtoneel rond Jezus' leven en sterven en de geschiedenis van de christenen in 2000 jaar tot op heden. Velen sterven als ratten, ondergaan de gruwelijkste smarten, aangedaan door een vijandige wereld. De triomf van de onderdrukkers duurt echter zeer kort. Onder de bewakers die daar bij Jezus' graf de wacht hielden, waren misschien wel enkelen die Zijn kleding hadden verloot of Hem hadden geslagen. Enige genoegdoening voel ik, als hier beschreven staat dat zij het zo letterlijk van angst *begaven*, dat ze als doden werden, toen God zelf ten tonele verscheen om Zijn Zoon levend en wel uit het graf te halen. De dag komt en is nabij dat Babylon zijn doden prijsgeeft en de wereldheersers, de 'raket-mannen' van deze tijd, het zullen uitschreeuwen: *'Bergen val op ons en hemelen bedek ons...'*, om hun Rechter maar niet in de ogen hoeven te kijken. Zijn verschijnen is zo indrukwekkend! Niemand kan Zijn blik ontwijken. De antichrist wordt zo verzengd dat zelfs geen stof meer overblijft. De gemeente met haar ontelbare verlostten juicht! Israël rouwt, maar herrijst en buigt zoals de broers voor Jozef bogen, wanneer heel Israël haar Messias en Koning herkent in wie zij doorstoken hebben. *'Nooit meer lijden, nooit meer pijn'*, zegt een opwekkingslied. Lieve lezers, we zijn die dag dichtbij dan ooit tevoren. Pasen 2018 mogen we, buitengewoon dankbaar voor al uw steun en gebeden, als OostEuropa Zending/Christian Care East West die boodschap nog uitdragen.



Mede namens Gerrie en het hele zendingsteam, *Gezegende en Hoopvolle Paasdagen!* **Matthias**

OBLIGATIE ACTIE DICHTBIJ DOEL -

Toen we eind 2014 in ons blaadje noemden dat we voor de tekortenbestrijding 400.000 Euro wilden inzamelen in een garantiefonds, wisten we nog niet dat najaar 2015 de bank onze hypotheek niet zou verlengen. We leefden in een waas toe naar de dag van 1 februari 2016. Dan moesten we de bank 800.000 Euro afbetalen. Maar tegelijk werd de obligatieactie bedacht en na aanvaarding door de bank als reëel reddingsplan, ging die zomer 2016 van start. Langzaam groeide het fonds sindsdien naar de 500.000 Euro toe. Daar moet nog 250.000 bij om 'vrij' te worden van de bank. Op 5 maart kregen we de toezegging van een investeerder daarin te willen voorzien. Als dit blaadje net voor Pasen in uw bus valt zouden we met de bank tot overeenstemming kunnen komen. Begin 2017, ons jubeljaar, werden we ook nog eens verblijd met een mooie gift van 150.000 Euro. Dat gaf onze balans een flinke duw in de goede richting. Terwijl het hele jaar 2017 vol van vallen en opstaan leek, mogen we nu, de eindbalans opmakend, die gift wegschrijven als vermogensgroei omdat inkomsten en uitgaven in 2017 ook in evenwicht kwamen. De obligatie actie blijft doorgaan omdat er meer moet gebeuren dan alleen het aflossen van de bank. **LEES MEER** op de volgende pagina over onze vervolg acties onder de titel **'EEN GOEDE BUUR'**.



Stichting Oosteuropa Zending | Christian Care East West



NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 t.n.v. OostEuropa Zending
Postbus 81127 | 3009 GC | Rotterdam | KvK nr. 41125417 | RSIN 5125017
Tel. 0180 521966 | www.oosteuropazending.com | info@oosteuropazending.com



BEMOEDIGINGEN VANUIT DE MODDER – ROEMENIË REIS MAART 2018

Begin maart mochten wij met een klein team een aantal gezinnen en gemeenten bezoeken in Roemenië en Hongarije. Ons bezoek had plaats net tussen twee koude periodes in. De dorpen Ormenis en Laslau Mic waren ooit welvarende mooie dorpen. Nu liggen zij er eigenlijk verlaten bij hoewel er dicht in de buurt wel veel aardgas gevonden is. De armoede in deze dorpen is groot en bijna alle huizen verkeren in een slechte staat. De wegen zijn ook vaak niet verhard. Overal is modder, ook binnen in de huizen, want iedereen komt thuis met natte modderschoenen. Veel van de bewoners lijden ook aan allerlei kwalen maar medische zorg is niet toegankelijk en duur. Daarvoor moet je naar de stad en het ontbreekt de mensen vaak aan de middelen daarvoor. Toch is er hoop. De christelijke samenkomsten worden goed bezocht en kracht en troost worden gevonden in de Heiland. Een vrouw van een schaapherder vertelde ons hoe haar leven er uit ziet. Haar man is vaak maandenlang van huis. Soms komt hij even thuis om zich dan snel te wassen en

van andere kleding te voorzien. Maar waar slaapt hij dan? Antwoord: 'Nou, gewoon buiten bij de schapen'. Of het nu koud is en regent of de zon schijnt, hij is waar de schapen zijn en hij zorgt dat zij weide vinden. Als het even stil wordt na haar woorden, dringt diep het besef door wat een geweldig voorbeeld Jezus hierin voor ons heeft nagelaten. Wij blijven ondertussen nauw verbonden met deze dorpen. En proberen te helpen en te bemoedigen waar we kunnen. Er wonen hier bijzondere mensen van God.

Op de foto hiernaast de 'oudste' reiziger Bep samen aan het werk met onze 'jongste' reiziger Joas. Jezus volgen in het dienen van de armen is een zaak van jong en oud. Bid en denk vast na of u een volgende keer meegaat.



onvoorstelbare moddertaferelen



MOLDAVIË TRANSPORT – ZEGEN VOOR DE ARMEN



Gerard veelzijdig zichtbaar zijn. Menig Moldavië team heeft hij geleid. En ook in Albanië was hij actief. Op 2 juni tijdens de zendingsdag komt hij speciaal nog even persoonlijk afscheid nemen. Wees van de partij!

Het zoveelste bewijs van de vrucht van ons Zendingscentrum is het hulptransport dat we midden maart mochten laden en naar Moldavië sturen. Gerard zelf maakte deze foto zoals hij er al duizenden maakte bij zijn jarenlange inzet als magazijnmeester en hulpgoederen coördinator. Een taak als van een duizendpoot die fysiek ook heel veel vergt. Gerard nam het besluit om bij zijn aow entree plaats te maken voor minstens één maar waarschijnlijk meerdere opvolgers. Hij werd door vele vrijwilligers bijgestaan en hoewel die altijd, komend of gaand, van groot belang blijven, hopen we naast teamvernieuwing ook op logistieke vernieuwingen zoals verbetering van onze opslag- en laadfaciliteiten en onze vervoerscapaciteit. Dat zal alleen mogelijk zijn als we oog houden voor de enorme nood van de armen, dichtbij of veraf. Vooral jongeren roepen we op om in deze tijd full-time zendingswerk te gaan doen. Dat dit zowel praktisch als geestelijk gericht kan zijn mocht juist in het leven van



ACTIE 'EEN GOEDE BUUR' – ZATERDAG 2 JUNI WELKOM

Meer doen in de eigen gemeente Krimpenerwaard. Dat is ons verlangen! In Januari hadden we het voorrecht burgemeester Cazemier kort in ons kantoor te ontvangen. Ook in het kader van hulp aan een vluchtelingengezin mochten we uitstekend samenwerken met B & W. Het lokale magazine Hallo Krimpen heeft al vaker aandacht aan ons besteed. Onze deelname aan een Waardzaam (gemeente project) treffen, kenmerkt ons streven om milieuverbetering een pastorale en diaconale kleur te geven. Laten we wel wezen: Jezus komt spoedig terug en we hopen dat Krimpenerwaard Hem warm welkom zal heten en daarbij willen we een stimulerende factor te zijn. Om in dit jaar 2018, waarvan al een kwart verstreken is, goede resultaten te behalen moet stevig actie worden gevoerd. We hopen dat meer mensen, aangesproken door het resultaat van o.a. een kleine 'gideonsbende' donateurs, over de brug zullen komen. Dit omdat God, zo ervaren we het als bestuur, overduidelijk heeft laten zien met OostEuropa Zending/Christian Care East West in dit Zendingscentrum in Krimpen aan de Lek verder te willen. Het doel is niet om kerkbanken te vullen, maar om mensen in nood met de liefde van God bekend te maken door praktische hulp. Aan de nieuwe Actie 'EEN GOEDE BUUR' kan elk mens meedoen! Nadere mededelingen volgen. Noteer onze jaarlijkse zendingsdag met dit thema in uw agenda. Zaterdag 2 juni in Krimpen aan de Lek. We horen een bemoedigende toespraak vanuit Gods Woord. Aanmelden telefonisch of per e-mail is wenselijk. Koffie klaar 9.45 uur. Aanvang programma 10.30 met getuigenis en prediking in de ochtend. Na de Lunch gesprekken-gebed-projectinfo, maar ook onderlinge kennismaking zoals met de nieuwe werkers. **Plaats: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek. E mail: info@oosteuropazending.com; tel. 0180-521966 (vaste kantoorlijn).**

STEUN ons met KLEDING en GOEDEREN. BEZOEK ONZE GROENE WEG WINKEL in KRIMPEN AD LEK
Gebruik de bijgevoegde ACCEPTKAART of maak per omgaande uw gift over aan :
NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 t.n.v. OostEuropa Zending