

# Actueel

# NIEUWS

Christian Care  
East West

5

## In dit nummer

- Masterplan
- Bekoelde Woede
- Roemenië Lichtreis
- Geloofsdoorbraken
- Barnabas Wereldbouwers



## VERVALLEN HUT

Dat is wat we hier zien. Maar hebben we niet eerder gehoord over een vervallen hut? Inderdaad: Petrus haalt in zijn pinkstertoespraak de psalmdichter aan, die spreekt over de vervallen hut van David, waarmee hij het volk van Israël bedoelt dat weer in genade door God wordt aangenomen en in ere hersteld.

Het 65-jarig bestaan van het herren Israël is een feit, terwijl het 'duizendjarig nazirijk' nauwelijks twaalf jaar bestond en een smadelijke en bloedige nederlaag moest lijden. Met de wederopbouw van Israël als natie zien we dat ook wereldwijd mensenlevens en volken tot bevrijding komen en tot grote bloei. Dit geldt ook voor Oost-Europa, getuige het reisverslag op pagina 3.

Niemand kan kwaad bedrijven of de volgende dag is het via het wereldnieuws ontmaskerd. Als OostEuropa Zending verlangen wij ernaar om het wereldnieuws van redding en verlossing, ook uit de armoede, wereldkundig te maken. Van Noordpool tot Zuidpool leren mensen Jezus kennen. De oogst is heel groot, maar er zijn nog veel meer arbeiders nodig.

Wij nodigen u uit om arbeiders met ons te zijn. Meldt u zich aan!



## GEBED ALS LAATSTE REDMIDDEL

Kort verslag zendingdag 11 mei Krimpen aan de Lek

Het was weer 'smullen' op deze zendingdag en niet alleen van de poffertjes buiten maar vooral ook van de zeer bemoedigende boodschap van onze Engelse bestuurder Greg Knight. Het zendingsteam schitterde met een eenvoudig lied over vrucht dragen. Muziek en zang was er ook vanuit Roemenië, Pakistan en Congo. Vanuit de Schrift legde Greg ons uit dat er zoiets bestaat als het nemen van je toevlucht tot een speciaal gebed als laatste redmiddel. Elia op de Karmel, de weduwe van Sarfath, maar ook Hanna in de tempel en nog enkele voorbeelden werden aangereikt. Heel erg opbouwend voor mensen die een doorbraak in hun leven op een bepaald terrein nodig hebben. Dat was voor ons zendingsteam een heel goede boodschap. Er is bij OostEuropa Zending echt een doorbraak nodig. Wij hunkeren ernaar om met verse troepen, jongeren maar ook ouderen die alles op willen geven voor het Evangelie, aan de slag te gaan. Met Greg ben ik even Rotterdam doorgereden. Wat een ambitie straalt deze 'zetel' van OostEuropa Zending uit. Maar die ambitie is niet te vergelijken met het onzichtbare werk voor Gods Evangelie dat miljoenen bevrijdt, redt en zegent. Ja sterker, het valt daarbij geheel in het niet. Toch laten velen verstek gaan. Hoe lang hebben we nog te gaan tot de apocalyptische ontkenning? Laten we aanpakken! We hebben echt ook een financiële doorbraak nodig. Tegen de verdrukking van de crisis in is er groei. Tijdens de hele crisis van 2007 tot en met 2012 hebben we geen rode cijfers meer. Ondanks verslappende steun van donateurs waren er steeds bijzondere giften en erfenissen die ons uit het slop haalden. Elk jaar begint onzeker; we staan nu voor acute tekorten van 1 tot 3 ton die de hulpverlening zwaar hinderen. Maar toch reden onze hulptransporten onverminderd door: Oekraïne, Bulgarije, Roemenië, zelfs Moldavië, en last but not least ook Albanië. Het penningske van de weduwe en het legaat van de rijke vormen beide Gods bronnen voor Zijn werk op aarde. Wij vragen uw aandacht ook voor de komende jeugdacties van Barnabas. Ook daar is zeker 50.000 euro mee gemoeid.



Muziek uit Pakistan

Uw speciale bijdragen welkom op ING 3223996 OostEuropa Zending of ING 5856826 OostEuropa Zending Hulpfondsen, beide te Rotterdam

## BARNABAS 2013 – MELD JE NU AAN!

Heb je even genoeg van het zweten en blokken voor eindcijfers of eindexamen, studeer je nog of sta je voor een grootse carrière? Het Koninkrijk van God roept! Laat de zomer van 2013 ook voor jou een doorbraak worden in je leven, een opstap naar een toekomst met Christus. Uit de getuigenissen van deelnemers in voorgaande jaren kwam naar voren hoe levensveranderend hun Barnabas-ervaring was. Heb je geen geld, bid en zoek een sponsor! Lezers van ons Zendingnieuws, laat u niet onbetuigd. Sponsor een Oost-Europese deelnemer met 12,50 per maand of 150 euro per jaar. Wereldbouwers, meld je aan voor één of meer van deze acties:

- BULGARIJE** - 1 tot 10 juli
- BELGIË** - 6 tot 12 juli
- ALBANIË** - 20 juli tot 2 augustus
- ROEMENIË** - 29 juli tot 10 augustus

Info en Contact: [www.barnabas.nu](http://www.barnabas.nu) of 06-54625085 Jaco; mail: [jaco@barnabas.nu](mailto:jaco@barnabas.nu)

Uw bijdragen welkom op ING 2276 tnv OostEuropa Zending/Chr Care East West o.v.v. Barnabas 2013 Er is in totaal ca 50.000 Euro nodig!



## ZENDINGSTEAM WEL EN WEE

- Gebed gevraagd voor vrijwilliger Wim Kok. Kort na de begrafenis van zijn vrouw werd bij hem kanker vastgesteld. En hoewel hij nog zo lang mogelijk wil helpen met postzegels e.d., verhuist hij naar dichtbij zijn dochter om onder haar toezien oog verdere ontwikkelingen af te wachten. Wim is al flink op leeftijd en toch een voorbeeld van volharding en inzet.

- Gebed ook gevraagd voor de vader van Jaco. Koos van der Sterre ondergaat een behandeling wegens prostaatkanker. Ook Jaco's moeder Heidi heeft een broze gezondheid. Beiden hebben buitengewoon vaak deelgenomen aan onze veldinzetten.

- Stefan van der Weide mocht op 20 april naar Albanië vertrekken met de 2000 euro op zak, die zijn sponsorloop binnen de Rotterdam Marathon een week eerder had opgebracht. Het geld is aangewend voor de bejaarden in Shkoder. Een deel ervan zal ook aan de Barnabas-jeugdacties in Albanië ten goede komen.



Gehaald!

## GOUD, ZILVER, SCHENKINGEN

Van God is het goud en het zilver (Hag. 2:9). Vrijwilliger Wim Kok, die al heel wat postzegels voor ons te gelde maakte, roept eenieder dringend op: "Laat het niet ongebruikt liggen!" Denkt u nu ook vast na over het verkrijgen van extra belastingaftrek door lijfrentescheking. Gedenk de armen bij het opstellen van uw testament. Voor vragen: bel 06-53883103 of mail [info@oosteuropezending.com](mailto:info@oosteuropezending.com)



Matthias J. van der Weide

Een redactioneel bewerkt verslag van Carla Hendriks



Bezoek aan de Roma

Vanuit de TweedekansWinkel in Rhon worden jaarlijks, met steun van de lokale kerken, allerlei dagelijkse levensbehoeften ingezameld voor een Roemeniëreis. Men heeft zich niet onbetuigd gelaten met geld en goed. Ondergetekende mocht namens de Willibrordus meegaan. Acht vrijwilligers gingen 20 april vroeg op pad om met elkaar gestalte te geven aan het woord: "Wat ge aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan". Met het oog op het goederentransport ging een echtpaar ons met hun eigen bus vooruit.

### Casa Lumina – Huis van Licht

Het sociaal centrum Casa Lumina, opgericht door OostEuropa Zending en ontwikkeld onder de vlag van Children's Relief, was deze reis dagelijks ons vertrekpunt voor alle activiteiten.

### Casa Lumina – op zondag lètterlijk een huis van licht voor alle bezoekers.

Wij hebben zondag meegedaan met de viering van de christenen daar. Naast het meezingen van de liederen hebben wij onze eigen versie van de Barmhartige Samaritaan ten tonele gevoerd. Door de vertaling naar het Roemeens door onze reisleidster Olga van Lavieren was het voor alle aanwezigen goed te volgen. De kinderen vonden het behoorlijk spannend! De viering werd afgesloten met een vriendenmaaltijd: samen eten, zonder onderscheid! 's Middags trad een medewerker in het huwelijk. Heel bijzonder om zoiets mee te maken.

### Casa Lumina – op maandag voor de moeders van de gezinnen.

Het is voor Roemeense moeders een zware taak om hun kinderen groot te brengen. Hoe kom je aan eten voor je kinderen? Hoe stook je het huis warm? Is er morgen water? Kan ik volgende week de huur betalen? En wat als er een van de kinderen ernstig ziek wordt? Hoe moet ik dat rooien?

### Casa Lumina – voor iedere moeder altijd een luisterend oor.

Er wordt meegedacht over hun persoonlijke, moeilijke situatie. Ze kunnen er op verhaal komen. De moeders hebben steun aan elkaar en krijgen er een warme maaltijd. Er is advies over flesvoeding en zaken die de opvoeding

betreffen. Hier is warmte en aandacht voor hen. Speciale aandacht van een groep mensen uit bijvoorbeeld Nederland is dan heel bijzonder. Ze komen speciaal van ver om jou op te zoeken in je zware bestaan. Dat doet hen goed, maar ons ook...

### Casa Lumina – vooral voor kinderen.

Er is een school. De kinderen spelen met andere kinderen. Er is verwarming en ook eten. Er is persoonlijke aandacht voor hen. Ze leren van elkaar. Kleuren, tekenen, verven en allerlei op hun weg naar volwassenheid. Ze kunnen zich even veilig voelen en waardevol. Er zijn andere grote mensen die hen en hun mama willen helpen. Zelfs uit Nederland. Ze komen elk jaar en dan is er ook een leuk uitje naar de speeltuin of McDonald's!

### Casa Lumina – ook voor de allerarmsten in de zigeunerdorpen.

Hier hebben we goederen gebracht en onze act over de Barmhartige Samaritaan gedaan. Trefbal gedaan met de groteren en blikgooten voor de kleinsten. Even ontspanning en plezier, maar dan noodzaakt een dreigende agressie ons weer te gaan. We stellen ons programma bij. Hun gedrag is een schreeuw om aandacht voor hun nood. Ze worden niet vergeten!

### Casa Lumina – voor gezinnen.

Medewerkers begeleiden ons naar een aantal gezinnen. Ze vertellen ons over hun dagelijks leven, hun noden en financiële zorgen. Van alle gezinnen hebben wij op de laatste avond de noden geïnventariseerd en beoordeeld. Wat kunnen we precies voor hen doen?

Casa Lumina – Huis van Licht, door haar medewerkers uitgestraald! Wij bewonderen en koesteren hen. Slechts één week met hen op te trekken maakt grote indruk en we worden stil van alles wat we zien en horen. Zij staan er elke dag midden in om hoop en bemoediging te bieden, ook als ze zelf worstelen met geldnood en het feit dat hun werk vaak een druppel op een gloeiende plaat is.

Dankzij collectes uit de drie Rhoonse kerken, de gesponsorde bijdragen en hulp via de TweedekansWinkel is het mogelijk geweest een aantal noden te lenigen. Zoals bijv. huurachterstand, medische behandeling, geld voor water, energie en andere basisbehoeften. We brachten voedselpakketten, speelgoed en warme kleding voor de aanhoudende koude. Ook deze keer is het weer gelukt mensen in Roemenie te helpen, waaronder ook de medewerkers van Casa Lumina die wij mochten stimuleren.



Kinderen van het Licht

En de toekomst? De TweedekansWinkel wil april 2014 weer gaan en er staan alweer spullen klaar. U hoort zeker nog van ons! Wij gaan door. Het is zo hard nodig! Kom eens naar de winkel. Bid ook dat het Casa Lumina-team licht mag blijven uitstralen. Namens alle vrijwilligers van de Roemeniëreis 2013: bedankt voor alle steun!

**UW STEUN VOOR CASA LUMINA WELKOM op ING 3584 t.n.v. Stg. Children's Relief te Krimpen aan de Lek o.v.v. Casa Lumina**



Breng vreugde in hun leven

## Het Masterplan

Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. (1 Petr. 1:12)

Naast het relaas van Hemelvaartsdag en Pinksteren lees ik deze dagen intensief de gebeurtenissen rond Jezus' geboorte. Wat een samenhang! Er blijken vele disputen op het internet geplaatst te zijn, waarbij christenen van verschillende achtergronden de degens kruisen met joden, moslims, ex-christenen, evolutionisten, etc. Kenmerkend voor deze disputen is, dat het vaak gaat om menselijk inzicht tegen menselijk inzicht. Zeer zelden hoor je dat de Heer zelf aan iemand verschenen is en diegene persoonlijk iets duidelijk maakte. Toch zijn op die manier de Bijbelse geschriften tot stand gekomen. Paulus benadrukt hoe de Here aan hem verscheen. Kort na Jezus' opstanding werden ruim vijfhonderd mensen door Hemzelf toegesproken.

Niet om erop te roemen, maar ook mij is de Here eens verschenen, in 1970. Ik 'zag' niets, maar had wel een heftige geestelijke beleving. Deze ontmoeting was zo krachtig en radicaal, dat de herinnering eraan alleen al iedere twijfel uitwist. Ik ben er zeker van dat deze ervaring geen uitzondering is, maar eerder regel voor elke christen. Hoe kun je met minder toe dan die persoonlijke ontmoeting? Wie meent die te missen, nodig ik van harte uit neer te knielen – zoals ik destijds deed – en er God eenvoudigweg om te vragen. Enkele maanden na deze verschijning beleefde ik tijdens de prediking van Karel Hoekendijk de kruisiging alsof ik er zelf bij stond. De betekenis van Jezus' lijden en Zijn reinigend bloed werd mij volkomen duidelijk. Toen pas begreep ik mijn vader, die me ooit vertelde een soortgelijke ervaring te hebben gehad. Aan het avondmaal dat volgde, nam ik met grote blijdschap deel, terwijl mijn kerkelijke 'leermeesters' vooral het risico benadrukten "onzelf een oordeel te eten en te drinken". De persoonlijke ontmoeting met Jezus verklaart vooral de enorme groei van het christendom, juist daar waar zware vervolging is. Een gematigde imam in Lahore, Pakistan, nam het bij een tv-dispuut op voor de christenen. Goed bedoeld, maar de christenpredikant antwoordde: "Een Jezus die door mij tegen blasfemie beschermd moet worden, is kennelijk hulpeloos; die Jezus wil ik niet dienen of volgen."

Het 'masterplan' van God in de Bijbel is alleen zichtbaar voor hen wie Jezus het persoonlijk toont. Wat we ook willen weten over God, alleen van Hem persoonlijk kunnen we het te weten komen.

### Gebed om Inzicht

Here Jezus, zoals u aan anderen verscheen en hun al het nodige vertelde over uw bedoelingen en onze, ja mijn persoonlijke toekomst, verschijn ook aan mij! Verschijn mij opnieuw, ja elke dag, in uw Woord en met uw Wezen om mij te reinigen, te versterken en mijn Gids te zijn!

C  
O  
L  
O  
F  
O  
N

**Maandblad - Mei 2013 - Jrg. 44 - nr. 5**  
Nieuws OostEuropa Zending ISSN: 1384-3001  
**Redactie:** Matthias van der Weide,  
Jaco van der Sterre, Zendingsteam OEZ  
**Uitgever:** Stichting OostEuropa Zending/  
Christian Care East West, Rotterdam,  
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.  
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als  
interkerkelijke geloofszending gedragen door giften.  
**Giften/legaten aan:** ING 3223996 of  
Rabo 33.38.52.222 of ABNAMRO 50.38.13.877  
Altijd t.n.v. Stg. OostEuropa Zending, Rotterdam  
**Correspondentieadres:**  
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam  
Tel: 0180-521966 - Fax: 0180-522524  
**E-Mail:** info@oosteuropazending.com  
**Website:** www.oosteuropazending.com

Stg. OostEuropa Zending is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan (ANBI erkend):**  
Postbus 2098, 2930 AB Krimpen a/d Lek,  
tel.: 0180-516380. Giften aan ING 6990377

- **Stg. Children's Relief (ANBI erkend):**  
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek,  
tel.: 0180-521966. Giften aan ING 3584

Stg. OostEuropa Zending beheert het internationaal hoofdkantoor van:

- **Eastern European Outreach International,**  
het internationale netwerk van OEZ partners