

HUIS VAN HET LICHT - Olga van Lavieren



...doorgaan omwille van ook deze kinderen!

Het is alweer bijna 18 jaar geleden dat God mij riep om naar Oradea te gaan om onder straatjongeren te werken. Wat is er veel gebeurd in al die jaren. Persoonlijk heb ik veel geleerd van de tijd die God me daar bevestigde. Straatjongeren hebben een eigen cultuur die ik met mijn Nederlandse cultuur nauwelijks of niet kon doorgronden. Enkelens belandden regelmatig in de

deden mee aan evangelisatie acties onder hun eigen cultuur en volk. Eén van de dingen die ik mocht leren was, dat God hen in Zijn hart had gesloten, ondanks hun totaal andere leefwijze en denken. De boodschap was en blijft: "God houdt van jullie en Hij verlangt ernaar een relatie met jullie te hebben." Langzaam tekende Gods bedoeling zich af in het ont-

armoede. Velen leven niet op, maar onder de rand van de maatschappij. Hulp is nog steeds hard nodig. Wat een voorrecht dat wij dit nog steeds mogen doen! We hebben daarbij ieders hulp nodig. Dit werk in Oradea is 18 jaar lang gedragen en meegebouwd door al onze donateurs. We bidden dat die hulp mag doorgaan, anders vallen de kinderen in een gat. Door de ouders alleen worden zij niet voldoende gestimuleerd. Er is geen geld voor schoolmaterialen en andere bijzonderheden. Zij blijven thuis en raken achterop. Blijft u alstublieft met ons meebouwen!

Op de foto's ziet u nog 2 bijzondere vruchten van het Casa Lumina werk. Ludovica, als een stralende bruid, is pas gehuwd met



Aurel



Ludovica

Vanuit Casa Lumina organiseren wij allerlei activiteiten:

kerkdienst, zondagschool, Bijbelstudie, evangelisatie (ook in de gevangenis), opvoedingsonderwijs aan moeders, onderwijs aan kleuters, huiswerkbegeleiding aan scholieren, gezinshulp, distributie van hulpgoederen, programma's organiseren voor groepen.

gevangenis. Ze konden zonder te stelen niet overleven. Anderen worstelden zich een weg omhoog, samen met God, om uit hun situatie te komen. Alleen konden zij dit niet en zij hadden hulp nodig om verder te komen. Weer anderen ontkomen niet aan de armoede, maar leven met God. Zij mochten onderwijs ontvangen vanuit Gods Woord en

staan van het Sociaal Centrum Casa Lumina – Huis van het licht. Het werk gaat door onder de kinderen van de jongeren die als eersten werden geholpen en zo krijgen zij een opvoeding die voorkomen moet dat zij een zelfde weg zullen gaan als hun ouders. Roemenië gaat nog altijd gebukt onder

de bij velen bekende zendingsvriend Norman van Es. Ze helpt al een hele tijd op ons Zendingencentrum in Krimpen aan de Lek. Evenals Aurel Kovacs. Beide hebben ze vele malen op onze zendingsreizen geassisteerd met hun gitaren en de Blijde Boodschap gebracht in huizen, gevangnissen en gezinnen.

Giften welkom op ING 3584 (IBAN: NL931NGB000003584) t.n.v. Stg. Children's Relief, o.v.v. Casa Lumina

KINDER SPONSOR PLAN - VERNIEUWING



Elisabeth met Marcela

Elisabeth Eikenboom is aangetreden als hoofd van het team Kinder Sponsor Plan. Is KSP inmiddels het 33e jaar van haar bestaan ingegaan, afgelopen november is Elisabeth 30 jaar full-time actief bij OostEuropa Zending. Ze wordt in haar taken bijgestaan door de Roemeense KSP directeur Marcela Burzo. De KSP afde-

ling werd vanaf begin 2011 gerund door een nieuw team werknemers maar gezien de noodzaak van bezuinigingen kon dit niet aanhouden. Door het effect van de economische wereldcrisis is de KSP hulp meer dan ooit nodig en is het schrijnend dat diezelfde crisis nu het KSP zelf ook diep geraakt heeft. Met de actie 300.000, begonnen oktober 2013, proberen wij in 2014 alsnog het nodige extra geld bijeen te krijgen om de achterstallige distributie van sponsorgeld in het veld te realiseren. De meeste sponsors steunen dit streven maar anderen twijfelen of haken af. Begrijpelijk maar toch bij deze een dringende oproep van ons gehele zendingsteam: blijf met ons het vertrouwen houden dat God

ons dit jaar in al het nodige voorziet. De organisatorische vernieuwing die Elisabeth vormt hoopt te geven is nodig vanwege de problemen. Maar vernieuwen brengt naast besparing toch ook weer extra kosten met zich mee! Wellicht al voor dit bericht u bereikt hopen we nog alle kindersponsors apart aan te schrijven en ons vernieuwingsplan te presenteren. Dat vrijwilligers daarbij een grote rol moeten spelen is zeker. Meldt u aan: info@kindersponsorplan.nl

Acute giften of leningen voor KSP welkom op ING 6990377 (IBAN: NL511NGB0006990377) t.n.v. Kinder Sponsor Plan o.v.v. Vernieuwing KSP

BARNABAS 2014 'JESUS IN YOU'



Lepa uit Macedonië: "Teleurstellend" 'Soms zijn de resultaten van je getuigenis teleurstellend. Ik verlies vrienden die niks meer mij te maken willen hebben sinds ik Christen ben geworden.'

Lepa is voor het eerst op de Barnabas conferentie in Albanië. Zij geniet ervan om samen te zijn met honderd jonge Christenen. Zij wordt hier opgebouwd. Dat is wat Barnabas haar biedt.

Sidjana uit Shkoder: 'Enige Christen' We spreken ook met Sidjana uit Albanië. Wat betekent Barnabas voor haar?! 'Na de lagere school, ging ik naar de middelbare school om daar muziek studies te volgen. Van mijn klas met twintig leerlingen ben ik de enige Christen. De anderen zijn moslim. Meer dan 50% van de inwoners in Shkoder is moslim. Het is echt een wereld van verschil in hoe ik hier op Barnabas kan zijn of hoe ik

op school ben. Hier kan ik over God spreken wanneer ik dat maar wil. Het is echt geweldig om hier op Barnabas kamp te zijn.'

Twee getuigenissen van jonge mensen die deelnamen aan de Barnabas-conferentie in Albanië. Ook komend jaar willen wij een Barnabas conferentie in Albanië organiseren zodat het Woord van God diep doordringt in de jonge generatie Christenen. Zij hebben het niet makkelijk.



'Wij zijn het 'zout der aarde'

Het thema van Barnabas 2014 is 'Jesus in you' naar Mattheus 5:13: 'U bent het zout der aarde.' In Albanië, Bulgarije, Roemenië en België organiseren we deze zomer vier Barnabas conferenties. We trainen, bemoeiden en gaan samen op weg. In Albanië willen 110 jonge mensen deelnemen, maar hun financiën zijn niet toereikend. Voor hen zoeken wij sponsors. Per jonge zendingling is een bedrag van € 70,- nodig. Wij willen zout zijn en een verschil maken op de plaatsen waar we worden uitgestrooid. Help ons de wereld bereiken met het Evangelie! Sponsor één deelnemer aan Barnabas voor € 70,-. Het Evangelie is Goed Nieuws voor alle landen!

Bijdragen welkom op ING 2276 (IBAN NL041NGB000002276) t.n.v. Oost-Europa Zending/Chr Care East-West te Rotterdam o.v.v. Barnabas 2014

Barnabas acties in 2014

Land	Data	Prijs
Albanië	21 - 31 juli 2014	€ 699,-
België	20 - 27 augustus 2014	€ 290,-
Bulgarije	14 - 24 juli 2014	€ 649,-
Roemenië	28 juli - 8 augustus 2014	€ 550,-

Kijk voor alle informatie over de Barnabas actie op: www.barnabas.nu of mail jaco@barnabas.nu

ZENDINGS DAG 31 MEI SPREKER FRITS ROUVOET



Toen God ons drong om Frits Rouvoet uit te nodigen voor deze zendingdag wisten we nog niet dat hij al dik in Roemenië betrokken is bij samenwerkingsinspanningen met overheden voor dit doel. We zien zijn komst dus als een bijzondere leiding van God!

Frits bekommert zich via zijn organisatie om slachtoffers van 'mensenhandel' waarbij grote aantallen o.a. Oosteuropese vrouwen het slachtoffer worden van de seksindustrie die weer nauwe banden heeft met de drugscene. Een inspirerend werk wat vooral mag aanzetten tot nog meer hulp aan Oost-Europa en de vreemdelingen. Frits spreekt in het ochtendprogramma. Koffie klaar 9.30 en opening met gebed en samenzang 10.30 uur. We staan deze dag ook stil bij 40



Rotterdam om het beter te krijgen draaide uit op een nachtmerrie. Ze verdween december 2011 op klaarlichte dag. Mogelijk

jaar zendingswerk OEZ door Matthias en Gerrie van der Weide. Ook het middagprogramma zal weer op boeiende wijze het nieuwste brengen uit het veld en ook is er in de pauze weer volop tijd om de 2e handspullen winkel te bekijken en met elkaar te spreken. Broodjes en soep verstrekt de zending gratis. Plaats: Krimpen ad Lek Tiendweg 9. Meldt u tijdig aan zodat we een inschatting hebben van het aantal bezoekers: 0180-521966 of info@oosteuropazending.com

is ze omgebracht door een seriemoordenaar, maar het is zeer denkbaar dat ze gekidnapt is door de seksindustrie en we smeken God haar in dat geval te bevrijden!

De derde wereldoorlog – wordt niet uitgevochten als de eerste twee. Terreurbewegingen maar ook drugs en seks zijn de wapens die satan inzet en waarvan alleen Jezus ons kan bevrijden met een daverende finale in Jeruzalem. In deze oorlog staan democratiën zowel als dictaturen helaas beide aan satans kant tegenover het Koninkrijk van God met een leger van honderden miljoenen wedergeboren en actieve christenen die over het machtige gebeds- en getuigeniswapen beschikken! Helpt u daarom ons Zendingblad regelmatig te laten verschijnen, om te motiveren tot bidden en getuigen!

Gebed voor Monica - We nemen de gelegenheid waar om nog eens uw gebed te vragen voor de ouders van de Bulgaarse Monica Tanova. Hun komst naar Rotterdam om het beter te krijgen draaide uit op een nachtmerrie. Ze verdween december 2011 op klaarlichte dag. Mogelijk

Geef ons vooral uw email adres door zodat we u ook kunnen bereiken als er geen budget is voor drukwerk: mail aan info@oosteuropazending.com

NIJEUWS



In dit nummer

Biertje met Poetin

Volg mij!

Een lange reis

Frits Rouvoet 31 mei

BARNABAS 2014

Vanuit ons Zendingencentrum in Krimpen aan de Lek worden duizenden armen in Oost-Europa geholpen, levens vernieuwd, vreemdelingen bijgestaan. Tienduizenden zendingsvrienden maken dit mogelijk door steun, gebed en goederen! Laten we samen doorgaan en ons nog meer inspannen!

DE DROOM VOORBIJ...

We hebben sinds de dood van Ceaucescu in 1989 zitten slapen en gedroomd van een nieuwe wereld... Die is niet gekomen maar in puinhoop en bloedbaden veranderd! Nederland werd een gevangenis en martelloord voor vreemdelingen! Europa plaatst een hek tegen vreemdelingen in nood of laat ze in zee verdrinken! Irak is bevrijd maar is nu ten prooi aan een dodelijke terreur. Comecon landen werden EU landen maar het Kremlin werkt nu nog listiger dan ooit aan de oude Lenin visie. Diens standbeeld staat nog op teveel plaatsen overeind. Echter, voorbij aan Lenin's droom - die echt voorbij is - zien wij dat de dingen toesellen naar een einde aan het eindeloos menselijk gestuntel, om wereldvrede te bereiken zonder de Vredesvorst Jezus Christus. Met Zijn dood en bloed betaalde Hij voor aller zonden!

De mensendroom voorbij... komt de werkelijkheid van Christus in het verschiep en de dag dat Hij als Redder komt voor de hele schepping, om recht te doen aan verdrukten en hen vrijheid te schenken. Maar o wee, ook hun verdrukters te berechten die, voor altijd buitengesloten, de pijn gaan voelen die ze hun slachtoffers aandeden. Is er simpeler en helder recht dan dit: wat men anderen misgunde, zal men voor altijd moeten ontberen! Wat men anderen aandede zal men voor altijd ondergaan! Tenzij men zich liet corrigeren om te beteren! De ruimste coulance die God daarbovenop extra schenkt, is dat elk mens die Jezus aanroept om hulp, genade krijgt, zelfs kort voor de dood. En zelfs misschien over de dood heen, want... Jezus is opgestaan en heeft de sleutels van het dodenrijk. Met Pinksteren kijken we voorbij aan elke droom, naar de werkelijkheid van Gods Genade en kracht!



Geliefde Zendingvrienden



Jaco van der Sterre

EEN LANGE REIS 40 JAAR ZENDINGSWERK

Matthias van der Weide



Matthias en Gerrie vd Weide

Samen willen Matthias en Gerrie uitzien naar de beste wijn die God voor het laatst beloofd heeft. Hierna volgt een klein 'levensreisverlag' als opstap naar een feestelijke maar ook ingetogen zendingdag 31 mei a.s. Veel historie staat al op de website, dus hier enkele persoonlijke hoogtepunten.

Jezus komt spoedig!

Gerrie en ik begonnen onze zendingloopbaan bij OostEuropa Zending in 1974 toen OEZ een stichting werd. Kees van Olst, Gerrie's broer, de oprichter, was toen al 7 jaar bezig maar stond voor een nieuwe uitdaging toen eind 1973 een Amerikaanse zendingorganisatie zijn hulp inriep voor de Bijbelverspreiding in Oost-Europa. We verwachtten die dagen de spoedige terugkeer van Jezus en dat het werk nu in 2014 nog niet af zou zijn, hadden we nooit gedacht. We waren jonge twintigers en we roepen vooral jong maar ook ouder en oud op om, nu we nog dicht bij Jezus' komst zijn, ook full-time zendingswerk te gaan doen.

De oogst is groot!

Als jonggelovige twijfelend of ik het wel kon volhouden kreeg ik een hoopvolle profetische belofte 'Gij zult de oogst zien!' Die dagen rond het ontstaan van EO werd het geloof belachelijk gemaakt van hoog tot laag, maar nu laten zelfs wereldse presentatoren zich graag voor de 'Passion' inhuren. Ondenkbaar was dat toen! Straks zullen alle groten der aarde zich beijveren om Jezus eer te brengen in Jeruzalem!

De akker bedreigd!

Maar Jezus waarschuwde al dat 's nachts de satan komt om verkeerd zaad te zaaien! Die oogst zien we ook. Een Nederland dat totaal verloederd is met moraal en mensenrechten. De grootste mond, maar zelf verdrukt men in het geniep vrouwen, zwakken, kinderen en vreemdelingen. Mensen, er is nog veel werk aan de winkel! Kerken die losraken van hun Meester. Theologen die zich hoogleraren noemen, tegen Jezus' verbod in. Geloofsvervolging van predikanten en gelovigen die zich laten dopen! De reformatie begon al met de moord op zulke gelovigen, niet door Rome, maar door de protestanten.

Vijandschap en lijden

Het was zo zwaar om Kees te begraven (1986). Er was zoveel vijandschap rond hem. We mochten hem tot zijn dood door dik en dun steunen. Velen werden ontrouw omdat ze luisterden naar laster of omdat we tekortschoten. De website geschiedschrijving stagneert bij 2005 toen het werk zwaar werd aangevallen. Er werd eenmaal beslag gelegd op ons huis en het zendinggebouw. Door medechristenen met steun van christelijke



Gerard en Cobi van Sabben



Herman Kesting

Natalie Kesting



Olga van Lavierien

Elisabeth Eikenboom



Jaco en Marijke vd Sterre



Wim en Joke Schild



Wim en Marianne Wendt

dagbladen, dreigde ons werk vernietigd te worden. Men schuwde niet om Kees en zijn moeder nog in 2012 via de krant te belasteren. Zoals Psalm 23:5 zegt, ondervonden wij ook: Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen;

Ge vulde tafel

In de jaren 2008 tm 2012, ook wel crisisjaren genoemd, groeide het werk meer dan ooit en van een negatief vermogen bereikten we een sterk positief vermogen. Door 30 jaar Kinder Sponsor Plan mochten we ca. 10 miljoen Euro aan de armen brengen waarnaast nog veel kleding, voedsel en andere hulp.

Troost brengen en ontvangen

Onze meeste dank gaat uit naar Hem die is en die was en die komt! Jezus, die niet alleen zijn leven voor ons gaf maar, ook zeer trouwe teamleden aan ons gaf. We noemen hier Gerard en Cobi van Sabben, die al 41 jaar vrienden zijn en sinds 1988 bij OEZ; daarnaast ook Herman en Natalie Kesting, sinds 1988 bij OEZ; Jaco en Marijke van der Sterre, die vanaf 1993 bij OEZ zijn. We danken God bijzonder voor Olga en Elisabeth als leidinggevend die al sinds 1987 en 1983 meedoen! We danken God voor bestuurder Peter Kerkhove die Gerrie al kende van haar werk bij Calabrië zending (1968). Uit de opwekkingstijd kenden we Jan Bredero die zijn vrouw Erika leerde kennen in zendingdienst bij Kees van Olst (1973), dus nog voor wij bij de OEZ kwamen. Nu alweer enkele jaren neemt Jan deel aan het OEZ bestuur. Mijn zwager Wim Wendt en

Marianne (mijn zuster) Wendt hebben ons altijd intensief, praktisch en moreel terzijde gestaan. Onze kinderen Stefan, Jedidja en Ilja, hebben altijd intensief meegedaan en nu ze zelf gezinnen hebben zijn ze ons tot grote zegen!

Het wereldwijde zendingsveld

Oorspronkelijk doel van OEZ is Evangelieverkondiging zoals ons logo (wereldbol met kruis) toont. Sinds 2012 accentueren we de toegevoegde naam Christian Care East West, uitdrukking gevende aan onze betrokkenheid bij Azië, Afrika en Latijn Amerika. We noemen Gerrit (+2000) en Foekje Koerselman en Hiske en Bartha Engels in dat kader als troostrijke en krachtige partners. Niet te vergeten ook George en Helen Jesze met hun werk 'voices of renewal'. En David en Leah Ortiz uit Israël. Recent is daar nog bijgekomen Esmerance Nsadsisa, Evangeliste uit Congo met een gemeente in Schiedam. Laat ik vooral Elisha Samuel niet vergeten uit Pakistan. Talrijk zijn de namen van honderden vrijwilligers die we zouden willen noemen. Misschien wel de meest markante: zuster Groeneweg die onze 2e handsgoederen winkel hielp opstarten. En Kees Slings die het KSP werk redde!

Mission Church en vluchtelingen

De meest bijzondere taak ervaren wij sinds ca. 2000 in het helpen van vluchtelingen, eerst uit het Midden Oosten en later ook Afrika. Wim en Joke Schild steunen ons daarbij en in de Mission Church met onze eigen kleine zendingsgemeente. U zult kennis met hen kunnen maken op 31 mei as.

Vele jaren werd Gerrie lichamelijk zwaar beproefd en moest ze wat afstand nemen, maar de laatste jaren – juist toen de strijd het hevigst werd - is ze gaandeweg weer helemaal betrokken en is het fysiek ook draaglijker voor haar.

Toekomst

We hopen in de nabije toekomst de fakkel over te mogen dragen aan talrijke jongere geloofs-zendingen en ons zelf meer te richten op onderwijs en pastoraat. Zo velen hebben kennis, steun en troost nodig die alleen Jezus geven kan! Juist nu zijn weer grote wonderen nodig o.a. op financieel gebied, maar geen haar op ons hoofd twijfelt aan Gods uitredingen, die ook in het verleden talrijk waren!

Uit bezuinigingsnoodzaak brengen we pas in mei deze 4e NIEUWS editie uit. Wel aan extra veel mensen en voor het eerst via Sandd. We hopen daarom dat velen een extra bijdrage zullen doen voor de algehele zendingssnoed, de tekorten en het aankomende zomer evangelisatieprogramma Barnabas. Uw giften welkom op ING 3223996 (IBAN NL60INGB0003223996) t.n.v. OostEuropa Zending Rotterdam.

WEL EN WEE ZENDINGSTEAM

Elisha Samuel, onze Pakistaanse zending



Sinds medio april al opgenomen in een ziekenhuis in Boedapest. Het ging maar net goed. Onderweg vanuit Roemenië naar Nederland besloot hij zich te laten onderzoeken. Al enkele jaren hing hem als diabetes een totaal nierfalen boven het hoofd. Door zijn verslechterde conditie komt het dialyse proces moeilijk op gang. We bidden dat hij mag herstellen en dat hij met behulp van dialyse verder mag werken in de wijngaard

van de Heer. Die is vooral gericht op Mission Schools in Pakisten (Asian Care) en Evangelieverkondiging in Roemenië/Hongarije.

Gerard en Cobi – 40 jaar getrouwd

Op 14 mei 2014 is dat een heuglijk feit. We bidden hen Gods rijke zegen toe op hun verdere levensweg. Samen zijn ze al sinds 1988 full-time actief voor OostEuropa Zending, Cobi vooral in de financiële administratie en Gerard voor de hulpgoederen afdeling en internationale transporten. Het was wel even schrikken dat Gerard nog kortgeleden een liesbreuk operatie moest ondergaan. Het feest kan doorgaan maar voor zeker een half jaar mag Gerard niet sjouwen. Dus bid

niet alleen voor herstel maar ook extra helpers.

Zr. Groeneweg

Bid voor verlichting op haar ziekbed waarvoor ze in Lekkerkerk is opgenomen in een verpleeghuis. Ondanks haar benauwdheid ontvangt ze vele bezoekers en mag ze mensen opbouwen en aanvuren in het geloof. Er vinden bijzondere ontmoetingen plaats. We danken God voor haar onvermoeibare inzet en gebeden voor het dienstwerk aan de armen.



STAND VAN ZAKEN

EEN BIERTJE MET POETIN

Het biertje dat Koning Willem Alexander hief met Poetin bij de Olympische Spelen ging door de hele wereldpers, juist nu Poetin Oekraïne zo belaagt.



Een idee komt naar boven dan. Ga een biertje drinken met Poetin en breng hem aan het verstand dat je niet echt Olympisch Goud verdient als je zo bezig bent je medemensen te pesten en te benauwen. Bovendien als beschermheer van de Orthodoxe Kerk moet Poetin toch niet menen dat Hij de Heer van het heelal kan tarten met zijn zeer selectieve en bovenal eigen voordeel brengend beleid. Het zou mooi zijn als de Nederlandse koning, die ooit de Elfstedentocht reed onder de naam Van Buuren, desnoods onder een schuilnaam en incognito nog een keer contact legt met Vladimir en zegt dat hij moet stoppen met dit flauwe gedoe! Wie weet heeft het effect!

Het is vreemd gesteld met kerkgangers soms. Zo zei iemand me dat Poetin en Assad de beschermers waren van de Syrische Christenen. Nederlanders zijn zeker vergeten dat onze IND onze Syrische christenvluchtelingen in ons eigen Den Haag blootstelde aan verhoren door dezelfde Syrische agenten die hen gemarteld of verkracht hadden. Het is helemaal duidelijk: God stuurde 800.000 migrantenchristenen naar Nederland om onze barbaarse kabinetten de spiegel voor te houden en de bekering te prediken van hun misdaden! De enige echte kennismigratie is het Evangelie! Het hoofd van de IND gaf zichzelf het cijfer 7,7 - zogenaamd namens vluchtelingen (misschien die door goede advocaten de IND ontkwamen). Zo'n cijfer doet me denken aan Joodse musici die nog uitstel kregen door voor hun moordenaars een concert te geven!

Medechristenen, het IJzeren Gordijn is niet tot aan de Rijn maar tot aan Katwijk en Oostende doorgedrongen! Bid dat u niet in verzoeking komt in het uur dat het erop aan komt! Kom hen te hulp die ten dode wankelen! Herberg de vreemdeling, kleed, bezoek en help uw zieke, arme en gevangene medemensen!

Matthias J. van der Weide

Hij zeide tot hem: **Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem.**

Matteus 9:9

'Volg mij' - Jezus liep langs het meer. De vissers waren bezig met hun netten. Ze waren hun werk aan het doen. Ze hadden hun boot, hun spullen, hun leven en hun gezin. Jezus roept en ze laten alles achter zich en volgen Jezus. Ze stellen geen vragen, stellen geen condities, zoeken geen excuses. De zin is zo eenvoudig, maar het gehoorzamen daaraan des te moeilijker. Deze vissers stonden op. Zij volgden Jezus en gingen de geschiedenis in als de 'vissers van mensen'.

Jezus volgde - Jezus Zelf was ook een Volger. Hij volgde de Wil van de Vader. Hij deed niets dan dat Hij het de Vader had zien doen. Hij volgde als het moeilijk was. Hij had geen geld en ook geen vaste verblijfplaats. Hij had geen enkele zekerheid waar Hij op terug kon vallen. Jezus smeekte op een moment in de tijd om voldoende kracht om de Opdracht te kunnen volbrengen. Hij gehoorzaamde tot in de dood. We hebben het net gevierd met Pasen: de dood en opstanding van de Zoon van God. Omdat Hij de Vader volgde, schreef hij geschiedenis.

Jezus volgen - Jezus nodigt ons uit om Hem te volgen. Hij komt langs en zegt: 'Volg mij'. Stelt u zich voor dat u één van de vissers was. Wat had u geantwoord?

- 'Waar gaan we heen?'
- 'Wat gaan we doen?'
- 'Wat, ik alles achter mij laten?'
- 'Moet ik niet eerst dit of eerst dat?'

Conditie - Wij zitten vol condities voordat we 'ja' of 'nee' zeggen. 'Ja, ik wil wel mee, maar dan moet ik eerst kijken of ik ook nog die vakantie naar Spanje kan betalen'... of 'Ja, ik wil, maar dan moet ik wel een eigen kamer.' Elke dag is een keuze om te volgen. En er zijn altijd meer redenen om niet te volgen dan om dat wel te doen. Maar als wij Jezus volgen, worden wij onderdeel van de geschiedenis. Verwacht geen makkelijke reis, maar verwacht een behouden aankomst.

Bevrijding - Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik zei 'Ja, ik volg'. De consequenties waren soms geweldig en soms ook minder. Maar elke keer dat ik 'Ja, ik volg' zei, maakte dat mij blij. Ik kwam los van mijn eigen wil, mijn eisen en mijn condities. Ik wil niet mijn leven leiden, maar deel zijn van het Groter Geheel: het Plan van God. Heeft uw leven nog niet de vervulling die u wenste, antwoord vandaag nog de roep van Heiland: 'Volg mij'... 'Ja Heer, ik volg U'

Gebed

'Heer Jezus, ik wil loslaten wat mij vasthoudt. Ik wil op U vertrouwen en U gehoorzamen. Ik wil U volgen. Help mij U te volgen. U belooft geen kalme tocht, maar wel een behouden aankomst. Ik wil U volgen en niet zien op de consequenties en omstandigheden.'

Maandblad - Mei/Juni 2014 - Jrg. 45 - nr. 4
Nieuws OostEuropa Zending ISSN: 1384-3001
Redactie: Matthias van der Weide, Jaco van der Sterre, Zendingsteam OEZ
Uitgever: Stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West, Rotterdam, R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als interkerkelijke geloofszending gedragen door giften.
Giften/legaten aan: NL60INGB0003223996 of NL22RABO0333852222 of NL50ABNA0503813877
Altijd t.n.v. Stg. OostEuropa Zending, Rotterdam
Correspondentieadres:
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Tel: 0180-521966 - Fax: 0180-522524
E-Mail: info@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care East West is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan (ANBI erkend):** Postbus 2098, 2930 AB Krimpen a/d Lek, tel.: 0180-516380. Giften: NL511INGB0006990377

- **Stg. Children's Relief (ANBI erkend):** Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek, tel.: 0180-521966. Giften: NL931INGB0000003584

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care East West beheert het internationaal hoofdkantoor van:

- **Eastern European Outreach International,** het internationale netwerk van OEZ partners