

*'... en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus alle knie zou buigen' Fil. 2 vs 9,10*

## GODS FAVORIET

Bij favoriet denkt men meestal aan de verwachtte winnaar bij sport of verkiezingen, **maar bij God is elk mens favoriet om een helper van medemensen in nood te worden.** Dit staat ook centraal op de Zendingsdag van OostEuropa Zending 28 mei aanstaande! God geloofde in Zijn Zoon, Zijn geliefde en uitverkorene, zoals Hij met een donderslag uitsprak bij diens doop in de Jordaan. Maar God geloofde ook in de mensen, die Hij zo liefhad dat Hij van Jezus vroeg om Zijn leven voor hen op te offeren. Vierduizend jaar lang hadden mensen gefaald en worstelden velen, zoals Jacob, met God: 'God wij kunnen en willen niet zonder u!' Helaas zwichten alle mensen voor het kwaad. Een gewillige Geest is niet genoeg om het zwakke vlees te bedwingen. Daarom werd God mens onder de mensen en heeft Hij door Jezus onze zondesschuld uitgewist. Nu tweeduizend jaar later mogen we de resultaten zien van christenen die door de eeuwen heen Jezus volgen. Hij betekende alles voor hen en overal waar ze kwamen volgden grote zegeningen. Het Evangelie is de oorsprong van zorgverlening en mensenrechten. Grote religieuze machtsblokken die voor zich claimen de ware kerk of religie te zijn raken de weg kwijt door af te wijken van Gods Woord. Bovendien ben je als christen het meest effectief als 'zout der aarde', maar niet als een grote zoutklomp.

Bij mijn terugkeer van een gezegende ontmoeting in Roemenië met veldcontacten uit allerlei gemeenten en landen, las ik in de krant over de verwarring rond het duiden van het Christendom als een veroveringsreligie. Over welk christendom het hier gaat leert de geschiedenis. Maar er is een ander christendom dat de mensenharten verovert met Gods liefde. Hoewel een andere strijd, met andere wapens, waarschuwt Jezus dat dit wel ernstige conflicten veroorzaakt en tweedracht tot diep in de gezinnen. Waarom is er toch nog zoveel verzet tegen een Evangelie waartegen geen wapen is opgewassen? Het onderscheid zit hierin dat het ene, het Evangelie, bevrijding brengt en het andere, de religie, onderdrukking. Aan de vruchten kent men de boom. Eenmaal, als alle knie zich buigen zal voor Jezus, zal die bevrijding werkelijkheid zijn voor allen. Kom bij Zijn grote Liefdesleger!

*Gods Zegen toegewenst, namens het gehele zendingsteam, Matthias van der Weide*



## 30 JAAR ZENDINGSCENTRUM KRIMPEN AAN DE LEK

DV. bestaat ons zendingswerk in het komende jaar 2017 vijftig. Op 28 mei willen we God danken voor de afgelopen dertig jaar zendingscentrum. Het werk begon 1967 vanuit Oostenrijk en koos 1985 domicilie in Nederland om vooral de snel groeiende achterban daar meer bij het werk te betrekken. Na het pijnlijke verlies van zendingsoprichter Kees van Olst in 1986, onderging het werk een enorme vernieuwing. Grote aantallen reizigers gingen met ons mee om de vervolgte christenen te helpen en te bemoedigen. Nog altijd geldt dit alarm: 'De oogst is groot en er is een tekort aan arbeiders!' Ik herhaal vanuit de vorige editie: Laten we de kerkverlaters weer winnen voor Christus. Jezus wil ons 'vissers van mensen' maken! In die dertig jaar zijn ruim 10 miljoen Euro en ruim 10 miljoen kilo hulpgoederen via ons kantoor en magazijn naar de armen gegaan. Iedere helpende hand is welkom voor administratie, onderhoudswerk, de winkel en magazijnen.

## GROTE OBLIGATIE ACTIE

Voor ons Zendingscentrum, zoeken we met spoed een vervangende hypotheek door bijvoorbeeld particuliere financiering voor onze gebouwen op 3300 m<sup>2</sup> terrein. **Door de Obligatie Actie komt er een reële mogelijkheid voor zendingsvrienden om obligaties te nemen waarbij men zelf eventuele rente mag bepalen. Kans om spaartegoed nuttig te maken voor zendingswerk!**



**Uitgifte van 20.000 obligaties van € 50 – om dit centrum voor OEZ te behouden - Ga voor onze Obligatie Actie  
Stuur de bestel coupon in! U krijgt dan de spelregels toegezonden!**

**Belangrijke argumenten om aan deze obligatie actie mee te doen:**

- 1. Het behoud van dit gebouw.** Verkoop en elders huren elders is drie tot vier keer duurder en betekent een beperking van alle belangrijke zendings- en hulpactiviteiten.
- 2.** Kan u desgewenst meer rente geven dan de bank, maar ook zijn er interessante mogelijkheden voor fiscale aftrek.
- 3.** Uw obligatielening wordt gedekt door de waarde van terrein en gebouw.

**Stichting OostEuropa Zending/Christian Care East West**

NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 of NL50 ABNA 0503 8138 77 t.n.v. OostEuropa Zending  
Postbus 81127 | 3009GC | Rotterdam | NIEUWS OEZ: ISSN 1384-3001 | KvK nr. 41125417 | RSIN 5125017  
Tel. 0180 521966 | [www.oosteuropazending.com](http://www.oosteuropazending.com) | [info@oosteuropazending.com](mailto:info@oosteuropazending.com)

## DE GROENE WEG WINKEL – Een plaats van Ontmoeting

Soms lijkt het of je in een arabische bazaar bent terechtgekomen, als onze vrijwilligers van Syrische en Irakese komaf aan de praat zijn. Maar ook zijn er vrijwilligers uit Iran, Eritrea en zelfs Vietnam, die hier met elkaar samenwerken.

Het RD verraste ons met een positieve reportage voorzien van kleurrijke foto's. Vrijwilliger Theo, voormalig onderwijzer, geeft op dinsdagen Nederlandse taalles.

We zouden graag meer mensen te werk stellen en hebben daarom ook de overheid gevraagd mee te helpen met de financiering van ons gebouw. Bid u mee dat dit slagen mag.



## BID VOOR DE BODNARIU FAMILIE IN NOORWEGEN

Niet alleen in Noorwegen maar wereldwijd lijden gezinnen doordat kinderen soms onterecht bij de ouders worden weggehaald. Door fouten bij de kindbescherming, veel meer nog dan in de rechtspraak en de rechtshandhaving, worden levens beschadigd en worden onschuldigen de dupe. Hoe is dat mogelijk in een tijd waarin mensenrechten hoog in het vaandel staan?

De vorst van deze eeuw, de satan, gaat niet alleen rond als een briesende leeuw die zoekt wie hij verslinden kan, maar heeft ook velen verblind, waardoor dingen ernstig fout gaan. God in zijn genade wil niet dat we passief toekijken, maar ons inzetten om slachtoffers en samenleving Zijn

liefde en hulp te tonen. Op de foto ziet u Laura de Ruiter-Parvan (ooit KSP werker) in actie voor de Noorse ambassade op 16 april jl. Wereldwijd demonstreerden miljoenen mensen en zijn Roemenen solidair in deze kwestie. De baby mocht inmiddels terug naar de ouders. Bid dat ook de vier andere kinderen spoedig weer met de ouders verenigd zullen worden.

## HULPTRANSPORTEN MEER DAN OOI NODIG

De economische en volkeren crisis maken hulptransporten meer nodig dan ooit tevoren. Wij zien dat onze inzamelingscapaciteit iets terugloopt maar het is goed om te weten dat veel meer mensen zelf hun goederen direct inzetten om mensen in nood te helpen. We blijven zoeken naar meer mensen die mee inzamelen. We zijn dankbaar voor elk transport dat weggaat en steeds weer puilen onze magazijnen uit. De transportkosten wegen namelijk ook mee.

Vermeldt bij uw gift voor dit werk: Hulptransporten. Op de foto wordt het Oekraïne mei-transport geladen. Een trampoline voor het kinderwerk Oekraïne ligt klaar om verpakt en geladen te worden.



## KINDER SPONSOR PLAN – CONTACTPERSONEN CONFERENTIE – 19 tot 22 mei



Deze conferentie bood de belangrijke gelegenheid om met onze contact personen te spreken over de strijd waar het werk de afgelopen jaren doorheen is gegaan. Matthias, Jaco, Herman en Olga waren ook aanwezig.

Elisabeth en Marcela organiseerden het geheel.

Broeder Senna die dit conferentieoord beheert was net ontslagen uit het ziekenhuis en de artsen zijn positief over het resultaat.

Dank voor de gebeden maar blijf bidden voor hem en Gods zegen op dit werk.

**Dit in de bergen gelegen conferentieoord heeft grootse mogelijkheden, speciaal ook voor kindergroepen en jeugdkampen.**

## REIZEN MET OOSTEUROPA ZENDING – BARNABAS EVANGELISATIE

Albanië Barnabas van 15-30 juli. Bulgarije/Roemenië staat ook weer op de agenda evenals ook Barnabas België. Veel deelnemers brengen een eigen bijdrage in, maar toch kan het niet helemaal zonder sponsoring.

Omdat het reis- en actieaanbod van vele organisaties heel groot is, roepen we jongeren op, vanwege de lage deelname prijs juist met onze veldreizen en acties mee te gaan. Vraag tijdig info aan! Schrijf [info@barnabas.nu](mailto:info@barnabas.nu) of kijk op [www.barnabas.nu](http://www.barnabas.nu) Bezoek onze stand op de EO jongerendag 4 juni. Let ook op onze najaarsreizen in Oktober. Zie [www.oosteuropazending.com](http://www.oosteuropazending.com)

## JAARLIJKSE OEZ ZENDINGSZATERDAG 28 MEI 2016

Wees er bij! AANMELDEN: 0180-521966 of [info@oosteuropazending.com](mailto:info@oosteuropazending.com)



We mogen de Heer danken voor 30 jaar Zendingencentrum. Bij de opening van ons nieuwe kantoor in mei 1986 was Karel Hoekendijk nog de hoofdspreker. Sindsdien hebben vele anderen er op de zendingdagen gesproken.

We hebben in Krimpen aan de Lek tegen lage kosten ons werk kunnen doen. Er zijn veel vrijwilligers en de weinige betaalde werkers hebben minimumlonen. De Groene Weg Winkel is evenals in 2014 ook 2015 gezegend met een top omzet.

**De ontmoeting van zaterdag 28 mei staat mede in het teken van de obligatie actie. Welkom: Tiendweg 9, 2931LC Krimpen ad Lek, Nederland.**

Koffie klaar 9.30 u – Ochtendienst met sprekers en zang 10.30 tot 12.30 u, dan lunch en shoppen tot 13.30 - Middagprogramma met presentaties tot 15.30 uur.

Let op dat de obligatieleningen niet voor de zendingsuitgaven gebruikt kunnen worden. Blijf ons helpen met losse en regelmatige giften om de lopende uitgaven te dragen. Nogmaals de IBAN nummers:

NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 of NL50 ABNA 0503 8138 77 t.n.v. OostEuropa Zending