

TOTALE TRANSFORMATIE

Structurele hulp vereist lange adem

Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart! Jesaja 61:1



Een desolate wildernis. We lopen door hoog gras over een stuk verwilderde grond. We volgen de smalle 'konijnenpaden' en arriveren op een open plek. Om ons heen staan hutjes van leem en golfplaat. We zijn hier in de schaduwlanden. In deze grensstreek tussen bewoonde wereld en vuilnishopen staan huisjes... krotjes. Op onverklaarbare manier roken hier schoorstenen. Hier kunnen toch geen mensen leven? Hier houdt het leven op, maar een peuter kijkt ons aan. Ze staart naar ons, als een opgeschrikt hertje...

Slagen of mislukken

Op deze manier begint meestal het zendingsverhaal waar wij deel van zijn. Uiteindelijk

doen wij er alles aan om het verhaal een goed einde te geven. Meestal lukt dat, soms niet. Meestal zit het resultaat ergens tussen slagen en mislukken in. Toch gaan we door; altijd. We geloven, maar niet alleen in een goed woord. Er zijn ook daden nodig. Transformatie is een kwestie van lange adem. En zolang het dag is, werken wij door.



Iedereen blij

In zigeunerddorp Janoshi in Oekraïne loopt een vrouw van middelbare leeftijd naar ons toe. Zij is blij met de waterpompen. Iets verderop staat haar man. Met zijn pijp in zijn mond en een versleten ruitjescolbert maakt hij een rondedansje op de nieuwe asfaltweg. Uit de school klinkt een kinderlied. Ze zijn blij, iedereen is blij met de nieuwe weg, de waterpompen en het schoolgebouw. Als

we door het kamp lopen, zien we nieuwe huisjes. Dankzij de inzet van een grote groep jongeren uit Eindhoven konden grote stappen worden gemaakt om de droom van een totale transformatie van Janoshi deels in vervulling te brengen!

Meer willen

Er gingen jaren van voorbereiding vooraf. Eerst moest er vertrouwen en relatie worden gebouwd. In snel tempo volgen nu acties. Die verlopen niet zonder strijd, maar wel voortvarend. Er is relatie en dat is de basis. In het kamp ontstaat het verlangen om meer te willen. Men wil hier ook zelf iets bereiken! Her en der zijn mannen hun huis aan het verbouwen en tonen ons trots de resultaten.

Actie Hulp In Balans

De Heer stuurde ons met een boodschap voor de ootmoedigen en de gebrokenen van hart, voor Oekraïne, voor Albanië, voor Roemenië en tot de uiteinden der aarde. Daarvoor is een lange adem nodig. Afgelopen jaren schoot de zending door in haar zendingsuitgaven beleid en staat nu voor een dreigend tekort van € 300.000,- Gods lange adem moge ons allen in staat stellen voor het einde van dit jaar de achterstanden in te lopen en de inkomsten en uitgaven van de hulpverlening weer terug in balans te brengen. Kunt u ons helpen deze wedloop tegen de klok te winnen? Met een kleine of grote extra gift of een lening voor korte of langere tijd helpt u ons door de misschien wel meest uitdagende tijd van ons bestaan heen.

Gebedsbrieven via Email

Om kosten te besparen geven wij enkele gebedsbrieven alweer geruime tijd via E-mail uit. Als u geen E-mail hebt willen we die ook per post toezenden! (bel 06-53883103 Matthias). E mail blijft – naast de telefoon - de snelste manier om informatie uit te wisselen. We onderscheiden de volgende edities:

- Kinder Sponsor Plan
- Zending in Oekraïne
- Zending in Albanië
- Barnabas
- Children's Relief
- Hulptransporten
- Zendingreizen
- Mission Schools Pakistan
- Israël Support

Geef u op voor één of meer e-mail of gewone edities via info@oosteuropazending.com of 0180-521966

Beurs Kerk en Gemeente

Op 29 en 30 november staan we als OostEuropa Zending met een stand onder onze nieuwe hoofdnaam Christian Care East West op de beurs Kerk en Gemeente in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij staan u graag te woord aan gaande onze BALANS-ACTIE 300.000 of één van onze andere wervingsacties, zoals voor meer vrijwilligers en zendingswerkers. Denk met ons mee, doe met ons mee!



NIEUWS

Christian Care
East West

Kerk en gemeente
29 - 30 nov. jaarbeurs Utrecht

In dit nummer

Hoe sterk zijn we

Sterren in de nacht

Totale transformatie

Balans actie 300.000



Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. Jes. 52:7

LEVEN EN DOOD

Als je zendingswerker Herman op deze Roemeense heuvel de mensen ziet toespreken dan gaat het niet om een begrafenis, maar toch! Steeds weer als we het Evangelie verkondigen gaat het om de overwinning van het Leven over de Dood maar wel vanuit de realiteit dat de dood alom toeslaat. In oorlogen maar ook in armoede en ziekten. Het lijkt soms wel of de dood aan de winnende hand is in onze tijd.

Ook ongelovigen zijn daarvan doordrongen en bedenken van alles om milieu en mensenrechten hoog in het vaandel te houden. Sommigen bereiken iets goeds voor anderen door hun eigen rechten op te geven of in de waagschaal te stellen. Zo gaf Jezus, Gods Zoon, zijn eigen leven op en onderging de dood zoals elk ander mens. Uniek is dat Hij bewees God te zijn door uit het graf te herrijzen. Uniek is dat het Bloed van Jezus bewezen is een zeer krachtig verzoenmiddel te zijn niet alleen tussen mens en God maar ook tussen mensen onderling. Alleen door Gods vergeving en elkaar te vergeven kunnen we de dood voor zijn en het leven bestendigen!





Jaco van der Sterre

Reisverslag oktober 2013 Roemenië – Herman Kesting

STAND VAN ZAKEN

VERGEETACHTIGHEID

Een film over de aardbeving die 1906 San Francisco driekwart verwoestte die ik ooit zag eindigde met een prachtig geestelijk lied als uitdrukking van hoop op God dat Hij zou helpen een nieuwe stad te bouwen. De mensengeschiedenis is vol van zulke verwoestingen. Ondanks haar dodenakkers lijkt Europa onaan-tastbaarder dan ooit en is het ooit gehate Duitsland nu een steunpilaar geworden.



Het probleem van de mensen is dat men maar kort – of zelfs helemaal niet - weet te genieten van de goede dingen die God geeft. Dat komt omdat men te snel de oorzaken vergeet waardoor dingen fout zijn gegaan. Het is best wonderlijk dat er nu al 70 jaar geen oorlog meer is in West Europa en de Balkanoorlogen van Kroatië tot Kosovo lijken nu onbeduidend. Andere noden zoals die van Syrië en Afrika schreeuwen om aandacht, maar de typhoon in Azië beheerst nu ons netvlies. Maar de USA is de stormen van de afgelopen 10 jaar lang niet te boven.

Het jaar 2013 is tot nu toe voor ons een mengeling van grote zegen maar ook tragedie. Zegen door alles wat we voor de armen mochten doen, maar ook schrik omdat we nog lang niet alles konden doen wat we moesten doen en dachten te zullen doen. Actie 300.000 beoogt om ons voor de Kerst nog te helpen de achterstand van onze hulpverlening in balans te brengen. Als u dit leest nog maar 4 weken te gaan. Als ik dit schrijf zitten we nog slechts op 10 % maar we weten dat velen bidden en nadenken hoe te helpen! Bel me als u wilt lenen of schenken! 06-53883103.

Hoe sterk staan wij?

er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Mattheus 24:7b

Deze tekst drong zich aan mij op toen ik afgelopen week de beelden zag van de tyfoon op de Filippijnen. Twee weken na onze eigen storm over Nederland sidderden wij mee door de vernietigende kracht die de natuur kan toebrengen.

De storm in de Filippijnen gaf apocalyptische beelden. Er waren windsnelheden die nog nooit eerder waren gemeten. Is het een kwestie van tijd tot zo'n storm ook ons land bereikt? Er zijn mensen die geloven dat zulke dingen ons niet kunnen gebeuren, maar ik ben daar niet zo zeker van... wie geeft ons die garantie en waar is die op gebaseerd: wie gaat zo'n tyfoon tegenhouden als hij op weg is om onze Euromast in Rotterdam aan de test te onderwerpen? De Here Jezus spreekt in Mattheus 24 over de dingen die moeten gebeuren. Hij spreekt over het einde der tijden. Hij zegt ons ook dat we niet ongerust moeten zijn, maar dat we ons wel moeten voorbereiden.

Toen ik nog een jongetje was, las mijn moeder ons voor uit de boekjes van Iwan. Het waren kinderboekjes die gingen over een jongetje dat leefde in communistisch Rusland. Op een moment in het verhaal moest hij een nacht lang op blote voeten buiten staan bij strenge vorst. Iwan overleefde het: God was bij hem.

Zulke verhalen maakten diepe indruk op mijn. Hoe zou ik het er afbrengen in zo'n situatie. Zou ik doorslaan als de duimschroeven mij worden aangedraaid? Ik heb er wel over gedroomd. Ik probeer mij stap voor stap voor te bereiden op dat moment van verantwoording door zelf de stappen richting armoede, gebrek en onderdrukking te nemen. Elke keer moet je afwachten of de Heer werkelijk je mond opent als het erop aankomt (Psalm 81:11). Tot op heden heeft Hij mij nooit laten staan.

Zolang we geen echte tyfoon hebben meegemaakt, kunnen wij ons nog voorbereiden op het onverwachte. Velen van ons raken al van streek als het internet een half uur uitvalt. Op straat krijg ik vingers als ik iets te lang stil blijf staan bij het stoplicht. Hoe groot is ons vermogen om verleidingen en irritaties aan te kunnen? Het onverwachte kan ons ook treffen en hoe sterk staan wij dan? We kunnen er maar beter op voorbereid zijn.

Gebed

'Heer Jezus, maak mij sterk. Leer mij dragen en bereid mij voor op de stormen van het leven. Help mij om sterk te staan als ziekte of rampspoed mij treft. Help mij sterkt te staan en mijn geloof niet te verliezen als voorspoed mij in de steek laat.' Amen

C
O
L
O
F
O
N

Maandblad - November 2013 - Jrg. 44 - nr. 11
Nieuws OostEuropa Zending ISSN: 1384-3001
Redactie: Matthias van der Weide,
Jaco van der Sterre, Zendingsteam OEZ
Uitgever: Stichting OostEuropa Zending/
Christian Care East West, Rotterdam,
R'dam K.v.K. 41125417; ANBI erkend.
OostEuropa Zending werkt sinds 1967 als
interkerkelijke geloofszending gedragen door giften.
Giften/legaten aan: ING 3223996 of
Rabo 33.38.52.222 of ABNAMRO 50.38.13.877
Altijd t.n.v. Stg. OostEuropa Zending, Rotterdam
Correspondentieadres:
OEZ, Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Tel: 0180-521966 - Fax: 0180-522524
E-Mail: info@oosteuropazending.com
Website: www.oosteuropazending.com

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care East West is nauw verbonden met:

- **Stg. Kinder Sponsor Plan (ANBI erkend):**
Postbus 2098, 2930 AB Krimpen a/d Lek,
tel.: 0180-516380. Giften aan ING 6990377

- **Stg. Children's Relief (ANBI erkend):**
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek,
tel.: 0180-521966. Giften aan ING 3584

Stg. OostEuropa Zending/ Christian Care East West beheert het internationaal hoofdkantoor van:

- **Eastern European Outreach International,** het internationale netwerk van OEZ partners



Bidden en Helpen bij de armen!

Afgelopen Oktober reisde Herman Kesting met een groep van zes per minibus naar Roemenië. Het is een tocht van 1700 kilometer tot de grens. Op deze reis van negen dagen bezocht de groep projecten, gezinnen en contactpersonen tot bemoediging en opbouw. Tegelijkertijd waren Jaco en Matthias onderweg in resp. Oekraïne en Bulgarije. We danken de Heer dat ondanks de moeiten in het werk deze veldinzetten konden doorgaan en veel zegen voortbrachten!

Sterren

Kijkt u ook wel eens 's avonds naar de sterrenhemel. Ik moet dan altijd aan Abraham denken. Hij kreeg zoveel kinderen als sterren aan de hemel. Dat was hem beloofd door onze Hemelse Vader. De sterren zijn niet te tellen en steeds als we denken iets te weten, wordt er weer iets nieuws ontdekt. Het is belangrijk te weten dat elk mens belangrijk is in de ogen van God. Of je nu bootvluchteling bent of misschien gehandicapt door het leven gaat; in Gods ogen zijn wij gelijk en geliefd.

Oude bekenden

Het bezoek aan oude bekenden was een feest. Zo ook in Cluj Napoca het weerzien met de groep gehandicapten. Het is jammer dat het zo'n eind rijden is, maar je ontmoet hele bijzondere mensen. Zo was daar een broeder die in zeven jaar over de hele wereld was gefietst. Een andere zuster ken ik ook al lang. Zij had als studente haar beide benen verloren in een trein ongeluk. Door deze crisis heen vond zij troost bij de Heer Jezus. Het zijn getuigenissen die ons tot tranen toe bewegen.

Dozen vol Hulpgoederen

Op reis hebben wij veel nieuwe 'sterren' zien stralen, eigenlijk iedere dag. In Bocsa, na wat zoek, werden wij meegenomen door een aantal meisjes naar het huis van de familie Moïse. Vader was twee jaar eer-

der omgekomen tijdens het houthakken en moeder was nu eten aan het zoeken in het bos. Met koffer, dozen en een zware zak gevuld met voedsel kwamen wij bij het huisje. Het huis was vol kinderen. Al lang voor de reis was er over deze ontmoeting nagedacht. Eén van de reizigers had dozen vol goederen speciaal voor dit gezin bijeengebracht. En nu was het de dag voor de echte ontmoeting met Juliana en Ramona en al haar zusjes en een broertje.

Heel veel kinderen...

Er rijzen bij zo'n bezoek veel vragen op. Hoe zit dat met al die kinderen? Wie zorgt er eigenlijk voor hen? En hoe zit dat met de verantwoordelijkheid voor zo'n gezin? Dan sta je daar als kritische Nederlander met al je terechte vragen zonder antwoorden. De enige vertroosting is dat God ons allemaal kent. Ieder van deze kinderen kent Hij bij naam. Hij is met al deze omstandigheden bekend. Op veel vragen heb ik geen antwoord. Toch is het net of God zegt: "Zie toch op naar de hemel..."

Hele grote problemen

We bezoeken nog een gezin. Het huis was lekker opgeruimd en schoon. De mensen zagen er ook netjes uit. Aurel, een Roemeense broeder, was bij ons. Gelukkig, want hij kon steeds de situaties duidelijk aan ons uitleggen. Dit gezin heeft te kampen met hele grote problemen. Het is een fijn

christelijk gezin maar enkele van de oudste kinderen hebben een ernstig probleem. Hun hart zit rechts en er zit ook een groot gat in. Het gaat om Emanuel van zevenentwintig en zijn zus Florica van vierentwintig jaar. Emanuel heeft een zontje en ook daar is hetzelfde probleem vastgesteld. De situatie is zeer bedreigend. Vooral nu het weer kouder wordt, leeft de familie dagelijks in grote angst.

Gebed

Wij hebben voor de familie gebeden en hen bemoedigd. Wij doen hierbij ook een beroep op u als onze achterban om gebed voor deze jonge mensen. Het was heel fijn om deze nieuwe mensen te ontmoeten. Bocsa liet een diepe indruk bij ons achter.

Zie op naar de Hemel

Terug in Nederland denk ik terug aan de geloofsrijkdom die ik onderweg heb ontmoet. Terwijl ik de hond uitlaat op een frisse wolkeloze avond, kijk ik op naar de hemel. Daar zie ik een uitbundige sterrenhemel. God ziet zijn 'sterren' daar in het verre Roemenië. Hij gaf ons de kans om iets van Zijn grootheid te ervaren door hun moed en doorzettingsvermogen. En wij mochten hen ontmoeten en in ons hart sluiten.

**Uw giften welkom op
ING 5856826 t.n.v.
Hulpfondsen OostEuropa
Zending o.v.v. armen**

Reizen in 2014!

Januari (25 tm 1 feb.) Oekraïne
Februari (14-21) Roemenië
Februari (22 feb - 1 mrt) Albanië
Maart (22 - 29) Moldavië
Info: Herman Kesting 0180-521966
info@oosteuropazending.com



Stralende sterren