



## IN DIENST VAN GODS VERZOENING

*En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 2 Kor. 5: 18,19*



### Geliefde zendingsvrienden!

Het meest indrukwekkende van het boek Handelingen is hoe God een effectieve groei bewerkte van de kerk door gewone mannen en vrouwen en hoe snel het evangelie ingang vond bij miljoenen mensen van Spanje tot India. Net zoals de schepping nu smacht naar de komst van Jezus en de nieuwe wereld, smachtte de mensheid na de zondvloed en duizenden jaren uitzichtloos geweld naar vrede met God en elkaar. Dat kan alleen door Jezus' verzoeningswerk worden bereikt. Een recente oproep van religieuze wereldleiders om vriendschappen te sluiten met gelovigen van een andere religie komt niet alleen als mosterd na de maaltijd maar, zonder verzoening met God en mensen zullen zulke vriendschappen tot niets leiden.

Weinig kerken lijken nog in enig opzicht op die eerste gemeenten in het boek Handelingen. Toch verslaat Jezus, als aanvoerder van een machtig leger getuigen en verkondigers, dagelijks Zijn tienduizenden. Ik spreek dan over die mensen die verzoend worden met God door Jezus' Bloed en vervolgens hun leven honderd procent aan Hem toewijden. Dit wens ik alle lezers van dit zendingsnieuws toe en ook die mensen die wij via de werkzaamheden van OostEuropa Zending mogen ontmoeten en dienen.

Jezus dreigde, bij gemeenten die Zijn verzoenend werk niet als hoogste prioriteit stellen, de kandelaar weg te nemen. Dat komt in feite neer op: *het licht uitdoen of de stekker er uit trekken*. Ook in volle kerken blijken grote groepen mensen 'in het pikkedonker' te kunnen zitten. Maar de Geest van God zoekt en vindt ook daar mensen die de stem van de Heiland verstaan en verzoend worden met God. Het boek Handelingen toont ons helder dat Gods waarachtige kerk vooral te vinden is op pleinen en heggen en steggen en wel het minst in kerkgebouwen die theologische bolwerken huisvesten. Zelfs in landen met getalsmatig weinig christenen of navolgers zijn die als bederfwerend zout! Niet het dopen van kinderen, maar het vroeg inprenten van Jezus' liefdewerk en leren vergeven, dat bouwt de kerk! Omdat Gods verzoening zonder onderscheid voor alle mensen is bedoeld en juist ook voor moslims en ongelovigen, is God met hen niet minder bezig maar juist meer. Zij die menen tot de kerk van Christus te behoren, zijn vooral daarin navolgers Gods. Grote geloofsafval zien we daar waar kerken in zichzelf gekeerde gemeenschappen worden, terwijl juist miljoenen moslims, hindoes en atheïsten met God verzoend worden door de ontmoeting met Jezus via zendelingen en verkondigers. Gedoopt te zijn geweest met water of Geest zegt niets meer als een mens geen persoonlijke relatie met Jezus aangaat en die onderhoudt. Na 47 jaar getuige van Jezus te zijn geweest en mijn vrouw zelfs 50 jaar, branden wij meer dan ooit van verlangen mensen te wijzen op Hem die ons verzoend heeft met God en met elkaar. In die Geest van Gods verzoening hopen wij tot het einde met u allen te mogen optrekken.

In Christus verbonden, *Matthias van der Weide*

## STAND VAN ZAKEN – Nood en Bemoediging.

Mede uit oogpunt van geldbesparing beperken we ons dit jaar tot een kwartaaluitgave van deze nieuwsbrief. Gelukkig is er de regelmatige editie van Children's Relief en de maandelijkse Nieuwsbrief Hulptransporten die beide ook per email te ontvangen zijn. Onze zendingpromotie oogt zwak maar toch zijn we dankbaar met wat we bereiken en vooral ook in het veld. Zelfs wat je voor één mens kunt doen, heeft al betekenis voor vele anderen. Toch hunkeren we naar vernieuwing en nieuwe helpers! Medewerkers zowel als vrijwilligers. Onze recente aanwezigheid met een stand op Opwekking Biddinghuizen en de EO jongeren dag biedt kansen.

De geldnood is niet ons grootste probleem! Al zijn we er op dit moment nog niet uit met de bank, die per 31 mei jl. een kredietafbetaling van 760.000 wenste, en nu studeert op een tegenvoorstel van ons. Een kwartaal nieuwsbrief vermindert t.o.v. een maandbrief ook de prikkel voor het geven van donaties. Spannend dus, maar voor actueel nieuws kunt u onze website of facebook raadplegen. Met belanghebbenden, zoals onze obligatievrienden, houden wij brief- of mailcontact. **Het meedoen met de obligatie actie blijft actueel, maar vooral giften voor het dagelijkse werk zijn meer dan ooit nodig. Help voorzien in het zomer-zendingsbudget. Voor verschillende activiteiten is zeker 15.000 Euro nodig.** De nood om meer en ook



CLIFF nieuw stand elan

Stichting Oosteuropa Zending | Christian Care East West

jongere werkers is het allergrootst. Voor de meesten is het kiezen voor een zendingsjob zonder zicht op goed inkomen geen optie. Toch is wat je aan zendingsorganisaties van formaat ziet, wel op die manier begonnen. De zendeling is 'een ondernemer' die zijn talenten weet te vermeerderen. Altijd verder kijkt dan de beperkingen van nu, maar die gebruikt als 'opstap' naar de mogelijkheden van hierna. Concreet: We verwachten er met de bank uit te komen en het zendingsgebouw te kunnen behouden, maar indien niet: **Jezus Christus is Dezelfde, Gisteren, Heden en voor Altijd.**  
OostEuropa Zending en partners blijven met velen van u in Zijn dienst, de verzoening tussen God en mensen dienen!

## VERSLAG ZENDINGSONTMOETING 20 MEI – Viering 50 JAAR OOSTEUROPA ZENDING!



ONTMOETINGSKERK goed gevuld

zien en horen spreken over de kern van onze zendingstaak.

De voorgangers Cor van Delft en Henk Herbold hebben zich sinds hun deelname aan de eerste groepsreizen 1989 onvermoeibaar ingezet in en voor Roemenië. Henk bracht in de ochtenddienst een inspirerend woord. Vooral het Casa Lumina werk is voor Henk favoriet. Hij verzorgt de website daarvan. We zagen naast veel oude vrienden ook frequente reizigers en actieve vrijwilligers. De Ontmoetingskerk was ook in de middagdienst nog goed gevuld en ons 'uitje' voor de lunch naar het zendingsgebouw toe was extra feestelijk omdat we mee konden genieten van 2 andere grote feestevenementen in het dorp. Beslist ook een hoogtepunt was het optreden van een Zuid-Amerikaanse zanggroep uit België. Het was al met al een sobere maar zeer geslaagde ontmoeting. We hopen in het najaar als ook de beoogde reorganisatie haar beslag krijgt een dankontmoeting te mogen organiseren, waar ieder van harte welkom is.

Elisabeth en Herman, onze 'jongste' directieleden, hebben zich echt ingespannen ook werkers uit het veld bij deze viering te betrekken. Zo mochten we werkers begroeten uit Roemenië, Hongarije, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Elisha Samuel (Pakistan) was er ook. Met Willem aan de piano en Natalie Kesting als zangleiding was de samenzang weer een feest.

Marianne (zus Matthias) en Wim Wendt zijn, de hele 43 jaar dat Gerrie en ik bij OEZ dienen, ook praktisch bij veldwerk en organisatie betrokken geweest. Zij hielden een mooie toespraak. We zagen een prachtige film die Joke Schild had samengesteld uit oud en nieuw materiaal. Door een uitsnede uit een oude 16 mm film konden we zelfs Kees van Olst



Zuid-Amerikaanse band

Matthias van der Weide

## ROEMENIE REISVERSLAG APRIL 2017 Ik weet dat God de weg mij banen zal!



Vader en zoons slapen op beton

Camelia haar eigen gezicht weer terug. De nood bij Lucian Ferencz is wel heel groot; hij heeft twee zoons die nog bij hem wonen, maar zijn woning lijkt meer op een stal er is zelfs geen raam. Sinds jaar en dag slapen deze mannen gewoon op het beton, tafel en stoelen zijn ook niet aanwezig. Help ons om hier snel het een en ander te veranderen. Graag vragen wij uw gebed voor deze twee dorpjes en de pas ontstane gemeentes. Daarnaast vragen wij ook gebed voor het werk in Gyöngyös, Hongarije. Daar verricht Elisha Samuel gemeente stichting en opbouw. Ondanks zijn nierfalen waardoor hij 2x per week dialyse ondergaat, is hij onvermoeibaar bezig voor de armen, ook in Pakistan! Bid voor hem!

Het is een oud en eenvoudig lied maar met een hele duidelijke boodschap. God baant de weg! Voor mij is het steeds weer een vreugde om met een aantal mensen op reis te kunnen gaan. Het bezoeken van broeders en zusters onderweg naar Roemenië in Oostenrijk en in Hongarije blijft bijzonder. In Hongarije groeien de kleine huisgemeenten zowel in aantal als in geloof. De problematieken zijn vele maar de Heer is groot in oplossingen. Hoofddoel deze reis waren opnieuw de dorpen Ormeniș en Laszlo-Mic. In beide plaatsen is nu een heuse gemeente ontstaan en zijn er ook diverse gelovigen gedoopt. Enkele ontmoetingen sprongen in het oog. Camelia is een jonge vrouw wiens gezicht werd ontsierd door een gezwel bij haar oogkas. Besloten werd om haar operatie te betalen en nu heeft

Herman Kesting

## BARNABAS Jongeren Evangelisatie 2017 – Albanië en Bulgarije/Roemenië

*Ga in Geloof* is het thema voor Barnabas dit jaar. De eerste conferentie met aansluitend acties vindt plaats in Pogradec, Albanië van 16-27 juli. Voor jonge Albanese christenen is dit een uitgelezen kans om gevormd en toegerust te worden. Ook uit omliggende landen worden deelnemers verwacht.

Een tweede conferentie wordt gehouden in Silistre, Bulgarije van 1 tot 4 augustus. In dit land zijn maar weinig evangelie gemeenten met activiteiten voor de jeugd. Bid dat jonge mensen mogen worden aangespoord om de Here te gaan volgen. Herman zowel als Elisabeth alsook onze veldwerkers Renato Jani en Emil Nedelchev zijn belangrijke voortrekkers in deze activiteiten, gesteund door meerdere teamleiders.

Bid speciaal voor hen om kracht en Inspiratie. *Bid u ook mee voor de broodnodige financiën. Elk jaar geven sommigen hiervoor extra en soms grote giften.*

**Het Balkan Barnabas Voorbereidingsteam was in April bijeen.**



**WIJ VRAGEN UW SPECIALE GEBED VOOR VLUCHTELINGEN EN ARMEN uit en in HET MIDDEN OOSTEN, AFRIKA, ZUID-AMERIKA en AZIE. STEUN ONS WERK DAT WIJ HEN MOGEN BLIJVEN DIENEN.**

**STEUN ons ook met KLEDING en GOEDEREN. BEZOEK ONZE GROENE WEG WINKEL in KRIMPEN AD LEK!**

**Gebruik de bijgevoegde ACCEPTKAART of maak per omgaande over aan**

**NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 t.n.v. OostEuropa Zending**

*Wees welkom in onze Mission Church diensten in ons zendingsgebouw elke zondagmiddag 14 uur.*