

KINDER SPONSOR REIS NAAR OEKRAÏNE

'Bij de armen op de bank' - door Conny Geerse

Wij bezoeken een gezin met vijf kinderen. Eén van de kinderen is gehandicapt aan de ogen. Toen dit meisje werd geboren, was haar situatie zo ernstig dat de dokter het kindje al had opgegeven. Toen de moeder dit hoorde, vroeg ze de dokter er alles aan te doen haar kindje te redden. De moeder bad om leven voor haar kind. God verhoorde haar gebed.

Sinds 1998 worden er kinderen in Oekraïne financieel gesponsord voor € 25,- per maand via het Kinder Sponsor Plan (KSP). Er staan momenteel kinderen op de wachtlijst. Hiervoor zoeken wij financiële adoptieouders. Met het geld krijgt het hele gezin een impuls om uit neergaande spiraal van armoede te ontsnappen.

Het KSP in Oekraïne wordt geleid door Elizabeth Gabor. Zij heeft medewerkers die maandelijks de kinderen bezoeken. Elke maand wordt het geld afgedragen. De contactpersoon houdt een lijst bij waarop de moeder na ontvangst tekent voor het geld. Kinderen die voor sponsoring in aanmerking komen, zijn kinderen uit zeer arme gezinnen waar de vader noch moeder werk hebben. Zeer uitzichtloze situatie krijgen zo een keer ten goede.

Met een maandelijks bijdrage van € 25,- maakt u zoveel meer mogelijk in een gezin. Via de bon bij deze jaarbrief wordt u sponsor. Stuur hem liefst vandaag nog op. Elke dag dat een kind moet wachten op hulp is er een teveel.



"Toen wij een paar jaar geleden dit gezin bezochten, zag alles er arm en verwaarloosd uit. Ik zie dat de hulp via KSP veel verbeterd heeft voor dit gezin. Wat mij het meeste opvalt is de moeder: zij ziet er beter uit"

Lois Maassen

"Dit is een grote vooruitgang voor het gezin als ik zo naar de nieuwe badkamer kijk. Wat kan deze man netjes werken. De moeder maakt een zorgzame indruk op mij. Dit is een gezin wat met recht de steun van het KSP verdient maar bovenal ons gebed."

Marten Geerse

Deze kinderen zoeken een sponsor:



HUDIA DANA



KLAUDIA KANALAS

Voorwoord (Vervolg van pg. 1)

... voor anderen. Wij wensen ieder een gezegend jaar vol vruchtbaar werk voor het Koninkrijk van onze Heer en Heiland: Jezus Christus.

In Hem verbonden,
Peter en Elizabeth Gabor

Redactie: De familie Gabor is al sinds 1995 betrokken in het zendingswerk in Oekraïne. Peter en Elizabeth stelden hun huis en hun leven open voor hulp en zending onder hun eigen bevolking. Sinds de start maakte het werk een grote groei door. Momenteel plukken weeskinderen, ziekenhuizen, verlaten baby's, alleenstaande moeders, gehandicapten, doven en werkelozen dankbaar de vruchten van hun inzet. Het volgen van Jezus heeft voor hen grote consequenties. Als gezin met Joodse wortels in Oekraïne zijn zij echter wel gewend alleen te staan. Helemaal alleen staan ze gelukkig nooit. Met de hulp van de Heer en onze support helpen wij hen om anderen tot hulp te zijn.



HULPACTIE OOSTEUROPA ZENDING
WAAR DE ARMOEDE HET GROOTST IS
o.a. in Roemenië, Oekraïne, Moldavië, Bulgarije, Albanië,
Hongarije, Kroatië, Servië, Wit-Rusland, Polen, Georgië

Oekraïne Special

Oekraïne Special • Jaargang 13 • December 2010

In dit nummer:

REISVERSLAG

PROJECTENOVERZICHT 2010

PRESENTATIES DOOR ZENDELINGEN IN NERLAND



Reisverslag - door Jaco van der Sterre -

Oekraïne: een andere wereld

Na de Oekraïense grens lijkt het alsof we in een andere wereld terecht komen. Alles is hier grijs. Lantaarnpalen ontbreken. Vervallen huisjes en langs de weg zwalkt een dronken man in versleten grijze broek en overjasje met trui eronder. De wegen zitten vol kuilen. Alles ziet er stoffig en vervallen uit. Langs de wegen hoge muren en dikke getraliede hekken. Het is middernacht als we in Beregowo net over de grens met Hongarije aankomen. Iedereen wordt naar z'n slaapplek gebracht. Na een korte nachtrust, bereiden wij ons voor op het weekprogramma van bemoediging, evangelisatie en bezoeken van projecten.



Cadeaupakketten

Voor de huisbezoeken aan arme gezinnen hebben we tassen gemaakt met daarin o.a. tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo, schriften, viltstiften en pennen. De pakketten vullen we aan met lokaal ingekochte consumptie artikelen als meel, suiker en olie.

Onmenselijke omstandigheden

In kleine groepjes bezoeken wij de gezinnen. We praten via een vertaler. De man in dit gezin heeft soms wel werk. Als er geen werk is, is er ook geen inkomen. Momenteel is er geen werk. Hij werkt voor een schamele 40,- Euro per maand: te weinig om van te leven, teveel om van dood te gaan. Dikwijls moet hij lang wachten tot het geld wordt uitbetaald: soms in munten, soms in suiker of meel afhankelijk van wat er beschikbaar is. Er is nooit genoeg te eten voor drie maaltijden per dag. Men is al blij met één maaltijd. Voor kleding is al helemaal geen geld. In dit hokje wonen zes mensen in mensonwaardige omstandigheden, op een afstand van 20 kilometer van de grens met de Europese Unie!

Gebed

Elk bezoek sluiten wij af met gebed. De tas met producten plaatsen wij discreet in het gangetje. Dat zal zeker een verrassing zijn als zij die open doen! Een beetje van de liefde van Jezus doorgeven. Dat is ons doel en dat hebben we hier kunnen doen. Op straat maken we toegesnelde kinderen blij met een bellenblaas, een viltstift of een ballon. Het is pijnlijk te zien hoe blij kinderen hier zijn met een ballon als we denken aan de overvloed van speelgoed die Nederlandse kinderen hebben en waar velen van hen nooit mee spelen.

Als in een droom

Dit was zomaar een fragment uit een tien pagina's tellend reisverslag. Het is onze taak om Gods Evangelie over de gehele wereld te laten weerklinken. We willen alle glorie aan God teruggeven omdat Hij het waard is alle eer te ontvangen. Het zijn voor ons twee ongelooflijke weken geweest waar we nog lang aan terug zullen denken.



Voorwoord

De geest van de Heer God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalft. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om gebroken harten te verbinden, om de gevangenen vrijlating te melden, en de geketende de terugkeer naar het licht; om het genadejaar van de Heer te melden, een dag van wraak voor onze God'. Jesaja 61:1-2

Lieve vrienden,

God gaf ons dit jaar opnieuw het voorrecht om in Zijn dienst te staan. Hij gaf ons de mogelijkheid om praktisch handen en voeten te geven aan boven genoemde tekst uit Zijn Woord. Wij zijn hier dankbaar voor. Het is het motto voor ons leven.



Op dit moment is Elizabeth de coördinator van het Kinder Sponsor Programma. Het is Gods gave dat zij tot hulp en steun mag zijn voor de kinderen en hun ouders. In de kerk spreekt zij wekelijks en is ook nog eens de gelukkige moeder van drie zonen. Twee van onze zonen wonen momenteel in Hongarije en hebben daar ook werk gevonden.

Ik ben als SEM bestuurder betrokken in alle officiële processen waar een organisatie als de onze in Oekraïne doorheen moet. Ik ben bovendien de pionier die projecten het eerst mag verkennen en onderzoeken. Ook vertegenwoordig ik de organisatie naar de overheidsinstanties hier. Daarvoor heb je hier vooral veel geduld nodig. Van harte zie ik uit naar wat de Heer het komend jaar gaat doen in ons leven en door ons heen...

Vervolg op pagina 4

EVEN STILSTAAN BIJ...

'Wees heilig, want Ik ben heilig'. Matt. 5:48

Wie ben jij als niemand kijkt

Aan deze Bijbeltekst gaat vooraf het gebed dat Jezus ons leerde. Het is beter bekend onder het 'Onze Vader'. Jezus leert ons hoe we heilig kunnen leven en doet ons zelfs voor wat voor gebed wij kunnen bidden om zo'n leven te leiden. 'Wees volmaakt, zoals de Vader volmaakt is.' Dat gaat over hoe je jouw leven leeft en niet alleen over wat je denkt of hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Het gaat om de praktijk van je leven. Wie ben jij als niemand kijkt... vandaag.



Leef wat je gelooft, doen wat je belooft

Elke week ga ik met een team mensen de straat op hier in Stadskanaal. We praten met mensen op straat over geloof en over dingen van het leven en van na dit leven. Het houdt mij scherp. Ik kan in Roemenie, Oekraïne of Albanië wel vertellen hoe belangrijk evangelisatie is, maar als ik dat in mijn eigen wijk of stad niet in praktijk breng, dan is mijn getuigenis ongeloofwaardig. Zo doe ik mijn best om elke dag, ieder moment een mens te zijn die leeft naar wat hij gelooft en doet wat hij belooft.

Tegeltjeswijsheid

Jezus roept ons op een heilig leven te leiden, zoals Hij heilig is. In zijn oproep zit ook herhaling: wees altijd en overal hetzelfde. Zeg niet het een en doe later het ander. Wees in het verborgene dezelfde als die je in het openbaar bent. Om dat te bereiken moeten wij naar Hem kijken en Zijn voorbeeld volgen. Hoe meer ik de Heer Jezus volg, hoe meer ik ontdek hoe weinig ik nog op Hem lijk. Daarom moet deze tekst eigenlijk in een tegeltje boven mijn bed! Dan kan ik hem niet meer vergeten, geen moment.

Projectenoverzicht 2010

1. In 2010 waren er in totaal 11 groepsinzetten in Oekraïne
2. In dit jaar werden 19 hulptransporten met een volume van 1620 m3 gedistribueerd. Het aantal kinderen dat maandelijks support via het Kinder Sponsor Programma ontvangen staat nu op 140 gezinnen!
3. We organiseerden 9 zomerkampen in 2010.
4. Een Nederlands zendingsechtpaar kwam in Beregowo aan om zich samen met hun zontje een jaar in te zetten voor de projecten.
5. De lopende projecten van de OEZ zusterorganisatie zijn: ouderenhuis, familiehuis, jeugdwerk op scholen, zigeunerkampen en internaten, kinderkampen, badhuis zigeunerkamp Munkacs, gaarkeuken, straatkinderenwerk, distributie humanitaire goederen.



Wat kost het?

- Om een kind financieel te adopteren: € 25,- per maand
- Om een kind mee te laten doen aan een zomerkamp: € 45,- eenmalig
- Om een gezin een winterlang van hout te voorzien: € 100,-
- Om een voedselpakket te vullen: € 15,-
- Om het werk in beweging te houden is elk maandbedrag of eenmalig bedrag welkom. Vermeld bij de (periodieke) gift dan: algemeen.

Geef deze belangrijke acties een kans. Juist nu!

Er is ruimte om een groter bedrag als een lijfrente of erfenis te adresseren. Het team staat voor een grote uitdaging voor verdere ontwikkeling van het hulpgoederen distributie centrum. Renovatie voor verdere exploitatie is nu hard nodig.

REISOVERZICHT

GEEF EEN WEEK IN 2011

2011 is het jaar van de zendingsreizen. Onder het motto 'Geef een Week' organiseert OostEuropa Zending dit jaar speciale kennismakingsreizen met het zendingswerk. U kunt zich opgeven voor zo'n reis van een week of iets langer.

Groepsreizen in 2011

Van	Tot	Focus
12 maart	27 maart	Projectbezoeken en bemoediging
16 mei	25 mei	Bezoeken sponsor gezinnen en bemoediging
2 oktober	16 oktober	Projectbezoeken en bemoediging
23 januari	30 januari	Kennismaking en pioniersreis

Wij organiseren ook op-maat-reizen voor groepen. De inzetten variëren van renovaties naar het organiseren van kinderkampen. Meer informatie: j.sterre@oosteuropazending.com of bel: 0599 619716

SEM

ZORG VOOR ELKAAR TOT GLORIE VAN GOD

Het begon als een spannend avontuur. Jonge mensen in een minibusje, gewapend met Bijbel en Sketchboard op weg naar de arme mensen in Oekraïne om hen de Blijde Boodschap te brengen.

Meer dan woorden

Al snel volgden de eerste hulptransporten. De gaten in de weg ontwijkend hobbelden we in minibusjes naar Beregowo, net over de grens met Hongarije. De eerste groepen konden dikwijls pas na urenlang oponthoud aan de grens doorrijden. Veel hulpgoederen moesten als 'smokkelwaar' langs de grens worden geloodst. Zelfs knuffels en oude schoenen mochten niet zomaar het land in worden gebracht. In die tijd zagen wij wonderen waarbij God bijvoorbeeld de ogen van de grenswachten sloot voor belangrijke medicijnen. Nu organiseert SEM samen met grote en kleinere teams zorgprogramma's voor de allerarmsten in Oekraïne. Voorbeelden van deze programma's zijn bijvoorbeeld de hulpgoederen distributie en het Kinder Sponsor Programma. Hierover leest u elders in deze nieuwsbrief meer.

Kanaal van leven

SEM wil graag een kanaal van leven zijn voor hen wie het leven ont-nomen of niet gegund is. Die zorg moet vanzelfsprekend leiden naar de Gever van dat Leven: God zelf. Hierover zegt voorzitter van bestuur en directeur Peter Gabor: 'Het belangrijkste van ons werk is niet om te wijzen op de dingen die getuigen van het Koninkrijk van God, maar op het Koninkrijk zelf'.

Zorgprogramma's van SEM

- Kinder sponsor programma
- Werkprojecten
- Straatkinderenhuis
- Onderwijs ondersteuning
- Alfa cursus
- Renovaties
- Ouderenzorg
- Gehandicapten programma voor doven
- Kinderkampen
- Werk onder zigeuners
- Voedselpakkettenacties
- Hulpgoederen distributie.

SEM Doelgroepen

- Kinderen
- Weduwen en wezen
- Gehandicapten
- Ouderen
- Straat jongeren
- Alleenstaande moeders
- Gezinnen in nood



Schrijvend

Hoewel het binnen rijden van Oekraïne nog steeds een overgang is van licht naar duisternis, is er al veel veranderd in de Karpaten regio. Dit grensgebied met de Europese Unie is in de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Juist die ontwikkelingen maken de tegenstellingen nog schrijnender. Oude mensen wonen bij temperaturen van - 20 graden in hardboardhuisjes terwijl om de hoek hypermoderne winkelketens vestigen. We zien families in erbarmelijke armoede, maar we zien ook gloednieuwe fabrieken die zich vanwege de lage loonkosten in het gebied vestigen. Midden in deze omstandigheden neemt SEM haar plek in als baken van hoop voor armen in de regio.



Oekraïne Nieuws Digitaal

Vanaf januari kunt u regelmatig op de hoogte blijven van alle laatste ontwikkelingen in het Oekraïne zendingswerk. Stuur uw E-mail adres voor deze dienst naar: j.sterre@oosteuropazending.com

Informatie op het Web

Oekraïne nieuws volgt u via de Oekraïne hyve of via de eigen website van Shidne Europese Missio: www.oekraïne.hyves.nl www.sem.org.ua

COLOFON

Uitgever:
Stichting OostEuropa Zending
Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Tel: (0180) 521966
Fax: (0180) 522524
oekraïne@oosteuropazending.com
www.oosteuropazending.com
K.v.K. 41125417

Opmaak: Komlanvi Atsrimi

Giften aan:
ING 5856826 t.n.v.
Hulpfondsen OostEuropa Zending
Of Rabo 33.38.52.222
t.n.v. OostEuropa Zending Rotterdam

Correspondentieadres Oekraïne:
sem.beregovo@gmail.com

Informatie: Jaco vd Sterre
0599-619716

Redactie:
Conny Geerse
Corine van der Kooi
Gabor Peter
Jaco van der Sterre

OostEuropa Zending is als geloofszending actief sinds 1967 en geheel afhankelijk van giften. OostEuropa Zending werkt interkerkelijk. Giften aan de OostEuropa Zending komen in aanmerking voor belastingaftrek! Neemt u voor informatie over giften, legaten, lijfrentes en leningen a.u.b. contact met ons op.

Zendelingen uit Oekraïne in Nederland!

Inmiddels is er een heel team van medewerkers die uit eerste hand hun verhaal kunnen vertellen. Mail deze mensen direct of mail ons om te weten wie wanneer in Nederland beschikbaar is.

Zending	Spreekt over	E-mail naar:
Anja Graveland	'Straatkinderhuis: Leven op straat in Oekraïne'	anjagraveland@bereg.net.ua
Conny Geerse	'Reizen naar de 2e wereld' (inclusief souvenirtafel)	geerse@zeelandnet.nl
Corine van der Kooi	'Leven en werken in Oekraïne'	corinevanderkooi@gmail.com
Danielle Busscher	'Werken in een ziekenhuis in Oekraïne'	daniellebusscher@hotmail.com
Frank van Delft	'Sociaal ondernemen in Oekraïne' of 'Leven met een handicap in Oekraïne'	fmvandelft@hotmail.com
Joost Mens	'Straatkinderen in Oekraïne'	joostmens@live.nl

Of mail voor meer informatie over de presentaties naar: j.sterre@oosteuropazending.com