

HET JAAR 2011

Het jaar 2011 was aan de ene kant een jaar van herstel en aan de andere kant een jaar van nieuwe uitdagingen. Er was herstel nodig van eenheid in het team. Er kwamen nieuwe uitdagingen in de vorm van nieuwe werkers en een nieuwe economische en politieke situatie. Beiden bieden grote uitdagingen voor de nabije toekomst van het zendingswerk.

Lopende projecten in 2011 continueerden. Het Kinder Sponsor Plan groeide. Kinderkampen en ziekenhuiswerk van Children's Relief deden zegenrijk werk. Er gingen zes hulptransporten vanuit Nederland naar Oekraïne. Het straatkinderenwerk en de hulp aan de scholen kregen veel aandacht. Hierin vormde Vicky Antal een onmisbare schakel.

Graag houden wij u komend jaar op de hoogte van het zendingswerk in Oekraïne. Dat kan op papier, maar dat kan ook via e-mail en internet. Wilt u via internet worden geïnformeerd, stuur dan uw e-mailadres naar j.sterre@oosteuropazending.com en zet erbij: 'Oekraïne-Update'. Op internet hebben wij een Facebook-pagina geopend: Shidno-Evropska-Misija

KINDER SPONSOR PLAN

Sponsoring van gezinnen is voor het werk van onze stichting een speerpunt. De hulp aan gezinnen in nood blijft ook in 2012 een belangrijke pijler van het werk. Het Kinder Sponsor Plan maakt met 25 euro per maand een groot verschil in de gezinnen waar een kindje wordt gesponsord. Het geld komt ten goede aan het hele gezin. De bijdrage maakt net het verschil tussen leven of overleven. Er zijn voorbeelden van kinderen die naar school konden, omdat ze schoentjes kregen via het KSP of dat de schoolboekjes konden worden gekocht. Een gezin met vijf kinderen kocht met de sponsorbijdrage iedere dag verse melk voor de kinderen. Hieronder twee foto's van kinderen die op de wachtlijst staan.



Fedir: 4 jaar

Mark: 10 jaar

Gebed

Wij vragen uw gebed voor de volgende zaken:

- Welzijn zendingswerkers. Zij werken onder hoge druk in soms extreme situaties.
- Janoshi-zigeuners. Komend jaar wil de zending spijkers met koppen slaan om grote verbeteringen te bewerken. Bid dat het in harmonie en volgens Gods plan mag verlopen.
- Doven in Oekraïne. Contactpersoon Edik verloor zijn vrouw aan een hersentumor. Hij blijft met dochttertje achter. Bid voor troost en een nieuwe start voor Edik en het werk onder de doven.
- Kinder Sponsor-contact Marty. Bij deze contactpersoon werd reuma geconstateerd. Zij heeft veel pijn. Het werk als contactpersoon vergt veel reizen en bewegen. Bid voor genezing.

REISOVERZICHT

GAAN OM TE GEVEN IN 2012

Geven is Goed. Gaan is geweldig. Zelf zien en ervaren hoe giften worden ingezet om mensen in nood te bemoedigen. U kunt zich opgeven voor de volgende reizen. Informatie over langetermijnzetting geven wij graag persoonlijk.

Groepsreizen in 2012 naar Oekraïne

van	tot	focus	
28 januari	4 februari	Projectbezoeken en bemoediging	
16 maart	31 maart	Kinderzorg ziekenhuizen	
1 mei	9 mei	Bezoeken sponsorgezinnen	
7 juli	28 juli	Kinderzorg ziekenhuizen	
28 september	6 oktober	Projectbezoek en bemoediging zigeuners	
29 september	13 oktober	Kinderzorg ziekenhuizen	

Vraag de uitgebreide reiswijzer en reisbrochure aan via het volgende telefoonnummer: 0599 619716 of mail via oekraïne@oosteuropazending.com

COLOFON

Uitgever:
Stichting OostEuropa Zending
Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Tel: (0180) 521966
Fax: (0180) 522524
oekraïne@oosteuropazending.com
www.oosteuropazending.com
K.v.K. 41125417

Redactie:
Conny Geerse
Jaco van der Sterre

Eindredactie: Jaco van der Sterre

Giften aan:
ING 5856826 t.n.v.
Hulpfondsen OostEuropa Zending
Of Rabo 33.38.52.222
t.n.v. OostEuropa Zending Rotterdam

Correspondentieadres Oekraïne:
sem.beregovo@gmail.com

Informatie: Jaco vd Sterre 0599-619716

Opmaak: Komlanvi Atsrim

Druk: De Groot Drukkerij

Opplage: 2500

OostEuropa Zending is een interkerkelijke geloofs-zending, actief sinds 1967. Giften aan OostEuropa Zending zijn belastingaftrekbaar! De stichting heeft hiervoor de ANBI status. Neemt u voor informatie over giften, legaten, lijfrentes en leningen a.u.b. contact met ons op.



HULPACTIE OOSTEUROPA ZENDING
WAAR DE ARMOEDE HET GROOTST IS
o.a. in Roemenië, Oekraïne, Moldavië, Bulgarije, Albanië, Hongarije, Kroatië, Servië, Wit-Rusland, Polen, Georgië

In dit nummer:

REISVERSLAG 'OUT OF THE WILD'

PROJECTEN 2012

KINDER SPONSOR PLAN

REIZEN IN 2012

Oekraïne Special

Oekraïne Special • Jaargang 14 • December 2011



OUT OF THE WILD

Terug in Hongarije staan we gedrieën van de reis bij te komen in een tankstation. Ieder met een kopje machinekoffie. Om ons heen de vertrouwde orde van een westerse maatschappij. Nog geen paar uur terug zag het leven er zo anders uit. Als je de Oekraïne verlaat, voelt het elke keer weer of je het oerwoud van grijze armoede achter je laat terugkeert uit de bush.

Andere planeet

Voor een huisje zonder dak staat een groepje zigeuners te praten. Wij wachten, kijken ongelovig om ons heen naar de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Om ons heen lopen zigeunerkinderen. Ze kijken en wijzen naar ons. Wij voelen ons buitenaardse bezoekers op een andere planeet. Een tafel staat scheef op zijn poten met een gebroken tafelblad. Een gloeilamp hangt aan twee draadjes met plakband aan de hoofdleiding. Een te korte draagbalk is verstevigd met twee spijkers aan een plankje. Het plankje torst dapper het gewicht van het dak. Dat moet op een dag fout gaan. Alles gemaakt van ruw hout, oud hout, herkenbaar aan de verschillende kleuren oude afgebladderde verf. De aanblik is troosteloos en onrealistisch: alsof we in een film staan die om ons heen afgespeeld wordt.

Veel te doen

We zijn begonnen met het opknappen van dit huis. Hier is een hoop te doen. In dit huis woonde een moeder met haar dochter, twee schoondochters en vijf kinderen op een oppervlak van vijftienvierkante meter. Van het huis is nu niets meer over dan vier lemen muren. Het dak was doorgezakt en lekte op meerdere plaatsen. Binnen in het huis kon men door het dak de sterren zien. Inmiddels is men begonnen met het herstel van het huis. Een man gooit brokken klei naar boven die een ander vastlijmt met modder. Enkele dagen later betreden moeder en familie het herstelde huis met nieuw dak en elektriciteit. Het begin is gemaakt!

Wij zijn het licht

'Het was fijn om elkaar te ontmoeten, maar toch zie ik het licht nog niet.' De woorden komen van Elizabeth Gabor, contactpersoon voor het Kinder Sponsor Plan en echtgenote van contactman Peter. Geen wonder: de nood in dit land is zo massief, dat je zeker een supermens moet zijn om hier het licht te kunnen blijven zien.

'Het licht is niet om ons heen. Het Licht is in ons.' Zonder dat licht zijn we zeker verloren. Het Woord van God zegt: 'Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.' (Mattheüs 5:14) Zoeken wij het licht om ons heen, dan lopen wij grote kans teleurgesteld te worden. In ons wil de Heer Zelf Zijn Licht ontsteken. Dat Licht is als een baken voor de wereld.

Zout en Licht

Onze koffie is op. We lopen terug naar de auto, rijden naar het vliegveld over gladde Hongaarse wegen. Binnen enkele uren zijn we weer terug op die andere planeet genaamd 'Nederland'. Ons licht moet ook daar kunnen schijnen. Zout is gemaakt om uitgestrooid te worden, om smaak te geven en om het ijs te ontdooien. Overal en altijd. Dan ligt Oekraïne weer achter ons. Ons licht is ontstoken. We hopen en bidden dat het zal blijven branden.

Uitzichtloos?

Als drank je grootste vijand is,
je je inkomsten haalt uit vuilnis,
je 's morgens niet weet
of je 's avond eet,
je huis uit plastic en planken bestaat,
de hele wereld rondom je jou haat,
dan hoop ik dat mijn gebed
jou het leven redt.

Als God je grootste vriend is,
je je inkomsten haalt uit vuilnis
je 's morgens weet
dat God je 's avonds ook te eten geeft,
je huis uit plastic en planken bestaat,
Christus je liefheeft, de wereld je haat,

dan hoop ik dat jouw gebed
jou en je familie het leven redt.
Dat jij weer bent wie je bent,
dat iedereen jou herkent,
weer ziet, weet en vindt:
zigeunerman, jij bent Gods kind!

Conny Geerse
Vrouwenpolder-februari 2011



Voedselpakketten
Geef heden ons, ons dagelijks brood.' Uw hulp was de verhoring van hun gebed!



Straatkinderenwerk Beregowo
Niet alleen een warme maaltijd maar ook een knutselkarweitje. Wij zijn de Handen en Voeten van Jezus.



Gaarkeuken Muszaly
Elke dag ontvangen arme kinderen een warme maaltijd. Voor 0,60 euro per dag geeft u een maaltijd cadeau.



Jeugdwerk Beregowo
liefde, aandacht en hulp van Vicky. Zij bezoekt internaten met het Woord van God.



Ziekenhuis Beregowo
Geef de baby's de ruimte... bijvoorbeeld in deze megabox, dankzij de inzet van de Nederlandse hulp.



Evangelisatieprogramma's
Deze kinderen mochten wij liefde van God doorgeven. Er werd aandachtig geluisterd.

Zendingsteam Oekraïne



Renovaties Janoshi
Een renovatietraject geeft deze familie een dak boven het hoofd.



Kinder Sponsor Programma
Voor 25 euro per maand steunt u een kindje.



Groepsreizen
De hand reiken aan mensen in nood.

‘Wij wensen u een zegenrijk 2012 toe!’