

PROJECT

3

Voor € 26,- geeft u een kind de nodige schoolspullen

Het In Oekraïne begint het nieuwe schooljaar altijd op 1 september. De scholen zijn dan exact drie maanden dicht geweest. De 'eerste schoolbel' wordt ceremonieel geluid. Kinderen gaan in hun netste kleren naar school en nemen een bloem mee voor de onderwijzeres. Het is een feestelijk gebeuren, maar voor veel gezinnen betekent het ook zorgen. Zo moeten er schriften, pennen, schooltassen en schetsboeken gekocht worden. De boeken krijgt het kind van school in bruikleen. Om al deze dingen te kunnen kopen is er behoorlijk wat geld nodig. Zeker als men meerdere kinderen heeft, is het vaak niet op te brengen. Het gevolg hiervan is dat een aantal kinderen de eerste dagen of zelfs weken wél naar school gaat, maar niet actief meedoet. Hun ouders hebben geen geld om de schoolspullen te kopen. Hierdoor krijgen de kinderen al snel te maken met een leerachterstand.

Op het kantoor komen dan ook regelmatig hulpaanvragen voor schoolspullen binnen, waaraan wij graag willen voldoen.

Deze kinderen willen wij graag een rugtas met schoolspullen geven.

Deze kosten € 26,- per stuk. Hoeveel kinderen geeft u dit jaar een goed gevulde schooltas?

Projectnr. 20511 uw gift + 4 ct.



Samen een boek delen is heel normaal

Licht in het leven van een verslaafde

PROJECT

4



Met z'n allen op de foto

In Zhitomir, Oekraïne, is ruim twee jaar geleden het opvangcentrum 'Het Anker' gestart. De drugs- en alcoholproblematiek is erg groot in Oekraïne.

Na een inspannende beginperiode richten we ons nu op het persoonlijk behandlingsplan van de bewoners. Welke problemen liggen ten grondslag aan de verslaving en hoe kan er geleerd worden met deze problemen - die overigens niet altijd op te lossen zijn - te leven? Hoe gaat de toekomst er uit zien? Dat zijn de vragen waarover bijna dagelijks wordt gesproken. Zo proberen we de verslavingshulpverlening op een professionele wijze aan te bieden. Om dit te bereiken moet heel veel werk worden verzet. Het gaat hierbij om het inwerken van het personeel, de overdracht van kennis en het opdoen van ervaring. Dit kost niet alleen wijsheid, energie en inspanning, maar ook tijd.

Dagelijks wordt er met de bewoners gebeden en lezen we uit te Bijbel, want dit is de belangrijkste doelstelling van 'Het Anker': de verslaafde de weg naar Jezus Christus wijzen. Op dit moment zijn er zes bewoners. Een aantal verslaafden hebben we al kunnen helpen! Uiteraard is ook het personeelsbestand uitgebreid. Dit betekent meer financiële 'zorgen'. Vanwege de moeilijke economische situatie in Oekraïne zijn sponsors essentieel voor het voortbestaan.

Kortom, we kunnen niet zonder uw gebed en gaven. Wilt u bidden of het Licht van de wereld, Jezus Christus, via dit centrum in de harten van deze verslaafden mag komen? En naast deze oproep de vraag of ook u dit project door middel van een financiële bijdrage wilt steunen!

Margreet van Beest, Oekraïne

projectnr. 22512 uw gift + 3 ct.

www.vriendenvanzhitomir.nl

CENTENCODES

Door invulling van centbedragen geeft u aan voor welk doel u geeft.

Bij telebankieren ook de projectnaam vermelden. Uw gift

+ 1 ct. = projectnr 20515 dak kantoor Oekraïne

+ 2 ct. = projectnr 20514 zigeunerwerk Janosi

+ 3 ct. = projectnr 22512 "Het Anker"

+ 4 ct. = projectnr 20511 schoolspullen

+ 5 ct. = projectnr 22513 ziekenhuiswerk



Oekraïne Special

Jaargang 12 • Nummer 2 • juni 2009

In dit nummer:

Licht in het leven van een verslaafde

Sterk dak op zendingcentrum

Nieuws uit Janosi

Goed gevulde schooltassen



Ziekenhuis kampt met financieel tekort

Door de economische crisis is het staatsbudget voor het ziekenhuis gelijk gebleven met 2008. Dit, terwijl de prijzen van medicijnen en apparatuur verdubbeld of zelfs verdrievoudigd zijn. Een gevolg hiervan is dat het ziekenhuis heeft besloten om de patiënten nog slechts éénmaal per dag een maaltijd aan te bieden. Voor investeringen in apparatuur of gebouwen is al helemaal geen geld. OostEuropa Zending helpt waar mogelijk.

Wat konden wij, dank zij uw hulp, voor het ziekenhuis betekenen?

Buiten de welbekende kinderafdeling, wordt ook op andere afdelingen, waar nodig en mogelijk, hulp geboden. Het verstrekken van goederen en financiën zijn daar voorbeelden van. De loden elektrodes op de afdeling fysiotherapie zijn vervangen door de (minder voor de gezondheid schadelijke) elektrodes van grafiet. Er konden meerdere koelkasten aangeschaft worden, zodat medicijnen volgens voorschrift gekoeld bewaard kunnen worden. Tevens heeft het laboratorium een computer gekregen. De ambulances hebben goed materiaal gekregen, waardoor zij betere hulp kunnen verlenen. Op de kraamafdeling hebben we onderleggers, kraamverband, navelklemmen, verbandgazen, steriele operatiehandschoenen en injectiespuiten gebracht.

De situatie is ondanks onze hulp nog steeds schrijnend te noemen. Het is erg lastig om te beslissen op welke vraag we wel of niet actie moeten ondernemen, want de nood en tekorten zijn simpelweg te groot voor ons om overal te helpen.

Projectnr. 22513 uw gift + 5 ct.

Een lijst van concrete noden van het ziekenhuis in Beregowo is op te vragen bij de afdeling Medical Relief



In beweging...

Vorige maand was ik bij de cd-presentatie van 'Gospel for you'. Producer, artiesten en zelfs onze burgervader waren aanwezig in een zaal met 400 mensen. Vlak voor de pauze

deed een van de jonge artiesten een oproep tot steun aan de Wycliffe Bijbelvertalers. Het verhaal was goed, en de video presentatie deed de rest. Wycliffe had 200 cd's ingekocht voor iedere nieuwe sponsor. Mijn vrouw vroeg aan het einde van de avond hoeveel nieuwe sponsors er waren. Het waren er tien... (en ja, wij waren één van die tien).

Als wij de zegen van God in ons leven zoeken, dan moeten we leven volgens de principes van Gods Koninkrijk. Als het niet hebben van geld een beproeving is, dan is het wel hebben van geld zeker een test. Er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die van een heel mager inkomen een heel groot deel weggeven, maar er zijn ook heel veel mensen voor wie dat niet opgaat.

Als ik iets goeds zie gebeuren en ik kan eraan meehelpen, dan doe ik dat. Ik kijk dan niet eerst op mijn bankrekening. Daarvan groeit mijn geloof, en daar zie ik ook de vruchten op.



Jaco van der Sterre

Financiën

De ruimte in de Special is maar beperkt, we kunnen hooguit vijf projecten aan u voorleggen. Het zijn projecten waarvoor veel geld nodig is. Toch zijn er nog veel meer projecten die uw hulp behoeven. Wij zijn u dankbaar voor uw giften, het is gewoon niet mogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar wij en hen die hulp mochten ontvangen willen u hartelijk bedanken.

Wat is uw beweegreden om te geven? Misschien wilt u dat eens delen met ons? Welke stukjes raken uw hart? Waarom ging u mee naar Oekraïne en hoe vond u het daar? Wij zijn benieuwd, laat het ons eens horen. Misschien kan uw stukje geplaatst worden om anderen weer warm te maken voor het grote werk in Gods koninkrijk. Deze projecten verdienen ook uw steun; wilt u eens nadenken om een maandelijkse gift te geven? Wij zijn al blij met € 5,- per maand voor Ruslan Yankovski, het zendingcentrum in Oekraïne, of voor het kantoor hier in Krimpen aan de Lek.

- 20511 Algemeen Oekraïne
- 20514 Zigeuners Oekraïne Janosi
- 20515 Zendingcentrum Oekraïne
- 30518 Ruslan Yankovski
- 30511 Familie Zeldi
- 22000 Medische hulp Oost Europa
- 22513 Medische hulp Oekraïne
- 50000 Algemeen OostEuropa Zending
- 59999 Organisatie OostEuropa Zending

Overzicht giften

In de periode van maart t/m juni 2009 zijn de volgende giften binnengekomen naar aanleiding van de Oekraïne Special nr. 1. Alle gevers hartelijk dank!

Projectnr.	Omschrijving	Bedrag (€)
20511	Transport	1.925,83
22030	Dovenwerk	213,05
20515	Dak kantoor	330,44

Gedane zaken

1. De schommel van het familiehuis was door het intensieve gebruik in elkaar gestort. We hebben een nieuwe kunnen plaatsen, zodat de kinderen weer lekker kunnen schommelen.



2. Drie vrachtwagens met totaal 260m3 aan hulpgoederen zijn naar Beregowo gegaan. Deze hulpgoederen worden aan de armen uitgedeeld. Namens hen: hartelijk dank! Het is een grote hulp en zegen.



3. Ook dit schooljaar krijgen enkele tientallen kinderen van school nummer 8 in Beregowo dagelijks een warme maaltijd. Dit is geen overbodige luxe, omdat deze kinderen in een zodanig slechte thuissituatie wonen, dat dit vaak de enige goede maaltijd van de dag is.



4. Familie Zeldi krijgt maandelijks een gift. Na het overlijden van dominee Micha Zeldi bleef Ira Zeldi als weduwe met de kinderen achter. Sindsdien ondersteunen wij hen met een maandelijkse ondersteuning. Voor Ira en de kinderen is dit een grote zegen.

5. Begin mei bracht het aanbevelingscomité van het kinder sponsorplan (KSP) een bezoek aan Oekraïne. Hierdoor hebben zij een goed beeld gekregen van wat het KSP inhoudt.

Gebedspunten

*** Het zendingkantoor zal tijdens deze zomerperiode minimaal 200 Nederlanders ontvangen. Zij hebben zich in Nederland voorbereid op een werkvakantie binnen één van de projecten. Gedurende een aantal maanden hebben zij gelden ingezameld en brengen dat nu mee naar het ingezamelde project. Tevens zetten zij zich praktisch in. Bidt u mee voor bescherming tijdens de reizen en dat men een zegen kan zijn voor de projecten?**

*** Onze vrijwilligster Conny Geerse heeft sinds november jl. erg last van haar rug, zodat ze beperkt is in haar werkzaamheden.**

*** Voor een goede afronding van het werk van Edwin en Flora Brokaar en de voorbereiding op hun vertrek uit Oekraïne.**

jaar van het welbehagen des Heren"

Oplage: 4.000 ex.
Uitgave: 6 x per jaar
Toezending: gratis

Redactie:
Corine v/d Kooi
Conny Geerse
Jaco van der Sterre
Correcties:
Jan Scheurwater
Productie:
OostEuropa Zending

Uitgave van:
Stg. OostEuropa Zending
Postbus 2001
2930 AA Krimpen aan de Lek
tel: 0180-521966
fax: 0180-522524
oeznl@oosteuropazending.com

Giften/legaten aan:
Postbank 5856826
Rabo 33.38.52.222
ABN AMRO 50.38.13.877
Alle rekeningen ten name van Stg. OostEuropa Zending te Rotterdam

585 68 26

**T.N.V. HULPFONDSEN OOSTEUROPA ZENDING ROTTERDAM
BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK.**

Organisatie

Uit de nieuwsbrief van de familie Brokaar.

Begin November komen Edwin en Flora Brokaar met hun kinderen Nathan en Rebecca terug naar Nederland. Zij gaan voorlopig in Krimpen aan de IJssel wonen. Wij willen u via deze special op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in Oekraïne die zij meemaken en de voorbereiding op hun vertrek naar huis.

Nathan naar de Russische school!

Al een lange tijd ging Nathan met tegenzin naar de kleuterschool (voor kinderen tot en met 5 jaar). Het basisonderwijs is hier voor kinderen vanaf 6 jaar. Na wikken en wegen wilden we toch maar eens informeren of Nathan niet naar het basisonderwijs kon. Hij zou daar meer uitdaging hebben en het hopelijk beter naar zijn zin hebben. En ja hoor, Nathan kan een paar dagdelen per week naar school en heeft het beter naar zijn zin. De andere tijd geven we hem thuis onderwijs. Rebecca heeft het nog wel prima naar haar zin op de kleuterschool en heeft er geen moeite mee dat Nathan niet meer gaat.

Verder bereiden we ons voor op het zomerseizoen. Voor ons gasthuis de Ark is het altijd weer een drukte van belang de komende maanden. Tussen het werken door genieten we inmiddels van een heerlijk zomerzonnetje.

Flora.

Speciale oproep

Onder de gebedspunten hebben we vermeld dat vrijwilligster Conny Geerse kampt met rugproblemen. Nu het marktseizoen weer aanbreekt, kan zij wel hulp gebruiken met haar souvenirverkoop t.b.v. de projecten in Oekraïne. Wie in Zeeland, omgeving Middelburg, kan af en toe eens helpen? Meer info: 0118-593500 of geerse@zeelandnet.nl.

PROJECT

1

**Voor € 2.000,-
een stevig dak op
het kantoor**

In een vorige uitgave heeft u kunnen lezen over het zendingcentrum van Beregowo. Dit zendingcentrum is de motor achter het werk van alle projecten. Hier worden de projecten verder uitgewerkt, houden we bidstond en bieden we groepen de mogelijkheid tot het nuttigen van maaltijden. Tevens was dit pand het eerste pand in Oekraïne dat OostEuropa Zending 12 jaar geleden aankocht. We hebben al die jaren ons best gedaan om geen achterstallig onderhoud te krijgen en dat is gelukt. Zo zijn de houten kozijnen vervangen door kunststof exemplaren, is de oude keuken vervangen en zijn de ruimten gewit.

Dit jaar moet het dak aangepakt worden. Dagelijks zijn er mensen in de kantoren aan het werk, daarom willen wij voor een veilige werkplaats zorgen. Door het weghalen van rottende balken en het plaatsen van nieuwe balken, wordt de dakconstructie weer stevig en kunnen we er weer tegenaan. Het gehele dak vervangen wordt te duur. Om het bedrag zo laag mogelijk te houden, maar wel degelijk vooruitgang te boeken, vervangen we plaatselijk de balken, waarop we 10 jaar garantie krijgen van de aannemer. De renovatie gaat € 2.000,- kosten. Het team rekt op uw steun!

Projectnr. 20515 uw gift + 1 ct.

**Voor € 615,- per maand
een toekomst voor de
kinderen van Janosi**

PROJECT

2

Zonder onderwijs geen toekomst, en kinderen zijn de toekomst! Op het zigeuner-kamp van Janosi wordt regelmatig noodhulp geboden door het geven van voedselpakketten en kleding. In het schoolgebouw werd de afgelopen jaren onderwijs gegeven. Een aantal kinderen stroomde zelfs door naar de reguliere dorpschool! Voor het schooljaar 2008-2009 was er een besluit genomen om alle kinderen naar de dorpschool te laten gaan. Jammer genoeg gaf dit niet de gewenste resultaten. De kinderen integreerden niet goed in het reguliere onderwijs, waardoor ze op een gegeven moment afhaakten. Besloten is om per 1 september a.s. de school in het zigeunerkamp weer te openen. Zonder dit onderwijs hebben zij GEEN toekomst. Vanaf september zullen 45 kinderen in de middag les krijgen en er zal les gegeven worden in hygiëne. Iedere dag ontvangen de kinderen een maaltijd en kunnen zij zich douchen in de doucheruimtes. Voor dit project is veel geld nodig maar we geloven dat het komt. Om het school-tje op te knappen is € 5335,- begroot. De maandelijkse kosten zullen € 615,- bedragen. Helpt u mee deze kinderen een betere toekomst te geven?

Projectnr. 20514 uw gift + 2 ct.

COLOFON

Het zendingswerk van OostEuropa Zending in het Karpaten-gebied van Oekraïne startte in 1990. In 1996 vestigde OEZ zich in de stad Beregowo vanwaar het werk wordt gecoördineerd. Alle activiteiten zijn gericht op bemoediging van de gemeente van de Here Jezus Christus en tot getuigenis van Zijn liefde.

Motto
Jesaja 61:1 'De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een

In september zitten zij weer in de klas

