



# nieuws

een uitgave van Oosteuropa Zending/Christian Care East West

Kerst 2022

JEZUS LICHT DER WERELD

**'De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van wie ik zeide: Na mij komt een man, die voor mij geweest is want Hij was eer dan ik.'** Joh. 1:29-30  
**'Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Eer Abraham was, ben ik.'** Joh. 8:58

## JEZUS IS GEBOREN en was er al voor de eerste mens verscheen!

Het valt op dat een aantal prominente seculiere Joden zich vaker positief over Jezus uitlaten. De atheïstische schrijver Leon de Winter was onlangs in een tv programma erg lovend over Jezus en bekende dat hij van zichzelf als kleine jongen ooit gedacht heeft misschien de Messias te zijn. En inderdaad hoor je wel eens dat een hele oude en wijze Rabbi door zijn aanhang tot Messias verklaard wordt. Volgens de Schriftgeleerde Gamaliël waren er wel meer mensen in de tijd van Jezus die tot Messias werden uitgeroepen. Het kerstverhaal van Johannes spits zich toe op de oeroude 'papieren' waarop Johannes de Doper zich beroept als Hij Jezus aanwijst. Deze Doper heeft al meteen de Schriftgeleerden in de stress gejaagd met zijn afwijzing: *'Laat je pas dopen als je je bekeren wilt van je hoogmoed en je als een rechtvaardige gedraagt'*. Hun woede over Jezus kwam doordat Hij hen aansprak op hun verwerpelijke handelen met een gezag alsof Hij hun rechter was. Ze vreesden terecht voor Gods oordeel. Zij claimden ten onrechte voor God te werken en Jezus prikte door hun 'zelfopgeblazenheid' heen. Die andere politieke leider, Herodes, zag het gevaar dat in Jezus niet zijn Redder, maar Zijn Rechter, geboren was en Johannes de doper moest het met de dood bekopen omdat hij Herodes' opvolger aansprak op diens immorele gedrag. *Zou er toch iets mis zijn met een evangelieverkondiging die de 'geit en de kool' spaart* en mensen niet durft aan te spreken op het gedrag, zogenaamd om niet te oordelen? Is het niet veeleer zo dat wie een zondaar afbrengt van zijn dwaalweg, die en velen van de ondergang redt? Dat men door te zwijgen juist iemand in feite te gronde richt? De overheid voert terecht reclame campagnes tegen alcohol en roken. En met enig effect. De lhbt beweging voelt zich gediscrimineerd door velen, maar wie God en medemens liefhebben zijn erop gericht te benadrukken toch zorgvuldig om te gaan met het lichaam en dat het niet alles liefde is 'wat er blinkt'. Begeerte en liefde zijn water en vuur. Onder allerlei voorwendsels claimen mensen elkaars lichaam. *'Baas in eigen buik'* is ook zo'n misvatting. Denk maar eens aan obesitas of het omgekeerde. Jezus is gekomen in een menselijk lichaam om zo met ons mee te lijden en ons te verlossen van een lichaam dat lijdt onder ons 'wanbeheer'. Wat doen we onszelf en anderen aan? Wie de Zoon vrijmaakt, die is waarlijk vrij. Die vrijheid wensen wij alle medemens van harte toe en dat heeft niets met discriminatie te maken. Jezus zelf werd wel het slachtoffer van discriminatie! Hem werd niet gegund, als oudste en machtigste Persoon, zich tegen het kwaad te keren om zowel koning als slaaf uitzicht te bieden op nieuw leven en vrijheid. Jezus helpt te leven zoals goed voor ons is; tenslotte zal Hij recht spreken over de mens.



50 JAAR ZENDING & GETROUWD

**Gezegende kerst en nieuwjaar! Namens het zendingsteam, Gerrie en Matthias van der Weide**

**Dankbaar willen we met u delen dat we – deo valente - per 22 december 2022 – 50 jaar huwelijk zullen vieren.**

**VAN HET LEEFKLIMAAT IS STIKSTOF HET KLEINSTE PROBLEEM.** Het ergste is dat men elkaar het licht niet in de ogen gunt! **KOM ONS HELPEN... DE** liefde van JEZUS uitdragen en barmhartig zijn voor noodlijdenden. Dat is KERST 2022.

Oost-Europa stond sinds de val van de muur en het verdwijnen van Gorbatsjov steeds minder op het netvlies van een steeds meer in welvaart badende mensheid. De islamitische wereld kreeg voorrang van sommigen, maar... juist door Oost-Europa te steunen hadden meer mensen van daaruit daadkrachtiger de islamitische wereld met Gods liefde kunnen bereiken.

Dit is dan ook een klinkende oproep aan jongeren, maar niet minder ook aan senioren en zelfs aan de overheden: *wie de armen helpt, helpt met het beperken van de vluchtelingen stroom.* Deze wet is effectiever dan het krampachtig stoppen van een mensenvloed die niet te keren is. En uiteindelijk zelfs het meest effectief is tegen de opwarming van de aarde.

Maar HULP KOMT: **Jezus komt spoedig terug!** Wees klaar bent om Hem te ontmoeten. Dat helpt iedereen om nu al te veranderen en te verbeteren. **Wordt vrijwilliger bij OostEuropa Zending/Christian Care East West!**

Kom naar onze nieuwjaarsontvangst op zaterdag 7 januari 2023. Mail of bel en vraag de details.

**KOM 7 JANUARI**

**...WERKEN ALS ANBI** geeft het voorrecht *dat giften belastingaftrekbaar zijn, maar het verplicht ook om administratief en organisatorisch met hoge kwaliteit te werken. Daarom zoeken we naast veldwerkers ook mensen die capabel zijn met betrekking tot administratie, boekhouden, logistiek, of gewoon manussen van alles. De zending heeft u hard nodig in en rond ons kantoor. Ook het veld roept: voor onze Veldinzetten kijk op de volgende pagina* en laten de actie verslagen u tot inzet prikkelen.



Stichting Oosteuropa Zending | Christian Care East West



NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 of NL50 ABNA 0503 8138 77  
t.n.v. OostEuropa Zending | Postbus 81127 | 3009 GC Rotterdam | KvK nr. 41125417  
Tel. 0180 521966 | www.oosteuropazending.com | info@oosteuropazending.com



## ROEMENIE HULPREIS 14-22 Oktober 2022 – Schrijvende Armoede

Met een volgeladen busje met aanhanger vertrokken Jan met zoon Joas en Herman vanuit Krimpen naar Roemenië. De volgende avond komen ze al aan in Oradea waar ze logeren bij Aurel en zijn vrouw Irenke. Het is een warm weerzien en *zondagochtend* ontmoeten ze de Casa Lumina gemeente. Ze bezoeken daarna enkele gemeenteleden in nood en laten flink wat hulpspullen achter, na bemoediging met gebed, bijbelwoorden, getuigenis en lofzang.

Het volgende reisdoel is Laslau Mic en Ormenis waar Moise Cocos een gemeente leidt en geestelijk werk doet onder de arme dorpingen, maar ook als bouwvakker kan hij van alles, zoals woningen bouwen of renoveren en waterputten aanleggen. Bij de vijf gezinsbezoeken worden voedselpakketten en aardappelzakken gebracht. De nood onder de armen is groot. Vrouwen krijgen kinderen bij verschillende mannen en velen zijn nog analfabeet. Er is sprake van alcoholmisbruik en de mannen die hier en daar in het westen werken komen soms terug met drugsproblemen. Bijzonder was ook weer het bezoek aan de gehandicapte *Cornel en Doina* met hun 5 kinderen. Door een ongeluk met paard en wagen liep hij ernstig letsel op en heeft ook een stoma. Vervolgens bezochten zij een Nederlander in Medias, vrienden van Jan. Vandaar zijn ze naar Tinca gereden en krijgen daar hulp van het team uit Oradea. Ook hier mogen zij vele arme gezinnen troost en hoop brengen.



*Afgeladen bus*



## ALBANIË HULPREIS 20-27 Oktober 2022 – Marathon Tirana en Gezinsbezoeken- Renato vertelt:

Van 20 tot 27 Oktober was een tienkoppig team op bezoek uit Nederland als vanouds onder begeleiding van Stefan van der Weide; zijn dochter Lieke was erbij, voor de derde keer inmiddels. Sinds 2 jaar is het nu zo dat enkele teamleden ook meedoen aan de Marathon in Tirana en ook enkele Barnabasgangers doen dan mee. Zo mogen we elkaar wederzijds bemoedigen vanuit Gods Woord en met getuigenis. We bezochten in Shkoder ook een jeugddienst met de groep. Dat is de stad waar we ook een nauwe relatie hebben met een bejaardenhuis. Het werk in Albanië is de afgelopen jaar flink uitgebreid en we bezochten verschillende contactpersonen van het eerste uur. Hun kinderen van toen zijn de werkers van nu, zoals Bledi Mema die de Barnabas Website verzorgt. Het grootste accent ligt verder op het Kinder Sponsor Plan waardoor vele arme gezinnen gezegend worden. Hulpgoederen uit Nederland komen regelmatig aan en de groep hielp met de distributie. In Korça bezochten we de kerk en daar hadden zich de gesponsorde gezinnen verzameld. Ook bezochten we er een kinderdagverblijf waar meest kinderen uit arme gezinnen vertoeven. We mochten hen verrassen met kleurpotloden en kleurboeken. Wij als Albanees team zijn erg gezegend door dit bezoek. De Nederlanders die mee waren zijn door de nood die zij zagen bijzonder geraakt en nu nog meer gemotiveerd om deze projecten te blijven steunen en terug te komen.



## NA GEZEGEND EERSTE HULPTRANSPORT OKTOBER NU OOK 2<sup>e</sup> TRANSPORT MOLDAVIË - 2<sup>e</sup> WEEK JANUARI 2023

OostEuropa Zending/Christian Care East West bereidt in de tweede week van januari 2023 een volgend hulptransport voor om naar Moldavië te zenden. Ons netwerk van christelijke diaconale werkers is al sinds de oorlog begon bezig om Oekraïense vluchtelingen te ondersteunen, waarvan er volgens UNHCR nog 95.000 in het land verblijven. In de smalle landstrook Transnistrië heeft Rusland het voor het zeggen. Daar gaat een enorme intimidatie van uit die op het hele land drukt. Het grootste deel van Moldavië is Roemeens-talig. Dus van oudsher, bijna 50 jaar, zijn we in dit land bezig, dat buitengewoon gezegend is met een sterk evangelisch christendom. Opnieuw willen we veel voedsel en winterkleding verzenden.

Een bedrijf in Groningen stelt een vrachtwagen en chauffeur ter beschikking. Omdat de vorige 7 transporten voornamelijk gericht waren op de vluchtelingen, zal nu een groot deel van deze vracht ook ten goede komen aan de armen onder de lokale bevolking die juist in de winter zwaar te lijden heeft en nu ook door de russische dreiging. De agressor is zo dichtbij!

=====Graag willen we zoveel mogelijk voedsel en kleding meezenden.=====

### UW GIFTEN VOOR VOEDSELHULP AAN: OOSTEUROPA ZENDING HULPFONDSEN NL03 INGB 0005 8568 26

- Kleding kan worden gebracht bij ons Zendingskantoor in Krimpen aan de Lek, Tiendweg 9.
- Het voedsel wordt voor een deel gedoneerd en ingekocht tegen een zo gunstig mogelijke prijs.



ZENDINGSCENTRUM KRIMPEN AAN DE LEK – TIENDWEG 9 – Levering/ophalen goederen via Willem Heine 06-22253339. Kantoor: Tel 0180-521966 of 06-53883103.

Gebruik eventueel de bijgevoegde ACCEPTKAART of maak uw Oekraïne hulpgift over aan: NL03 INGB 0005 8568 26 tnv. st. OostEuropa Zending Hulpfondsen ovr Nood Oekraïne

**DRAAG BIJ AAN ONS WINTERHULP BUDGET**  
Totaal nog nodig zeker EURO 100.000