



nieuws

een uitgave van Oosteuropa Zending/Christian Care East West

Na Pasen en Pinksteren 2023
Thuiskomen! De Graankorrel sterft!

'Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.' Joh. 12:24.
'Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.' Kol. 3:3

Thuiskomen, de Graankorrel Sterft! Jezus stierf en gaf Zijn Bloed voor onze zonden!

Ruim 52 jaar nu mogen mijn vrouw en ik Christus dienen. We mochten het geloof behouden en daarmee ervaren wat in bovenstaande teksten is genoemd. We zagen veel langskomen, ook aan evangelische hypes en manipulaties en afwijzing. Daartegen kun je alleen bestand zijn als je jezelf 'dood' verklaard in Christus, zodat je ook ten volle in Christus geborgen bent. Dat lijkt erg passief en een leven zonder vooruitgang, maar gelukkig is daar de graankorrel gelijkenis! Juist gestorven en geborgen te zijn in Christus heeft verrassende vruchten ten gevolge. Met de Heilige Geest als leermeester met daarbij de herkenning van Jezus' stem als zijn schaap, hoef je niet aan het dwalen te raken of ten onder te gaan aan de angsten die in deze wereld om zich heen grijpen. Velen vallen terug in wetten en regels, zoals het houden van zondag of sabbath. Wie verborgen zijn in Christus hebben met Hem de wet vervuld. Prestatiedrang of depressie door *'doe ik wel genoeg-gedachten'* zijn niet voor gestorvenen. *Zij rusten van hun werken, die sowieso op niets uitliepen;* maar door Christus in ons te laten werken en ons in alles aan Hem over te geven bevinden wij ons in een permanente Sabbat. De verloren zoon kwam thuis. Hij begon niet het oude leventje te herhalen met alleen iets meer respect voor zijn Vader, om vervolgens het inmiddels gegroeide vermogen weer opnieuw te gaan verkwisten. De nieuwe mens die wij in Christus zijn is niet een 2^e kans mens, maar wel een mens die opnieuw kan vallen. Hoe kun je dat vermijden? Jezus geeft zelf tal van waarschuwingen waar we op letten moeten. Geen mensen volgen die zich leiders noemen, vader of leraar. Megakerk of niet. Ons in geen ding bezorgd te maken is het andere punt. Eindtijd profetiën bevatten akelige tafereelen. Dingen die we nooit willen meemaken en waarvan we zien dat een aantal medechristenen er wel hevig door lijden. We reflecteren dat op onszelf en het benauwt ons. Dat is nu juist wat we niet hoeven te doen. Geloven betekent vooral ook vertrouwen dat God op het juiste moment de moed en genade geeft om het allerergste onder ogen te zien. Als een christen succes boekt hoor je vaak: *'daar is de duivel niet blij mee'*. Wat hebben wij dan met de duivel te maken? Ons doel is dat we God verblijden met ons vertrouwen in Jezus. Dat we niet langer achterom kijken en onder oude zonden of dagelijks gemaakte fouten gebukt gaan. Laten we over Jezus alleen spreken. Geef alleen Hem de eer! Leven vanuit de eerste liefde waarbij Jezus centraal staat. Hij stelt niet teleur!



Een hele goede Zomer toegewenst namens Zendingsteam en vrijwilligers! **Matthias en Gerrie van der Weide**

'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt de Heer van de oogst daarom...'

Op mijn beide recente reizen, waarvan verslag in deze editie, werd ik vergezeld door bijzondere mensen. Mijn medereiziger is een verpleger die zijn vrije tijd aan de Heer geeft en de nood van armen. In Hongarije hebben we vaste hulp van een zending die full time voor de Heer bezig is en een grote zegen mocht zijn in de organisatie van Reinhard Bonnke. Maar onze Aurel in Oradea was 7 jaar in Krimpen, trouwde en werkt nu alweer 7 full time voor ons in Oradea, Roemenië. Zeer verheugd was ik over een zakenman die zijn firma opgaf om full time voor de Zending actief te worden.



Aurel maakte voedselpakketten

Wereldwijd zien we bij tal van organisaties best veel full time zendingen **maar de oogst van toen is nu nog veel groter en witter. De tekst gaat over bidden om...** Maar wie hierom bidt zal ervaren dat meteen de vraag oprijst... zal ik zelf gaan Heer? En als dat niet direct gaat, wordt de bidder zich bewust dat diens voortdurend gebed ook een onderdeel is van het full time werken in de zending. Maar ook part-time inzet blijft nodig. **Gaat uw vakantie wel eens op aan zending?** Als voorzitter en zendingswerker die binnen afzienbare tijd de fakkel zal overdragen, nodig ik u uit. **Kom bij de zending!**

Evenzo verdiende hij, die de twee talenten had, er twee bij. Mt. 25:17 Ja mensen, het gaat hier wel om geld verdienen en wel voor God die investeerder is. Ook in Oost-Europa zien we booming business. Een voormalig gesponsord kind is nu projectontwikkelaar en schonk ons 2 overnachtingen in zijn B&B. Voor de Heer! Mensen, op dit moment hebben we veel extra geld nodig en wachten sommige werkers nog op hun maandgeld. Voor Barnabas Jeugdconferentie Albanië is nu 9000 Euro nodig. Helpt u a.u.b. voorzien!

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

BEL 06-53883103

Stichting Oosteuropa Zending | Christian Care East West



NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 of NL50 ABNA 0503 8138 77
t.n.v. OostEuropa Zending | Postbus 81127 | 3009 GC Rotterdam | KvK nr. 41125417
Tel. 0180 521966 | www.oosteuropazending.com | info@oosteuropazending.com



VERSLAG SPECIALE OEKRAÏNE MISSIE rond 1 MEI – DOVENPROJECT

Koningsdag was voor ons team gevuld met al vroeg vertrekken uit Eindhoven en tegen de avond aankomen in de Oekraïense grensplaats Beregowo. De volgende dag reisden we naar Chust, waar ons doventeam, Misha en Edik, kantoor houden. Onze NL vrijwilliger en dovenwerker Ary ging afscheid nemen. Zelf doof geboren, was hij vanaf het begin initiatiefnemer om eerst in Roemenië, maar later meest Oekraïne, speciaal de mededoven op te zoeken en hen met woord en daad het evangelie te brengen. De doven daar barsten van werklust om het werk voort te zetten. De omgang met doven is voor horenden complex. We moeten ons team dringend uitbreiden met iemand als Ary en anderen die wellicht als horenden de doventaal beheersen, dan wel gemotiveerd zijn voor dit werk. Schrijvend zijn de noden voor doven in de Roma gezinnen. In dit gebied is niet veel van de oorlog te merken, behalve af en toe een luchalarm of roadblocks die bedoeld zijn om dienstplichtigen, die zich nog niet voor het leger hebben gemeld, aan te houden. Door de Corona tijd en de oorlog is veel vertraging ontstaan en is er grote haast om nu door te pakken. Schrijvend is hier dat een doven-retraite centrum hier nog niet kon worden afgebouwd. ER is nog zeker 30.000 Euro nodig, maar vooral een goed logistiek team. We rekenen op uw gebeden! **Vermeld bij uw gift: Dovenwerk UA.**



ROEMENIË BIJZONDERDER DAN OOI – RIJKDOM naast SCHRIJNENDE ARMOEDE



Op weg naar Roemenië bezochten we in Hongarije nog de Roma gemeenschap in Gyöngyös, waar Elisha tot kort voor zijn dood in december 2019 nog zo vruchtbaar mocht werken. Mijn reisgenoot Jan was er zeker al 5 keer geweest en het was dan ook een goed weerzien. We hopen het werk hier voort te mogen zetten. Na overnachting reden we Roemenië in. Aurel had ik bij zijn bruiloft 7 jaar geleden in levende lijve gezien, maar daarna nog heel wat keren via whatsapp waarin hij me keer op keer aandacht vraagt voor de enorme noden in en om zijn woonplaats Oradea. Om logistiek-financiële redenen hebben we jaren geleden het teamhuis weggedaan. In de stad is heel veel veranderd. Edi Tar is voorganger van de kleine Casa Lumina kerk, ontstaan uit daklozenopvang en Roma. De energieprijzen veroorzaken bij de armen grote nood, maar ook de renovatiedrift met Europees geld leidt wel tot fraaiere stadsaanzien maar onbetaalbare huren voor veel armen. Veel mensen raken op straat maar worden dan rigoreus in opvangcentra ondergebracht. De straten moeten schoon blijven. De samenkomst op zondag in Casa Lumina was een groot Pinksterfeest! Roemeens pinksteren viel op 3 en 4 juni.

In Timisoara wonen we een Evangelisatie dienst bij in de Elim kerk. De bekende muzikale familie Macelaru verheugt zich op het weerzien. Oudste zoon Marius is succesvol zakenman en zijn broer Marcel leidt de pinkster universiteit in Arad. Daar waren we bij het afstuderen van zo'n 40 studenten. Prachtig! Bij het afscheid daar nog een kleine aardbeving, maar er was geen schade. We trokken op met zus Lygia die een omvangrijk werk heeft onder gehandicapten. Ook hier stelden we



voedselpakketten samen voor de gezinnen die we gingen bezoeken. Via onze Kinder Sponsor Organisatie mogen we veel arme gezinnen helpen maar, zoals het er nu naar uit ziet gaat het nieuwe aanvragen regenen. De nood is zeer groot. Bent u er klaar voor? Teruggekomen van de reis stuurde Aurel me meteen een aanvraag voor dakreparatie bij een arm gezin dat we bezochten. Onweersstorm had gaten gemaakt. Een andere had op ons advies de opticien bezocht en maar direct de bril besteld die natuurlijk niet zelf betaald kon worden. Zo zijn er dagelijks grote en kleine noden te voorzien. Bij de hulp die we verlenen staat het evangeliewoord voorop en vaak kunnen we ook met een lied de harten opbeuren! In Timisoara zien we in een glimp ook nog de kerk van Ds. Tökes en het plein waar nu zo'n 33 jaar geleden 100.000 mensen neerknielden om te bidden voor vrijheid. Die is gekomen! Maar nu mogen wij van deze vrijheid gebruik maken om goed te doen. Tot Gods eer!



Matthias, Edi, Aurel en Flore in beraad. Bij Flore zijn tumoren in de lever aangetroffen.

BARNABAS ALBANIË 2023

Bid voor ons grootste jaarlijkse
Balkan evenement 26-30 juli
Help 9.000 Euro bijeenbrengen

UW GIFTEN VOOR VOEDSELHULP AAN: OOSTEUROPA ZENDING HULPFONDSEN NL03 INGB 0005 8568 26

**Kleding kan worden gebracht bij ons Zendingskantoor in Krimpen ad Lek, Tiendweg 9.
Voedselhulp wordt voor een deel zo gunstig mogelijk ingekocht en voor een deel gedoneerd door bedrijven!**

**ZENDINGSCENTRUM KRIMPEN aan de LEK – TIENDWEG 9 – Levering, ophalen goederen, ont-
ruimingen via Willem Heine 06-22253339. Kantoor: Tel: 0180-521966 of 06-53883103**

**Gebruik eventueel de bijgevoegde machtigingskaart of maak uw Oekraïne hulpgift over aan:
NL03 INGB 0005 8568 26 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen o.v.v. Nood Oekraïne**

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI