



OOSTEUROPA ZENDING
Christian Care East West

nieuws

een uitgave van Oosteuropa Zending/Christian Care East West



**HIJ IS NIET HIER
HIJ IS OPGESTAAN**

Het teken van Jona...
.. binnenkort voor de hele
wereld zichtbaar: Jezus komt!



**Hij is hier niet, want Hij is
opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft;
komt, ziet de plaats, waar
Hij gelegen heeft. Matt. 28:6**

**PASEN 2024 KIJKEN WIJ MET
ELKAAR UIT NAAR JEZUS' KOMST**

..de bemanning van het handelsschip ziet zichzelf met schip en al een prooi worden van de golven. Elk moment kan het schip breken, maar een onzichtbare hand lijkt dit te voorkomen. Hoe langer de klap uit blijft hoe meer hun hoop groeit. De gegeven kans laten ze niet liggen. Ze gaan op zoek en vinden passagier Jona, die hen haar-fijn kan uitleggen wat de oplossing is: 'Zet mij maar overboord, ik ben de oorzaak.' Maar zij protesteren en gaan tot het uiterste om hem te sparen... Hun houding is fundamenteel anders dan die van Pilatus, die zeker geen uitvoerder van Israëls profetie wilde zijn, maar zijn eigen belang beoogde. De meute die Jezus wilde doden was niet ongevaarlijk, maar niet zo dreigend als de woeste zee rond het schip waarop Jona zich bevond om zijn roeping te ontlopen. Maar Pilatus wilde zijn vingers niet aan Jezus branden. Evenmin als de scheepslieden zich niet wilden misgaan aan Jona. Zou de God van Jona nog bozer worden als ze Jona overboord zetten?

Uiteindelijk hadden ze geen keus dan Jona aan de golven prijs te geven. Had Pilatus een keus om Jezus nog van het Kruis af te houden? Welke keuze lieve lezers wij ook in vergelijkbare situaties maken, bid dat Gods wil geschieden moge. Bid, zoals de misdadiger naast Jezus: 'denk aan mij Jezus, als u in uw Koninkrijk komt'. Het paradijs lonkt, in plaats van de vernietigende storm en dood. Toen Jona verdween en het water kalm werd, leek het als op een wedergeboorte. Ze zouden hun dierbaren weerzien en leven! Ze dachten aan Jona die zich opofferde en aanbaden diens God en Zender. Toen Jezus het graf in ging leek het onomkeerbaar! De discipelen waren liever zelf dood gegaan dan zonder Hem verder te moeten. De derde dag veranderde alles! Zoals voorzeggd: Jezus kwam terug alsof Hij nooit was weg geweest. De dood verdween.. verzwolgen door het Leven... door Jezus!

ATHEÏSTISCH ALBANIË haalde de 50 jaar NIET

Na de partisanenoorlog tegen de Duitsers wilde Tito Albanië inlijven bij Joegoslavië. Doordat de Albanese communisten zich aansloten bij Stalin werd dat voorkomen. In die tijd werd conform Stalins praktijk de kerk zwaar aangepakt Toen Staling stierf, zocht Albanië steun bij het nog extremere China van Mao. In 1967 verbood de communistische regering van Albanië alle religieuze praktijken en onteigende de bezittingen van de gevestigde islamitische instellingen en van orthodoxe, katholieke en andere kerken. In 1976 riep de Communistische Partij het land uit tot de eerste atheïstische staat ter wereld, wat mede door de samenwerking met Mao's China, na de dood van Stalin, werd veroorzaakt. Maar Mao stierf ook! Met de komst van Solidarnos in Polen 1981 en China's nieuwe economie in de 80-iger jaren, ging binnen 10 jaar, via de Glasnost van Gorbatsjov in Rusland, in heel Oost-Europa in 1990 het communisme kopje onder. Joegoslavië wankelde. Niet lang daarna ook in Albanië dat in 1991 een parlementaire republiek werd. Een vloed van zendings-initiatieven kwam op gang en in 1992 leerde Oost-Europa zending Nilbert en Renato Jani uit Tirana kennen, waarna een zeer vruchtbare samenwerking vorm kreeg. Een vraaggesprek met Renato.

Renato hadden jullie als tieners in de jaren '80 te maken met het atheïsme?

Wij hadden niets met het geloof. We leerden dat godsdienst opium was voor het volk, wat bestreden moest worden. Zelfs in huis was het taboe erover te praten. Dat kon zwaar worden bestraft. Oude kerkgebouwen werden fitnessruimten of sporthallen. Maar onze grootmoeders waarschuwden: 'Pas op dat je van God geen kwaad spreekt!'.

Renato hoe ervaren jullie de val van het communisme?

Voorals die jeugd die leefde in een 'gesloten' land was nieuwsgierig naar de wereld er buiten en waarom boeken over God taboe waren. 80% van het volk en zelfs communisten waren blij met de val van de communistische dictatuur en dachten in één moment deel te worden van de vrije wereld. Maar in 2024 is Albanië nog altijd aan het 'hervormen'.

Renato, viel jullie in het begin al op het verschil tussen Christelijke Zending en democratisch idealisme of viel dat allemaal onder één westerse noemer?

In het begin leken ze allemaal hetzelfde: Amerikanen, Westelingen, Hollanders; maar later ontdekten we het verschil met de christenen, die broeders en zusters werden!

Renato, naast Turkse roots hebben Albanese verwantschap met andere Balkanvolken en Italianen. Wat is de oorsprong van de familie Jani?

Wij zijn oorspronkelijke Illyriërs, de oer-Albanese.

Renato, In het begin na de val van het communisme was het land onstabiel door politieke strijd. Sinds 2009 lid van de NAVO. EU kandidaat lid. Is het land totaal westers georiënteerd, of liggen er nog obstakels?

De hoop van de meeste Albanese was gevestigd op de USA en Europa, maar nu na 33 jaar is dat nog geen 'huwelijk'. De oriëntatie ging intussen ook richting Midden-Oosten en China, maar de meeste Albanese hunkeren naar Europa of de USA.



Renato, ruim 30 jaar nu met OostEuropa Zending in Albanië. Wat zijn de meest vervulde wensen en ook ongedachte ontwikkelingen voor jou en Nilbert?

Opgeleid als Elektrisch Ingenieur heb ik, sinds wij door God geroepen werden, niets meer in dat vak gedaan. Alles waarvan we gedroomd werd vervangen door iets veel groters: Jezus, en Hem dienen! Deze droom is nu al 33 jaar werkelijkheid. Waar we altijd nog niet uit zijn is of we langzaam aan meer Nederlander zijn dan Albanese en waar we willen wonen? De toekomst kent nog veel vraagtekens.

Wat is jullie sterkste toekomst wens?

Als ouders willen we graag dichtbij onze

dochteren Reni en Mërila zijn, die al 10 jaar in Nederland studeerden en wonen en Nederlanders geworden zijn. Maar ons doel is vooral de Heer te dienen en elkaar als echt paar te ondersteunen.

Woord van de voorzitter – Ja vrienden, mijn vrouw Gerrie en ik maakten in 1975 voor het eerst een Albanië reis nadat in 1973 zendingsoprichter Kees van Olst (†1986) er een filmrapportage had gemaakt. Voor toerisme open, maar je kon geen stap zetten buiten toezicht van de gids die werkte als 'bewaker' tegen het maken van contact met Albanese. Tot 1991 mochten we er ook (geheim) evangelielektuur verspreiden. Nu is er hier een succesvolle OEZ partnerorganisatie onder regie van Renato Jani. Hij vertegenwoordigt alles waar OostEuropa Zending voor staat: **Zuivere en praktische Evangelietoepassing**. Naast prachtig bergland en droomstranden zien we er een toeristenparadijs ontstaan. Maar de schade van het atheïsme is nog overal zichtbaar.

als de drie masten op een ondergaand schip verrezen ooit drie kruisen op Golgotha

voor wie schiptbreuk tijden: Jezus Redt!

...en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. Jona 1:17

Jezus zeide...: Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Matt 12:39

HET TEKEN VAN JONA

Spoedig zichtbaar voor alle mensen!

Het zijn kwade tijden. Levenslang voor drie topcriminelen in Nederland, maar de grootste boosdoeners lopen vrij rond. De omvang van Paulus' boodschap aan de pas bekeerde 'lieverdjes' van Rome, tezamen met zijn bekentenis, zichzelf te beschouwen als 'de grootste zondaar van allemaal', wordt nog maar weinig begrepen en vooral door steeds minder christenen. En dan doel ik op hen die zich laten meeslepen in het wedijveren tussen politieke of andere partijen die zich presenteren als de 'besten' terwijl hun falen en onvermogen of zelfs boosheid uit van alles blijkt. **Het kenmerk van zuivere Evangelieverkondiging is de totale en volledige focus op het lijden en sterven van Jezus, Gods Zoon, en Zijn Opstanding uit de doden en niet te vergeten: Zijn aanstaande verschijning!** Direct na Zijn hemelvaart liet Jezus Zijn almacht zien. De grote vervolger, de trotse Saulus, werd door Jezus van zijn paard gegooid en omgevormd tot de grootste apostel, Paulus! Jeruzalem kreeg waar het om vroeg. Sinds mijn bekering in 1970, die begon met zicht op Jesaja 9 dat duidelijk zegt: **DE HEERSCHAPPIJ rust op ZIJN schouders, heb ik dit in alles waargenomen: Jezus beheerst elk detail van de menselijke en universele geschiedenis.** Kortom: theologen, evangelisten en alle christenen, wees niet met bijzaken bezig. Mis de boot niet, als Jezus komt om de Zijnen tot zich te trekken en aansluitend alles op aarde te herstellen. Te beginnen met de natuur en de wereldorde. God zelf gaf Zijn Zoon in de dood omdat Hij ons mensen zo liefhad en herkansing wilde geven. Niet om opnieuw te falen maar om ons 'op en onder zijn vleugels' mensen te laten worden die zich zelf ook zullen offeren en vergeven kunnen. Wij zijn gekocht met Zijn kostbaar Bloed! En Zijn Eigendom geworden! **Bevrijd om te bevrijden!** Gezegende Pasen allemaal!

JEZUS is OPGESTAAN!

Jezus, Heerser over alle dingen!
Jezus, Heer van het Heelal;
Jezus, Heer van de zending!



ALBANIË REIZEN 2024 – ga één keer (of vaker) mee!

Afgelopen 15-22 maart had de eerste reis dit jaar naar Tirana plaats. Van 1973-1991 organiseerden we soms reizen in een Albanië waar het Evangelie verboden was. Alles moest in het verborgene worden gedaan. **Maar o wonder van bevrijding!** Sinds 1992 organiseert OEZ reizen naar Albanië, met als doel het leren kennen van de Albanese bevolking, hun gastvrijheid, levensomstandigheden, tradities, cultuur. Alles vanuit gerichte Evangelie verkondiging om de christelijke gemeenschap aan te moedigen, met hen te bidden en van praktische hulp te voorzien. Renato als gastheer spreekt ook nog eens Nederlands! **Het werk in Albanië rust op 4 pijlers:** 1. Kinder Sponsor Plan, 2. Hulp aan Kinderen, Bejaarden, Zieken en Gevangenen. 3. Hulptransporten 4. Barnabas

HULPTRANSPORTEN



Renato op distributiep pad

4 à 5 keer per jaar ontvangen wij goederen in Albanië, via de vrachtwagen van Hoop voor Albanië, vanuit Krimpen (OEZ). Het gaat om: medische goederen, bedden en matrassen, keukenapparatuur, speelgoed voor kinderen, schoolmaterialen, wasmiddelen, stoelen, banken enz. Waaraan door de armoede grote behoefte is. Zo krijgt het Evangelie ook betere toegang doordat het niet bij woorden blijft maar daden toont van Gods liefde en voortdurende zorg.



Hulp voor Hospitaal



Een piano uit Nederland



Blij met de kinderwagen

Project kleuterschool

Een typisch project om vanuit onze organisatie Children's Relief te blijven volgen. Linda Vreshtulla (KSP contact uit Korça) vroeg ons een bezoek te brengen aan de staatskleuterschool waar haar dochter al jaren op zit. Daar ontdekten we direct dat



Op bezoek kleuterschool Korça

de meeste van de 50 kinderen uit de Roma gemeenschap komen. De allerarmste en meest achtergestelde groep in de maatschappij. De kinderen komen van 8.00 uur tot 12.00 uur en krijgen geen eten, drinken of fruit, maar alleen wat onderwijs via tv. De leraren deden hun best om hen wat liedjes of rijmpjes te leren. We begonnen speelgoed te brengen samen met met partner *Hart voor Albanië*. Ook regelden we voor elk kind een stuk fruit per dag. Nu wordt ons gevraagd hier te helpen met de renovatie van de toiletten, die gebruikt worden door 50 kinderen maar ook zes personeelsleden. Daar is een bedrag van 3000 euro mee gemoeid. Help ons alstublieft met uw donaties om de renovatie van deze kleuterschool te laten slagen.



slechts 2 toiletten - half verrot voor 50 kinderen en 6 volwassenen

BARNABAS JEUGDEVANGELISATIE CONFERENTIE 2024

Van 22 t/m 26 juli organiseren wij het 17e jaar op rij het Barnabas festival voor jeugd van 15-25 jaar.



Deelnemers uit Albanië, Noord-Macedonië, Nederland, Kosovo en soms andere werelddelen, komen samen in Pogradec, aan het meer van Ohrid (grens met Noord-Macedonië), om Gods Woord te horen en te leren hoe ze hun talenten kunnen gebruiken om de Heer



te dienen in hun kerk en in de regio waar ze vandaan komen. Ook om relaties op te bouwen met andere broeders en zusters, om voor elkaar te bidden, om te recreëren en te genieten in Gods aanwezigheid. We kunnen ongeveer 130 deelnemers huisvesten en tot nu toe zijn we volgeboekt, maar als u jongeren in uw kerk/of familie kent, die willen meedoen met dit evenement, dan zorgen voor plaats voor hen.



Heel belangrijk is om te bidden voor het jeugdfestival van Barnabas en het ondersteunen ervan. De kosten voor één deelnemer bedragen € 70. Wordt een vaste sponsor voor dit doel. En doe mee! Vliegtickets zijn niet meer zo duur vanuit Europa.

OPROEP VAN BESTUUR

Wij bidden voor minstens 24 personen die elk 1 of 2 x per jaar dit soort bemoedigingsreizen (8-12 dagen) wil doen naar verschillende landen. Het concept is zegenrijk en effectief. Het kan in de vakantietijd worden gedaan. O.a. Jan Orsel wil ons helpen om reisteam te trainen. Bel 06-53883103

HULPTRANSPORT VOOR CODLEA

In december vorig jaar, net voor Kerst, mochten wij veel goederen ontvangen voor het Saron Centre. Wij dachten eerst dat het een onhaalbare zaak was om binnen twee weken een container van 40 m3 te vullen, maar bij God is alles mogelijk. De opslagplaats was zo goed als leeg, omdat er net een hulptransport was vertrokken naar Bulgarije. Uiteindelijk kregen wij meer goederen dan wij konden vervoeren! Grote Smart tv's waarop wij o.a. christelijke films en liederen op kunnen projecteren, een mooie piano voor de muzieklessen die gegeven zullen worden, buro's, computers en laptops voor de kinderen die drie keer per week huiswerkbegeleiding en computerlessen krijgen. Voor de jeugdactiviteiten hebben wij fitnessapparatuur, twee mooie tafeltennistafels en sjoelbakken ontvangen en 140 m2 tapijttegels. Te veel om op te noemen! Wij hadden vernomen dat verschillende transporten niet waren toegelaten, vanwege strengere regels, maar de vrachtwagen kon zonder problemen de grens over!

Wij danken God voor Mark en Florenta die zich vier keer per week inzetten voor de kinderen. Dank ook aan alle gevers, de chauffeurs en collega's die hebben geholpen het transport mogelijk te maken. Tevens het bedrijf, waarvan wij warmtepanelen hebben ontvangen en maar 20% van de verkoopwaarde hoefden te betalen! God is goed!

EEN VERSLAG UIT SARON CENTRUM CODLEA

Wij hebben weer veel redenen om God te danken! 28 Oktober was het eerste concert, met daarna een korte boodschap. Het was een enorme klus om alles voor te bereiden, maar met hulp van vrienden is het allemaal gelukt. Wij hadden een enquête uitgedeeld en de reacties van de aanwezigen waren positief. Nieuwe Testamenten konden mensen gratis meenemen. Een jonge moeder was in tranen en vertelde dat zij Gods Liefde en vrede mocht ervaren. Ze heeft drie kinderen en gaat door een moeilijke tijd, omdat haar man in de gevangenis zit. Ze was ontzettend bemoedigd en wil graag uitgenodigd worden voor komende activiteiten.



Codlea Evangelisatie Concert 28 Oktober



Huiswerkbegeleiding en computerlessen

EERSTE HULPTRANSPORTEN 2024 - MOLDAVIË



Het laden in Krimpen NL



Na lange winterse rit een goede ontvangst



Het lossen in Chisinau MD

Ook hulp voor Oekraïense vluchtelingen

NAMENS ALLE MEDEWERKERS EN BESTUREN GEZEGEND PASEN 2024

Za. 8 JUNI houden we een speciale Zendingsdag in Krimpen aan de Lek. We willen samen God danken dat de St. OostEuropa Zending 50 jaar bestaat en ook zijn Matthias en Gerrie m.i.v. april 2024 50 jaar onafgebroken in zendingsdienst. Aanmelden VIA info@oosteuropazending.com of 0180-521966

GEVEN MET WARME HAND

Afgelopen jaar bleek dat enkele donateurs ons bedacht hadden in hun testament. Soms duurt het jaren voor het geld vrijkomt en daarom moedigen we u aan om nog bij uw leven 'met warme hand' te schenken. Immers voor een ANBI zoals wij is dat vrij van belastingen. We danken allen die ons trouw en regelmatig steunen maar ook elke losse gift blijft bijzonder welkom!

UW GIFTEN VOOR VOEDSELHULP AAN: OOSTEUROPA ZENDING HULPFONDSEN NL03 INGB 0005 8568 26

Kleding kan worden gebracht bij ons Zendingskantoor in Krimpen ad Lek, 2931 LC Tiendweg 9. Voedselhulp wordt voor een deel zo gunstig mogelijk ingekocht en voor een deel gedoneerd door bedrijven!

ZENDINGSCENTRUM KRIMPEN aan de LEK – TIENDWEG 9 – Levering, ophalen goederen, ont-ruiming via Willem Heine 06-22253339. Kantoor: Tel: 0180-521966 of 06-53883103

Gebruik eventueel bijgevoegde machtigingscoupon of maak uw Oekraïne hulpgift over aan: NL03 INGB 0005 8568 26 t.n.v. St. OostEuropa Zending Hulpfondsen o.v.v. Nood Oekraïne

Algemeen Nut
Beogende Instelling

ANBI

Stichting Oosteuropa Zending | Christian Care East West



NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 of NL50 ABNA 0503 8138 77
t.n.v. OostEuropa Zending | Postbus 81127 | 3009 GC Rotterdam | KvK nr. 41125417
Tel. 0180 521966 | www.oosteuropazending.com | info@oosteuropazending.com

