

**Openbaring 6:10... : Tot hoelang, o heilige en  
waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons  
bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?**

*NAJAAR 2024 – getuigen wij van GODS Genade en Ge-  
duld – als uiting van zijn Wraak*

**EERWRAAK!** Alles in het Midden-Oosten wordt beheerst door de traditie van eerwraak, een fenomeen dat vaak voorkomt in het Oude Testament. Jezus leerde echter dat dit gedachtengoed van oude generaties nooit Gods bedoeling was. Hij verving het door een veel hoger gebod: "Heb uw vijand lief!" Zelfs in het Oude Testament, in 2 Koningen 6:22, lezen we hoe de koning van Israël gevangen soldaten van Aram wilde doden, terwijl God hen door de profeet Elisa in zijn macht had gegeven. Maar God zegt: "Mij komt de wraak toe." Elisa loste dit op door te zeggen: "Laat hen eten en drinken en laat ze vrij om naar huis te gaan." Het gevolg? De plundersaars van Aram vielen Israël daarna nooit meer lastig. God weet wraak, ofwel vergelding, op zo'n manier toe te passen dat het een win-winsituatie wordt. Jezus betaalde met Zijn bloed aan het kruis voor de zonden van alle mensen. Hierdoor zijn niet alleen ontelbare mensen gered van een eeuwige dood en pijn, maar Jezus heeft uit hen ook een aantal geselecteerd (alleen God weet hoeveel) die samen met Hem Zijn Koninkrijk van Vrede zullen regeren. Onder hen ook de zielen onder het altaar uit Openbaring 6:10.

We leven onder wereldleiders, stervelingen die het roer in handen hebben. Wanneer het goede mensen zijn, zal een volk daar wel bij varen. Maar bij slechte leiders, zoals Herodes of Hitler, lijdt het volk. Tegelijk worden zij uitgedaagd om te vechten voor hun vrijheid of zich koste wat kost achter Jezus te scharen, vaak met verschrikkelijke gevolgen als marteling, honger of gevangenschap. Deze slachtoffers vervullen echter een belangrijke functie: ze waarschuwen iedereen om, zelfs als ongelovige, vast te houden aan recht en genade voor elk mens, zonder aanzien des persoons. Het kan dan gebeuren dat, zoals in Albanië, tirannie verdwijnt en sommigen uit het volk Jezus leren kennen en dienen.

**Woord van de Voorzitter – Dubbel 50**

Gerrie en ik reisden in september 1975 samen naar Albanië, terwijl we onze éénjarige zoon achterlieten bij een jonge oppas. Sindsdien heeft hij ons op veel zendingsreizen vergezeld, van zijn reiswieg tot nu. Met OEZ vierde hij onlangs zijn 50e verjaardag. Als 17-jarige nam Stefan al deel aan een Barnabas-project. Naast zijn beroeps carrière mag hij veel extra doen voor Gods Koninkrijk, wat een eyeopener mag zijn voor wie dit leest. Een jaar eerder onderging

Gerrie een miskraam, wat ons in een enorme geloofsworsteling bracht. Wat voor Evangelie hadden wij nog te brengen? De week vóór het gebeurde, sprak God mij duidelijk aan door het boek Job: net als bij Job bepaalt God het lot van mensen en gebeurtenissen. Dit hielp ons berusten, maar zouden we zo'n beproeving opnieuw kunnen doorstaan? We hadden net gekozen voor fulltime zending. Mijn onrust en verlangen bracht ik bij God: "Laat dit kind leven! Hij zal Uw dienaar zijn!" In april 1974, tijdens onze eerste zendingsreis, was Gerrie al behoorlijk zwanger. Onze zoon groeide gezond op en doorstond een zware bevalling. Nu nodigt hij u uit om met hem op reis te gaan (zie pagina 2). Gode zij dank!



Het Praise & Worship Team in actie tijdens Barnabas Albanië 2024



Matthias & Gerrie van der Weide

## STEFAN VAN DER WEIDE NODIGT U UIT VOOR DE VOLGENDE ALBANIË REIS

Albanië is een opkomend vakantieland. Afgelopen juli bezocht ik de Barnabas Jongeren Conferentie in Pogradec, en het vliegtuig zat zowel op de heen- als terugreis vol met Nederlandse toeristen. Wat een verschil met 2003, toen ik Albanië voor het eerst bezocht met een aantal Nederlandse broeders en zusters om onze Albanese familie te bemoedigen.



Met een klein team een gezin bezoeken. Stefan 2e van links.

Van **vrijdag 25 oktober tot en met vrijdag 01 november** reis ik opnieuw met een groep naar Albanië, en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Meld je aan via [stefan@oosteuropazending.com](mailto:stefan@oosteuropazending.com) of bel me persoonlijk voor meer informatie: **06-5132 9981**.

Samen met Renato, onze man ter plaatse, bezoeken we meerdere (misschien zelfs jouw) kindersponsorplangebinnen. We delen ons leven, Gods Woord en Zijn liefde. We bidden voor elkaar en zegenen elkaar. Ook nemen we een kijkje bij diverse projecten, zoals het bejaardentehuis in Shkodër en de kerk in Iba.

Daarnaast ervaar je waarom Albanië inmiddels zo hoog op de vakantielijstjes staat. Albanië heeft zich de afgelopen 20 jaar enorm ontwikkeld. De NOS liet recent beelden zien van de verstedelijking van de kustlijn voor het toerisme, maar laat deze beelden je niet misleiden. Albanië, ooit een deel van Illyricum (Romeinen 15), bestaat pas sinds 1912 als onafhankelijk land. Van 1946 tot 1991 was het volledig geïsoleerd van Europa en had het als enige land ter wereld een grondwetsartikel dat verklaarde dat God niet bestaat.

Het land is nog jong, de kerk is nog jong, en armoede is nog steeds een realiteit voor een groot deel van de bevolking. Onze bemoediging en financiële steun blijven nodig. Onze trouw inspireert een nieuwe generatie jongeren om met ons het Levende Brood te delen. Kom mee op reis!

*Een persoonlijke noot: begin september bereikte ik de leeftijd van 50 jaar, halleluja! Dat betekent ook 50 jaar betrokkenheid bij OostEuropa Zending. We leven in een tijd waarin alles draait om het hier en nu – geluk, nu! Gezondheid, nu! Het zendingswerk heeft me echter geleerd dat het niet gaat om het hier en nu, maar om het maken van keuzes met eeuwigheids-waarde. De belangrijkste daarvan is het wandelen in het licht (Johannes 11:9b), in woorden en daden.*

Sjalom, Stefan van der Weide

**God der wrake, Here, God der wrake, verschijn in lichtglans. Psalm 94:1**

**Jezus' liefde regeert** *Jezus is de wraak van God!*

**Een kernexplosie is niet alleen allesverwoestend, maar gaat ook gepaard een alles verzengende hitte en lichtflits! Maar de zon schijnt feller dan alle kernwapens samen. Hoe nietig zijn die tegenover Gods almachtige lichtverschijning.**

Hoewel God dus de Allerhoogste en Machtigste Rechter is, hebben veel mensen geen besef van Hem. In een droom vroeg ik aan Kim, de heerser van Noord Korea, kijkend naar de sterrenhemel: Denk je niet dat er daarboven iemand regeert die groter is dan wij allemaal samen hier beneden? Kim verbleef in zijn jeugd in Zwitserland en het luiden van de klokken daar elke zondag kwam nog bij het sterrenfestijn en de machtige bergformaties en niet ten laatste de vriendelijkheid van de Zwitsers. Noord Korea kreeg recent te maken met verwoestende overstromingen. De natuurmachten zijn sterker dan welke heerser ook en trekken zich niets van hen aan!

Hoe moet je Dictators al hun misdaden vergelden? God is genadig! Door Jezus Bloed kan zelfs de ergste misdadiger worden als een lammetje. Wel houdt God ons persoonlijk de spiegel voor bij al het kwaad dat geschiedt. Hoeveel beter zijn wij dan anderen? Hoe falen wij met schouderophalen als we er niet in slagen vreemdelingen en weerloze kinderen te beschermen! Wat gebeurde met het pleegmeisje in Vlaardingen roept ook om wraak, zoals in Openbaring 6. Dit lijkt nooit meer goed te maken. Maar wat doen wij voor haar en de 100.000 andere mishandelde kinderen in ons land? Het minste is om nu met schaamte toe te geven dat het anders moet! Zoals Jezus zegt, beginnend met bekering!

In ons rechtssysteem kan men een rechter 'wraken' en zo buitenspel zetten. Gods 'wraken' van de mens betekent dat hij de zonde en het kwaad en de bedenker, namelijk satan, volledig buitenspel zet, op door Hem bepaalde tijd. Elke Christen zal er graag aan meewerken zijn eigen zondige 'ik' buitenspel te zetten. **Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij! Hou vol. Jezus komt spoedig! En met Hem het loon!**

## Woord van Dank van Renato Jani – Barnabas juli 2024 wederom een Grote Zegen!

Renato is sinds 1991, direct na de val van het communisme, verbonden met onze organisatie in Albanië.



Het Nederlandse team uit Rhenen, actief in hun kerk om fondsen te werven voor OEZ hulpprojecten in Albanië, nam voor de 2e keer deel aan Barnabas.

Van 22 tot 26 juli hadden we een succesvolle en gezegende Barnabas-Jeugd conferentie met ongeveer 115 deelnemers, afkomstig uit verschillende delen van Albanië (Shkodër, Tirana, Iba, Tepelena, Mallakastër, Korça) en van daarbuiten, zoals Nederland en Noord-Macedonië.

Verschillende sprekers, waaronder Memli, Sara, Ilia, Edi en Egli, spraken bemoedigende woorden. De jongeren leerden veel van hen. De seminars, geleid door Berti, Sara, Linda en Memli, werden enthousiast bijgewoond. De jongeren vonden de lesstof interessant en leerden hoe ze deze in de praktijk konden toepassen.

De lofprijzing en aanbidding waren favoriet onder de jongeren. Het team uit Shkodër van de kerk "Disciples of Jesus" deed fantastisch werk. We voelden allemaal Gods aanwezigheid tijdens de aanbidding. De jongeren waren onder de indruk van de teksten van de liederen, de muziek en het optreden van de aanbidingsgroep.



Groepsfoto Barnabas 2024

In hun vrije tijd maakten de jongeren gebruik van de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, samen te bidden en elkaar te bemoedigen. Velen zochten verkoeling op het strand, want de temperaturen bereikten 35 graden.



Bledi's taal-groep: Bledi leidt de taalgroep voor jongeren uit Iba en Rruga Ura. Deze groep is in de afgelopen jaren gegroeid, vooral in geloof.

We werden hartelijk verwelkomd door onze Duitse partner organisatie Nehemia, die eigenaar is van de locatie waar we al vele jaren de conferentie organiseren. Iedereen genoot van het heerlijke eten en de faciliteiten die zij ons bieden.

Gedenk ons en de jeugd alstublieft in uw gebeden terwijl we doorgaan met het jongerenwerk. Velen van hen dienen deze zomer in verschillende kampen en kerken, waar ze in praktijk brengen wat ze tijdens de Barnabas-conferentie hebben geleerd.



Leart (in het zwart), afkomstig uit een islamitische achtergrond, is nu jeugdleider in zijn kerk. Hij kreeg steun om zijn school af te maken via het 'Hart voor Albanië'-programma van Stefan van der Weide.

**Namens alle deelnemers wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft gedoneerd of gebeden voor het Barnabas-festival 2024 in Albanië! Gods zegen, Renato Jani (OEZ Albanië)**

**Wilt u persoonlijk of als kerk bijdragen?** Ondersteun ons zendingswerk met gebed of financieel! Dit laatste kan bijvoorbeeld door het houden van een collecte of door u aan te melden als sponsor of donateur van één van onze hulpprojecten of sponsorkinderen. Scan voor uw gift de qr code hiernaast of ga naar onze website [www. Oosteuropazending.com/doneren](http://www.Oosteuropazending.com/doneren). Meer informatie over schenken aan een ANBI instelling ontvangt u door uw een bericht te sturen via ons online contactformulier of bel: **0180-521 966**



Algemeen Nut  
Beogende Instelling

**ANBI**

## Project "Saron Center" in Codlea - Roemenië

### Kinderprogramma en Engelse les

Van 15 tot 30 augustus hebben we een gezegende tijd gehad in Roemenië. Een vrijwilliger uit Engeland heeft 2,5 week Engelse les gegeven aan twee groepen: beginners en gevorderden. Dit was een enorme zegen voor de kinderen, en we hopen deze lessen te kunnen voortzetten. Daarvoor zijn echter meer vrijwilligers nodig. Het kinderprogramma en de huiswerkbegeleiding blijven een grote zegen voor de kinderen. In feite gaat het om buitenschoolse opvang voor kinderen uit zeer arme gezinnen.



Aad (in het midden)  
Plezier met de kinderen

### Vrouwenprogramma

We hadden ook een gezegende tijd met vrouwen uit de buurt en de moeders van de kinderen. Een bijzonder moment was toen een vrouw, die verdrietig en stil binnenkwam, door een andere vrouw, Daniëlla, werd aangesproken. Daniëlla kende haar niet, maar voelde dat ze gebed nodig had. Ze vroeg of ze voor haar mocht bidden en of er iets was waarvoor ze kon bidden. De vrouw bleek een alleenstaande moeder van twee kinderen te zijn, die in een kindertehuis was opgegroeid. Ze had net te horen gekregen dat ze haar kamer moest verlaten, omdat de eigenaar een koper had gevonden.

Daniëlla vertelde dat ze jaren geleden in precies dezelfde situatie zat. Ze stond met twee kinderen op straat, totdat christenen van haar situatie hoorden en haar hielpen. God voorzag op wonderlijke wijze in onderdak, waarna Daniëlla haar leven aan God gaf en christen werd. Ze bad voor de jonge moeder en getuigde dat God ook een wonder voor haar zou kunnen doen. Terwijl ik dit schrijf, hoor ik net dat de moeder een nieuwe kamer heeft gevonden en niet op straat staat met haar twee kinderen. God is goed!

### Daklozen

Elke dag zaten er twee mannen voor het gebouw. Aad sprak met hen en gaf hen af en toe koffie. Op een ochtend vroeg hij waar ze woonden. De één antwoordde dat hij op straat sliep en de ander zei dat hij al 2,5 jaar in een auto woonde. Dit raakte Aad diep. Hij besloot iets voor hen te doen en nam de mannen mee om te douchen, gaf hen schone kleding en een maaltijd.

Ze voelden zich als herboren. Eén van de mannen had zich al een maand niet kunnen douchen! We hopen in de toekomst meer voor deze daklozen te kunnen betekenen en bidden om Gods leiding.

### Monica en Nelu

We zijn dankbaar voor Monica en Nelu, die ons willen helpen met de projecten in Codlea.

Monica heeft 18 jaar een groot project geleid bij een internationale organisatie.

Honderden Roma-kinderen en gezinnen werden geholpen en velen hebben hun leven aan de Heer gegeven. Monica en Nelu zijn diep bewogen met de armen en verlorenen en willen God met hun hele hart dienen!



Monica en Nelu -  
nieuwe teamleden



Elisabeth & Aad

### Project Casa Lumina Oradea

Het project omvat kinderwerk, ondersteund door onze organisatie Childrens Relief, maar ook een kleine kerk en evangelisatiewerk onder de Roma-bevolking. Sinds het vertrek van Cristi en Mirela Giurgula naar de Verenigde Staten, hebben Edi en zijn vrouw Erika de verantwoordelijkheid voor de kerkgemeenschap overgenomen. Eerst parttime, maar sinds begin dit jaar is Edi fulltime beschikbaar.

We vragen u als lezers en donateurs om Edi en Erika te sponsoren. Zowel het werk van Casa Lumina als het evangelisatiewerk hebben diepe vernieuwing en verdieping nodig. Ook willen we opnieuw beginnen met gevangeniswerk, wat dankzij Edi en Erika binnen handbereik komt.

Laat financiën geen obstakel zijn.

Edi zal tot begin oktober te gast zijn bij de Protestantse Kerk Rhon die een Vriendengroep Casa Lumina omvat.



Edi en Erika Tar

Bezoek onze Kringloopwinkel-Locatie OEZ Zendingencentrum-Tiendweg 9-Krimpen aan de Lek

Voor informatie of direct telefonisch contact over onze diensten, leveringen en kringloopwinkel: Willem Heine 06-2225 3339

Kijk voor onze openingstijden: [www.oosteuropazending.com](http://www.oosteuropazending.com) of [www.degroenewegkringloop.nl](http://www.degroenewegkringloop.nl)

UW GIFTEN VOOR VOEDSELHULP AAN: OOSTEUROPAZENDING HULPFONDSEN NL03 INGB 0005 8568 26