



**OOSTEUROPA ZENDING**  
Christian Care East West

# PAASEDITIE NIEUWS

een uitgave van OostEuropa Zending/Christian Care East West



**Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Openbaring 1: 17b en 18**

## Jezus en wij – samen!

Juist nu we ons wereldwijd richten op Pasen begon op 28 februari een ongekende vernietigingsoorlog, met als doel het ayatollahbewind te breken, dat al 47 jaar met terreur het Midden-Oosten in brand zet. Genoeg is genoeg, legitiem of niet.

**Openbaring 1** laat ons duidelijk weten wie het ook in deze wereld voor het zeggen heeft. Dat biedt ons als christenen en geweldig uitgangspunt. Juist nu! De mensheid kan geen vrede bewerkstelligen.

**Echter, God Zelf, de Schepper van alle dingen**, voert Zijn reddingsplan minutieus uit in nu circa 6.000 jaar mensgeschiedenis, stap voor stap, totdat bij het spoedig verschijnen van Jezus Zelf alle grote monden tegen God worden gesnoerd. Dit begint, lieve medegelovigen, diep in ieder mens die zich aan Jezus overgeeft! Immers, overweldigd door Gods liefde wordt haat veranderd in liefde! Daar gaat al dit strijdgewoel naartoe. God dwingt niemand om voor Jezus te kiezen, maar voor

wie Hem blijvend afwijzen zal er geen uitkomst zijn, maar eeuwig wee! De uitnodiging voor ieder blijft, ook via dit bericht! Echter, ook voor wie Hem belijden is tegelijk de verleiding groot om gevangen te worden in partijdigheid en te gaan vechten met wat het Nieuwe Testament noemt 'vleselijke wapens'.

**Laat de Naam van Jezus voortdurend op onze lippen zijn** en de lofzangen klinken als bewijs van een alles overlichtende strijd van liefde en herstel tegenover haat en vernietiging! Wij zijn van boven ... en dat biedt zicht en overzicht. Maar ook van onder, om de onderste weg te gaan, zoals Jezus deed bij Zijn wandeling en kruisiging op aarde. Paulus noemt dit: de weg die hoger voert!

**Wij mogen dan zeggen:** Ik ben het eigendom van Jezus en dien Hem alleen, en Christus is van mij! Hij leidt ons om zoals Hij, armen en verdrukten te dienen!

Gezegende Pasen allen, mede namens Gerrie, mijn vrouw, en namens alle bestuurders, werkers en vrijwilligers! Bel mij gerust om over deze dingen te praten (06-53883103).

**Matthias van der Weide, voorzitter**



## Voedselpakketten brengen hoop in Moldavië



In december 2025 organiseerden we voor het eerst een pakkettenactie voor Moldavië.

In plaats van goederen te versturen, maakten we €7.500 over naar een kerk in Chisinau en twee contactpersonen. Met dit bedrag werden ter plaatse voedselpakketten samengesteld voor de allerarmsten. Vrijwilligers verzorgden het inpakken en de verspreiding. De impact was groot.

Een vrijwilliger vertelt over een bezoek aan het dorp Coșnița, waar Nina woont met haar kinderen en haar man die worstelt met alcohol. Het huis was koud, een raam was kapot en er was geen eten. De kinderen hadden honger.

Toen het voedselpakket werd overhandigd, was Nina diep geraakt door hulp van mensen die zij niet kende. De kinderen begonnen meteen blij van de koekjes te eten. De vrijwilligers repareerden ook het kapotte raam en brachten hout voor de kachel. Nina zei: "Moge de Heer de mensen zegenen die ons in deze koude wintertijd hebben geholpen. Wij bidden voor u." We kijken dankbaar terug op deze eerste actie.

Dankzij uw vrijgevigheid konden we samen omzien naar mensen in Moldavië. Moge de Heer u rijk zegenen.



## Nieuwjaarsreceptie

Op 31 januari kwamen we samen voor onze nieuwjaarsreceptie. Laurens Heijboer sprak over Zacheüs: een man die door velen werd buitengesloten. Maar Jezus zag hem, sprak hem aan en wilde bij hem thuis komen. Een krachtig voorbeeld van genade en liefde. Laten ook wij oog hebben voor mensen die zich niet gezien voelen. Juist daar mogen we Gods liefde zichtbaar maken.

- Bid voor het zwijgen van de wapens in het Midden-Oosten!
- Bid voor 'arbeiders in de oogst': mensen die met ons schouder aan schouder het zendingsveld ingaan.
- Bid voor vrede tussen Rusland en Oekraïne en herstel van de godsdienstvrijheid.
- Bid voor de vrede in Jeruzalem en geheel Israël en om wijsheid voor de overheid.

**En wij bidden: Kom spoedig Here Jezus! Ja, kom!**

Stichting Oosteuropa Zending | Christian Care East West

NL60 INGB 0003 2239 96 of NL22 RABO 0333 8522 22 of NL50 ABNA 0503 8138 77  
t.n.v. OostEuropa Zending | Postbus 81127 | 3009 GC Rotterdam | KvK nr. 41125417  
Tel. 0180 521966 | [www.oosteuropazending.com](http://www.oosteuropazending.com) | [info@oosteuropazending.com](mailto:info@oosteuropazending.com)



## Vrouwen vinden hoop in het Saron Center Roemenië



In januari kwamen in het Saron Center in Codlea veertien vrouwen samen. Zij zochten ontmoeting, bemoediging en een plek waar ze even op adem kunnen komen. De vrouwen dragen vaak zware levensverhalen.

Corina (38), moeder van zeven kinderen, vluchtte voor een gewelddadige man en heeft geen huis of inkomen. Larisa (42), ook opgegroeid in een weeshuis, voedt alleen haar 13-jarige zoon op. Ze zegt: "Ik weet niet hoe ik mijn kind moet opvoeden, want ik heb zelf nooit liefde en zorg gekend." Marina (48) maakt zich zorgen om haar volwassen zonen, die worstelen met verslaving.

Tijdens de bijeenkomsten delen vrouwen hun pijn en hun hoop. In het Saron Center vinden ze rust, liefde en de kans om samen stil te staan bij de liefde van Jezus, onze enige hoop en bemoediging. Tijdens de laatste ontmoeting openden harten zich en begon hoop weer te groeien. De veertien aanwezige vrouwen vormen het begin van een kleine gemeenschap van herstel.

Het Saron Center ondersteunt kwetsbare mensen met bemoediging en praktische hulp. Kinderen krijgen huiswerkbegeleiding en er is een kinderprogramma. Vanaf april hopen we ook een ontmoetingsdag voor ouderen te starten. Daarvoor moet de keuken nog worden afgemaakt en ingericht en is er vloerverwarming (€2000) nodig in een grote zaal.

Wilt u helpen dit werk voort te zetten? Met uw steun kunnen we hoop en praktische hulp blijven geven aan jong en oud.

**Elisabeth & Monica**



## Opnieuw hulp naar Moldavië

Op zaterdag 14 februari vertrok opnieuw een hulptransport naar Moldavië. De vrachtwagen was gevuld met kleding, witgoed, meubels, negen elektrische verstelbare bedden en levensmiddelen. Alles werd zorgvuldig verzameld en klaargemaakt voor verzending, waarbij ook werd gekeken waar de nood het hoogst is. Het transport werd gereden door vrijwillige chauffeurs Cor Buijst en zijn zoon Jacco. Voor Cor was dit inmiddels de zevende keer dat hij deze lange reis maakte. Hun inzet en betrokkenheid zijn van grote waarde. Wij zijn dankbaar voor iedereen die heeft geholpen dit transport mogelijk te maken. Dankzij uw steun kunnen we concrete hulp blijven bieden aan mensen in Moldavië die dit hard nodig hebben.

## Dringend een boiler nodig

Helaas is Roemenië in vele opzichten nog steeds een arm land, zeker voor Roma-gezinnen. Zij komen moeilijk aan vast werk en blijven daardoor meestal in een lage looncategorie. Dit geldt ook voor Pamela en haar gezin. Ze hebben dringend een nieuwe boiler nodig. De boiler die ze nu hebben is oud en gebruikt veel te veel stroom. Een redelijke boiler van 100 liter met energielabel B kost rond de €250.

## Een bed dat zorg lichter maakt in Roemenië



Begin januari vertrok een hulptransport naar Roemenië. Dankzij de inzet van twee betrokken vrijwilligers kon een deel van de lading worden afgeleverd bij het Saron Center en in verschillen-

de dorpen waar veel Roma-gezinnen wonen. Onder de goederen waren vijftien elektrische verstelbare bedden en een grote hoeveelheid kleding. Deze hulpgoederen maken een groot verschil in het dagelijks leven van veel mensen.

Eén verhaal willen we graag delen. Een vrouw die drie jaar geleden een hersenbloeding kreeg, is sindsdien verlamd. Voor haar betekende het ontvangen van een elektrisch bed een enorme zegen. Ook voor haar twee dochters, die hun moeder dagelijks verzorgen, brengt het veel verlichting. Doordat het bed eenvoudig in hoogte verstelbaar is, wordt de zorg een stuk gemakkelijker. Daarnaast konden we incontinentiemateriaal en wegwerphandschoenen meegeven, zodat zij hun moeder beter kunnen verzorgen. We willen Gert en Casper hartelijk bedanken voor hun inzet. Ook transportbedrijf *De Heer land en water* stelde belangeloos een vrachtwagen beschikbaar. Zonder deze samenwerking was dit transport niet mogelijk geweest.

## Steun voor gemeente in Rudnik (Bulgarije)

In een Turksprekende gemeente komen ongeveer zestig gelovigen samen, onder wie ook mensen met een moslimachtergrond die christen zijn geworden. De gemeente groeit en is een plaats van hoop.

Het kerkgebouw had slechts één airco. Die bleek niet voldoende om het in de winter warm en in de zomer koel te houden. Daarom is een tweede airco aangeschaft. De kosten van €2.000 zijn voorgeschoten en worden op termijn graag terugontvangen. Wilt u meebidden voor deze gemeente?

**Bid voor onze veldactiviteiten, dat God ons voorziet van een ruim budget om al het werk te bekostigen.**

## Ga mee en ervaar het werk in Albanië van dichtbij

### Barnabas Jongerenconferentie (± €750)

21–24 juli 2026 | voor jeugdgroepen van 15–25 jaar

Samen geloof verdiepen en jongeren uit andere landen ontmoeten

### Bemoedigingsreis Albanië (± €950)

16–23 oktober 2026 | voor 8–88 jaar

Bezoek projecten en gezinnen en bemoedig Zijn gemeente

### Meer informatie of aanmelden:

stefan@oosteuropazending.com / 06 5132 9981

**Bezoek onze Kringloopwinkel-Locatie OEZ Zendingscentrum-Tiendweg 9-Krimpen aan de Lek**

Voor informatie of direct telefonisch contact over onze diensten, leveringen en kringloopwinkel: Willem Heine 06-2225 3339

Kijk voor onze openingstijden: [www.oosteuropazending.com](http://www.oosteuropazending.com) of [www.degroenewegkringloop.nl](http://www.degroenewegkringloop.nl)



UW GIFTEN VOOR VOEDSELHULP AAN: OOSTEUROPAZENDING HULPFONDSEN NL03 INGB 0005 8568 26

